

MAJ | JUNI | JULI | AUGUST 2017

SPEJDER SPORT



STIFINDERTURNERING | SPEJDERMARCHEN | RANGER CHALLENGE | INDVIELSE AF GILWELL HYTTEN

NYT FRA KORPSSTYRELSEN

I disse dage – sidst i marts – arbejder vi i Korpsstyrelsen på at blive klar til årets Korpsrådsmøde den 22. april.

Beretninger og regnskaber kører på skinner, men opstilling af kandidater til Korpsstyrelsen hænger lidt i bremsen.

Når du læser disse linjer, er der forhåbentligt valgt en ny Korpsstyrelse, som er klar til at tage fat og sørge for, at De Gule Spejdere fortsat kører støt fremad.

Vi har været nødt til at ændre vores love på et, i hvert fald for mit vedkommende, væsentligt punkt; princippet om at de civile skulle være i flertal i Gruppe- og Korpsstyrelsen. Den nye tilskudsbekendtgørelse krævede bare, at alle korpsets medlemmer over 15 år skulle kunne vælges til alle tillidsposter i både Gruppe- og Korpsstyrelsen. Så for fortsat at kunne modtage vores andel af de midler, som DUF uddeler hvert år, så skulle vores love ændres. Og vi må nok konstatere, at de godt 800.000 Kr. som korpset hvert år modtager, vejer tungt i denne sag.

Korpsstyrelsen er også ved at være klar med vores nye medlemsstyring, som blev fremlagt på ledertræffet sidst år og som har været i høring i grupperne. Vi håber, at det efter lidt indkøring opleves som værende lettere for alle parter både ude i grupperne og i korpset. At vi på denne måde slipper for, at skulle skrive og ikke mindst arkivere papirindmeldelser, ser vi frem til og de fleste er jo i forvejen vant til, at skulle bruge internettet både til indmeldelse og til kontingentbetaling.

Til slut vil vi fra Korpsstyrelsen ønske alle en rigtig god sommer, vi glæder os til at møde jer på turneringer og møder.

MED SPEJDERHILSEN
PER STIGAARD



Spejdersport

Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark

Redaktør

Charlotte Andersen, Frederiksborg Trop

Opsætning og layout

Cecilie Helmuth, Grib Skov Trop

Korrektur

Gert Gronemann
Pernille Birkerød Andersen
Lisbeth Steinmann

Tryk

Lasertryk.dk
Oplag: 1.000 eksemplarer
ISSN: 0908-5505

Deadline næste blad

Den 20. Juni 2017 for bladet september – december 2017.

Indlæg og artikler sendes til e-mail: spejdersport@degulespejdere.dk

Vær opmærksom på!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter.

Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt i andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale. Det er desværre ikke altid muligt, at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Forsidebillede

Matilde Holst

Fotograf

Benjamin Engberg Ramsdahl Christensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 2 NYT FRA KORPSSTYRELSEN
- 4 OPSLAGSTAVLEN
- 6 HUMLEBIERNE PÅ VINGERNE
- 7 FUGLENES ADFÆRD
- 8 ULVELEDERWEEKEND
- 9 GENINDVIELSE AF GILWELL HYTTEN
- 10 LILLE SOLSTRÅLE OG LETTE FJER
- 16 STIFINDERTURNERING
- 18 RABATAFTALER
- 19 HYLDEBLOMSTDRIK
- 20 SPEJDERMARCHEN
- 22 LAV DIN EGEN KNIV
- 25 MEDLEMSREGISTRERING
- 26 NYT FRA MUSEET
- 27 GULDKORN FRA BP
- 28 RANGER CHALLENGE
- 30 GRUPPESIDERNE
- 44 ÆRESSIDEN



På Grøndal Trops juletur i december sidste år, blev forældre og søskende til de friske spejdere inviteret med på et lille spejderløb. Én af opgaverne var en sand samarbejds-jule-udfordring: Flet et julehjerter af en overskåren presenning.

Til løbsledelsens store overraskelse lykkedes det alle familie-patroljerne, at flette julehjerter, og det hurtigste hold klarede det i den imponerende tid 5:40. Prøv at se, om nogle af

Korsplejr 2019

Så er der kun to år til! Den 29. juni 2019 er der endnu engang korpsplejr. Vi har allerede nu fundet sted og tema. Vi glæder os til at byde jer velkommen til en uges fantastiske spejderoplevelser sammen med spejderkammerater fra hele Danmark. Vi skal til det smukke Nordjylland, nærmere bestemt Øksedal, som ligger ved Nibe. Temaet bliver vikinger, så glæd jer til tvekampe, togter ud i landet, og vær med, når guderne indbyder til stor fest.

Vel mødt

Korpsplejrteamet

Praktiske detaljer:

Lejr: 29. juni til 6. juli

Forlejr: 26. til 28. juni

Efterlejr: 7. til 8. juli

Sted: Øksedal, Øksedalvej 4, Barmer, 9240 Nibe

Der vil komme flere detaljer i tiden frem mod lejren. Tilmeldingen åbner sommeren 2018.

Følgende deltagere har gennemført korpsets patruljelederkursus del 1:

Alexander Gabriel Kongstad, 1. Næstved
Christopher Glerup, Grib Skov Trop
Caroline Kloster, Jens Langkniv
Jessica Klarlund, Kong Valdemars
Magnus Sigsgaard, Grib Skov Trop
Andreas Gamborg, Grib Skov Trop
Laura Bækgaard, Jens Langkniv Gruppe
Mikkel Batting, Kong Valdemars Trop
Sophie Møller Sørensen, Grib Skov Trop
Ditte Helmuth, Grib Skov Trop
Nadia Lønstrup, Jens Langkniv
Lærke Batting, Kong Valdemars Trop
Lærke Meldgaard Steen, Grib Skov
Kirstine Bækgaard, Jens Langkniv
Daniel Andersen, Kong Valdemars

Følgende har gennemført korpsets patruljelederkursus del 2

Nicklas Rasmussen, Skjoldungerne

I weekenden den 25. og 26. marts var 16 spejdere samlet på Bassebjerg til korpsets årlige patruljelederkursus. Weekend bød på solrigt vejr, udfordrende ledertræning og en lidt kølig nat.

Tak til kursister for deltagelse og engagement og tak til instruktørstaben for hjælp.

Med spejderhilsen
Petra





HUMLEBI

HUMLEBIERNE ER PÅ VINGERNE

Humlebieerne er tidligt på vingerne om foråret, og de første brummende bier er allerede set rundt omkring i landet. Men det er ikke bare bier – det er dronninger! Der findes flere arter af humlebier, og én af de almindeligste og tidligste hedder jordhumle. Jordhumle bygger gerne sit bo i huller i jorden, for eksempel i gamle musereder.

Humlebieerne lever i et et-årigt samfund. Kun dronningerne overlever vinteren, og når foråret kommer, får dronningerne travlt med at grundlægge et nyt samfund af bier. Dronningerne finder et passende sted, hvor de bygger en slags rede og lægger de første æg. Efter en lille uges tid klækkes æggene, og dronningen får travlt med at fodre larverne. Efter to uger forpupper de sig, og efter endnu et par uger dukker de første humlebier op. De er alle sammen arbejdere, og deres job er at fodre og passe de næste kuld larver. Fra nu af helliger dronningen sig æglægningen.

500-600 INDBYGGERE

Det lille samfund af humlebier vokser hurtigt, og midt på sommeren er der ofte 500-600 indbyggere. Humlebier er fredelige dyr, som passer sig selv og deres arbejde med at indsamle pollen og nektar. Men der skal også tænkes på de kommende generationer, så i juli klækkes nye dronninger og hanner. De parrer sig, og herefter går de nye, unge dronninger til overvintring allerede i august. Hannerne lægger sig til at dø, nu hvor de har gjort deres pligt for samfundet. Den gamle dronning og arbejderne dør hen på efteråret, og samfundet går til grunde.



FUGLENES ADFÆRD

- HVORDAN OPFØRER FUGLENE SIG PÅ FODERBRÆTTET?



Når I studerer fuglene på foderbrættet, vil I opdage, at fuglene opfører sig meget forskelligt - forskellige fugle har forskellig adfærd. Det kan man blandt andet se på foderbrættet, hvor fuglene har forskellige måder at finde og håndtere føden på. Der er også stor forskel på, hvor tillidsfulde fuglene er. Nogle er meget forsigtige, mens andre ikke virker særlig sky.



HVAD SPISER FUGLENE PÅ FODERBRÆTTET?

Først kan I undersøge, hvilken føde de forskellige fugle foretrækker.

For at gøre det skal I lave en opstilling, hvor fuglene selv kan vælge mellem forskellig slags føde. Det kan I gøre ved at sætte en række bakker med forskelligt indhold fast på foderbrættet og holde øje med hvilke fugle, der æder hvad. I skal altså have udvalgt et godt sted, hvor I kan sidde og se på fuglene uden at forstyrre dem. I bakkerne kan I komme forskellige fødeemner (se forslag under materialer).

Det er en god ide at have en kikkert, så I bedre kan kende fuglene fra hinanden.

MATERIALER:

- Fødeemner (solsikkefrø, korn, nødder, mejsebolde, brød, æblestykker, rosiner... find selv på flere fødeemner)
- Kikkert
- Fuglebog (evt. den I selv har lavet)
- Blyanter
- Blok/notesbog



HAR FUGLENE FORSKELLIGE STRATEGIER?

Der er meget stor forskel på, hvordan fuglene håndterer frøene. Nogle fugle planter sig midt på foderbrættet og bliver siddende i lang tid, mens de æder. Andre fugle lander kun kortvarigt på foderbrættet, snupper et frø og æder det i et nærtstående træ. Prøv at se, om I kan finde ud af hvilke fugle, der gør hvad.

Der er også fugle, som man sjældent ser på foderbrættet, men som fx finder deres føde på jorden under brættet eller i ophængte mejsebolde - dem kan I også notere i et skema.

I kan også prøve at tage tid på, hvor lang tid de forskellige fugle bruger på at æde et frø. Der er fx meget stor forskel på, hvor hurtigt en musvit og en grønirisk åbner og æder et solsikkefrø.

Når I sidder og kikker på foderbrættet, kan det være, at I opdager, at nogle fugle skræmmer andre væk fra foderbrættet - er der nogle "bisser" på jeres?





ULVELEDERWEEKEND

Årets Ulvelederweekend blev i år afholdt hos 1. Næstved flok, Lisette og jeg var værter.

Vi mødtes ca. 20 ulveledere og assistenter, på vel nok årets første forårsdag, den 11. marts i Kukkerhuset, der er vores nye hytte i Fruens plantage.

Efter flaghejsning og stående buffet blev vi inddelt i hold og fik til opgave at lave oplæg til ulvemøder ud fra otte emner. Vi begav os herefter ud på en walk-and-talk gåtur til centrum af byen, hvor der på byens gamle kaserne var udstilling vedrørende Spejdernes lejr 2017.

Vel fremme så vi udstillingen i samlet flok og de sidste stødte til. Bagefter viste Dennis fra Grøndal blandt andet rundt på kasernens museum, på Munkebakken, hvor der står nogle flot udskårne munke udført af Jens Andersen fra 1. Næstved, samt forbi det oprindelige Kählerværksted.

Hjemvendt fra turen fremlagde vi hver især vores oplæg. Resten af aftenen gik med middag og hygge.

Søndag gennemgik vi 1. Næstveds årsprogram og herefter ulvenes duelighedstegn. Der var enkelte rettelser og et nyt mærke blev fremlagt. Vi talte også om den kommende ulveturnering og forlagsverdenens.

Weekenden sluttede vi af med at hale flaget. En god weekend med hyggeligt samvær og tid til at tale sammen.





GENINDVIELSE AF GILWELLHYTTEN

SØNDAG DEN 18. JUNI KL. 12.00

Efter en gennemgribende renovering er den 83 år gamle og historiske "Gilwellhytten" bragt tilbage til gedigen spejderstil med en inspirerende atmosfære. Ombygningen er færdig, og vi vil nu dele glæden med andre. Derfor afholdes genindvielse af hytten, her knap 83 år efter John S. Wilson, Jens Hvass, Hartvig-Møller, Ove Holm og mange, mange flere store spejderkoryfæer første gang åbnede døren til den færdige hytte - dengang med en guld-nøgle.

PROGRAM:

12:00 Velkomst ved klanlederen

12:10 Hyttens officielle genindvielse

12:30 Beretning om Storedams tilblivelse; Om krudtfabrikken, dampchokoladefabrikanten, modstandsbevægelsen, spejderpatuljearbejdet osv.

13:15 Fremvisning af den stråtækte patruljehytte "Slusehuset", 7 minutters vandring fra Gilwellhytten

13:45 Junglebogshistorier for voksne i Gilwellhyttens nye junglelokale

Der serveres kaffe og kage.

De Gule Spejdes museum har i hytten bl.a. en udstilling om spejdergrejs udvikling gennem 70 år.

ADRESSEN ER:

Hartvig-Møllers Vej 3, 2980 Hørsholm

Eventuelle spørgsmål til hyttevagten på e-mail: ole.lumholt@email.dk

MED SPEJDERHILSEN
KLOKKEKILDE ROVERKLAN



FRA HYTTEINDVIELSEN I 1934

LILLE SOLSTRÅLE OG LETTE FJER

HEJ STIFINDER,

Husker du historien om Lille Solstråle og Lette Fjer fra sidste nummer af Spejdersport? Her kan du læse endnu en historie om de to. Prøv at følge deres tur på kortet til venstre. Indtegn ruten med en tusch, tag et billede af kortet, og send det til arnielsen81@gmail.com. Så kan du være med i konkurrencen om en særlig ørnefjer, der giver visdom. I bunden af kortet kan du se 11 små streger. Kortets størrelsesforhold er sådan, at der er 100 meter mellem hver streg.

Kortet, du ser til venstre, passer sammen med kortet, der var trykt i sidste nummer af Spejdersport: Det nye kort ligger umiddelbart øst for det gamle. Denne historie om Lille Solstråle og Lette Fjer begynder og slutter i kortets vestlige side i den grønne dal lige ved V'et.

Det er en smuk og solrig dag, og det nærmer sig frokosttid. Lille Sostråle og hans



bedste ven Lette Fjer står i en smuk grøn dal omgivet af stejle bakker. For nogle måneder siden kom de to ud på en længere tur, da de forfulgte en stor hjort. Det lykkedes dem at nedlægge hjorten og at få dens imponerende skind med hjem. Nu har de besluttet, at de vil prøve at udforske landskabet længere mod øst. De har flere gange hørt deres forældre sidde ved bålet om aftenen og tale om, at blegansigterne har bygget en by i den retning, og at det nok kommer til at give problemer. Selvom de har hørt meget om, hvor farlige blegansigterne kan være, er de alligevel fast besluttede på at rejse i den retning for selv at se byen.

De forlod indianerlejren i morges, før det blev lyst, og er rejst østpå hele formiddagen. De har den rygsæk med, som de har lavet af skindet fra hjorten. I rygsækken har de – udover en stor madpakke – pakket Lille Solstråles bue og tre pile. Lille Solstråle har sin lykkebringende læderpung om halsen, og Lette Fjer har de særlige ørnefjer, der giver visdom, på hovedet.



De går ca. en kilometer på bunden af dalen i sydøstlig retning. Undervejs kommer de blandt andet igennem en imponerende bevoksning af gamle egetræer. Da de kommer rundt om en bakkekam, ser de et smukt vandfald mod syd. De løber derhen, da de begge er blevet virkelig tørstige af den lange vandring. Da de har fået slukket deres tørst, sætter de sig med fødderne i det klare, kølige vand og spiser lidt mad fra rygsækken.



HENOVER BJERGET

De sidder og taler om, hvilken vej de nu skal gå. Det er lidt svært at beslutte, om de skal gå nordpå gennem dalen eller østpå op over bakken. Lette Fjer får en ide: Hun finder en lillebitte, næsten selvlysende, fjer frem fra tasken og kaster den op i vinden. Så skal de bare gå videre i den retning, som fjerens flyver. Lille Solstråle tænker, at det er et lidt fjollet forslag, da det har blæst fra syd hele dagen, så fjerens helt sikkert vil blæse mod nord. Men pludselig kommer der et kraftigt vindstød, som fører fjerens direkte mod øst i retning af bakkeskråningen. Så er der ikke længere nogen tvivl: De går direkte mod øst.

Efter at have vandret i det bakkede terræn i ca. to kilometer kommer de til et rislende vandløb. Vandet løber mellem nogle store sten og klippeblokke, og ved at hoppe fra sten til sten lykkes det for dem at komme over på den anden side. Da de har passeret vandløbet, kan de se ud over et stort lavlandsområde mod nord. Lige neden for bakken er der en sø, og længere væk kan de se en slags fort og noget, der ligner en by.

MØDE MED JOHN

"Det må være blegansigternes nye by. Så må vi hellere være meget forsigtige", siger Lille Solstråle. "Ja, vi må finde en måde at snige os tættere på", siger Lette Fjer. De begynder at gå ned ad bakken mod søen, da de får øje på en dreng, der står og fisker langs søens nordlige bred, lige hvor en å udløber fra søen. De går tættere på og kan se, at han er blegansigt på grund af den lyse hud og det underlige tøj. Dog ser han ikke særlig farlig ud. Han er ca. på deres egen alder, og han står helt fredeligt og fisker med en hjemmelavet fiskestang.

Det lykkes dem at snige sig helt hen ved siden af ham uden at blive opdaget. De kan se, at han ikke har fanget noget, men det er nu heller ikke så mærkeligt, da han bare fisker med en krog i en snor uden noget lokkemad. Da de er få meter fra ham, får han pludselig øje på dem. Han bliver så forskrækket, at han taber fiskestangen og er lige ved at falde i vandet. "Hvem er I?", råber han med rystende stemme. Han er nu helt hvid i hovedet – de har faktisk aldrig nogensinde før set et menneske





for for for for
m m m m

Frank ©

med så hvid ansigtsfarve. Som et forsøg på at overbevise ham om, at de ikke vil noget ondt, hjælper de ham med at forbedre fiskestangen. Lette Fjer finder nogle flere af de små særlige fjer frem fra tasken, og dem binder de fast til krogen som lokkemad. Efter få minutter med den forbedrede fiskestang har drengen fanget 3 store fisk!

De



begynder at tale sammen. Lille Solstråle og Lette Fjer forklarer, at de kommer fra indianerlandsbyen ude vestpå, og at de bare vil se sig lidt omkring. Det viser sig, at drengen hedder John, og at han ganske rigtigt er blegansigt og bor i den nye by, der ligger halvanden kilometer nord for søen. De følges med ham nordpå langs med åen. De passerer blegansigternes fort, mens John fortæller, at det er blevet bygget, fordi folk i byen er virkelig bange for indianere. Det kan Lille Solstråle og Lette Fjer ikke helt forstå, da de godt ved, at deres egne forældre er mindst lige så bange for blegansigterne.

De går lidt videre og kan bedre se blegansigternes by. Både Lille Solstråle og lette Fjer synes, at den ser meget underlig ud.

Selvom husene egentlig er ret flotte, synes de, at det må være meget mærkeligt at bo der. Der er ingen bål, og naturen er på en eller anden måde holdt ude fra byen. De sætter sig for at holde hvil i skyggen under et gammelt egetræ. John tilbyder dem noget mærkeligt brød fra sin madpakke, og de giver ham no-

get tørret hjortekød til gengæld. Efter at de har spist, sidder de alle tre og slapper af. De er lige ved at falde i søvn, da de pludselig hører en masse stemmer, og de får øje på en stor gruppe af blegansigter, der kommer hen imod træet.

PÅ FLUGT

"Det er byens mænd, der er på vej ud på jagt", siger John. "I må hellere komme væk i en fart, så de ikke opdager jer!" John gør tegn til, at de skal løbe efter ham. Han løber foran dem tilbage ned mod åen. Bag en busk er der gemt en lille robåd med to årer. Han råber til dem, at de skal tage båden og så bare følge med strømmen i åen ned til søen, hvor han fiskede tidligere. Da de sidder i båden og er på vej ned ad åen, råber han efter dem, at det er bedst at gå i land inden båden kommer ud i søen. Og så råber han noget med "farlig strøm", men de når ikke at høre mere, før han er forsvundet bagude.

Der er fuld fart på båden, mens den driver sydpå med strømmen, og det varer ikke længe, før de kan se søen forude. De skal



I GROTTENS DYB

til at sejle ind til bredden, da de får øje på nogle blegansigter, der står og fisker lidt længere fremme. Desværre får blegansigterne også øje på dem. De råber en hel masse, som Lille Solstråle og Lette Fjer ikke helt forstår, og de peger på dem og ser meget vrede ud. Lille Solstråle og Lette Fjer kan ikke gøre andet end at fortsætte med båden ud i søen.

Først er de lettede over at være sluppet væk fra blegansigterne, men lidt efter lidt kan de mærke, at de slet ikke kan styre båden mere. Der er en meget kraftig strøm i søen, som fører dem vestpå langs nordsiden af en lille ø over mod det store bakkedrag. De er egentlig ikke så urolige, da de jo netop skal i den retning for at komme hjem. Men da de kommer tættere på bakkeskråningen, kan de se, at vandet løber fra søen vestpå ind i en stor underjordisk grotte. Nu bliver de virkelig bange og forstår for alvor Johns advarsel om den farlige strøm i søen. De ror alt, hvad de kan for at komme væk, men det hjælper ikke noget. De bliver nærmest suget af vandet med ind i den mørke grotte.

Selvom det nu er helt mørkt, kan de mærke, at strømmen stadig fører dem med fuld fart længere ind i grotten. Efter lidt tid bliver der lysere og lysere i grotten, og de begynder at håbe, at vandet fører dem ud i det fri igen. Det viser sig desværre, at det bare er massevis af små ildfluer, der lyser grotten op. Det hjælper dog alligevel lidt på humøret, at de nu kan se hinanden. Sådan fortsætter det i flere timer, og de er ved helt at opgive håbet om nogensinde at komme hjem, da de pludselig ser rigtigt dagslys forude.

Et øjeblik efter er de ude i det fri, og de jubler så meget af glæde, at de er lige ved at vælte båden. Deres glæde varer desværre ikke så længe, da de opdager, at de er kommet ud på bunden af en meget dyb dal, og at åen fører dem med høj fart på tværs af dalen og videre ind i en ny grotte. De har så meget fart på, at de ikke kan gøre andet end at fortsætte ind i den næste grotte. I den nye grotte er der ingen ildfluer til at lyse op, så der bare er fuldstændigt mørkt. Sådan fortsætter det i en halv time, hvor humøret er helt i bund, og de bare sidder tavse i båden. Så får de endelig øje på rigtigt dagslys forude. Vandet fører dem ud i det fri, og efter kort tid kommer de til en stor sø. De kan mærke, at strømmen i vandet nu er væk, og det er derfor ikke længere noget problem at få sejlet båden ind til bredden. Da de er kommet i land, opdager de, at de er tilbage i den smukke grønne dal, hvor de stod for mange timer siden.

Lettede, men også meget trætte, begiver de sig nu ud på vandringen hjemad. De er fast besluttede på, at de vil mødes med John igen.

INDBYDELSE

Stifinderturnering 2017



Gennem mange måneskifter har Apachestammen hentet salt i jorden. Salten giver styrke og sundhed til kroppen, så vi er i stand til at jage de store bisonokser og følge dyrenes vandring.

Den hvide mand har opdaget vores hemmelighed og har nu besat det hellige sted, hvor vi får vores kraft fra. Vi vil gerne bede vores venner om at samles med os, så vi sammen kan fordrive de hvide mænd fra vores kilde til sundhed.

Med stifinderhilsen

Apachestammen

Rold Skov





FOROPGAVE

Stifinderturnering 2017



Når indianerne skulle fragte ting fra ét sted til et andet, bar de det ofte på ryggen. Igennem tiden er der udviklet mange forskellige former for bæremønstre som kurve og tasker, der skulle lette transporten.

Foropgaven til dette års stifinderturnering er en bæretaske eller kurv, der kan bruges til at transportere ting i, og den skal kunne bæres på ryggen.

Nederst på siden kan I se forskellige eksempler på, hvordan sådan en taske eller kurv kan se ud. Det er helt op til koblet selv at vælge, hvordan tasken eller kurven skal se ud, og hvordan den skal bæres.

Tasken eller kurven skal selvfølgelig laves af naturmaterialer, og den vil blive bedømt på både udseende og funktionalitet.

Tasken eller kurven skal minimum kunne rumme en 5-litersdunk.

Apachestammen
Rold Skov



20% rabat på alle ikke nedsatte varer.

www.jensen-globetrotter.dk



10% rabat på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS
www.eventyrsport.dk



RABATAFTALER

Husk at "De Gule Spejdere" har gode rabataftaler med følgende webshops/butikker!

Korpset har fået lavet medlemskort og en leder i hver gruppe har fået kortene udleveret.

Medlemskortene skal bruges til at vise spejdernes medlemskab af De Gule Spejdere i Danmark, når der skal opnås rabat i de butikker vi har indgået rabataftale med.

Hvis din gruppe mangler medlemskort, kan de bestilles hos Stinus, på e-mail: vicespejderchef@degulespejdere.dk



10% rabat på alle ikke nedsatte varer.

www.spejdersport.dk

SPEJDER SPORT

Udstyr til eventyr

10% rabat på alle ikke nedsatte varer

www.friluftsland.dk



10% rabat ved køb, +5% bonus til den gruppe man kommer fra.
For at få rabatten skal du angive
"De Gule Spejdere" og hvilken gruppe du kommer fra.

www.danishoutdoor.dk



HYLDEBLOMSTDRIK

At lave hjemmelavet hyldeblomstsaft er super simpelt og smager fantastisk. Det er en god sommerdrik, som laves i juni og juli måned. Det kan sagtens laves over bål og kan være en god sommeraktivitet.

DU SKAL BRUGE

- * 40-50 afstilkede blomsterskærme
- * 1 kg økologisk sukker
- * 3-4 økologiske citroner
- * 2 liter vand
- * en god stor gryde



Kog vandet sammen med sukker. Når det er helt opløst kan du slukke for blusset og begynde at tilføje citroner i skiver og hyldeblomstskærmene, og der røres godt rundt. Når det er afkølet, sættes det på køl, en kølig kælder kan også bruges, og skal herefter trække i tre-fire dage. Der skal røres i det et par gange dagligt.

Hæld på patentflasker, der er skoldet og skyllet i Atamon. man kan evt. hælde noget af saften i isterningebakker som kan give frisk pift til et ellers kedeligt glas vand.

Den færdige ekstrakt blandes med 3-4 dele vand afhængig af smagsstyrke. Smagen er som man husker den.



SPEJDERMARCHEN - BORNHOLM RUNDT

Spejdermarchen Bornholm Rundt er i fællesskab arrangeret af de bornholmske uniformerede korps.

Spejdermarchen er forbeholdt spejdere og spejderledere, som er medlem af et korps samt andre grupper efter nærmere aftale med udvalget for Spejdermarchen.

Til dem, der gennemfører hele turen Bornholm Rundt, vil der blive udleveret et stofmærke. Alle deltagerne får udleveret et diplom for udført march ved ankomst ved mål.

Spejdernes forældre er velkommen til at følges med deres børn på kortere eller længere strækninger.

MEDBRING:

Alm. weekendudstyr, sovepose, toiletgrej, spisegrej, skiftetøj og HUSK ekstra sokker/sko, flaske/krus til vand, husk tydelig mærkning af tasker og sovepose. Husk lommelygte til fredag aften.



Synlig spejderbeklædning skal bæres under hele spejdermarchen, f.eks. tørklæde.

OVERNATNING:

Alle deltagere overnatter i gruppens eget medbragte telt.

Bagagetransport: (den enkelte leder for gruppen sørger for at arrangere egen bagagetransport)

Bagage og telte vil blive transporteret mellem overnatningsstederne. Der vil ikke være mulighed for at hente ting fra bagage undervejs. Bagage og telte finder du igen, når du kommer til overnatningsstedet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Under hele turen vil der være hjælpere. Disse bærer hvidt tørklæde med logo. På hele turen vil der være opsamlingsbiler, som er tydeligt markeret med "Spejdermarchen", så du kan blive samlet op, hvis du er for træt til at fortsætte.

Alle skal melde sig i mål og blive krydset af. Udgår du af Spejdermarchen undervejs, skal du melde dette i målområdet.

Tilmelding til Lotte Kofoed/Bobbarækus Trop, tlf. 5184 3554, E-mail: lottetreukofoed@gmail.com, samlet gruppevis.

Tilmeldingen er bindende, dvs. hvis du melder fra senere end 4 dage før marchen, er betalingen stadig forfalden, og indbetalte beløb refunderes ikke.

PRISER:

(A) Bornholm Rundt (105 km): 225 kr.

(B) Tilmelding efter 27. maj er prisen 275 kr.



LAV DIN EGEN KNIV

- AF MARK RASMUSSEN

At lave sin egen kniv er en super fed måde at lave et stykke værktøj, som man kan give sit eget personlige præg.

Der er mange måder at gøre det på, men først skal der tages nogle beslutninger. Skal det være en kniv til spejder, til jagt eller måske en køkkenkniv?

Det første skridt er at finde ud af hvilket materiale du vil bruge til skæfte, der er en skov af materialer som kan bruges, så som træ, knogler og klodser i kunstmateriale.

Når du har valgt det, du gerne vil lave din kniv af, er der her nogle tricks, du kan bruge, som jeg har haft held med.



Når du har styr på hvilke materialer, du vil bruge, er det en god idé, at lave en tegning af den kniv du vil lave (i fuld størrelse).

Hvis du vil være sikker på, at den passer til din hånd, skal du måle bredden af din hånd og lægge 1 cm til, så hvis din håndbredde er 5 cm, skal skæftet på din kniv være 6 cm. Når du er tilfreds med din tegning, skal du klippe den ud og bruge den som skabelon til at overføre på den klods, du vil lave din kniv af.

Nu skal du bore et hul/rille igennem de materialer, du vil bruge. Alle samlinger du laver, skal slibes helt blanke, selv de mindste riller kan ses på det færdige produkt, jo tættere samlingen er, des bedre overgang på det færdige emne.



Når du er tilfreds med slibningen, skal hele kniven sættes sammen (før limning). Her kan det være en god idé at tape klingens inderside, så du ikke skærer dig eller får ødelagt klingens inderside. Som lim har jeg brugt en tokomponent epoxy der kan købes i alle byggemarkeder. Husk, at når du blander epoxyen, skal der blandes mere end du forventer, limen skal blandes MEGET grundigt og det er ikke almindelig lim, så derfor skal du have latexhandsker på. Når du har blandet epoxyen, skal du arbejde effektivt, så limen ikke begynder at hærde, før du er færdig med at sætte kniven sammen (klingen ned i klodsen og de pynteemner du evt. har valgt). Når du har limet den og sat den i pres, skal den ligge der indtil limen er hærdet helt op. Dette kan tage op til 24 timer ved stuetemperatur.



SLIBNING

Når kniven er hærdet op efter limning, er det tid til at slibe. Dette kan komme til at tage meget tid, alt afhængig af hvor perfektionistisk du er, men arbejdet bærer lønnen, som man siger. Før du begynder selve slibningen, er det en god idé, at save den rå form ud på skæftet med en fintandet deкупørsav. Du skal under slibningen passe på, at du ikke får slebet skævt på skæftet. Man kan også have tendens til, ikke at ville slibe den nok, men så kan man ende med ikke at gøre skæftet smalt nok.



Ved selve slibningen vil sandpapir på korn 40 være en god start og når du synes at kniven har den form, som den skal have, er det tid til at efterpolere med korn 120, til sidst kan man vælge at vådslibe kniven med en 600 korn vådslibepapir. Jo finere korn, jo pænere overflade.

Når du er tilfreds med din kniv, er det tid til at pleje den. Her har jeg brugt rå linolie, det kan være en idé at finde ud af hvor stort olieindholdet er i det træ, du har valgt. Bøg har godt af at ligge i olien, indtil den er mættet, dette kan ses ved at olien langsomt trænger ud af træet, som hvis du presser vand ud af en svamp, en træsort som Purple Heart har så højt olieindhold, at det ikke er nødvendigt at pleje det. Materialer kan købes hos

www.thegoodstuffshop.dk (Naturgalleriet) .

Det eneste du nu mangler, er en skede, der passer til. Læs hvordan du laver den i næste nummer af Spejdersport.

MEDLEMSREGISTRERINGSSYSTEM

- AF IRENE EDELGAARD

I løbet af april begynder vi at tage et nyt og forbedret medlemsregistreringssystem i brug.

Formålet har været at gøre det nemmere for alle, der er involveret i indmeldelse og betaling, og sikre, at dokumentationen for betaling kommer på plads med det samme.

Når vi reducerer tidsforbruget til administration og betaling, bliver det nemmere og hurtigere at få klaret kontingentbetalingen, og der bliver mere tid til spejderarbejde. Når dokumentationen er på plads, har vi større sikkerhed for at tilskuddet fra DUF ikke bliver skåret.

Processerne er illustreret i flowdiagrammet. Når systemet går i luften, vil den midterste kategori: "medlem med kreditkortaftale" ikke findes, men vil komme så snart det første medlem har tilmeldt sig en betalingsaftale.

HOVEDELEMENTERNE I ÆNDRINGERNE I FORENINGSADMINISTRATOR ER:

* Indmeldelse kan ske via de enkelte gruppers medlemsportal

* Betaling sker med kreditkort

* Nemt at finde dokumentationen, når DUF kommer på kontrolbesøg for at tjekke om vi lever op til tilskudsreglerne.

Ændringerne er nu gennemført og parat til at blive afprøvet i de første grupper. Der bliver udarbejdet brugervejledninger til støtte for ibrugtagningen.

3 grupper har meldt sig til at teste systemet inden sommerferien. Arbejdsgruppen indsamler gruppernes erfaringer i slutningen af maj og beslutter på den baggrund, om der er behov for at rette noget op, og om der skal ske forbedringer i brugervejledninger eller lignende.

Det er en arbejdsgruppe med deltagelse af Michael Folman fra Fugl Phønix, Bente Juul fra Frederiksborg Trop og Preben, Erik, Stinus og Irene fra Korpsstyrelsen, der sammen med Søren Christensen fra Foreningsadministrator har designet ændringerne. Arbejdsgruppen holdt sit første møde i april 2016. Arbejdsgruppens forslag blev præsenteret på ledertræf i november 2016 og blev herefter sendt i skriftlig høring i grupperne frem til 1. februar 2017. Der var opbakning til forslaget fra alle de grupper, der svarede. En gruppe ønskede at gå videre med også at lette udmeldelsen. Det har KS valgt ikke at gå videre med og bibeholdt den nuværende proces for udmeldelse.





NYT FRA MUSEET

Der kommer løbende nye ting til museet.

En af de seneste nyerhvervelser er et kompas fra 1930'erne. Det er til at spænde fast på armen og således ret moderne, men knap så nøjagtigt som vore dages kompasser.

For at vise forskellen på tidligere og vore dages spejder- og lejrudstyr har vi udstillet nogle af vores erhvervelser i Gilwell-hytten. Nogle af tingene kan ses på billedet/billederne, og desuden er der sat billeder op fra hyttens historie - og den er ikke kedelig. Se tingene, hvis I en dag har tur til Gilwell-hytten.

De Gule Spejderes Museum er også med på Spejdernes Lejr til sommer, hvor vi sammen med de øvrige danske spejdermuseer har en fælles udstilling og aktiviteter - og mulighed for at redde sig et mærke til uniformen.

Og resten af året vil vi hver måned komme med en ny, god spejderhistorie på museets hjemmeside. Se forbi hjemmesiden og få en god historie.



GULDKORN FRA BADEN POWELL



KÆRE SPEJDERVENNER

Denne gang har jeg lovet jer, at jeg vil fortælle omkring snigning. B.P. skriver om snigning i sit "camp fire yarn" nr. 14 bl.a. følgende: *"Spejdere og jægere der sniger sig ind på et bytte er altid opmærksomme på to vigtige ting, når de ikke vil blive set. Det første er, at de sørger for at jorden bagved dem eller træerne eller bygningerne er samme farve som deres tøj. Den anden er, at hvis modstanderen eller en hjort kigger efter dem, står de helt stille imens der bliver set efter dem. På den måde vil en spejder, selv hvis han er ude i det åbne landskab, oftest undgå at blive opdaget."* Vidste I for resten at det menneskelige og mange dyrs øje meget nemmere opdager bevægelse fra side til side end op og ned? Så hvis du står i en skov, under en snigning, og den du sniger dig ind på vender sig om for at se efter dig, skal du hellere dukke dig ned bagved en stub end træde et skridt til siden, for at komme over bagved et træ.

B.P. skriver endvidere: *"Hvis du skal bruge en bakke som udkigspunkt, skal du passe på at du ikke viser dig selv, ved at kravle henover toppen eller stå i silhuet imod himlen. Det er den fejl en ømfod oftest begår. Det er en imponerende oplevelse at se en Zulu-spejder gøre brug af en bakke eller knold som udsigtspunkt. Han kravler op på alle fire, ligger stille i græsset, og tæt på toppen løfter han*

helt stille hovedet, et par centimeter af gangen." [...] "En ting der også er værd at være opmærksom på, er at hvis du vil holde dig skjult imens du bevæger dig, særligt om natten, skal du kunne gå stille. Stødet af en mands støvle-hæl kan høres langt væk, men spejdere og jægere går altid på fodfladen, ikke på hælen; Det er noget du bør øve dig i, hver gang du går – både dag og nat, indendørs og udendørs, så det bliver en vane for dig."

At snige sig er ikke noget man bare lige beslutter sig for at kunne, det er noget man skal øve sig en hel del i, for at blive god til. Men der er mange muligheder for at øve sig, prøv f.eks. næste gang I er på et løb, at tænke på hvordan I kan bevæge jer mere ubemærket imellem posterne – kan I være næsten helt lydløse imellem to poster? Kan I næste gang I er i skoven finde et godt skjulested, hvor I falder i med omgivelserne, stå helt stille og undgå at blive opdaget af nogle mennesker eller dyr der går forbi? Du kan sågar prøve det når du er med familien ude og handle, ved at snige dig rundt i butikken og undgå at blive opdaget af dine forældre eller søskende. En dag når du er blevet rigtig god til det, vil du have mulighed for at komme rigtig tæt på nogle vilde dyr og få nogle fantastiske naturoplevelser.

GOD JAGT

MICHAEL P. VESTER
TL ROLD SKOV



RANGER CHALLENGE 2017

I weekenden d. 24. – 26. marts løb Ranger Challenge i Ree Park Safari af stablen for tredje gang. i højt solskin og med 40 patruljer og næsten 80 hjælpere fra 7 forskellige ungdomskorps kunne der bydes velkommen til et ret anderledes løb for spejdere og FDF'ere i alderen 12-18 år. Løbet foregik som nævnt i Ree Park Safari ved Ebeltoft, og repræsentanter fra følgende 8 forskellige korps har deltaget i planlægningen: De Gule Spejdere, KFUM, Det Danske Spejderkorps, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Adventist-spejderne i Danmark, FDF og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Som navnet Ranger Challenge antyder, er det overordnede tema for løbet rangere i Afrika, og løbet tager udgangspunkt i rangernes arbejde for at beskytte udryddelsestruede

dyr mod bl.a. krybskytter. Mange af de færdigheder som rangerne bruger i deres dagligdag, minder om de færdigheder, man lærer som spejder, og det er netop disse færdigheder, som deltagerne bliver testet i. Posterne på dette års løb var lavet lidt større end de seneste år, hvor der har været mange men korte poster, og deltagerne skulle bl.a. vise deres evner indenfor førstehjælp, pionering, signalering, båltænding og knob.

Når man hører om løbet og posterne, kunne man sige, at Ranger Challenge minder ret meget om et traditionelt spejderløb. Det gør det på sin vis også, men der er dog én ting, der helt klart får løbet til at skille sig markant ud fra alle andre spejderløb: Det foregår i en dyrepark med vilde dyr.

Det giver lidt ekstra krydderi til løbet, når man f.eks. sender morsesignaler på tværs af indhegningen, hvor en nysgerig gepard opmærksomt følger med. Eller når man om natten ligger i bivouak på gangbroen og bliver vækket af ulvenes tuden. Det giver måske også en lidt kildrende fornemmelse i maven, når man på PL/PAMøde får at vide, at man ikke må strejfe omkring i parken alene, fordi hvis en patrulje bliver væk, bliver Ranger



1. PLADS: EGERN • 1. NÆSTVED • 2. PLADS: RÆVE • JENS LANGKNIV

Challenge-udvalget nødt til – som en helt fast sikkerhedsforanstaltning fra parkens side – at gå ud fra, at patruljen er blevet spist af et farligt rovdyr, og at alle andre derfor skal gennes indenfor et sted, hvor der er fast tag og hvor døren kan lukkes. Dette beredskab blev testet på sidste års løb – heldigvis en falsk alarm – og i år gik det dog noget fredeligere for sig, selvom der var noget at se til for patruljerne det meste af tiden.



Weekenden blev skudt i gang med aftenløb fredag aften, og da patruljerne lørdag aften var samlet i Ree Park Safaris nye, store stationsbygning, hvor

der bl.a. var lejrball og en form for hemmelig opgave, så de fleste en smule matte ud efter lørdagens postløb. Der blev dog arbejdet godt med Boxen, som er en kasse med 10 forskellige opgaver, der udfordrer både hjerne og hænder, men mange

var mere end klar til poserne, da det endelig blev tid til at bygge bivuakker på gangbroerne. Søndag bød på de sidste poster inden frokost og afslutning på en rigtig spændende og dejlig weekend. Ved pointoptællingen blev det tydeligt, at alle gule patruljer havde gjort det virkelig godt i løbet af weekenden, og når 5 ud af de 6 øverste placeringer går til gule patruljer, kan man vist ikke være andet end stolt.

Men hvad der er endnu vigtigere end de gode placeringer: Både deltagere og hjælpere i gul uniform har gjort stort indtryk på alle – både deltag-

ere og hjælpere fra andre korps og på medarbejdere i Ree Park Safari. Det, jeg hører fra alle sider, er, at gule spejdere er dygtige, hjælpsomme og respektfulde. En historie, som jeg synes siger alt, har jeg fået fortalt af De Grønne Pigespejders repræsentant i Ranger Challenge-udvalget. Da hun kørte hjem søndag eftermiddag med én af de deltagende patruljer i bilen, hørte hun dem sidde og snakke om "de dér gule spejdere". Patruljen havde aldrig før hørt, at der var noget, der hed De Gule Spejdere, men de synes nu altså, at de var vildt seje – og så var de virkelig sjove at være sammen med!

Når det er sådanne indtryk, der bliver efterladt, kan man ikke andet end at være stolt over at have en gul uniform på. Jeg håber, at mindst lige så mange af jer har lyst til at deltage igen næste år, så vi kan få vist endnu flere KFUM'ere, DDS'ere, DGP'ere, FDF'ere, ASID'ere, DSS'ere og DBS'ere at vi eksisterer, og hvor seje og sjove gule spejdere er.

KORPSETS PLACERINGER:

- 4. PLADS: FALKE • 1. NÆSTVED
- 5. PLADS: BÆVER • JENS LANGKNIV
- 6. PLADS: VILDSVIN • GRIB SKOV
- 12. PLADS: ULVE • GRUPPE LOKE
- 17. PLADS: HJORTE • GRIB SKOV

GRUPPESIDER

ROLD SKOV TROP

Rold Skov gruppe startede 2017 med en weekendtur til Næsgården, hvor både ulve, stifindere og storspejdere fik mulighed for at forbedre deres spejderfærdigheder. Lørdag formiddag fik vi besøg af søskende og forældre, som skulle med på opgaveløb. Aften blev sluttet af med lækker middag lavet over bål i fællesskab.



D. 4. marts inviterede gruppen til 30 års jubilæum i Rold Skov. Her var besøg fra både nær og fjern. Vi havde en hyggelig eftermiddag med både bål-tænding, opfriskning af gamle færdigheder for tidligere uniformerede og fødselsdagslagkage. Om aften var der inviteret til festmiddag for de ældste, og aften bød på flotte og rørende taler. Gruppen vil gerne takke alle fremmødte for en hyggelig dag, samt alle de tilsendte lykønskninger og gaver. Vi ser frem til de næste 30 år.



I øjeblikket knokles der i og omkring hytten for at blive klar til den kommende stifinderturnering, som finder sted sidst i maj måned. Vi glæder os til at se stifindere fra hele landet gøre deres bedste, når der skal tændes bål, hugges brænde, laves mad og mange andre sjove og udfordrende spejderaktiviteter.

SKJOLDUNGERNE

AF RENE TL

Hos skjoldungerne har vi haft nogle gode vintermåneder, med et par fantastiske ture. Den sidste weekend i januar blev brugt på en svømmetur fra fredag til lørdag for ulve og spejdere. Lørdag formiddag gik turen så over i førstehjælps weekend for spejderne, der derefter gav den gas med hjertemassage og alle mulige og umulige forbindinger. Vores instruktør afsluttede med en bemærkning om at han aldrig hverken som instruktør eller elev, havde oplevet nogen der var så fokuseret og koncentreret under undervisningen. Behøver jeg at sige at det var en meget stolt tropsleder der efter afslutningen kørte hjem.

I februar var spejderne på vores fantastiske vinterhike som traditionen tro foregik i regn og meget blæst og med et fantastisk godt humør og overnatning i bivuaak.

På møderne arbejder vi med morse, som er det sidste mærke vi mangler før Niclas og Nina kan få Riddersnoren. Vi syr på vores lædertasker.

Nu vi taler om mærker bliver jeg nød til at nævne Sandra der fra slut januar til slut februar har taget 4 duelighedstegn svømmer og førstehjælp på januar turen. Tirsdagen efter afsluttede hun brandværn (og er nu officielt, en del af Benløse branddaskerlaug) slut februar tog hun hike mærket, meget flot, men også et billede på at vi arbejder med den lille røde.

Julius er blevet pioner og går og bygger på siddepladserne rundt om bålstedet.

Ulvene arbejder med foropgaven til ulvetuneringen, som vi glæder os meget til. Ulvene ar også arbejde med internationale og båltænding og afpudsning af ulve færdighederne.

ERIK KLIPPING TROP

AF DUSANKA CULAJEVIC

Da det er et stykke tid siden vi skrev et indslag til Spejder Sport, ville vi fra vores lille gruppe sende en stor hilsen til alle vores spejdervenner.

Vi er ikke vokset siden sidst, men er i gang med nogle spændende projekter, som vi er ret begejstrede og optimistiske omkring.

Et af projekterne er Geopark Odsherred, som vi regner med at være en del af. Ud over det har vi deltaget i en række kurser som har givet os inspiration for fremtiden. Lige nu har vi mange ting på tegnebrættet.



Vi vil gerne sige tillykke til Signe med hendes Riddersnor.

FREDERIKSBORG TROP

AF JØRN RØEST

Så er foråret godt på vej og vi glæder os til flere lyse timer med mange gode spejderaktiviteter.

Vi startede foråret med en arbejdsdag, hvor der heldigvis deltog mange forældre. Tak for det.

Foråret byder som sædvanlig på mange udfordringer. Den 25. marts deltager vi i en



fælles vandredag med andre spejdere i Hillerød og omegn. Turen foregik i det skønneste forårsvejr med høj sol og mange glade spejdere. Vi var 6 spejdere, 8 stifinder og 17 ulve, samt forældre og ledere og alle gennemførte - selvfølgelig. Ulvene gik 20 km, stifinderne 30 km. og spejderne 50 km. De første startede kl. 06:00 og alle var hjemme igen kl. ca. 17:00.

Vi ser frem til forårets udfordringer: Wagadugo løb, Stifinder- og Ulveturning. Vi er gået i skarp træning så vi kan yde vores ypperste når aktiviteterne afvikles.

Traditionen tro holder vi Sct. Hans arrangement, hvor vi stiller grill til rådighed, sælger kaffe og kage og afslutter med et Sct. Hans Bål med båletale. Det plejer at være et hyggeligt arrangement, der også bidrager til gruppens økonomi.


Vi ser frem til årets sommerlejr der i år går til Næsbycenteret.

FRIE FUGLE

AF ANDERS (LILLE FJER)

I de sidste par måneder har vi i Frie Fugle, startet en gren for 5-7 årige som vi kalder "kaniner". Det har været et stort ønske fra vores forældre i gruppen, med mindre søskende til vores ulve/stifinder. Vi har fundet et par forældre som gerne vil stå for kanin grenen, selvfølgelig med råd og vejledning fra os andre ledere. Til at starte med er det kun med søskende til ulve og stifindere i gruppen, dette for at se om vi kunne få det til at fungere og om vi havde nok lederkræfter til det.

Vi startede op med 5 energifyldte "kaniner", og med at lege og være i skoven. Kaniner har på de sidste møder f. eks leget og lært om første hjælp, så de kunne få deres første læderlap til uniformen.



Hos ulvene er der er rigtigt kommet gang i løjerne om mandagen med opgaver og lege. Vi har leget med tov og store pæle. Vi har kogt æg i et A4 papir, plantet vores egen karse og lavet højtbelagt smørbrød til vores mad pakker.

Ulvene har også lært om første hjælp og andre ulvefærdigheder, så vi er klar til årets Ulveturning. I april har vi en overnatning for ulve, så de nye kan prøve overnatte i telt inden turning, her skal vi også ud gå 10 km, så vi kan få en sølvplade på vores bælte.

Stifinderne har haft en stor fremgang he-



nover vinteren. Vi nu tæller 7 Stifindere i stedet for 3. Vi har haft en weekend, hvor vi byggede en lejrplads og hvor vi gik i gang med vores for-opgave til året turning. Vi sprang ud i en større gang pileflet, selvom vi havde fået fortalt af flere dygtige pileflettere at det ikke kunne lade sig gøre at flette en rygsæk med børn. Er vi SPEJDER eller ej? Vi tog udfordring op og synes selv det blev et flot resultat, som vi glæder os til vise frem på årets turning. Vi øver os meget i bueskydning så vi er klar til bue mesterskaberne.

Storspejder har været på Ranger Challenge sammen med Jens Langkniv.

På møderne øver de sig meget. Vores patrulje er på kun 2, så de glæder sig til efter efteråret hvor der kommer lidt nye til. Vi har en gammel stifinder som er vendt tilbage til gruppen, det er Anders (formandens søn). Han har savnet spejder livet, så han er kommet under oplæring ved John John og storspejderne, så han kan begynde at bidrage til lederarbejdet. Det glæder vi os til.

Gruppen er blevet opsagt på vores lager, hvor vi har samlet og solgt effekter på loppemarked de sidste 25 år. Så det skal vi tømme inden 1. maj. Det ikke er lykket os at finde et andet sted, så vi har solgt så meget som muligt. Vi er kede af lukningen, da lageret har bidraget med en rigtig stor pose penge for vores lille gruppe, så nu skal vi ud søge andre indtjenings muligheder.

Men vi ser frem til sommerens aktivitet og en sommerlejr der går til Rømmø.

GRIB SKOV TROP

AF PERNILLE EDELGAARD CHRISTENSEN

Vi skriver nu 2017, og på vores dejlige grund i Nødebo kan man mærke, at sommeren er på vej. Der er gang i mange projekter på Bassebjerg, hvor bl.a. stifinderbålpladsen er i gang med at blive renoveret.

I januar havde vi forældrerådsmøde, og de store spejdere tog på patruljeturne. Vi fik to nye forældre med i gruppestyrelsen, og vi ser meget frem til et godt samarbejde i den nye styrelse. Spejdergrenen var i februar måned på tur Gillastugan i Sverige med Kong Hardeknud Trop, Kong Valdemar Trop, Ravnetropen og Frederiksborg Trop. Weekendens bød på et væld af spejderopgaver med forhistoriske runesten og mystiske kutteklædte personer. Tak til alle for en god weekend.



Imens spejdergrenen var i Gillastugan var Nødebo og omegn indbudt til fastelavnsvest. På trods af meget regn var der et flot fremmøde. Ulve- og stifindergrenen er i skrivende stund i gang med forberedelser til ulve- og stifinderturneringen. Ulvene tager bl.a. på weekendtur til Valhal for at gøre sig klar.

Vi glæder os til at skulle på gruppe-sommerlejr til Enebærødde, og ser desuden frem til de mange ture og turneringer i foråret og sommeren med resten af korpset.



FUGL PHØNIX TROP

AF SIGNE FJÆLLEGAARD JENSEN

Hos Fugl Phønix er vi så småt ved at komme os over vinteren og den mørke tid, mens vi lader op til et travlt forår med masser af aktiviteter.

Ulve og Stifindere er ved at gøre sig klar til de kommende turneringer. De har travlt med deres foropgaver og med at pudse de sidste færdigheder af, mens gruppens spejdere arbejder på at dygtiggøre sig og glæder sig til at blive flere, når der er oprykning efter sommerferien.

Ledergruppen har travlt med at forberede årets Ulveturning, som vi står for at afholde. Vi har fuld gang i fremstillingen af kulisser, og der arbejdes på spændende opgaver og god forplejning. Vi glæder os til at se alle korpsets Ulve til årets helt store begivenhed.

I slutningen af maj deltager gruppen igen i år på Roskilde Dyrskue, hvor vi står for at holde områderne pæne og ryddelige for dyrskuaets gæster. Opgaven er en god tjans, som giver en god portion penge til gruppens arbejde.

I år deltager hele Fugl Phønix desuden på Spejdernes Lejr, og vi glæder os til at dele oplevelsen med omkring 40.000 spejdere.

JENS LANGKNIVS GRUPPE

Hos os i Jens Langkniv, er der, på trods af vi ikke er langt henne i kalderen, allerede lejr-kuller og -stemning. Og vi kan overalt i hytten se foropgaver, blive til.

Ulvene tager på ulveturning i slutningen af april, og har derfor øvet og øvet på alt de overhovedet kan øve på, for at kunne gøre sit allerbedste på turneringen!

Der er blevet øvet alt fra knob, til 1. hjælp – og selvfølgelig en masse om JUNGLEBOGEN!

Stifinderne står også foran årets vigtigste turnering for dem, og de har øvet mindst ligeså meget som ulvene. De har lige fra årets begyndelse øvet at bygge deres lejrpladser, som står så flot på vores grund i Sparkær, og pryder udsigten fra hytten. Stifinderne håber – og kæmper for, at vinde stifinderturneringen igen i år, og har derfor holdt

forlejr hvor ALT er blevet terpet. Og det er alt fra de helt små ting, som at lave havregrød de har været igennem. De glæder sig rigtig meget, og vil gøre deres allerbedste igen i år!

Hos trosspejderne er begyndelsen på året en lille smule anderledes end normalt, da den fede lejr Ranger Challenge nu foregår i marts, og de har derfor lavet rigtig meget foropgave, som var en taljeblok, og de er blevet så flotte og gode, og er nogen af de flotteste foropgaver vi længe har lavet! Efter Ranger Challenge står programmet på en ny foropgave, nemlig til wagadugo. Af alle vores trosspejdere er det meget få som

har været med på wagadugo før, så alle glæder sig helt vildt meget, til at omstille sig på at leve i 30'erne, gættet en masse koder, og prøve at se om det er i år Skallesmækkeren bliver fanget!





GRUPPE LOKE

AF HELLE VESTERLØKKE

Hos Loke betyder foråret at både flok og stamme afvikler fortræningslejr, inden maj måneds turneringer. Stifinderne napper de kølige nætter i telt på grunden ved vores "nye" hytte på Magnoliavej og bruger dagene på lejrbygning og bålmad. Ulvene tager en overnatning i den gamle hytte på Jernalderen og knokler på med Akelas Prøve. Troppen har fundet det gamle hakkebræt frem og klargør sig til Wagadugo.



Tidligere på året afholdt Flokken Jungledag i Hedeland, hvor ulve og forældre lavede Naturtjek. Med Naturtjek hjælper vi Danmarks Naturfredningsforening med at få dokumenteret Danmarks biodiversitet." ...en lille ting, som kan hjælpe eller glæde en anden."

Efter ledergruppens tur til WFIS-Workshop er ulvene, gennem WFIS Circle of Friendship, ved at starte et venskab op med en engelsk gruppe. Det er et nyt og spændende tiltag i Loke. En ny tradition er også startet i år hos Stifinderne, da Stammen tog på Vinter-hygge-hyttetur i de kolde vintermåneder.

Uniformerede og civile holdt i foråret et hyggeligt møde med Korpsstyrelsen, da det var vores tur til et visit. På Jernalderen har kommunen fældet store poppeltræer, så der kan komme sollyd ned på grundet. Det ser lige nu meget åbent ud, så der er rig mulighed for ny beplantning eller nye tanker. Det bliver derfor spændende at se, hvad forårets

arbejdsdag byder på...

Vi ses på forårets og sommerens lejre

KONG VALDEMARS TROP

Der er for tiden godt gang i aktiviteterne i Kong Valdemars Trop. Ulvene er blevet færdig med deres bordflagstænger med Dannebrog. Stifinderne er godt i gang med deres foropgave og har virkelig gået op i den. Tropsspejderne er i fuld gang med mærker og pionering. Tropslederen har sat en



midlertidig skillevæg op mellem deres lokaler som de selv skal færdiggøre med spartling og væv. Roverne er begyndt at arrangere møder for ledere såvel som aktive forældre. Her har vi været på museumsbesøg hos Stenlænderne, og hørt spejderhistorier fra flere årtier.

Projekterne er mange, men størst er vores ønske om hytteudvidelse, så vi kan blive ved med at have plads til vores stadig voksende trop. Vi glæder os til det mildere vejr og til forårets turneringer.



Vi ses til gode spejderaktiviteter
Kong Valdemars Trop

1. NÆSTVED TROP OG FLOK

AF LISE MØLLER

Ulve og stifindere er gået i hård træning til forårets turneringer. Spejderne har allerede deltaget i Ranger Challenge i Ree Park med to patruljer. Egeren vandt turneringen, mens Falke blev nummer fire.



Så nu er de varmet op til Wagadugo. Da vi har en forholdsvis ny hytte, er der mange projekter i gang eller undervejs i og omkring hytten. Så der er opgaver nok for spejdere og forældre. Efter vores forældrerådsmøde har vi fået tre nye personer i gruppestyrelsen og dermed nye kræfter og syn på tingene. Frem mod sommeren skal der også forberedes en sommerlejr, der i år går til "Syvstjernen" i Hvalsø.

GRØNDAL TROP OG FLOK

AF LASSE VESTER

2017 startede med en dejlig vintertur for hele gruppen til den historiske Gilwell-hytte nord for København. Det var en flot istandsat hytte, der bød os velkommen, hvor der udover de nye møbler var etableret et mini-bibliotek med sjove gamle spejderhæfter og opslagsbøger som både spejdere og (især) lederne hyggede sig med at sidde og bladre i. Foråret er vanen tro gået med forberedelser til ulve- og stifinderturnering,



Gruppestyrelsen arbejder med planer om at holde et Skt. Hans-arrangement for familierne i Grøndalsvænge-kvarteret, så vi også kan holde forældrene til ilden.



Sommerlejren går i år til Karrebæksminde – nærmere bestemt hytten Skovbrynet, der ligger ud til Karrebæksminde Fjord. Der håbes i de stille sind på en lidt mere solrig (eller i hvert fald mindre regnfuld) uge 27, så lejrbalet ikke igen i år skal afholdes under presenninger.

hvor der også er en forårstur henover Skt. Georgs-dag på tapetet. Stifinderne har samlet familiernes reklamer sammen for at kunne lave deres foropgave af moderne "pileflet". Vi glæder os til at vise resultatet frem på Stifinderturneringen! På Skt. Georgs dag kan vores lille gruppe fejre 3 års fødselsdag, så der skal nok bages en lille kage i den anledning..



KONG HARDEKNUD TROP

AF RASMUS MØLLER BECH

Hos Kong Hardeknud Trop begynder spejdergrunden at tage form. Bålhytten er stort set færdig, og de helt små ting begynder at falde på plads. Siden sidst har vi fået bygget en lille raftelade, som har bidraget til en større oprydning på vores spejdergrund. Kom endelig og kig forbi og nyd den fantastiske stemning vi har på møderne.

Her i vinters blev en stor milepæl nået for troppen. For første gang, stillede vi med vores egen patrulje på en spejdertur, da vi var med de andre nordsjællandske troppe i Sverige. Det gik rigtig godt, og det gav blod på tanden til nye oplevelser. Der venter selvfølgelig en masse andre oplevelser, især her i foråret.



Stifinderne og spejderne var på vandretur i marts, hvor der virkelig blev høvlet noget af sålerne henover hhv. 30 og 50 km.

Hele troppen holdte affaldsindsamling/arbejdsdag, som var en god måde at vise den gule uniform i området. Alle grene har travlt med at forberede sig på forårets tætpakkede program.



På trods af den kommende travle turneringstid, går vi allerede og drømmer os frem til sommerlejren, hvor stifinderne skal sove i deres nye tipi. Lejren går i år til Gilwellhytten – et bedre sted kunne vi ikke ønske os!





BOBBARÆKUS TROP

AF LOTTE KOFOED

Byggerier og cementering, foropgaver og klargøring til turneringer og spejdernes lejr er begyndt. Vi arbejder alle hårdt i gruppen.



Ulve weekend i Brændesgårdshaven hvor der var nogle glade børn der synes det var sejt at man kunne sove i Brændesgårdshaven og stifindernes sheltertur i Hasle i regn og slud, det var noget af en succes.

I svømmehallen bjerges der spejderbørn og fra 3 metervippen hopper der hvor efter der dykkes efter ting og sager. Efter endt sheltertur og svømme-



prøver, så er der uddeling af svømmemærker til alle stifindere.

Et hyggeligt besøg hos vores borgmester sammen med de andre krops på øen er det også blevet til.

Børn og voksne trives og vores lille Bobbarækus Troop vokser stille og roligt.



RAVNETROPPEN

AF ANJA, CHRISTI, TNE OG CLAUS



Det har været en alt for mørk og lang vinter. Det har dog ikke gjort at vi i Ravnetroppen har ligget på den lade side. Der er blevet trænet i diverse ulve færdigheder, alt fra opstilling, ulve loven, og det at være en god kammerat. Vi har været ude at se på stjerner og så har vi været ude at snige os ind på rådyr, som vi så i tusmørket. Det var en udfordring for nogle at gå i skoven i næsten mørke.

Stifinderne har knoklet på med sine opgaver og nu er det foropgaven til årets Stifinderturnering der arbejdes på.

Spejderne fortsætter vi med at køre til Frederiksborg trop hver onsdag, hvor de begynder at komme ind på de andre unge der er spejdere, som har taget godt imod vores 2 spejdere. Det er fantastisk at se at man kan komme fra en anden trop og bare er accepteret med det samme. Der har været en weekendtur til Gilastugan i Sverige, og det var en super god tur.

I gruppen har vi fået en ekstra leder til Stifindere.

I uge 8 startede et par forældre Ravneungerne op. Der er 5 børn, der er der en time. De starter med at mødes i reden og der slutter vi også.



Vi glæder os til det mere lys der kommer til møderne, Wagadugoløbet og alle de andre arrangementer.

Mark fra Frederiksborg Trop og Claus fra Ravnetroppen, tager på en lille sviptur til USA i august og der skal vi bo noget af tiden i et spejdercenter i South Carolina, derudover skal vi overvære en ægte solformørkelse. Vores spejdervenner fra Florida, har taget fri i den uge vi er der og der skal sejles, besøges Kennedy Space Center, plus at undersøge mulighederne for en fremtidig spejderlejr.



REN I TANKE, ORD OG HANDLING

DJE-DAVDE-TIL ZÆRES-SIDEN

VANDRINGER

10 KM

Rikki – Gruppe Loke
Kirba – Gruppe Loke

20 KM

Barasingh - Gruppe Loke
Thokis – Gruppe Loke
Sahi – Gruppe Loke
Kamma – Gruppe Loke
Rebekka C. - Gruppe Loke
Signe – Gruppe Loke
Cathrine – Gruppe Loke
Caroline - Gruppe Loke
Benjamin – Gruppe Loke
Amalie – Frederiksborg Trop
Emilie – Frederiksborg Trop
Daniel – Frederiksborg Trop
Mie – Frederiksborg Trop
Arthur – Frederiksborg Trop
Martin – Frederiksborg Trop
Linus – Frederiksborg Trop
Smilla – Frederiksborg Trop
Aske – Frederiksborg Trop
Vilma – Frederiksborg Trop
Mikkel – Frederiksborg Trop
Kalle – Frederiksborg Trop
Emil – Frederiksborg Trop
Emil – Frederiksborg Trop
Filippa – Frederiksborg Trop

30 KM

August – Kong Hardeknud
Bjørn – Kong Hardeknud
David – Frederiksborg Trop
Mads – Frederiksborg Trop
Erik – Frederiksborg Trop
Christine – Frederiksborg Trop
Esben – Frederiksborg Trop
Gabriel – Frederiksborg Trop
Milla – Frederiksborg Trop
Joshua – Frederiksborg Trop

50 KM

Ida-Marie – Kong Hardeknud
Freja – Kong Hardeknud
Sarah – Frederiksborg Trop
Karla – Frederiksborg Trop
Sophia – Frederiksborg Trop
Luca – Frederiksborg Trop
Thomas – Frederiksborg Trop
Daniel - Ravnetroppen

RIDDERE

Signe – Erik Klipping Trop

VÆBBERE

Sidse Jensen – Gruppe Loke

SPRINGENDE ULV

Sahi – Gruppe Loke
Laura – Frie Fugle
Thor – Frie Fugle

MED GODT HUMØR

TAGER VANSKELIGHEDER

TIL AT STOLE PÅ

EN GOD KAMMERAT

ER HJÆLPSOM

GOD IMOD DYR

