

 SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER 2017

SPEJDER SPORT



WAGADUGO | SPEJDERMARCHEN | SILVERLEDEN | WOODBEADS | BÅLSTEDET

NYT FRA KORPSSTYRELSEN

Korpsstyrelsen er i gang igen efter en god sommerferie. Vi håber at alle har haft nogle gode sommerlejre selvom den danske sommer ikke har vist sig fra den tørre og varme side.

Den 19. august mødtes Korpsstyrelsen først med Gruppestyrelsen fra Frie Fugle hvor vi hørte lidt om livet som Gul Spejder i Sønderlø. Frie Fugle er én af korpsets små grupper og vi talte bl.a. om hvordan korpset kunne hjælpe med en eventuel medlemsfremgang.

Vi fandt ikke nogle endelige løsninger men havde en fin dialog.

På Korpsstyrelsens eget møde kunne Spejderchefen fortælle at vi havde modtaget en an-søgning fra en nystartet spejdergruppe Helligkilde på Djursland som ønskede at blive med-lem af De Gule Spejdere. Dette gav Korpsstyrelsen tilsagn til og vi kan således byde vel-kommen til korpsets 17. spejdergruppe. Vi håber snart at kunne præsentere den på vores hjemmeside.

Det er også blevet foreslået, at vi udskriver en navnekonkurrence til korpsets 8 kanoer, hvilket Korpsstyrelsen vil sætte i værk snarest muligt.

Korpset er i år blevet udtrukket til ekstern revision af DUF. Det betyder at et antal med-lemmer har modtaget et spørgeskema som skal besvares og Korpsstyrelsen har skullet svar på en del spørgsmål fra det eksterne revisionsfirma.

Korpset har i et stykke tid rådet over en lagerbygning i Ringsted og er begyndt at få sam-let alle korpsets effekter her. Det er et ønske at alt bliver samlet under samme tag så vi derved har et bedre overblik over effekterne. Det er Mathias Lerdangaard der er lagerfor-valter og som fremover vil stå for alle reservationer af effekterne.

Der bliver intet primikursus i år under LPT'en men vi forsøger at stable det på benene til næste år. Der skal findes nogle instruktører til dette blandt korpsets ledere.

Korpsstyrelsen vil også gerne have oprettet en Facebook side for De Gule Spejdere. Til dette har vi efterlyst en SoMe redaktør men desværre ikke modtaget ansøgere. Korpset skal bruge Facebook mere end vi gør i dag og en nem og hurtig måde at få skabt kend-skab til vores aktiviteter og korpset som helhed er bl.a. via Facebook. Så hvis der blandt Spejdersports læsere sidder én som kunne tænke sig at være med til det så kontakt Korpsstyrelsen.

Alle læsere af Spejdersport ønskes et godt efterår.

På Korpsstyrelsens vegne med spejderhilsen

Per Stigaard



Spejdersport

Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark

Redaktør

Charlotte Andersen, Frederiksborg Trop

Opsætning og layout

Cecilie Helmuth, Grib Skov Trop

Korrektur

Lisbeth Steinmann

Tryk

Lasertryk.dk

Oplag: 1.000 eksemplarer

ISSN: 0908-5505

Deadline næste blad

Den 20. november 2017 for bladet

Januar - april 2018

Indlæg og artikler sendes til e-mail:

spejdersport@degulespejdere.dk

Vær opmærksom på!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter.

Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt i andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale. Det er desværre ikke altid muligt, at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Forsidebillede

Martin fra Grøndal og Jesper, Søren og Catarina fra Gruppe Loke

Fotograf

Ukendt

INDHOLDSFORTEGNELSE

- 2** NYT FRA KORPSSTYRELSEN
- 4** SILVERLEDEN
- 8** BÅLSTEDET
- 10** WAGADUGO
- 12** WOODBEADS BERETNINGER
- 18** SPEJDERMARCHEN
- 20** RABATAFTALER
- 21** INVITATION: PIONER & ROVERTURN.
- 22** INVITATION: LPT
- 24** STIFINDERTURNERING
- 26** PRÆSENTATION AF KORPSTYRELSEN
- 29** GULDKORN FRA BP
- 30** INVITATION: LEDERTRÆF
- 32** GRUPPESIDERNE
- 44** ÆRESSIDEN

SILVERLEDEN

I Kristi himmelfartsferien var vi 6 pionerer og rovere fra 3 troppe afsted på tur på Silverleden. En vandrerute på 65 km godt 600 km oppe i Sverige. Det var en virkelig hyggelig, smuk og i overraskende grad udfordrende tur. Det hele startede mange måneder før. Vi var nogle stykker, der var til ledermiddag en mørk aften i marts på Bassebjerg og sad og drømte om fjerne vidder og vild natur.

Inspirationen til turen kom fra en artikel i Opdag Verden, som omhandlede vandreturen på Silverleden. Det virkede overkommeligt og passede fint til en tur på 4 dage inkl. transport til og fra. Det skulle være en vildmarkstur for voksne spejdere og med friluftslivet som omdrejningspunkt.



Vi forberedte grejliste, madplan, studerede kort og fordelte arbejdsopgaverne imellem os. Mai forberedte snacks til turen og fik lavet flere varianter af hjemmelavede myslibarer - wow - det smagte godt og var godt til de små pauser på turen.

Torsdag morgen var vi klar og kørte i 2 biler fra København over broen og så nordpå. Vejret viste sig fra den bedste side, høj sol, 20 grader og det gik rask afsted. Undervejs havde vi et par ærinde med lidt indkøb og var fremme i Hällefors ca. kl. 17.30.

Vi havde læst os frem til, at detaljerede kort over ruten kunne købes på turistbureauet og på en tank i Hällefors. Vi vidste godt, at turistbureauet var lukket og satsede på tanken. Men personalet kiggede undrende på os - de havde ingen kort. Heldigvis havde Anders på forhånd kigget på ruten i appen TopoGPS, og vi havde printet kortudsnit derfra, så vi måtte klare os med det. Spejdere tager jo vanskeligheder med godt humør, så det var bare om at få rygsækkene på og så komme af sted. Ruten var godt markeret, så det gik fint.



Vandreruten er en rundtur, som går rundt om Hällefors og undervejs kommer man forbi en række fortidsminder. I 1600-tallet og frem til slutningen af 1800-tallet var der en stor mineindustri i gang i området. Der var blevet gravet efter jernmalm og senere efter sølv. Langs ruten er der rester af de gamle miner, smelteovne, vandkraft, ruiner af gamle bygninger mm. Minedriften var ophørt for længst, men i Hällefors ligger stadig en stor jernindustri. Her er der sikkert blevet valset mange karrosseridele ud til de gamle Volvoer. Sølvminen, som Silverleden er navngivet efter, blev opdaget i starten af i 1600-tallet og var på et tidspunkt Sveriges næststørste sølvmine. Dette område af Sverige er særligt rigt på mineraler, og minedriften har været et utroligt stort erhverv, hvilket stednavne som Kopparberg, Silverhöjden, Zinkgruvan og Guldsmedshyttan vidner om.

Omkring sølv-, kobber- og jernminerne voksede landsbysamfund med minearbejderne og deres familier frem. Nogle steder boede der adskillige hundrede mennesker i disse små samfund, men efterhånden som minedriften mistede sin betydning, og folk udvandrede til Amerika eller flyttede til byerne, blev disse samfund forladt. I dag er det kun ruinerne, der ligger tilbage i skovene.

Turen startede i et område med afvekslende skovstykker med birkeskov, tætte granskove og mere åbne engarealer. Humøret var højt, vi

mærkede duften af solvarm granskov og gik mod vores første lejrlads ca. 11 km fra startstedet. Ruten gik både ad helt små stier og enkelte grusveje.

Selvom det var blevet aften, var det stadig varmt og sveden haglede af os. Terrænet blev mere kuperet og udfordrende og det var ikke helt så "nem" en vandretur, som vi nok havde forestillet os. Den samlede rute går over 1400 højdemeter, og med fyldte rygsække tærede det hurtigt på kræfterne. Stille og roligt arbejdede vi os frem mod lejrladsen Sundsudden. Vi havde udset os en shelterplads, der lå på en lille tange ud i en sø. Vi fandt frem til stedet og gik ud imod pladsen, først ad en lille sti og så 100 meter langs stranden og kunne så skimte shelteren helt ude på spidsen af tangen. Aftensolen var brudt frem under nogle lette skyer og kastede et fortryllende gulligt lys ud over vandet og vi vandrede frem mod pladsen spændte på, om vi kunne få den for os selv.

Vi var helt alene og det var den mest unikke plads, vi alle havde set. Der var vand på begge sider, smuk udsigt og fra shelteren kunne vi høre de blide bølger mod stranden (og så var der endda det fineste das).

Vi fik hurtigt tændt bål og lavet god mad. Som en lille gimmick havde vi hjemmefra hver især fået til opgave at medbringe en lille overraskelse, som skulle være til glæde for os og fællesskabet. Jens var den første til at fremvise sin overraskelse; det var et LifeStraw til hver. Vi skulle også konkurrere om, hvem der hurtigst kunne fylde en kop med



vand suget op fra søen gennem vores LifeStraw – så vi lå der i solnedgangen med røven i vejret og sugede vand op fra søen. Vi havde en hyggelig aften om bålet og en vidunderlig aftenhimmel over søen. Det blev stort set ikke mørkt.

Fredag morgen blev vi vækket af morgensolen. Solen stod lige ind i shelteren og det blev hurtigt for varmt til at ligge i soveposen. Vi bagte brød over bålet, fik morgenmad og så afsted på dagens etape. Vi skulle gå lige over 20km for at komme frem til den næste plads, vi havde udset os.

Undervejs kom vi forbi en gammel brønd i Sävenfors, hvor vi med en spand kunne hente frisk vand til drikkedunkene. På ruten er der kun



få steder, der kan hentes frisk vand, så vi havde også en vandrensningspumpe med hjemmefra til at pumpe vand fra søerne.

Det var en varm og hård dag. Vi kom forbi flere udsigtspunkter, hvor vi kunne se ud over det flotte landskab og alle de små søer, der glinsede i solen. Undervejs på turen mødte vi stort set ingen andre vandrere, og vi kunne nyde den afvekslende natur.

Varmen, kilometrene og højdemetrene sled på fysikken. Flere fik vabler og tempoet gik ned. Så skete det der ikke måtte ske – Petra fik trådt forkert ned i et hul og fik en slem forstuvning af anklen. Vores førstehjælper var skadet, så Jens, der er ambulancefører, måtte træde til med førstehjælp og støtteforbinding. Vi fik lagt en plan B for dagens resterende vandretur, så vi gik ad grusveje et stykke tid i stedet for at følge ruten. Desuden blev vægten fra Petras rygsæk omfordelt til Anders og mig.

Lettere medtagne kom vi frem til næste shelterplads. Der sad 2 ældre ægtepar og fik eftermiddagskaffe og så pludselig vrimlede det frem med svenske vandrere! 16-20 personer i alle aldre fra en internet outdoorklub fra Stockholm. Vi orkede ikke rigtigt at dele pladsen med alle dem og besluttede os for at gå lidt videre. Det gav lidt trætte miner i vores lille gruppe (snup en Snickers...). Vi gik et par kilometer frem og fandt en lille naturplads på den anden side af søen.





Vi fik taget en god eftermiddagslur og startede derefter på madlavningen over bål i kanten af søen. Humøret steg, de næste overraskelser blev fundet frem, og vi hyggede i solens sidste stråler over vandet.

Vi vidste, at lørdag ville blive endnu varmere, og vi var forberedt på, at det ville blive en udfordrende dag. Vi vandrede afsted, prustende og stønnende op ad bakkerne. Hver gang blev vi belønnet med smuk udsigt, spændende stier og skønne skovstykker. I Silvergruvan fik vi fyldt vandflaskerne hos nogle flinke svenskere og fandt et godt spot til frokost og middagslur. Vi kom frem til turens højdepunkt, Silverknuten. Der var et tårn, hvor man kunne kravle 10-12 meter op i en udsigtsplatform og se ud over hele området. Det udfordrede højdeskrækken hos enkelte :-).

Eftermiddagen gik rask afsted med hyggesnak og kilometrene, der forsvandt under vandrestøvlerne. Pga. Petras skade havde vi lagt lidt nye planer for overnatning og den sidste vandrerute søndag, hvor vi skar nogle kilometre af. Vi valgte derfor en anden shelterplads end oprindeligt planlagt – sikke et held!

Shelterpladsen ved søen Svenstjärnen lå i kanten af en lille sø og helt rigtigt i forhold til eftermiddags og aftensolen. Der var en lille badebro



ud i søen, og det var for fristende. Vi var alle helt klistrede efter den varme dag, så vi smed det meste af tøjet og hoppede i søen. Det var lidt koldt, men for pokker hvor var det godt. Helt specielt at hoppe i vandet og derefter bare sidde og tørre i solen en eftermiddag i maj måned, 600km oppe i Sverige. Det havde vi ikke drømt om.

Der kom gang i bålet, blev brygget kaffe og spillet kort. En hyggelig aften at slutte turen på. For første gang på turen mærkede vi lidt myg. Turen lå så tidligt på året, at der ellers stort set ikke var myg undervejs. I sig selv var det en fornøjelse at slippe for den plage.

Søndag gik vi det sidste stykke, fik hentet biler og så gik det hjemad mod syd.

Vi var alle mætte på gode oplevelser, mærket af solen og med store smil på læberne. Det havde været en helt igennem vidunderlig tur, hvor vi fik oplevet den vilde natur, nydt hinandens selskab, grinet og hygget omkring lejrballene. Det kan varmt anbefales.

Tak for en uforglemmelig tur.

Stinus



”GULE SPEJDERE VED DA, HVORDAN MAN SLØJFER ET BÅLSTED KORREKT!”

Denne sætning vil mange gule spejdere nok være helt enige i. Der er ikke noget mere sørgeligt end at komme til en lejrplads, hvor pladsen er gennemhullet af gamle bålsteder, der ikke er blevet sløjfet ordentligt, og hvor græsset derfor ikke har kunnet gro op igen. Mange har måske oplevet at det på nogle lejrpladser simpelthen ikke er tilladt at grave, fordi bestyrerne gang på gang har oplevet, at pladsen er blevet ødelagt af dårligt sløjfede bålpladser og udfyldte huller.

For nogle år siden sendte Rold Skov Gruppe et indlæg til spejdersport, der viste, hvordan man sløjfer en bålplads korrekt. Årsagen var, at den plads, der var brugt til årets stifinderturnering desværre var i rigtig dårlig forfatning, da den blev forladt, fordi sløjfningen af bålpladser ikke levede op til den standard, vi forventer af gule spejdere.

Efter dette års stifinderturnering stod det klart, at det er på tide at få genopfrisket, hvordan man sløjfer et bålsted korrekt, så græsset atter kan gro og at man efter kort tid ikke kan se, at der har været gravet.

Med ønsket om et fortsat godt spejderår

Rold Skov Gruppe



1a

1. Det første man gør, når man skal sløjfe en bålplads, er at vende jorden i bunden af pladsen. Dette gøres ved at grave et spadestik ned og vende bunken. Grunden til, at man vender jorden, er, at jorden i bunden af bålpladsen er blevet varmet op og trykket sammen, så græsrodderne vil få svært ved at gro igennem skorpen, hvis ikke jorden bliver blandet lidt. (1a – 1b)



1b

2. Hvis kanterne på bålpladsen er blevet beskadiget, f.eks. hvis de er blevet trykket ned, kan man lige rette dem med en spade. På denne måde er det lettere at få tørvne til at ligge helt tæt op ad kanterne. (2)



2

3. Tørvne lægges på plads og når dette gøres, skal de ligge som de lå, da de blev taget op – ligesom et puslespil.

For at kunne gøre dette, skal man, når man graver bålstedet, huske at lægge tørvne præcist som de lå i bålstedet, der hvor man vælger at placere sine tørv. De må heller ikke drejes på deres pladser. Dette sikrer, at tørvne passer sammen nede i bålpladsen, og man undgår, at der kommer huller eller revner, hvor tørvne ikke kan vokse sammen. Hvis der, på trods af, at man har lagt tørvne på samme plads, alligevel opstår huller eller revner, må disse fyldes med jord og tørv fra et andet sted, f.eks. fra kanten af den mark eller grund, man ligger på. (3a – 3b – 3c)



3a



3b



3c

4. Hvis et eller flere tørv ligger for lavt, eller hvis de stikker for højt op i forhold til resten af grunden, fyldes der enten mere jord under tørvene, eller der graves noget væk. (4a – 4b – 4c)



5. Når eventuelle huller eller revner er fyldt ud, trædes tørvene godt ned, så de ligger plant med den omkringliggende lejrplads. Hvis tørvene stikker for højt op, kan de ikke trædes ned, men så skal der graves lidt jord ud, som beskrevet i punkt 4. (5)



6. Når tørvene ligger plant med resten af området, 'hakkes' de streger, der er mellem tørvene med en spade. Alle stregerne, både på langs og på tværs, skal 'hakkes', for så kan græsset bedre gro sammen igen. (6a – 6b – 6c)



7. Til slut skal bålpladsen vandes med godt med vand, så græsset får de allerbedste vilkår for at gro. (7)

8. Nedenfor til højre ses den korrekt sløjfede bålplads (9). Til venstre en dårligt sløjfet bålplads (8).



Tørvene på denne plads ligger ikke plant med resten af grunden, og kanterne er ikke blevet rettet. Der er huller, hvor der mangler tørv, og tørvene er ikke blevet 'hakket'.



Sådan bør en bålplads se ud, når den er blevet korrekt sløjfet. Hvis pladsen bliver sløjfet rigtigt, går der ikke lang tid, før man ikke engang kan se, at den overhovedet har været anlagt.

WAGADUGO 2017



Startskuddet til dette års Wagadugo-løb lød fredag d. 28. april på Kronborg Slot i Helsingør. 16 patruljer fra hele landet var mødt op for at hjælpe PET5 med at fange gangster-kongen Kaj Olsen, også kaldet "Skalle-smækker".

Vildsvin mødte med 7 håbefulde medlemmer, der havde enhver tiltro til, at vi kunne vinde dette løb. Det var PL og PA's sidste Wagadugo-løb inden oprykningen til pionerer, og derfor havde vi en aftale om at give den en ekstra skalle.

Vi blev mødt af politichefen på Kronborgs gårdsplads, hvor sidste års vindere, Falke 1. Næstved, afleverede det eftertragtede vandret-rofæ. Efter paraden blev vi vist op i et lokale på slottet, som var aftenens hovedkvarter. Der gik ikke lang tid, før patruljerne havde fået sat deres skrivemaskiner op og gået i gang med at skrive. Dog blev vores patruljenavn hurtigt råbt op, og vi begav os spændte ud til vores første post. Vi blev sendt ned til Sheiken – Kaj Olsens gode ven – som fortalte os, at Kaj Olsen ville opføre teaterstykket "Hamlet" lørdag aften.

Vi erfarede senere på aftenen, at Kaj havde inviteret flere af sine venner/forretningspartnere til den store forestilling på Kronborg.

Dog blev Kajs planer om opførelsen af teaterstykket ødelagt, da skuespilleren, der skulle spille Ophelia, blev fundet død ved et knivstik i ryggen.

I løbet af aftenen blev vi også sendt til dr. Sunesens laboratorie, beverdingen 'Vildsvinet', Storvildtsjægerens lejlighed og andre interessante steder.

Efter de mange spændende poster blev vi sendt til overnatningsstedet. Dette var et skibsværft tæt på Kronborg. Fordi vi var så heldige at komme på så mange poster, var vi langt bagud med politirapporten. Vi fik derfor lov til at skrive og tegne løs indtil klokken blev 02, hvor vi skulle i seng.

Vi blev vækket kl. 8, hvor vi alle var klar til en begivenhedsrig dag med spændende oplevelser. Efter vi havde spist morgenmad, gik vi i stor flok ned til det nye hovedkvarter på klosteret i byen.

Det første sted vi skulle undersøge var fængslet ved Kronborg. 4 mennesker var anholdt grundet mistanke om mordet på Ophelia. Heriblandt var 3 skuespillere og en syerske.

Herefter besøgte vi Dr. Sunesen, der var i gang med at fremstille et regenereringspulver, hvilket han ville bruge til genskabelse af knogler.

Efter frokost blev vi sendt afsted til Marienlyst slot, hvor der befandt sig en række poster. Først blev vi vist ind på Kaj Olsens kontor, hvor vi bl.a. fandt nogle koder. Herefter skulle vi ind til auktionen. Der var en række interessante ting, men den mest iøjnefaldende genstand var et kranie i en kiste. Dette gav Kaj Olsen mange penge for. Uden for slottet blev vi sendt videre til nogle andre poster, der bl.a. bestod i at undersøge et gerningssted, og et minefelt der skulle desarmere.



Vi gik tilbage til hovedkvarteret, hvor vi blev sendt ud til nogle agenter forskellige steder i byen, hvor vi bl.a. skulle undersøge Hr. Wangs tilholdssted, og storvildtsjægerens lejlighed. Derudover var vi også ved sheikens beduintelt, hvor vi blev bedt om at bygge en radio.

Lørdag aften afholdtes der en kæmpe festmiddag. Efter maverne var fyldte, gik vi ned til skibsværftet, hvor der var kasino. Patruljen fik gamblet løs, hvor nogle var mere heldige end andre.

Pludselig kom Kaj Olsen og Dr. Sunesen frem, og de begyndte at snakke om deres nye opfindelse. Denne opfindelse ville efter sigende give glød til døde objekter. Dr. Sunesen puttede kraniet, som Kaj købte til auktionen, ned i opfindelsen, og da han tog det op igen, havde det fået en glød, ingen har set magen til. Kraniet ville ifølge sagnet lede til en skat.

Aftenen endte dog i et stort skænderi mellem Kaj og Lullu Bell, hvor det blev afsløret, at den døde skuespiller, der skulle spille Ophelia, var Lullus datter.

Vi blev vækket tidligt søndag, da vi havde meget at indhente med politi-rapporten efter gårsdagens mange oplevelser. Vi fik pakket alle vores ting og gik mod Marienlyst slot. Her gjaldt

slutspurten med rapportskrivning, da vi skulle aflevere rapporten klokken 9. Vi nåede dog at aflevere den ajourførte politirapport med en god fornemmelse i maven. Herfra begav vi os hen til en efterladt bygning, hvor vi skulle vente i skjul på Kaj Olsen. Pludselig råbte politimesteren "Til angreb!", og alle spejderne styrtede mod Kaj Olsen i håb om endeligt at fange ham. Dog slap han væk endnu engang.

Vi fik til sidst testet vores skydefærdigheder inden afslutningsparaden.

Jeg må indrømme, at vi var godt spændte på resultatet. Efter vinderne af de forskellige poster blev nævnt, havde vi dog en god fornemmelse, da vi blev nævnt et par gange. Vi blev derfor overvældet af glæde, da der til sidst blev meldt, at Vildsvin Grib Skov Trop var vinderne af årets Wagadugo.

Vi vil derfor sige tusind tak for et utroligt spændende Wagadugo-løb, og vi kan ikke vente til næste år.

Mange gule spejderhilsner

Caroline Hvidberg Schwartz
PA i Vildsvin GST



WOODBEOADS

PÅ BROWNSEA ISLAND 2017

Årets internationale Woodbeadkursus, foregik på Brownsea Island, hvor Martin fra Grøndal og Catarina, Søren og Jesper fra Gruppe Loke deltog. Vi var ialt 35 ledere fra Tyskland, USA, Canada, Belgium, England, Danmark, Spanien. Vi blev delt op i bæver/ulve og spejdere/rover. Bæver/ulve blev opdelt i bander og gennemgik arbejdsstoffet fra Junglebogen. Spejdere/rovere blev opdelt i 4 patruljer, og havde samme navn som de første patruljer, som BP havde med på Brownsea Island i 1907. Her blev der arbejdet med 2. klasse spejderopgaver, og Scouting for Boys blev brugt nøje. Der var en del teori og en del praktisk spejderarbejde, hvor man enten fik en genopfriskning eller lærte noget nyt.

Selve spejderlivet på Brownsea Island skilte sig ud fra normalen, da vi ikke måtte tænde bål grundet tørke og maden blev derfor lavet over gasblus. Ydermere var der ingen rafter, så vi måtte ud i skoven for at finde nedfaldne grene

eller døde træer, for at skaffe træ til at bygge små lejrarbejder med. Det var rigtig fedt at prøve.

Der blev lavet varm mad morgen, middag og aften, og torsdag skulle vi lave en 3 retters menu med et tema, og til denne middag skulle vi invitere en af vores trænere og naturligvis også sørge for transport til vedkommende.

Der blev også tid til ture rundt på øen for at nyde naturen, selvfølgelig i form af kompaspejlinger om natten og orienterings- og opgaveløb. Det var en helt speciel oplevelse at være på øen, hvor det hele startede for 110 år siden, og at få nye spejderbrødre på tværs af landegrænser.

Med venstre hånd

TL Jesper
Gruppe Loke





WOODBeadS

EN DELTAGERS BERETNING

Ledertræning med WFIS

International del 3 i England. En helt igennem fantastisk mulighed for at komme tilbage, hvor det hele begyndte. Spejderarbejde i BP's fodspor.

Syv dage med ledertræning, tæt på, hvor BP afholdt sin første lejr i 1907, virkede tilbage i Januar, da jeg deltog i WB national del 1, både dragende og skræmmende på en og samme tid. Men sikke en fantastisk lejr - en oplevelse for livet!

Vi var fire fra Danmark, der tog afsted (Martin fra Grøndal, Jesper, Søren og jeg fra Gruppe Loke) Gutterne skulle deltage i spejderlejren, og jeg var i ulve-/bæverlejren (U/B lejren). Det meste vi så til hinanden var rejsen tur/retur, to aftener på lejren, hvor alle var samlet, og hvis man lige stødte på hinanden på vej til eller fra toiletbesøg eller opgaver. Så vi har alle fire vidt forskellige og meget unikke oplevelser og minder fra WB på Brownsea.

Her får i nogle af højdepunkterne fra en ulveleders perspektiv. God læselyst...

Fællesskabet

I ulve-/bæver-lejren (U/B lejren) var vi 13 ledere fra 6 forskellige lande. Alle var søde og rare mennesker, som trods sproglige forskelligheder alligevel formåede at kommunikere og arbejde sammen som en flok, og i bånd tre bånd.

Sammenholdet er det, må jeg indrømme, som har berørt mig mest på lejren og stadig gør. Da jeg i 2012 startede som flokassistent uden forudgående kendskab til spejderlivet og det fællesskab der følger med, forundres jeg over den varme, som jeg blev mødt med. Den varme fik jeg også at føle her på Brownsea – bare endnu stærkere, og jeg forstår nu oprigtigt betydningen af Brother- & Sisterhood of Scouts. Det er som vi lærer ulveungerne i flokken – Vi er et blod du & jeg - en vidunderlig fornemmelse. Sparring på tværs af landegrænser – United in Scouting, selv her efter lejren er slut.

På en rejse mod udvikling

Som deltager i U/B lejren, var vi i lidt af et dilemma til tider, og de første 3 døgn var de hårdeste – vi følte os i hvert fald ret forvirret og meget brugte, da vi på nogle tidspunkter skulle agere



som, når vi er ledere, og på andre tidspunkter agere som var vi ulve eller bævere. Pointen med måden vi skulle arbejde på og de opgaver vi blev stillet, fra ledernes perspektiv, at give os indblik i hvordan, det er at være ny i flokken, samt mulighed for at reflektere over dette, således at vi kan udvikle os som ledere. Og det har været en god øjenåbner for, hvorfor nogle medlemmer desværre ikke vælger at forsætte efter prøveperiodens udløb. En meget værdifuld læring.

Trods det meget intense forløb, gik vi alle på med krum hals og fremviste kampånd som i junglebogens ulveflok. We literally rocked The WB Camp on Brownsea.

Lejren - ikke bare en camp

Lejren på Brownsea var helt ubeskrivelig – en rutjesebanetur af hele følelespaletten, unik fordi det var Brownsea, men igen som med øvrige lejre, er og bliver det, hvad man gør det til, det er i hvert faldet min lille lomme filosofi. Det kommer helt og aldeles an på, hvad man selv bidrager



med for at forstærke oplevelsen. Også var det ikke bare endnu en Camp – det var træning og prøvning af lederskabsevner -individuet og gruppevis. Der var opgaver, der skulle udføres individuelt, i bander eller som flok. Og da tid var en konstant mangelvare i U/B lejren, sad vi ofte nogle fra flokke og arbejdede på opgaver til efter midnat. På lejren satte mig nogle individuelle mål, som følger: Alle opgaver skulle være løst inden torsdag, og jeg ville have tid til fordybelse i ledernes ide-bog for ulve og bævere. Disse mål blev nået, og jeg er utrolig glad og stolt over min indsats, og kunne slappe af torsdag eftermiddag.

Den gule uniform – fordel og ulempe

Når vi gik ud af lejren og rundt på øen for at lave diverse opgaver, skulle vi være i fuld uniform, og der blev da på varme dage kommenteret på "The silly socks og den tykke gule uniform (trods at det rent faktisk er den nye model, som jo er tyndere end den gamle). Det var pænt varmt, og der blev drukket en hel del vand på turene rundt i det naturskønne landskab. Til gengæld når det så var koldt og vådt, behøvede man blot en regnfrakke, mens de øvrige deltagere måtte have et lag mere på.





Leder for en dag

Leder for en dag var noget at en spændende oplevelse. Denne dag var det vores ledes tur til at være ulveunger, og vi skulle på skift, bandevis, agere ledere for alle de andre. Flokken havde tilsammen 12 timer, men vi skulle også lave aftensmad og dessert på tid, invitation til spisning med lederne, samt øve en jungledans, som vi skulle udføre og fremvise som samlet flok.

Vi valgte at dele tiden op, så hver bande fik ca. 2 timer til at afvikle et ulvemøde eller lignende. Derudover var der indlagt pauser til toiletbesøg, halvanden time til madlavning, og det samme til spisning og opvask, samt hygge med vores ledere.

I min bande; Yellow Six (Yellow Six; Rise and Shine...Yelloooow) valgte vi, at vores ulvemøde skulle omhandle Kongens Ankus; en af historierne fra junglebogen. Vi fortalte historien i tre bidder, og vi valgte netop denne måde, for at give plads til sanselighed, leg og bevægelse.

Efter første del af historien var det tid til at banderne skulle gå med bind for øjenene gennem en labyrint, guidet af deres bandeleder, som var den eneste, der kunne se. Så historie igen, og derpå en gang slangefange; når Kaa fanger en, skal man holde hinanden i hænder, dvs. slangen bliver længere og længere, men det bliver også

sværere og sværere at fange de andre. Derefter afslutning på historien.

Undervejs måtte vi håndtere situationer med de nye "børn" som var tenderende ekstreme, og vi havde "kun" tre nye ulve, heldigvis! "Follow my buttom" blev en ofte brugt udtagelse efter vores lederdag. Og det kom sig af at jeg bad Julia (fra England) om at følge min numse, når vi gik fra sted til sted, fordi hun blev ved med at gå væk fra flokken. Eric, som havde problemer med kunne holde koncentration i så stor en forsamling, fik en at holde i hånden, og så faldt han lidt til ro, og kunne sidde stille og lytte med. Judith, derimod, snakkede og meldte sig ud, når der var opgaver, der skulle løses, så hun fik lov at sidde over, sammen med en voksen; den pædagogiske bagdør.

Vores fornemmelse var at det gik fint, trods udfordringerne. Holdet før os havde udfordringer med Eric, der tissede i bukserne og blev drillet af de andre. Og med holdet efter os, blev der tyret med kogler ikke kun efter de andre "børn" men også lederne, så der var noget at se til, som ulveleder for sådan en flok!

Hakuna Matata

Vores tema for vores "Dinning with Judith" var Hakuna Matata. Vi gav den som syngende telegram i bedste Timon & Pumba -stil med indbydelse til middag med massage.

Middagen hos os bestod af italiensk inspireret pastaret med ingefærsalat og hjemmerørt pesto. Desserten var Jordbær-cheesecake med choko-kiksebund, flødeskum, chokoladedypede jordbær og skumfiduser.

Efter madbedømmelse og spisning var det tid til Judiths massage med canadiske cookies, gulerodsskiver på øjnene (i mangel på agurk), fodbad med kirsebærsæbe, sange på engelsk og italiensk, og en dejlig snak om spejderlivet, mens vi nød den fantastiske udsigt over havet.

The male Elephant

Torsdag aften var der fælles lejrball. Vi danskere var blevet bedt om at stå for råbene efter de forskellige lejrballsunderholdninger, da det tilsyneladende ikke var noget de andre nationaliteter gjorde sig så meget i. Vi skiftes lidt, og fik lært de øvrige deltager, hvordan vi hylder god ballunderholdning her i Danmark.



Som lejrballsunderholdning fra The Yellow Six, havde vi forberedt sang og optræden omkring historien af BP om elefanten fra disen (Ging Gang Gulli...). Drengene i mit Six var henholdsvis høvdingen og medicinmanden, mens vi piger gjorde den som elefanten. Det gik rigtig fint indtil elefanten skulle gå – jeg var bagenden – jeg havde helt glemt at jeg denne dag bar på "The Beeds", og de dinglede nu mellem knæene på mig, når elefanten gik. Det var noget af en han-elefant, der den aften gik udenom Watcha. En, som der sent bliver glemt!



WB afslutning

Fredag sluttede lejren med en ceremoni, hvor vi hver især fik tildelt en velfortjent tørklædering for vores indsats på WB på Brownsea. Så var lejren officielt slut og der var opbrydning af lejr, også begyndte folk at forlade øen. Og det var også tid til at vi skulle hjemad. Jeg må indrømme, at det var lidt sørgmodigt at tage afsked med alle disse dejlige og gode spejdervenner, som jeg havde lært at kende gennem ugens løb, og som havde været med til at gøre lejren uforglemmelig. Men mon ikke vi mødes igen på en camp eller workshop i fremtiden?

Tiden efter Brownsea

Men hvad har jeg egentligt fået ud af lejren, altså ud over en fed oplevelse, nye spejdervenner og indsigt i hvordan det er at være ny i en flok? Jo, jeg er blev inspireret og berørt af ideer og beretninger fra mine nye spejdervenner, og har fået blod på tanden til at ændre i rammen for flokkens ceremonier, lege og lignede. Jeg er også blevet inspireret til mit fremtidige WB projekt, som jeg håber at kunne inspirere andre med. Desuden har jeg fået en masse inspiration, som jeg vil gøre brug af, når jeg sammen med Sanne og Søren opstart er Bævergrenen hos Gruppe Loke her midt i August.

Af Catarina/Phao, Gruppe Loke

SPEJDERMARCHEN

- BORNHOLM RUNDT



De gule spejdere indtager Bornholmermarchen 2017. I år var vi omkring 40 gule spejdere, fra korpserne: Bobbarækus, Frederiksborg-, Grøndal- og 1.Næstved trop.

Vi startede med fanegang gennem Rønne, med politeskorte, derefter var der fri gang af cykelrute 10, som vi fulgte størstedelen af vejen rundt. Nogle lagde hårdt ud fra start og løb op forrest i mængden, fordi de var ivrige efter at komme først i mål. Efter de første 15 km kunne vi nyde vores længe ventede aftensmad i Hasle by, hvorefter turen gik langs kysten mod Hammershus.

Nogle få kilometer efter Hammershus, havde vi et lille besøg på tankstationen i Allinge for at købe nogle forsyninger til senere. Vi ankommer til mål med godt humør efter de 29 km, og tager med glæde imod en kanelnegl og en kop varm kakao.

Andendagens 42 km gik mod Snogebæk efter morgenens andagt. Turen gik langs kysten, og forbi Gudhjem. Det var en meget smuk udsigt. Da vi gik igennem Svaneke blev vi enige om at vi havde fortjent en is. Da vi havde spist isen, fortsatte turen.

Vi ankom til Balka strand familiecamping som var der, hvor vi skulle overnatte. Og her på pladsen blev der strækket godt ud og spist en omgang Kylling i karry efterfulgt af slik.

Vi vågnede med glæden ved at det var sidste dag og vi skulle hjem om aftenen. Dagen startede ud med en gudstjeneste, men de Gule Spejdere udeblev og lavede en gul stue på nogle bænke. Gul stue er bare et navn om de Gule Spejdere, som danner en gruppe som ikke er med til gudstjeneste. Vi havde fået lov til at danne gul stue, fordi dem der holder spejdermarchen godt ved at de Gule Spejdere ikke er særlige kristne.

Efter morgenmaden blev dagens tur sat i gang og humøret forsvandt hurtigt for mange, da regnvejret satte ind. Regnvejret fortsatte hele dagen og kun 50 ud af de cirka 130 forventede mand gennemførte turen.

Efter de sidste 34 våde kilometer kom vi ind over målstregen hånd i hånd og med en glad sang. Der blev hurtigt skiftet til tørt tøj inden vi skulle til færgen og der var heldigvis en venlig sjæl der ville køre os til havnen, så vi slap for en ekstra gåtur.

Vi synes det var en fed tur, med masser af oplevelser og smuk natur. Vi håber at vi kan få endnu flere med næste år.

Mikkel og Emily fra 1.Næstved trop



20% rabat på alle ikke nedsatte varer.

www.jensen-globetrotter.dk



10% rabat på alle ikke nedsatte varer, undtaget mad og GPS
www.eventyrsport.dk



RABATAFTALER

Husk at "De Gule Spejdere" har gode rabataftaler med følgende webshops/butikker!

Korpset har fået lavet medlemskort og en leder i hver gruppe har fået kortene udleveret.

Medlemskortene skal bruges til at vise spejdernes medlemskab af De Gule Spejdere i Danmark, når der skal opnås rabat i de butikker vi har indgået rabataftale med.

Hvis din gruppe mangler medlemskort, kan de bestilles hos Stinus, på e-mail: vicespejderchef@degulespejdere.dk



10% rabat på alle ikke nedsatte varer.

www.spejdersport.dk

SPEJDER SPORT

Udstyr til eventyr

10% rabat på alle ikke nedsatte varer

www.friluftsland.dk



10% rabat ved køb, +5% bonus til den gruppe man kommer fra.
For at få rabatten skal du angive
"De Gule Spejdere" og hvilken gruppe du kommer fra.

www.danishoutdoor.dk



VIGTIGT: BOOK BILLETTER TIL FÆRGE NU - DER ER KUN FÅ TILBAGE!!!

Sommeren går på hæld og efteråret nærmer sig. Det er derfor også tiden for årets

Pioner & Rover turnering

Fra lørdag d. 14. oktober klokken 14⁰⁰ og 24 timer frem vil området omkring Landspatroljeturneringspladsen, traditionen tro være tilføjnet denne begivenhed med spejderopgaver af ekstra høj klasse.

Der vil blive dystet tovværks- og kulsøarbejde, orientering, madlavning over bål og brødbagning. Ikke mindst vil vi igen i år lægge vægt på ildtænding med ildbor, så stram ildborsbuen og øv jer så du og dit sjak kan blive blandt dem der får ild med bue og tén og hvis i er rigtig dygtige kommer hjem med den flotte båltændings vandre-præmie.

Tilmelding sendes senest d. 1. oktober på nem-tilmeld:

<https://gulspejder.nemtilmeld.dk/31/>

Efter tilmelding vil i modtage en e-mail med information om hvad der skal medbringes.

Prisen for hele herligheden er 300 kroner.

Vi glæder os til at dele denne spejderoplevelse med jer på Bornholm.

Med Gul Spejder hilsen

Claus, Henrik, Christian, René, Henning & Dennis

VIGTIGT: BOOK BILLETTER TIL FÆRGE NU - DER ER KUN FÅ TILBAGE!!!

LANDS PATRULJE TURNERING 2017

Det er med glæde at Bobbarækus Tropic i år kan invitere til årets LPT i efterårsferien **den 14-17. oktober.**

Turneringen vil blive afholdt lidt uden for Vestermarie på Bornholm. Vi håber, der er rigtig mange af jer der har lyst til at deltage på årets turnering og vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger, tropvis. Af hensyn til planlægningen ønsker vi at modtage forhåndstilmeldinger – på antal patruljer – **senest d. 29. September.**

MANGE HILSNER FRA OS PÅ SOLSKINSØEN

STED:

Bornholm
Vestermarievej 19
3700 Rønne



FOROPGAVE:

Petrolslampe med en beholder på mindst 2 dl.
Se mere på næste side!

TILMELDING:

Senest den 29. September.
Patrulje navn og antal spejdere sendes tropvis til
Jesper.serup72@gmail.com



HUSK:

Medbring en pressening pr. patrulje til en bivuak til hike.



FOROPGAVE

Fremstil en olielampe som kan indeholde 2 dl. lampeolie i beholderen. I bedømmelsen lægges der vægt på lampens funktion, kreativitet i udførelse og dekoration, genbrug (materialer), sikkerheden i forbindelse med brug og hvor nem og praktisk den er at transportere. Derudover vil det også blive bedømt hvor god den er at lyse og sprede lyset.

Er det mon din patrulje, som fremstiller en ny og bedre flagermuslygte ?



PROGRAM

Lørdag 14/10

13:00 Åbningsparade
13:15 Lejr sport
16:30 Madudlevering
18:30 Madbedømmelse
23:59 Ro i lejeren

Søndag 15/10

07:00 Vækning og madudlevering
07:15 Havregrøds dyst
08:30 Up to standart
09:00 Flagparade
09:15 Lejrspport forsat
12:00 Frokost
13:00 Afgang hike (husk foropgave og presen-
ning til bivuak)
18:30 Aftensmad
19:30 Hemmelig opgave
21:00 Nat o-løb
23:59 Ro i lejeren

Mandag 16/10

07:00 Vækning
07:20 Morgenmad
08:30 Afgang til dag o-løb
12:30 Frokost
15:00 Aflevering af Hike rapport og hemmelig
opgave.
15:30 Tovtrækning
17:00 mad udlevering
19:00 Madbedømmelse
21:00 Lejrbål
23:59 Ro i lejeren

Tirsdag 17/10

07:00 Vækning og mad udlevering
07:15 havregrøds dyst
08:30 up to standart
09:00 Flag parade
09:15 nedbrydning af lejr
09:30 forhindrings bane
13:00 afslutningsparade.

Stifinderturning 2017





Samlet point Stifinderturneringen 2017

	Foropgave	Stifinderløb	Lejrsport	Hemmelig opgave	Dagbog	Bueskydning	Primimad	Turn Out	Bedste kobbel	Stamme Turn out	Bedste Stamme
Ozelot, Fugl Phønix	31	65 1/2	70	28	28	28	31	68	349 1/2		
Puma, Jens Langkniv	50	85	68	18	38	26	33	75	393		
Ørne, Grib Skov	25	65	48	32	16	39	27 1/2	53	305 1/2		
Falke, Grib Skov	31	59 1/2	35	18	26	22	31 1/2	52	275		
Bøfler, Grib Skov	23	77 1/2	64	30	30	33	28 1/2	64	350	56 1/2	310 1/2
Kongeørnene, Gruppe Loke	48	55 1/2	78	35	38	22	22	57	355 1/2		
Falkene, Gruppe Loke	46	50 1/2	74	20	8	36	30 1/2	56	321		
Vaskebjørnene, Gruppe Loke	31	68 1/2	65	33	14	23	22 1/2	63	320	58 1/2	332
Viber, Frie Fugle	46	65	63	36	10	34	26 1/2	68	348 1/2		
Puma, Bobbarækus	35	78 1/2	44	36	4	27	30 1/2	70	325		
Elge, Bobbarækus	35	70 1/2	52	29	4	20	20 1/2	60	291	65	308
Musvåger, Frederiksborg	21	72	53	24	40	29	25	61	325		
Los, Grøndal	25	73 1/2	43	18	6	30	24 1/2	61	281		
Puma/Jærv, Grøndal	10	63 1/2	64	30	6	25	21 1/2	53	273	57	277
Admiraler, 1. Næstved	40	84 1/2	68	26	22	32	23	70	365 1/2		
Sortspætter, 1. Næstved	46	95 1/2	74	37	18	38	24 1/2	75	408		
Natsværmer, 1. Næstved	28	76	89	34	20	40	23 1/2	72	382 1/2		
Gråspætter, 1. Næstved	28	87	76	32	24	37	19 1/2	76	379 1/2	73 1/2	384
Musvågen, Rold Skov	32	38 1/2	51	34	0	36	17 1/2	44	253		
Fasanerne, Kong Valdemar	47	38 1/2	57	40	4	31	25 1/2	50	293		
Ørne, Ravnetroppen	33	72	58	30	0	24	17 1/2	56	290 1/2		

- 1. plads
- 2. plads
- 3. plads

Snigning Sortspætter, 1. Næstved

Lejrbålsunderholdning Kong Valdemar



PRÆSENTATION AF KORPSSTYRELSEN



Jeg hedder Hanne Sørensen og har været medlem af Korpsstyrelsen i godt 10 år. Jeg kommer fra Sparkær og har tidligere været ulveleder hos Jens Langknivs Gruppe i 8 år. Jeg er kontaktperson til Rold Skov Trop og Frie Fugle.

Mine primære arbejdsopgaver i Korpsstyrelsen er arbejdet med ledererklæringer og børneattester.

Som medlem af Korpsstyrelsen ønsker jeg at være med til at fastholde og udvikle det traditionelle spejderarbejde til glæde for både store og små. Jeg prioriterer kontakten fra Korpsstyrelsen til grupperne, og ønsker at fremme både det nationale og internationale spejderarbejde.

Jeg hedder Lene Bækgaard. Jeg er oprindeligt pædagogisk og sundhedsfaglig uddannet, men valgte for nogle år siden at fratræde fra det offentlige arbejdsmarked for at blive hjemmegående på den økologiske kvæggård, jeg ejer og driver sammen med min mand, Kristian Bækgaard.

Mit kendskab til De Gule Spejdere startede for 10 år siden, da vores to yngste døtre startede som Gul Spejder i Sparkær. Pigernes interesse for spejderlivet vokser år for år, hvilket har resulteret i at både min mand og jeg i dag er aktive spejderforældre.

Kristian sidder i dag som gruppeformand i Jens Langknivs Gruppe i Sparkær, imens jeg for korpsstyrelsen varetager korpsmærker, Spejdersport til æresmedlemmer samt formandsposten. Jeg har en forhåbning om at vi i fællesskab kan fastholde, styrke og videreudvikle De Gule Spejdere. Vi har mange fantastiske ledere og assistenter, som uge efter uge bruger deres fritid for at sikre de bedst mulige oplevelser for de unge, der derigennem oplever sammenhold og samarbejde.



Jeg håber jeg via mit arbejde i korpsstyrelsen kan være med til at give de bedst mulige betingelser for at ledere og unge kan videreføre og udvikle det fantastiske arbejde de udøver i De Gule Spejdere.

Per Stigaard, Spejderchef. Født i 1959 og begge forældre var aktive spejderledere. Jeg startede selv som ulveunge i 1969 i DDS og sluttede min aktive karriere i DDS som tropsleder i 1982. Efter en uges lediggang var vi 3 ledere, et par forældre og 5 meget aktive spejdere der startede Gruppe Loke. Her var jeg tropsleder i starten men efter nogle år blev jeg flokleder og har så med mellemrum skiftet mellem forskellige lederstillinger.



I 2001 blev jeg spurgt om jeg ville være Spejderchef og det sagde jeg ja til. I første omgang blev det til 2 år men i 2003 blev jeg igen opstillet som Spejderchef og har siden siddet som dette. I 2017 blev jeg opstillet og valgt som kasserer i WFIS World Council og er nu med til at tage beslutninger om WFIS fremtid på verdensplan.



Jeg hedder Mette Forslund er 41 år, gift og har to drenge på 9 og 11 år. Patrick den store dreng er stifinder. Han har været gul spejder nu i 4 år.

Det at have fulgt ham og det fantastiske arbejde lederne gør for ham og hans udvikling har jeg gerne ville støtte på den eller anden måde. Da jeg derfor blev spurgt om kassererposten kunne være noget for mig svarede jeg ja. Jeg håber meget på at jeg kommer til at udfylde posten ligeså godt som min forgænger.

Mit navn er Preben Bjeragger, jeg er 63 år og uddannet maskinarbejder. Arbejder som reservedels sælger i Simatek A/S som producere Luft og proces filtre til hele verden. Så i min hverdag er jeg i kontakt med brugere i hele verden, efter jeg blev 60 år har jeg en senior ordning hvor jeg arbejder 30 timer i snit om ugen, det er en super god løsning.



Jeg er gift med Grethe vi mødte hinanden for omkring 20 år siden, vi har 6 voksne børn tilsammen og 11 børnebørn der er i alderen 7-15 år. Vi prøver at få tid til at have børnebørnene på besøg, så snart der er mulighed for det. Lige pludselig er de jo blevet store og gider ikke besøge os "gamle".

Vi har altid boet i Sorø og omegn, nu bor vi i en istandsat gammel kostald vi og familien har sat i stand på landet, vi bor sammen med datter og svigersøn og deres 2 børn, som bor i selve hovedhuset. Der er masser af plads og rigtig hyggeligt. Grethe og jeg har campingvogn fast på Reersø, så snart der er mulighed tager vi derop og slapper af. Vi tager som regel også enten på camping ferie eller en charter rejse til syden 1 til 2 gange om året.



Mit navn er Stinus T. Andersen. Jeg blev spejder i 1987, som en af de første 9 ulve i Grib Skov Trop. Siden da har jeg været en aktiv del af Grib Skov Trop og har været leder i over 20 år og tropsleder i 16 år. Siden 2005 har jeg siddet i korpsstyrelsen som Vicespejderchef.

Ved siden af spejderarbejdet er jeg statsautoriseret revisor og er Director i Deloitte i København. Jeg arbejder med ejendomsselskaber, IT-virksomheder og forsikringsselskaber.

Når jeg ikke er til spejderarrangement, på Bassebjerg eller på arbejde, så bruger jeg tiden på vandreture, løb og MTB i skoven. Så jeg skifter dagligt mellem jakkesættet og Fjällräven outfitted.

Jeg brænder for spejderarbejdet, muligheden for at udvikle børn og unge og give dem smag på friluftslivet, praktiske og organisatoriske færdigheder.

Mit navn er Martin Christensen. Jeg blev spejder d. 30. august 1979 i 1. Næstved Trop. Har siden da aldrig overvejet ikke at være spejder. Jeg startede som ulveunge og har gennem flere perioder været leder (senest siden 2005). Jeg har tidligere siddet i Korpsstyrelsen og været spejderchef fra 2002- 2004. Jeg er far til 2 piger, som begge ligeledes har mange år i uniformen.

Når tiden er til det, så arbejder jeg som inklusionspædagog/lærer på en stor skole i Næstved. Jeg bruger en del tid på klatring og er træner og instruktør i den lokale klatreklub. Jeg brænder rigtig meget for at skabe muligheder for, at børn og unge kan udvikle sig socialt, mentalt og fysiologisk og helst under omstændigheder, hvor naturen er en medspiller og det kan betale sig, at gøre sig umage.



GULDKORN FRA BADEN POWELL



TEACHING THE YOUNGSTERS

KÆRE SPEJDERVENNER

Denne gang bevæger vi os videre rundt i det store emne som B.P. betegner som woodcraft – løst oversat til det at kende til og kunne begå sig i naturen. De sidste par gang har vi set på spor, hvordan man tyder dem og hvordan man sniger sig ind på dyr. I "camp fire yarn" nummer 15 fortæller B.P. om hvordan man lokker dyr til ved at efterligne dem, hvilke dyr der findes i Storbritannien. Men en af de ting der særligt ligger ham på sinde er, at *"Ingen spejder bør nogensinde dræbe et dyr, uden at der er en meget god grund til det. Og i så fald skal det gøres hurtigt og effektivt, så det er så smertefrit så muligt."* Han beskriver hvordan det mest interessante, for en spejder, i at jage, er at spore dyret og komme helt tæt på det, uden at blive opdaget. Og derfor kan man lige så godt gå på jagt med et kamera, som med et gevær. Har du prøvet at komme så tæt på et dyr i naturen, at du kunne tage et billede, der tydeligt viste dyret kendetegn?

B.P. refererer til bogen "School of the Woods" – Skovens skole og om hvordan dyrebørn lærer forskellige færdigheder fra deres moder.

Han fortæller om at han engang så en løvemor med fire unger der sad og iagttog ham, inden de en efter en sprang afsted og blev skjult af det lange græs. Han tager også et uddrag fra bogen *"Hold øje med f.eks. en kragerede. Den ene dag vil du se moderen stå tæt ved reden og strække*

sine vinger ud foran ungerne. Ungerne vil rejse sig og strække deres vinger i efterligning – dette er første lektion. Næste dag vil du måske se den gamle fugl løfte sig selv op på tåspidserne og holde sig der, ved at baske vildt med vingerne. Igen vil ungerne efterligne hende og snart lære at deres vinger har kræften til at holde dem oppe. Næste dag igen, vil du måske se forældrene springe og svæve fra gren til gren i nærheden af reden, holdt oppe af deres vinger. De små fugleunger vil slutte sig til dem og lege og pludselig har de lært at flyve – uden overhoved at vide at de er blevet lært det." Dette eksempel illustrerer meget godt hvor meget man kan opdage og lære ved bare at iagttage naturen – enten i jeres egen have eller i skoven når I er på spejdertur.

Så der er masser af oplevelser og lærdom, lige uden for døren – det er kun et spørgsmål om at tage sig sammen og komme afsted. Naturen holder ikke en pause eller tager et andet sted hen fordi det regner eller blæser – du skal måske et andet sted hen for at finde dyrene, men så kan du jo bare bruge hvad du har lært om spor til at følge dem og snige dig ind på dem.

MED SPEJDERHILSEN

**MICHAEL P. VESTER
TL ROLD SKOV**



Ledertræf 11. - 12. oktober

Gruppe Loke invitere hermed til De Gule Spejderes årlige ledertræf.

Her vil være venskabelige dyster i spejderfærdigheder, god forplejning og det hele foregår som sædvanligt i en god spejderånd.

Tilmelding senest den 23. oktober

Deltagerpris kr. 200, korpset giver kørselstilskud

<https://gulspejder.nemtilmeld.dk/32/>

Mødested: Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene

Praktiske informationer:

Overnatning forgår i klasselokaler på gulvet, så husk liggeunderlag og sovepose.

Forplejning fortæres af eget service, husk også viskestykke.

12. november 2017

Program

Lørdag

Kl. 12.00 Frokost, til de af jer som er her tidligt

Kl. 13.30 Flaghejsning og velkomst

Kl. 13.45 Aktiviteter

Kl. 16.00 Sandwich og nyt fra korpset, med efterfølgende grenmøder og kaffe/kage

Kl. 19.00 Middag

Kl. 20.30 Natløb

Kl. 22.00 Lejrbål

Søndag

Kl. 7.00 Morgenmad

Kl. 8.30 Flaghejsning og lige efter gåtur i Hedeland

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Afslutning

Vel mødt, Lederne i Gruppe Loke



GRUPPESIDER

ROLD SKOV TROP

Siden sidst har Rold Skov gruppe haft nok at se til, vi er nemlig kommet i rigtig sommerhumør. Efter-hånden forgår alle møder udendørs, og arealet omkring vores hytte bliver udnyttet til fulde.

I maj drog gruppens ulveflok på ulvetur-ning, her skulle de sammen med rest-en af Danmarks gule ulveunger prøve kræfter med alt det, de i et år havde øvet sig på. Vi havde en rigtig god tur til Sorø, hvor der blev startet venskaber på kryds og tværs af grupper og ikke mindst konkurreret. Rold Skovs ulve viste i løbet af weekenden, at de driver den af onsdag efter onsdag, men gør deres bedste for at lære og blive bedre.

Sidst i maj kom tiden, hvor lang tids forberedelse blev til en stifinderturning i Rold Skov. Der blev knoklet fra alle kobler for at skabe den flotteste lejr, de bedste bueskydningsresultater og ikke mindst de mest velsmagende bålretter. Lejren lå i de flotteste omgivelser, og da vejret tilmed var skønt, kunne vi ikke have ønsket os det bedre. Tak, fordi I var med til at gøre stifinderturningen i Rold skov til en fornøjelse at være vært for.



SKJOLDUNGERNE

Hos skjoldungerne har vi haft travlt op til Sankt Hans. Spejderne stillede i weekenden før en LPT lejreplads op så vi havde noget at vise frem. Alle vores pioner alias Julius fik male og beslået køkken kassen og værktøjskasserne så de var klar til sommerlejren.

Åres sommerlejr gik i år til Sunshines grund hos Jens Langkniv. Vi fik meget stor hjælp fra Margon og 7 spejdere og pionere fra Langkniven af. Spejderne fra Langkniven havde forberedt et lille løb for vores spejdere, det var interessant at se spejderene stå for poster for andre spejdere som de ikke kendte så godt.

Dagen efter var vi så heldig at 4 fra Langknivene tog med os på kanotur så vi var i gode hænder.

På det første møde efter sommerferien oplevede vi, en sand invasion af nye ulveunger og det i en sådan grad, at vi et par uger senere oplevede at løbe tør for indmeldings blanketter, vi har også fået en stifinder gren igen som Miranda tager sig kyndig af .

Ulvne bliver styret af Mitci og Gitte, der får en god hjælp af Trine som er en af mine gamle spejdere.

Styrken er nu: 8 ulve , 3 stifinder, 4 spejder og 1 pioner . så er der pludselig ikke så langt til 25 uniformeret... og jeg er lige ved at koge over af begejstring.

1. NÆSTVED TROP

Igen i år havde gruppen en dejlig sommerlejr, som forgik på Syvstjernen i Hvalsø. Der blev taget mærker, gået hike, arbejdet på tværs af grenene og i den grad hygge i hinandens selskab. Et besøg i Sagerlandet Lejre blev det også til.

Nu er det nye spejderår startet med vores traditionelle grillaften, hvor spejdernes familier kommer og høre om året der er gået og det der kommer.

Vi er i gang med at forbedre udearealerne ved vores hytte. Et par dage har forældre mødt op og fældet træer, så der efterfølgende kan fjernes rødder og arealerne kan jævnes ud. Der men skulle vi gerne få et godt udeareal til at øve lejrarbejde på.

I september skal vi deltage i Foreningernes dag i Næstved, for på den måde at vise flaget og forhåbentlig få nogle flere ulve og stifindere.



FRIE FUGLE

Så runder vi sommerferien af hos Frie Fugle, og vi er så småt begyndt igen. Vores sommerferie har indebåret nogle hyggelige dage og timer på vores ø-sommerlejr, som i år gik til Rømø. Hvor Vi hele gruppen var af sted med Ulve, stifinder, spejder, samt pioner, leder og forældrebestyrelsen.

På Rømø havde vi Lejet, en spejder hytte, og her fra gik den først del af ugen med at udforske Rømø og dens omgivelser, vi var blandet andet på en 5 km. Tur i den lokale skov på Rømø hvor vi fandt spændene træer, buske, bær og svampe, men vi nået også at bestige Rømøs højeste bjerg på hele 19 meter. Og sluttede turen med at spise vores madpakker ved en lille skov sø, hvor vi fik mulighed for at lige dyppe tæerne, i starten af ugen nået vi også forbi Hjemsted Oldtidspark og opleve folk fra jernalderen og se hvordan de boede den gang og hvordan de laver mad. Samt slagtning af lam. Sejlet i stamme kanoner. Vi kæmpet med skjolde og svær. Og ikke mindst været udgraver og fandt både knogler og potteskår. Alt i alt i endnu en fantastisk dag ved Vesterhavet, hvor vi også nået og bade i det "lidt" kolde vand hvis du spørg de sarte leder.

Midt på ugen stod vi tidligt op og pakkede det gode vejr, og hoppet i en bus og drog mod Danfoss Universe hvor vi brugte formiddagen på klatre. Lege med VR briller, Vand, sol, strøm, og meget mere inden vi drog vider på vores tur, som gik til Spejdersnes Lejr2017 med 37.000 andre spejder af forskellige farver og lande. Og en lejr der var 3 km lang så Efter besøg på de forskellige lejrpladser. samt med et besøg fra dele vores forældrebestyrelse som også havde

taget et smut til Sønderborg for lige sige HEJ og søger for vi fik tanket op på både is og kage inden vi drog mod Rømø igen.

Vi var nået til sidst på ugen og med okay vejr lidt små byger men ikke nogen en Rigtigt Spejder ikke kunne klare, nu var det blevet tid til lidt mere spejder arbejde, så Stifinder og storspejder skulle dyste i lave en Ris båd og Sejlas, der kan jeg Som stolt stifinder leder fortælle stifinder vandt. Mens byggeriet af ris båd stod på besøgte, Ulvene sammen med vores egen Fugle Expert Martin fra vores forældre Bestyrelse, Rømøs fugle museum.

Torsdag Aften, stod den på vores store lejrball, selvfølgelig med en bålænding der en Frie Fugle Værdis, hvor der både blev balanceret med ild, jongleret med ild og spyddet med ild, Kan ses på film på vores Facebook side. Lejrball fortsatte med både sjove og skøre underholdning, som spejderne selv havde forberedt i løbet af dagen.

Fredag Stod den endnu en gang på godt vejr, og var helt perfekt for her var det planlagt at vi skulle på stranden, og køre med strandsejler, (Sæbekasse- ogn med sejl) men desværre på grund af for meget vand på stranden havde de måtte aflyse dette, så vi i stede blev nød til at besøge den lokale Labyrinth park, dette var dog et stort hit blandt spejderne, og dyste i at finde forskellig poster i den store labyrinth.

FRIE FUGLE

Efter det gode vejr, besluttede vi at pille vores telte ned allerede om fredagen, så vi kunne få tørre telte med hjem og pioner og storspejder gik i gang at bygge en kæmpe stor bivouak til os alle sammen.

Men alt i alt en Rigtigt Hyggelig sommerlejr, med masser af oplevelser, og hele ugen, var vi så heldig, at have selskab, af 2 af vores forældre fra vores bestyrelse, som var med som hjælper. Og i løbet af ugen viste det sig de havde mange skjulte talenter som ild jongløren og fugle Expert og meget mere så nu har vi sat os et lille mål, og se om vi måske kan få sendt et Rover sjak afsted til Bornholm i år.

Vi håber at I andre rundt i det Danske land har fået lige så gode sommeroplevelser som vi har hos Frie Fugle.

Men Tilbage i dagligdagen i Frie Fugle, Arbejder vi meget på få de daglig møder til at fungere da vi ikke har der store leder stab lige p.t da Dennis har valgt og træde lidt tilbage og beskæftige sig lidt mere med bestemte opgaver i stedet de daglige leder opgaver. Men med stor hjælp fra forældre så holder vi et højt aktivitet niveauer og forberedelserne, er i fuld gang til både LPT, og Fyske Turnering, inden efteråret træder i kraft og medbringer den mørkere tid.



Søger du Nye Udfordring.

Så Søger Frie Fugle, nye Leder, eller pioner og rover, der kan hjælpe til med planlægning og afholdes af de ugentlig møder og ture.

Så er du Pioner eller rover, og måske går drømmer om at blive leder i en spejder gruppe hvor du selv stå med ansvaret for at Spejder bliver lige så glad for spejderlivet som du selv er, drømmer du om kunne sætte ikke bare et med dit præ på en Spejdergruppe.

Så er Fyn og Frie Fugle Måske noget for dig!! Frie Fugle står lige nu og mangler flere leder og assistenter til alle grenene i gruppen så der rig mulighed for kunne få noget ansvar og indflydelse.

Hvem er vi så, jamen i kender os alle på de Rød hvide tørklæder vi har på når vi mødes på turnering rundt omkring i landet, vi har en fantastisk hytte i natur skønneomgivelser i Søndersø kun 20 min. Fra Odense Vi har altid være glade for klatring i gruppen, der vi vores egen lille skov der indbyder til det.

Vi er en Gruppe med et bagland af gamle medlemmer og forældre der stadig er meget aktiv når der skal laves aktivitet i gruppen eller tjenes penge til gruppe, så Gruppen har en okay økonomi også.

Så ved ud ikke hvad du vil, eller måske har brug for et sabbatår eller mere med lidt luft forandring så **TÆNK Fyn, Tænk ODENSE** der er masser af gode mulighed for både job og uddannelse, på Fyn.

Nogen Spørgsmål, eller Har du lyst til komme på besøg, så tøv endelig ikke med at sende en mail til anderslarsen412@hotmail.com



FREDERIKSBORG TROP

Så starter efterårets spejderaktiviteter og vi kan kigge tilbage på forårets og sommerens mange begivenhedsrige aktiviteter.

Igen i år afholdt vi Sct. Hans arrangement for lokalområdets beboere. Vi tilbyder grill's så folk kan stege den medbragte mad. Vi får hvert år doneret et antal kager, som vi sælger sammen med kaffe og drikkevarer. Herudover har vi et lotteri, hvor der kan vindes præmier doneret af Hillerøds virksomheder. Fremmødet var stort og fortjenesten luner godt i gruppens kasse.

Sommerlejren gik i år til Næsbycenteret. Ud over centerets mange spændende aktiviteter, blev det til en kanotur på Suså'en for stifindere og spejdere samt en heldagsudflugt til vikingeborgen Trelleborg.

Oplevelsescenteret Ny Trelleborg kan anbefales, vi fik at vide, at det er en god ide at booke i forvejen, så flere, hvis ikke alle, aktiviteter er åbne.

I starten af oktober afholder Sct. Georgs Gilderne i Hillerød, et løb, hvor både ulve og stifindere deltager.

Efteråret byder på LPT og Pioner/Rover turnering på Bornholm. Udfordringer som vi selvfølgelig tager op.

Igen i år skal vi rulle gavepapir for en stor boghandler i København. Boghandleren har valgt at udlevere gavepapir i stedet for at pakke "julegaverne" ind for kunderne. Vi får hele ruller gavepapir, som

vi så skærer op i passende længder og ruller sammen. Det hele foregår i oktober og december, hvor forældre og ledere deltager.

Vores traditionsrige juletur går i år til den ny indviede Gillwell hytte ved Storedam, som vi glæder os til at besøge.

ERIK KLIPPING TROP

Hos Erik Klipping Trop er der ikke store forandringer. Roverne i Ridder Ebbe Trop var med i Geo Park Odsherred arrangementet. Her var der mulighed for mad og overnatning ved shelterpladserne for de rejsende. Man kunne også se ildshow og nyde musik af de lokale kunstner. Det var et succes.

To af spejderne var med Fugl Phønix til Spejdernes lejr i Sønderborg. Det var en oplevelse man skulle have med i spejderrygsækken. Vi takker for vi måtte komme med.

Nu sommeren er over glæder vi os over et nyt spejderår.





GRIB SKOV TROP

Nu er sommerferien vel overstået, og alle grenene er godt i gang igen. Aktivitetsniveauet er højt, men der er også nok at se til med en stor bjælkehytte og et dejligt omkringliggende område der skal fornyes og vedligeholdes. Stifinderbålpladsen er blevet færdige og tager sig nu rigtig godt ud igen. Med de nye flotte omkredsede baune-bål er vi klar til den mørke årstid, hvor vi skal hygge os i flammernes skær. Vores Køkkenvogn (Til Hillerød Kræmmermarked) har fået en tiltrængt overhaling og opdatering, hvor der er blevet lagt mange timer i at give vognen nyt tag, interiør, maling og ny elektricitet. Vi er nu klar til mange års Kræmmermarkeder, og i skrivende stund bliver den netop afprøvet ved dette års marked. Bassebjerg Blokhuis står for en udvendig behandling med olie/tjære. Afrensningen og rengøringen er færdig og påsmøring påbegyndt, vi håber at kunne blive færdig inden efteråret går på held. Vores arbejdsweekender går hurtig, og der er nok af projekter at gå i gang med, eksempelvis energiforbedringer.

Vores sommerlejr på Enebærodde blev en succes, selvom vi var lidt udfordret på vejret. Tilslutningen var stor, humøret højt og alle kom trætte hjem, men fyldt med gode oplevelser at tænke tilbage på. I august deltog pionerne på Pionertræffet i Gørløse hos Kong Valdemar Trop og i efterårsferien skal Spejderne igen på LPT, denne gang bliver det Rønne på Bornholm, hvor spændende dage venter.

I år markerer vi, at det er 30 år siden at

grundstenen til Gribskov Trop blev lagt i kælderen på Nødebo kro. Den 23 september fejrer vi det på vores Bålaften, med et program der byder på underholdning, musik og mad. Der er sket meget på 30 år, og vi håber at mange lægger vejen forbi og fester med. Men inden vi når til festlighederne er der en anden traditionel begivenhed der skal gennemføres og som rigtig mange store som små ser frem til. Næmlig den årlige oprykning den 7 september, der siden 1988 er fundet sted ved Den Store Eg. Her får de nye Ulve deres navn, og bliver hermed endegyldigt optaget i troppen. Dette er en meget stemningsfyldt begivenhed hvor kortene blandes, nye grupperinger sættes sammen, udmærkelser uddeles og ledere og assistenter udpeges.

Vi ses til jubilæet og i efteråret



GRUPPE LOKE

Lokes trop var på sommerlejr i Sønderborg, hvor de valgte at sejle fra Fyn og cykle videre fra Als, for at få mærket Hero Zero. På den store lejr var det nyt at dele lejr med udenlandske spejdere og uge bød både på ringridning med alle andre i HøjeTåstrup-lejren samt på 1864-soldaterliv ved Dybbøl Banke. Ulve og stifindere var på sommerlejr ved Trende Mølle på Fyn, hvor stifinderne vandrede 30km, ulvene fik set en masse liv i vandet og alle sov i finurlige sheltere. Ulvene har færdiggjort deres WFIS-pakke med div indhold om flokken og Gule Spejdere og pakken er på vej til England til flokkens venskabsgruppe.

Af nyt spændende tiltag starter vi en Bævergren fra august. Arbejdet er inspireret fra jer andre med grene med mindre børn og fra Wfis` program Friends of the Forrest. I september mødes vi med Skjoldungerne og Grøndal ved Gillwellhytten til årets Bjergløb og senere på efteråret har vi en fælles Loketur. Sidst men ikke mindst glæder vi voksne os til at invitere til Ledertræf i weekenden d. 11-12. november.



GRØNDAL TROP

Sommeren blev for Grøndal Trop tilbragt i Karrebæksminde, hvor vi havde ulve og stifindere afsted i en lille uge. Vi badede både i havet og regnen, men for det meste var solen fremme og der blev plads til at ulvene kunne vandre 10 og 20 km samt stifinderne kunne vandre 40 km. Sejt gået af alle sammen!

Udover en fantastisk sommerlejr har sommeren også budt vores første Skt. Hans arrangement og en mindre renovering af vores lokaler. Der er nu blevet sat nogle lofter op til at dæmpe støjniveauet og vores køkken er blevet moderniseret, så der nu kan laves andet end leder-kaffe..

Efter sommeren har vores lille gruppe nu fået sine første storspejdere. Det er en fornøjelse at se, at interessen for spejderarbejdet hænger ved og stort for os, at vi allerede nu har tre grene i gang!

Her i efteråret har vi fokus på at arrangere Bjergløbet, som vi for første gang har fået fornøjelsen og ansvaret for at afholde. Vi glæder os til at invitere de andre grupper på en dejlig weekendtur til Gilwell-hytten.

KONG VALDEMARS TROP

I Kong Valdemars Trop har vi haft et travlt forår. Vi har fået dygtige og arbejdsomme folk i bestyrelsen, så vores grund har aldrig været flottere. Til Sankt Hans havde vi fået lavet ny bålplads. Arrangementet var som altid velbesøgt trods lidt regnvej. Årets sommerlejr gik til Houens Odde, som altid er et hit. Vi havde godt vejr og mange aktiviteter; ture på Kolding fjord i bassinkajakker og meginjolle. Ture rundt i naturen og smedje for spejderne for bare at nævne nogle. Som altid blev alle forventninger indfriet. Når Spejdersport kommer ud, så har vi afholdt vores første pionertræf. Efteråret kommer til at gå med at arrangere stifinderturnering. Spejderne forbereder sig til LPT. Stifinderne øver lejr sport og ulvene skal høste fra deres køkkenhaver.



JENS LANGKNIVS GRUPPE

Så er sommeren slut, og vi er nu alle friske og klar på et nyt spejder år. Efteråret kommer for mange af grenene til at handle om at få de ny-oprykkede ind i flokken, og lære dem en masse nye ting. Det er altid en spændende og også ret fed ting at gøre, hvor man virkelig finder ud af hvor mange ting man egentlig selv er ret dygtig til.

Udover at alle grene skal til at lære de nye en masse, så skal storspejderne til oktober på den store LPT, som de glæder sig RIGTIG meget til, og som de er meget spændte på. Det er altid en meget hård lejr, som virkelig sætter en på prøve. Det er dog også en lejr hvor man kan mærke at man lever, og det er selvfølgelig rigtig fedt, og også grunden til vi deltager år efter år. Vi har en god flok med i år, som nok skal klare sig rigtig godt!

I sommers havde vi byfest i Sparkær, hvor overskuddet gik til os spejdere, til en bålhytte vi længe har ønsket os! Vi fik samlet en masse penge ind, så drømmen om bålhytten, er ikke så langt væk længere!

BOBBARÆKUS TROP

så er vi kommet hjem fra spejdernes lejr 2017, og har haft en rigtig god lejr med mange sjove oplevelser i regn og sol. Der blev byttet mærker og ulve og stifindere havde en mindre konkurrence om hvem der fik byttet sig til det flotteste mærke.

Men lejren var lang, og det var trætte børn der kom hjem til øen.

Efter sommerferien meldte Danmarks dronning Margrethe sin ankomst, d. 30. August. 3 Stifindere og en ulv stod med i Faneborgen sammen med alle andre faner der skulle modtog kongeskibet på Rønne havn. Det var dog kun Metodist-spejderne og os der stod med vores faner. Se, Det var et rigtig eventyr, med både dronning og soldater og hestevogn.

Her i september skal vi fejre de første 100 dage hvor Ida som stifinder, og Julius som spejder har sovet ude. Det gør vi med en sheltetur. Og til december fejre vi 200 dage med en julesheltetur.

Vi arbejder også hen imod LPT, og vi glæder os til at få besøg af alle korpsets spejdere. Husk at se indbydelsen andet sted i bladet.



KONG HARDEKNUD TROP

Sommeren er gået på hæld og vi har taget hul på en ny spejdersæson. Inden da, var vi på årets sommerlejr i Gilwellhytten. Det var et fantastisk sted og en fænomenal sommerlejr, man vil mindes i mange år fremover. Ulvene legede vikinger og kæmpede mod englændere. Stifinderne prøvede for første gang kræfter med lejr sport og var ude på en spændende sniging. Efter en række prøvelser fik hver stifinder deres helt eget indianernavn såsom Hurtige Hjort og Listige Grævling. En enkelt stifinders kæreste eje er sangbogen, så han blev naturligvis til Syngende Ræv! Spejderne byggede et hyggeligt preseningshus, der til TL's store overraskelse modstod de store skybrud vi fik i løbet af ugen. På vegne af hele troppen, kan Gilwellhytten klart anbefales! Efter oprykningen i slutningen august har vi nu en stabil stifinderstamme, som virkelig fungerer godt. Nu ser vi frem til juleturen i december, men for tropspejdernes vedkommende først LPT, hvor vi måske stiller op alene for første gang.





REN I TANKE, ORD OG HANDLING



DJE-DAVNE-TIL ZÆRES-SIDEN

VANDRINGER

20 KM

Frederiksborg Trop

Mathilde
Marius

Grøndal Trop og Flok

Barasingh
Kudu
Chuchundra

Rold Skov Trop

Ronja Sand
William Lanng Thomsen
Janus Sand
Theis Hedeman
Lasse Damsgaard Andersen
Patrik Mynster
Magnus Mynster Lisby

Frie Fugle

Nønne
Tobias
Oliver
Sofie
Flemming
Jeanette
Mads
Line
Thor
Jonas
mike
Martin

40 KM

Grøndal Trop og flok

Sika
Ikki
Chikai
Ferao
Wontolla
Tomai

50 KM

Rold skov trop

Sofie Søndergaard
Karoline Søndergaard
Thomas Tambjerg
Victor Søndergaard

100 KM

1. Næstved

Mikkel S. Romer
Emily F. K. Brabrand

RIDDERE

VÆBBERE

SPRINGENDE ULV

Kong Hardeknud

Gustav Nielsen (Gråbror)
Vitus Tillebeck (Rann)
Alvin Tillebeck (Thuu)
Emil Corfitzen (Toomai)

Grøndal Trop og flok

Sheeta
Sahi
Rusa

MED GODT HUMØR

TIL AT STOLE PÅ



TAGER VANSKELIGHEDER



EN GOD KAMMERAT



ER HJÆLPSOM



GOD IMOD DYR

