

SPEJDER SPORT

2015
2016
dec-mar



**RANGER
CHALLENGE
I REE PARK**

**BERETNINGER
FRA EFTERÅRETS
TURNERINGER**

**WFIS WORKSHOP
I BELGIEN**



HILSEN FRA KORPSSTYRELSEN



Velkommen til ”det nye” Spejdersport. Vi er i Korpsstyrelsen glade for, at det er lykkedes at få samlet en redaktion under Charlottes kyndige ledelse. Der blev i foråret lavet en brugerundersøgelse som skulle belyse hvad vi skulle med Spejdersport. Overordnet set var svaret: Mere af det hele. Det er nu op til redaktionen at leve op til de store forventninger fra læsernes side. God vind til redaktionen, vi glæder os til at modtage jeres første udgave af Spejdersport.

På korpsstyrelsens sidste møde var et af de store temaer vores medlemsregistrering. Vi har oplevet at Forenings-Administrator ikke bliver opdateret og det bekymrer os meget. Vi kan ikke holde til igen at have mange medlemmer der ikke har betalt kontingent og derfor bliver afvist af DUF’s medlemskontrol. Vi skal have bedre styr på det og derfor har vi besluttet at stramme op og finde ud af hvordan vi kan hjælpe grupperne med at få bedre styr på medlemsregistreringen.

De enkelte gruppestyrelser vil høre nærmere.

Vi glæder os til det forestående ledertræf hos Grib Skov Trop og vil slutte med at ønske alle læserne en god jul og et godt og lykkebringende nytår.

På Korpsstyrelsens vegne

Med spejderhilsen
Per Stigaard



Spejdersport

Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark

Tryk: Lasertryk.dk

Oplag: 1.000 eksemplarer

ISSN: 0908-5505

Redaktion

Redaktør: Charlotte Andersen, Frederiksborg Tropa

Opsætning og layout: Morten Batting, Kong Valdemars Tropa

Ulvsider: Kong Valdemars Tropa

Stifindersider: Gert Gronemann, Klokketilde Roverklan

Ved Lejrbålet: Ole Lumholt

Guldskorn fra BP: Michael P. Vester

Nyt fra Museet: Gert Gronemann

Lokalredaktører

1. Næstved	Lise B. Møller
Bobbarækus Tropa	Lotte Kofoed
Erik Klipping Tropa	Dusanka Culajevic
Frie Fugle	Dennis Weichert
Fugl Phønix	Signe Fjællegaard Jensen
Grip Skov Tropa	Kirsten Schumann
Gruppe Loke	Helle Marie Vesterløkke
Gruppe Odin	Margit Beuchert
Grøndal Tropa & Flok	Petra Wolfhagen
Jens Langkniv	Sanne Holst
Kong Hardeknud	Rasmus Bech
Kong Valdemars Tropa	Camilla Sommer
Ravne Troppen	Claus Vever
Rold Skov Gruppe	Kirsten Jensen
Skjoldungerne	Preben Bjeragger

Deadline næste blad: Den 20. februar. 2016

Vær opmærksom på!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter. Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale. Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Forsidebillede:

Landspatruljeturning,
Fotograf: Lasse Thomsen

4 OPSLAGSTAVLEN



Information om PLPA kursus.

Brev til alle pionerer

Nyt fra turneringerne.

6 BERETNING FRA LPT



Den 10. oktober klokken 13:00 gik startskuddet til årets LPT. LPT'en blev i år blev afholdt af Kong Valdemars Tropa på Råbjerg grunden ved Gribskov.

14 BERETNING FRA PIONERTURNERINGEN



Pionerturning er en af de mest kammeratlige turneringer jeg har oplevet. Ole Batting fra Kong Valdemars Tropa skriver om turneringen.

16 BERETNING FRA ROVERTURNERINGEN



Hvad gør man når man kommer fra en relativt nystartet gruppe uden noget som helst grej, der til daglig holder til i hjertet af København.

20 KONKURRENCE FÆLLESSKABS OG SPEJDER



Konkurrencen er motoren, men brændstoffet er kammeratskab, engagement, initiativ, entusiasme og glæden ved at få ting til at ske.

22 RANGER CHALLENGE



Forestil dig, at du er på spejderløb. Du vender dig søvnigt i din sovepose, der stadig er for varm kigger forsigtigt ud af bivuakken og ser lige ind i øjnene på en gepard.

25 WFIS WORKSHOP



Gruppe Loke repræsenterede i år De Gule Spejdere i Danmark ved den årlige workshop i WFIS i Hechtel Eksel, Belgien.

Alt dette plus spejder- ulve- og stifindersider, nyt om Woodbeads, guldskorn fra Baden-Powell, nyt fra spejdermuseet, ved lejrbålet, nyt fra grupperne, fotokonkurrence, æressiden og flotte fotos får du i dette nummer

OPSLAGSTAVLEN INVITATIONER & HUSKESEDLER

Er du klar til at udfordre dig selv ?

Tag på Patruljelederkursus hos De Gule Spejdere i Danmark!

For nuværende og kommende Patruljeledere og Patruljeassistenter.

På kurset får du en masse værktøjer til at arbejde som leder i patruljen. Det kan både være, hvordan du får styr på den ugentlige planlægning, men også til at klare konflikter i patruljen.

Kurset er meget praktisk, hvilket betyder at du vil få prøvet en masse af den nye viden af, og du vil arbejde i patruljer sammen med de andre kursusedtagere. Udover alt det faglige, får du derfor også en masse hyggeligt samvær med de andre deltagere fra de andre grupper.

Du kan få meget mere info, samt tilmelde dig på gulspejder.nemtilmeld.dk

Vi håber at se mange af jer til et fedt kursus!

Kursusudvalget



Korpsstyrelsen

Per Mejer, Formand
formand@degulespejdere.dk
Mob: 23 45 06 26

Per Stigaard, Spejderchef
spejderchef@degulespejdere.dk
Mob: 28 54 27 82

Stinus Andersen, Vicespejderchef
vicespejderchef@degulespejdere.dk
Mob: 2344 2659

Erik Wedø, Regnskabsansvarlig
regnskabsansvarlig@degulespejdere.dk
Tlf: 40 10 32 88

Torben Schmidt, Civil
torben@degulespejdere.dk

Signe Fjællegaard, Uniformeret
signe@degulespejdere.dk
Tlf: 26 29 88 80

Trine Markvadsen, Civil
trine@degulespejdere.dk
Mob: 27630620

Irene Edelgaard, Civil
irene@degulespejdere.dk
Tlf: 25 65 02 37

Hanne Sørensen, Civil
hanne@degulespejdere.dk
Tlf: 86645536

Preben Bjeragger, Uniformeret
preben@degulespejdere.dk
Tlf: 24835344



Gå ind på
gulspejder.dk
og se vores
korpsskalender

HUSK

Ulveleder weekend
30.-31. januar 2016

Stifinderleder weekend
5.-6. marts 2016

PÅ OPSLAGSTAVLEN SÆTTES SENESTE NYT
INVITATIONER SKAL DU PRINTE FRA GULSPEJDER.DK

Vi vil meget gerne høre fra pionerer, der har lyst til at være en del af arbejdsgruppen. Dem der ikke deltog på pionertræffet eller ledertræf, men som har en holdning til mærkerne, skal have mulighed for at være en del af arbejdsgruppen.

Vi håber at kunne få alle holdninger og især troppe repræsenteret i arbejdsgruppen, så vi har det bedste grundlag for at kunne få lavet nogle duelighedstegn, som kan inspirere og blive brugt i alle korpsets pionergrupper.

Derudover vil vi meget gerne høre fra alle pionerer, der har input til duelighedstegnene.

Vi besluttede til grenmødet på ledertræffet 2015, at vi vil arbejde hen imod at have et udkast klar til pionertræffet 2016 til drøftelse.

Arbejdsgruppen er pt.:

Rasmus Møller Bech, Grib Skov Trop/Kong Hardeknud Trop
- rasmusmbech@gmail.com

Pernille Edelgaard, Grib Skov Trop - pernille_ec93@hotmail.com

Emilie Steinmann, Grib Skov Trop - emilie.steinmann@gmail.com

Ole Batting, Kong Valdemars Trop - ole@knob.dk

Ludvig Fokdal, 1. Næstved Trop - ludvig.fokdal@hotmail.dk

John-John Tværgaard, Frie Fugle Trop - johnover18@hotmail.com

Mange spejder hilsner

Arbejdsgruppen - pionerduelighedstegn

/Pernille Edelgaard, Grib Skov Trop



BERETNING FRA LANDS PATRULJE TURNERINGEN

Ugler, Fugl Phoenix



**Den 10. oktober klokken 13:00 gik startskud-
det til årets LPT. LPT'en blev i år blev afholdt
af Kong Valdemars Trop på Råbjerg grunden
ved Gribskov.**

Vi var mega spændte og glædede os til at se, hvad de næste fire dage ville bringe. Hjemmefra havde vi sat et mål om, at vi meget gerne ville have en bedre placering end sidste år, hvor vi blev nummer 6. Men ellers var det vigtigste at have en god tur. Vi brugte hele den første dag på at bygge vores lejr og holdte kun pause, da vi skulle lave mad og spise. Vi fortsatte derefter til langt ud på aftenen, og den blev først 12, da vi krøb i poserne. Den efterfølgende dag byggede vi lejr lige indtil vi skulle på hike.

Da vi gik fra lejren, var det med en fed fornemmelse. Vi havde gjort et godt et godt stykke arbejde, og alle havde ydet fuldt ud. På hiken mødte vi både døde og levende

poster og nogle lige midt i mellem, især førstehjælpsposten husker vi særlig godt. Der var skrig, skrål, afskårne fingre, blod og kaos. Puha, det kan godt blive lidt for realistisk. Den sidste post vi skulle besøge, inden vi skulle over til overnatningspladsen, var en noget speciel post. Vi skulle ved hjælp af snor, rafter og nogle bånd hejse hele vores patrulje op i to en halv meters højde. Vi anede ikke, hvordan vi skulle løse den her opgave, så det endte med fem spejdere på en rafte, og så hev vi os bare der opad. Det var tungt, og det resulterede i, at vi alle landede på jorden i en stor bunke. Heldigvis tog vi det med et smil og et par grin og begav os derefter mod overnatningspladsen.

Da vi havde spist og bygget bivuak, var det tid til hemmelig opgave. Vi skulle flække en kæmpe enorm træstamme med vores kiler, som vi havde lavet til foropgave. Vi stod alle i en kæmpe ring om den ene fra hver patrulje, der skulle flække træet, alle råbte og heppede, og stemnin-



gen var rigtigt god. Vores pænt slebne og dekorerede kiler havde ikke en chance mod den kæmpe knast i stammen, og vi nåede også at smadre den ene kile fuldkommen, før træet var delt i to.

Så var det tid til o-løb, og først derefter kunne vi hoppe i poserne, mens nyingen, vi havde lavet af stammen, var med os hele natten.

Søndag morgen vågnede vi, lavede havregrød, pakkede vores lejr sammen, og begav os derefter ud på den anden og sidste del af dette års hike. Her kom vi ud på en naturkendingspost, hvor vi skulle samle forskellige planter og blade og forklare deres cyklus. Det gik virkelig godt, og det må nok skyldes vores søde ulveunger. De har virkelig styr på den slags og har lært os en masse. Udover det var der en samarbejdspost, hvor vi skulle stable nogle træklodser oven på hinanden ved hjælp af en elastik og noget sisal. Det gik fint med at stable, mindre godt med

at holde en pæn tone overfor hinanden. Hvilket var ærgerligt, men vi snakkede det igennem, da vi gik fra posten og blev enige om ikke at lade den dårlige stemning lægge på posten.

Da vi kom hjem fra hike, skulle vi på o-løb. Det var hårdt og langt. Til aften lavede vi "Spejdernes fantastiske fantasifulde spejdmenu", som i vores tilfælde bestod af fyldte kyllingebryster, kartofler med råkost og æblekage til dessert.

Efter maden var det tid til tovtrækning efterfulgt af bålunderholdning. Bålunderholdningen var så god i år. Der var en scene, og arrangørerne lavede et helt nummer ud af at præsentere, hvorefter der kom én løbende med en kæmpe ildkugle for at tænde det store bål. Vi sang sange, og præsenterede hver vores underholdning en efter en. Der blev grinet, og alle havde en hyggelig aften, hele konkurrencen blev pakket lidt væk for en stund.

Tirsdag var den sidste dag. Vi brød vores lejr ned, kun afbrudt af den mudrede og klamme forhindringens bane. På mindre end tre timer var lejren ryddet og væk, bortset fra den mudderpøl, der omringede vores halvt begravede fedtfælde over i hjørnet. Som Daniel sagde: "Det er i de her øjeblikke, hvor vi sidder på knæ midt på en mark og samler spåner op fra græsset, at man overvejer, hvor vidt man er helt normal, men så kigger man rundt og ser alle de andre, der er igang med nøjagtigt det samme, og det er jo på en måde fedt og total latterligt på samme tid."

Til flagparaden havde vi en fed fornemmelse, vi var vildt trætte, spændte og glade på én og samme tid. Det var nærmest med tårerne trillende ned af kinderne, at vi modtog sværdet og beskeden om, at vi var vinderne af dette års LPT. Og pludselig var det lige meget med, at vi var trætte, havde råbt i søvne om havregrøden og var faldet ned af det dér træ. Vi havde vundet LPT'en. Men det allerbedste, udover McDonald's maden på vejen hjem, var vores ledes reaktion. De var pavestolte og utrolig glade. Og sandheden er, at vi aldrig kunne have gjort det uden dem. Vi glæder os så meget til næste år. ■



MINDER FRA LANDS PATRULJE TURNERINGEN







Crow Fair „Verdens tipi hovedstad“

Af Gert Gronemann,
kriqshovding



Lige ved siden af den berømte slagmark Little Big Horn ligger Crow-reservatet.

Hvert år i august holder Crowstammen en fælleslejr, som de kalder „Tipi Capital of the World“ - „Verdens tipihovedstad“. Og det er med god grund.

I 2006 var jeg så heldig at ligge i lejr der.

Da vi - 4 andre danskere samt overtegnede - ankom til lejren, var den næsten lige begyndt. Omkring 1.300 (!) tipier var rejst, og næsten alle var hvide. Et fantastisk syn!

Vi kom i snak med nogle af deltagerne, og vi spurgte bl.a., hvor vi kunne slå vores - almindelige - telte op. Men en havde en tante, der lejede tipier ud. Efter en tur bag på hans pick-up i ret højt tempo - uden at sige for meget - nåede vi ud til tipierne. De lå lidt fra hovedlejren, men alligevel: at bo i tipi i verdens største tipilejr - en oplevelse helt ud over det sædvanlige.

En del af oplevelsen er at gå rundt og komme i snak med deltagerne. At se børnene ride rundt på nogle af de mange heste - normalt uden sadler. Vores yngste, danske deltager - Maja-Lisa på 17 år - fik lov til at ride rundt i lejren på en hest, som en af deltagerne havde lejet for at deltage i paraderne.



Ja, paraderne! De fleste dage var der parade rundt i lejren. Deltagerne red eller kørte i optog, omkring halvt af hvert. Masser af perlearbejde. Bilerne dækket med tæpper og skind. Ryttere i alle aldre. Trommegrupper på nogle af bilerne. Og da der var valg til stammerådet nogle måneder senere, var der også biler med valgpropaganda.



Der blev holdt powwow. Har man kendskab til powwows, ved man, at crow'ernes dragter og dansestil er karakteristiske og skiller sig ud fra andre stammers, og det er derfor en særlig oplevelse at se dem „på hjemmebane“.



Selv om Crow Fair varer en hel uge, er der alligevel ikke for meget tid, og på powwow'en kunne man derfor opleve dansere på vej ind i arenaen, samtidig med at en familie afholdt „give-away“ i den anden ende af arenaen, og højtalerne hver især prøvede at overdøve den anden.

Crowstammen

Sidst i 1700-tallet var crow og hidatsa en stamme, der boede øst for de store sletter. Uenighed fik crow'erne til at skille sig ud, og de flyttede ud på sletterne til foden af Klippebjergene - Rocky Mountains.

Her blev de en typisk præriestamme, der først og fremmest levede af bisonjagt.

De var en forholdsvis lille stamme, som stort set ikke kæmpede mod de hvide. Til gengæld bor de i dag i deres oprindelige område ved Klippebjergene på deres eget reservat.

Deres oprindelige soldans blev danset som hjælp for at få hævn i krig. Det er ikke mere aktuelt, så når de i dag danser soldans, er det en ceremoni, de har fået fra shoshonierne.

Ofte en på engelsk og en på crow, hvad der ikke gjorde det lettere. En „give-away“ er typisk en familie, der forærer gaver væk - tæpper, puder, husgeråd, perlearbejde - i anledning af en fødsel, en eksamen, en piges første menstruation, hvad de synes, der er vigtigt at fejre.

En særlig oplevelse var, da man fejrede, at to soldater var vendt hjem fra krigen i Irak. Flere ældre mænd førte dem rundt i dansepladsen, mens man „sang dem hjem“. Både af glæde over, at de var kommet helskindede hjem, og også for at de kunne „komme tilbage“ til det hjemlige samfund. Krigsveteraner har det ofte svært med at komme tilbage til det almindelige samfund, men de indianske samfund er ofte der, hvor det går bedst. ■





Ulvenes hjørne

Kender du ulven?

Svømmere: Ulve kan svømme op til 13 kilometer i ét stræk.

Hørelse: Under de rette omstændigheder kan ulve høre lyde fra andre dyr på op til 16 kilometers afstand.



Fart: Den grå ulv (*Canis lupus*) har en topfart på 70 km/t og kan springe 5 m ad gangen. Den løber i op til 20 minutter.

Dårlige vagthunde: Ulve egner sig ikke som vagthunde, fordi de har en sky natur og skjuler sig, når de møder noget ukendt.

Lugtesans: Ulve har mere end 200 millioner duftceller. Til sammenligning har mennesket kun omkring 5 millioner. Ulve kan lugte andre dyr på over 1,6 kilometers afstand.

Store måltider: En ulv kan æde op til 9 kg kød i ét enkelt måltid.

Kæber og tænder: Ulves kæber er meget kraftfulde; de kan bide kæberne sammen med et tryk på 100 kg/cm². Til sammenligning bider de fleste hunde med ca. 50 kg/cm² – dvs. kun halvt så kraftigt! Ulve har 42 tænder.

Størrelse: Ulves gennemsnitlige længde er 1,5 m (hunulve) og 1,8 m (hanulve). Gennemsnitsvægten er 32 kg (hunulve) og 42 kg (hanulve). Gennemsnitshøjden er 75 cm (skulderhøjde).

Alder: I naturen bliver ulve maksimalt 13 år gamle.

Ulvehyl: Ulve hyl for at: 1) komme i kontakt med deres flokmedlemmer, 2) samle gruppen før jagt, 3) jage rivaliserende ulvepak på flugt. Enlige ulve hyl for at tiltrække mager, men også blot fordi de er alene. Den enkelte ulvs hyl varer ca. 5 sekunder, men hylet kan virke længere, når hele ulveflokken hyl på én gang.



Baloo leger

Slange sniging

Hver bande står i bandeorden, og ulvene står med spredte ben, mens fødderne rører hinanden.

Hver bandeleder har en ærtepose.

På ordet "Start" kravler han slalom mellem benene på hver ulv i banden indtil han når den anden ende, hvor han stiller sig med fødderne spredt.



Ærteposen sendes fra ulv til ulv op til den anden ende, næste ulv kravler slalom, rejser sig, osv.

Hurtigste bande vinder.

GÆT EN HALE



Darzee (Venlighed)

Skrædderfuglen har fået sit navn på grund af den måde, den laver sin rede og syr et hylster af blade omkring sin rede.



Halen kommer fra en kronhjort.

Vampyr dyr...



Stigmyggen er nok det dyr, alle danskere har haft tættest på kroppen. De bedste forsvarsværker er her klask, der rammer – og så tøj.



Lus er meget irriterende – og selv rene ører, ren samvittighed og nyskurede gulve hjælper ikke med at holde dem væk.



Flåten bider sig fast og suger blod helt lydløst og smertefrit. Derfor er den farlig. Når skovflåten suger blod, kan der overføres en bakterie, der hedder Borrelia.



Hobbyhjørnet

I Danmark har vi i over 2000 år brugt fjer til at skrive med. Her kan I se, hvordan man laver en pen af fjer.

I skal bruge:

En stor fjer, en skarp kniv, en metaldåse med sand, en ovn eller et bål, blæk og papir.



Ved strandene ligger fjer fra måger, svaner og vadefugle. I skoven, tæt på rovfuglereder eller rævegrave, kan I finde fjer fra byttedyrene. Eller hvis I kender en jæger, kan I måske få fjer fra en fasan. Til en fjerpen skal I bruge en stor fjer, gerne vingefjer. I bruger fjerene, renses snavs af fjerene.

Varmebehandling af fjerpen

Fjerpen bliver meget stærkere og lettere at skære i, hvis I varmebehandler den først.

Varm en dåse med sand op i ovnen eller i et bål, til sandet er cirka 180 grader varmt. Stik spidsen af fjerpen ned i sandet til lige under fjerstrålerne. Lad den stå, til sandet er kølet af.

Sådan skæres spidsen til

A. Lav et cirka to cm skråt snit med en skarp kniv nederst på skaftet af fjerpen – hen mod spidsen. Pas på fingrene.

B. Skær endnu et skråt snit cirka én cm fra spidsen.

C. Skær spidsen lige over, så den får den bredde, du ønsker, og til sidst laver I en slids på ca. 1 cm ind i skaftet fra spidsen. Slidsen får blækket til at løbe lettere ned til spidsen.



Dyp pennen i blæk og skriv eller tegn på et stykke papir.

Den måde, spidsen er skåret på, har stor betydning for, hvordan skriften ser ud. En smal spids giver en tynd streg, en bred spids giver en tyk streg. Det kan godt være, at du skal skære pennen til nogle gange, før den er rigtig god.

BERETNING FRA PIONERTURNERINGEN



Dette års pionerturnering på Råbjerggrunden, havde flere blandede sjak. Ferox, som var et af dem, bestod af Christian Steinmann fra Grib Skov Trop og Ole Batting fra Kong Valdemars Trop. Beretningen her er en beretning om gode oplevelser og venskaber på tværs af troppene.

Pionerturnering er en af de mest kammeratlige turneringer jeg har oplevet. Det er en meget anderledes oplevelse at være på turnering, hvor alle kender hinanden, og mange venskaber går langt tilbage. Det skyldes for det første at alle mødtes på Pionertræf, hvor man blev rystet godt sammen. For det andet skyldes det, at pionergrenen stadig er en ung gren, hvor os der har holdt ved stadig er en størrelse, hvor alle kender alle.

Jeg har på LPT ofte oplevet det kammeratskab der kan være patruljer imellem, og har altid glædet mig ved de samarbejder der har gavnet flere patruljer. Dette har altid været størst på hiken. På Pionerturnering kom det helt naturligt at vi stod sammen og lavede opgaver sjakkende imellem. Om natten, hvor en fra sjakket var på O-løb, og den anden blev hjemme og lavede opgaver, fulgtes man på O-løb, og os der blev i lejren stod sammen og lavede opgaver sammen. Vi hjalp hinanden med diverse opgaver, og gav lige en hjælpende hånd med hos de andre.

Nu er det ikke fordi det var en stille og rolig hyggetur. Det var en turnering. Vi arbejdede i mere eller mindre 24 timer, hvor natten var pivkold og opgaverne mange. Vi fik travlt flere gange, hvor opgaven bare skulle afleveres, og snakken ophørte. Der var også den klassiske stafet, dog her med skyde/kastevåben, hvor man heppede på sin sjakmakker og håbede at de andre missede mere end en selv.

Alt i alt har Pionerturnering været essensen af godt spejderarbejde. Den har indeholdt godt kammeratskab imellem venner. Den har indeholdt gode håndværksopgaver, hvor man har været udfordret, men også har haft muligheden for at lave nogle lidt sejere ting, end det man før har prøvet. Der har været mad af en hel ny kaliber, hvor ikke bare vores evner, men også vores fantasi blev udfordret. En hane i ler? Med en sten i? Højere standarder, nye discipliner og virkelig hyggelige stunder, er det jeg har taget med mig fra Pionerturnering 2015.

Tak for en fed tur

Ole Batting, Ferox





Hvordan man tænder ild med en vinreol fra IKEA....

Det er næppe en overraskelse for nogen, der har været i nærheden af De Gule Spejders Pioner- og Roverturneringen indenfor de sidste 15 år, at den mest prestigefyldte enkelt-konkurrence i løbet af denne intense og ekstremt hårde 24 timers dyst, er optænding med ildbor. Derfor skal det ikke være nogen hemmelighed, at det var en udsøgt fornøjelse for dette års vindersjak i Roverturneringen, at vinde netop denne prestigefyldte dyst med et ildbor, der bestod af en HUTTEN vinreol (til 59,- kr.), en stump tørresnor samt en træbøjle – alt sammen købt i IKEA et par dage inden turneringen.

Det er naturligvis ingen hemmelighed, at vi langt hellere havde medbragt et ildbor bestående af materialer vi selv havde fundet i skoven og tørret. Men hvad gør man når man kommer fra en relativt nystartet gruppe uden noget som helst grej, der til daglig holder til i hjertet af København, og kun beslutter sig for at deltage kort før? Man tænker kreativt og efter at have set en youtube-video med en gæv amerikaner, der viser hvordan det kan lade sig gøre at kreere et ildbor ud fra nogle meget simple og ret billige materialer fra IKEA, så lå den lige til højrebenet..

Nåh – men Pioner- og Roverturneringen bestod trods alt af meget andet end ildborskonkurrencen. Vi startede vanen tro ud med at samles til flagparade kl. 14.00, hvor de eftertragtede vandrepræmier blev afleveret af sidste års vindere og kunne blive stillet til frit skue ved turneringstavlen. Denne

stavle tjente som samlingssted til nye opgaver i løbet af de kommende 24 timer og her blev sandelig stillet et utal af udfordrende spejder- og håndværksopgaver! Til årets turneringsstart stillede 7 pionersjak samt to roversjak og der var derfor blæst op til konkurrence i både de to ”grene” samt i fællesdysterne madlavning og ilbors-tænding. Årets lejrbygning var lagt fri, så sjakket selv kunne bestemme konstruktionsform og lejrindretning. Der var dog sat krav om soveplads i ly og læ, arbejdsbord samt ildsted. Jeg må sige, at det var en sand fornøjelse for en spejder, der ikke har været på turnering i de seneste 5 år, at komme i gang med at slæbe rafter, bruge hulspade og binde besnøringer i det skønne vejr som årets efterårsferie bød på. Alt dette i godt kammeratskab og til spydige kommentarer fra både konkurrenter og arrangører... Så bliver spejderlivet ikke meget bedre!

Efter et par timers lejrarbejde, blev der kaldt til den foromtalte ildborsdyst, hvor det lykkedes vores sjak, Marmota, at tænde ild som de første og derved ligge os i spidsen for denne konkurrence. Det kan virke trættende og omsonst at sidde og slide med sådan et ildbor uden andet resultat end masser af røg og ømme overarme, men når først det lykkedes at få den der lille glød og efterfølgende at puste den op til flammer, så pumper adrenalinen rundt i kroppen som hormonerne på en 14-årig og man er som født på ny!

Høje af den lille sejr gik vi tilbage til vores lejrarbejde, men blev snart kaldt sammen igen til instruktion i aftensmaden. Her fik



vi udleveret en hel hane, 2 pakker juledekorsationsler, krydderurter, kartofler, grøntsager, fløde og en turneringskniv (de der utrkniv med et krumt blad). Aftensmaden stod på lerbagt hane med stuede kartofler og tournerede (samt sauterede) grøntsager. Jeg skal spare jer for detaljerne omkring partering og rengøring af hanen, men blot fortælle, at et trick til at bage en hane (eller høne for den sags skyld) i en ler-indpakning i et bål er, at fugte leret og massere det godt ind i hanens fjerdragt. Jeg tror de fleste deltagere ved året turnering endte med en meget sort og brændt hane (inklusiv os selv) eftersom at leret sprækkede og flækkede og hanen derfor lå direkte i bålet gløder i 1½ time.. Heldigvis for os, var der et stykke af vores hane, der var spiseligt. Dette blev selvfølgelig serveret sammen med vores i øvrigt meget vellykkede tilbehør for dommerne, der var ganske fornøjede. Sideløbende med madlavningen blev der fremstillet en tromme af ægte ko-hud, hvortil der skulle komponeres et vers på sangen ”The wild rover” som skulle fremføres til aftenens lejrball. Temaet i sangen var indlysende nok vores tidligere sejr med IKEA-værktøjet. ;)

Dernæst fik vi til opgave at fremstille en tysk ”konisk bagepind”, hvor vi skulle lave



vores dessert på: et tysk julebrød lavet på en briochedej (hvilket i et almindeligt køkken kan være en udfordring for enhver deltager i Den Store Bagedyst) drysset med perlesukker, kanel og nøddeflager. Det kan i øvrigt anbefales som dessert på de kommende juleture (eller juleafslutninger). Det smager himmelsk – lidt ligesom en røget kanelsnegl.

Efter lejrbålet gjorde vores kære arrangører sig klar til at give en række natopgaver inden de kravlede i seng og overlod nattes strabadser til os andre. Natten er, traditionen tro, en streng prøvelse for selv den mest erfarne spejder og det er en prøvelse bare at holde sig i gang.. Hertil kommer selvfølgelig, at man også helst skal levere opgaver af høj håndværksmæssig kvalitet.

Nattens opgaver bestod i;

- en trebenet taburet udført med kulsøpionering i alle samlinger
- et sæt spejder-golfkøller med tilhørende kugler
- o-løb med kort, hvor der var fjernet forskellige signaturer og byttet om på øst og vest (blandt andet)
- en hammer til hammerkast, der inkluderede øje- og endesplejsninger
- forberedelse af dej og bagning af boller til morgenmaden

Jeg skal ikke kunne sige, hvordan arbejdet i lejren foregik i de par timer, hvor jeg løb rundt i hvad der føltes som samtlige åer og vandløb i hele Nordsjælland, mens jeg var på o-løb.. men det var skønt at komme tilbage til et lukket bivak-hus, hvor jeg kunne skifte tøj og drikke en kop varm kakao inden vi tog fat på forberedelse af morgenmaden.

Formiddagen bød på flere ”sports-opgaver”. Først endnu en ildborsdyst – denne gang lykkedes det os ikke at få ild (til trods for to gløder, men Petra slugte den ene og var ved at blive kvalt i vores optændingsmaterialer i anden omgang), men der var heller ikke andre, der fik ild, så vi havde på dette tidspunkt vores første vandrepræmie i hus. Herefter skulle der fremstilles en slangebøsse inden der blev dystet i spejdergolf (med vores hjemmelavede køller og kugler), hvor vi måtte se os slået af en bedre modstander i form af et velspillende rover-sjak fra Frederiksborg Trop.

Pioner- og Roverturneringen er som mange ved, et arrangement fyldt med traditioner og næstefter ildborsdysten må den mest eftertragtede enkelt-dyst være rover-racet. Dette har i årenes løb været afholdt i mange afskygninger – i en årrække var det særligt populært med et element af vand, andre gange var temaet at man skulle bære noget tungt. I år var der lagt op til en intens tre-kamp, hvor nogle af de tidligere fremstillede opgaver indgik. Således skulle der skydes med luftgevær, laves hammerkast og skydes med slangebøsse – naturligvis krydret med en god portion løb så pulsen kom op og præcisionen blev udfordret! Vi lagde stærkt ud i denne skarpe udfordring, hvor Petra excellerede ved at skyde en ballon itu med luftgeværet på første forsøg, hvorefter Martin (Bagheera) fulgte op med et flot hammerkast og jeg kunne gøre klar til at gøre dem kunsten efter ved at skyde en ballon i stykker med den slangebøsse, som jeg selv så omhyggeligt havde fremstillet kort forinden. Uden at gå i nærmere detaljer må jeg konstatere, at jeg ikke præsterede på et særlig højt niveau i denne disciplin. Det skal dog anføres i dette forum, at det var

helt hen i vejret, af løbsarrangørerne at sætte halv-bløde balloner så løst på hegnspele, at de havde nemmere ved at blive skudt fri fra pælen end at blive sprunget!

Efter et knap så nervepirrende rover-race som man kunne have håbet (vi tabte ret stort) var det blevet tid til frokost og afslutningsparade. Med en førsteplads i madlavning, ildborsdyst og nogle af de øvrige delopgaver kunne et særdeles stolt Marmota-sjak hjemtage Grøndal Trop's første turneringssejr nogensinde! Stolte og trætte kunne vi se tilbage på en fantastisk sjov og oplevelsesrig weekend, der sluttede med at vi kunne hjemtage et par helt utroligt flotte vandrepræmier, der kommer til at lyse op i vores noget sparsomt indrettede nye lokaler på Vindruevej i Københavns Nordvest-kvarter.



Vi vil gerne sige en kæmpe tak arrangørerne, der endnu engang har sørget for at vi kunne lege og dyste i en afsindig fed turnering. Tak skal der også lyde til vore venner i Grib Skov Trop, der var så venlige at låne os grej og til alle andre, der er kommet med både gode råd, opmuntrende og spydige kommentarer og til alle de øvrige deltagere i årets turnering – tak for endnu en fed spejderoplevelse!

Spejderhilsen

Lasse Vester

Marmota – Grøndal Trop og Flok



LEJRBAALET

Ole Lumbolt, Grib Skov Trop

Eftertragtet dagbog

35.000,- kr. for en spejderpatuljes dagbog! Første! Anden! Tredje gang! "Bang", hammerslag på en Bruun Rasmussen- auktion sidste år. Det var naturligvis ikke en hvilken som helst patruljedagbog, men en ud af fire dagbøger, som Asger Jorn illustrerede i sin tid som spejder og spejderleder hos KFUM Silkeborg-Alderslyst i 1929-33.



Hans tegninger vidner om en stor fortællelyst og emmer af fantasi, glæde og godt kammeratskab. Da en patruljekammerat udførte de vellignende tegninger, søgte Asger Jorn andre udtryksmåder, f.eks. humoristiske illustrationer, silhuet-tegninger og leg med bogstaver. Det har været en kreativ periode hos spejderne. Samtidig med Asger Jorn var også Jørgen Nash spejder i troppe. Se dagbøgerne på: <http://museumsilkeborg.net.dynamicweb-cms.com/Default.aspx?ID=1365>

Spejdermoral

Der er atter fokus på den gode spejdermoral, så hermed en hjælp til forståelsen af punktet: "En spejder er ren i tanke, ord og handling".

Hvis du f.eks. bliver fortalt, at en tredje person under høstfesten nød røgtobak, så er det ikke en "ren handling" at fortælle dette videre til andre, før du har forvisset dig om, at det virkelig er sandt.



Snedig hytteindretning

De er nu effektive i den nye Grøndal Trop. Det nye mødelokale skulle naturligvis indrettes med rigtig spejderstemning i en fart. Hvordan kunne dette udføres smartest? Jo, de sendte et superhold til pioner- og rovertureringen og tog godt for sig på præmiehylden: Til ophængning i lokalet hjemtog de pladen for hurtigste ildborstænding, præmien for bedste madlavning og tvejen for bedste roversjak, og mon ikke de har tænkt tanken, at ved at stille op og vinde igen til næste år; kan effekterne blive hængende i lokalet?



Ildborstænding

Om end det ikke er helt i tråd med den ægte pionerånd, så var det til stor læring for mange andre, at der ikke er så meget hokus pokus ved ildborstænding. Med en bøjlestang fra Ikea som bue, med ten og ildborsplade fra en vinreol samt en nylonnsnor, dunhammer og blå lykkedes det Grøndalroverne at få ild på godt 5 minutter og 27 sekunder.



Spejdernavne

At anvende spejdernavne er et godt gammelt spejdersærpræg. Lægges der kreativitet i navngivningen, bliver disse sjove at anvende og kan få lang levetid: Arne, ældst af tre brødre, fik ulvenavnet gulspurv, da alle navne fra junglebogen var brugt op. Da de to andre brødre blev ulveunger, skulle navnefamilien bibeholdes, så de fik navnene gråspurv og spurv. Som spejder fik man hos "Gjøngene" navneændring, men på en kreativ måde. Kaffemærket "Richs" blev dengang, når man handlede hos købmanden, omtalt som "en lille gul" pga. pakke og logo. Så, det var oplagt, at gulspurv blev til Richs. Da så lillebror Leif blev spejder under krigen, skulle navnefamilien naturligvis stadig beholdes. Han fik så navn efter kaffeerstatningen Jaba. Da nu yngste bror, efter krigen, blev spejder, var det slut med kaffeerstatning, så han fik navnet Mokka, som han i øvrigt stadig bruger i spejdersammenhæng.

Pas på rådyr i trafikken

Hver år påkøres 3-4.000 stykker hjortevildt i trafikken. 90% af påkørte større, vilde dyr er rådyr. 12% flere dyr påkøres ved fuldmåne end ved nymåne.

Flest påkørsler sker ved omkring månedsskift april til maj samt i oktober og november. Til gengæld er det en myte, at der påkøres flere dyr ved skiftet fra sommer- til vintertid.



FOTO KONKURRENCE REGNVEJR I LEJREN

Blandt mange billeder har vi fundet disse perler frem. Nedenstående foto fra LPT i 2012 er et fantastisk billede og kåret som vinder.

Til næste nummer vil vi gerne se billeder med temaet "Bål & Røg"

Send dit bidrag til redaktionen på redaktion@gulspejder.dk



Fra Weirsoes arkiv.



Dengang i det unge korps.



LPT 2012 Frie Fugles flydende bål.



Diamantgrav og service-paraply.



Næstved smat og Langkniv bus.



Våde sko, og oplevelser.

KONKURRENCE-FÆLLESSKABS SPEJDER?

Tiden går, klokken slår, og det er 27 år siden jeg deltog på min første LPT, og 23 år siden jeg deltog på min første Pioner-Roverturnering. Det er blevet til rigtig mange turneringer over årene, og det giver jo grobund for refleksioner over konkurrencer i Gul Spejder-regi. Er det konkurrencer, man får noget ud af? Er det god spejdertid, som man tager med sig i sin "livsrygsæk"? Er det spild af tid? The winner takes it all – eller?

Min LPT tid var en udfordring for min spejderpatrulje. Som patrulje havde vi mange forskellige indgange og lyst til at deltage i en turnering, så jeg husker det ikke som en af de bedste patruljeoplevelser. Det gik vist nok rimeligt med særligt turn-out, og det gik vores Tropsfører Peter Fibiger meget op i. Det gør jeg også i dag – store smil i en hel spejderpatrulje er den flotteste præmie der findes. Så er der de mange mange Pioner-Roverturneringer jeg har deltaget i. Først under Frank og Poul, og de sidste mange år under roverne fra 1. Næstved. Jeg kan regne det sammen til, at jeg har deltaget i sjak med 7 forskellige personer på disse Pioner-Roverturneringer. Det har været super hårde, spændende, udfordrende, udviklende og frustrerende turneringer. Jeg har vundet 1 gang og har et hav af 2. pladser. Men her kommer første vigtige refleksion: jeg kan simpelthen ikke huske detaljer fra den gang jeg vandt Roverturneringen ud over jeg var stolt!



Jeg husker til gengæld episoder, med alle de personer jeg har deltaget med. "K" der sad den halve nat, for at lave en kanopaddel, bare for at se den revne kl. 5.30 om morgenen. Hans fra Rolf Krage, hvis rygsæk der gik ild i, da en petroleumslampe faldt ned. Preben som kæmpende sig superflot gennem roverrace, Jacob der har et naturlig håndelag ud over det sædvanlige. Jørgens overraskende chokolademousse midt om natten. Min kæreste Randi, der er sublim til at splejse og fik lavet den rebmåtte jeg aldrig har fået til at lykkes. Jay der er fyldt af godt humør og fantastisk til at lave mad på den engelske måde, og så gode gamle standhaftige Buggi, der altid tænker ingeniørkunst som ingen andre. Så er der alle oplevelserne med roverne fra 1. Næstved. De er jo en klasse for sig selv, og som det var en fornøjelse at se dem konkurrere, så er det en fornøjelse at se dem stable en turnering på benene. Nye opgaver hver gang, nye udformninger af bivuaker, fantastisk mad m.m. Det er spejderkvalitet af høj høj klasse fra alle mand.



Så er der oplevelser af solens komme efter en lang frostklar nat, opgaver hvor man tænker, hvordan pokker skal jeg lave det??? Det er en af de få gange om året hvor jeg tegner, som jeg gør det i dagbogen – herligt! Gourmetmadlavning over bål er en historie for sig, og det motiverer fantastisk for lige at snuppe en turnering mere. Jay's flotte franskbrød hævet i en pose en hel nat på maven er jo legendarisk! Så er der ens egen udviklingen i at lave en kanopaddler og økseskæfter (dem har vi lavet mange af gennem årene), og forståelsen af essensen i valgspø-



get ”vær beredt” – husk kiler og tørt optændingsbrande m.m. hjemmefra. Og så ildboret; det har en særlig plads i mit spejderhjerne. Utallige timer er gået over årene, til at komme ned på en tid på 1.03 min fra start til flammer. Ild med ildbor er en helt særlig følelse som jeg tror alle der har prøvet at få den lille glød nikker genkendende til. Nu er vi jo alle forskellige, men jeg kan i hvert fald konkludere at det der betyder noget for mig, er alle de gode oplevelser sammen med spejdervenner – det er ikke placeringerne der popper op når jeg tænker tilbage. Så en videre konklusion er, at konkurrencerne er gode til at udvikle spejderne i at lave spejdertekniske opgaver og det bidrager med en essentiel motivation til at dygtiggøre sig selv og patruljens samarbejde.



MEN man må ikke glemme spejderlovens ord – man skal være hjælpsom og en god kammerat, tage vanskeligheder med godt humør og ren i tanke, ord og handling. Vi kalder os BP spejdere. BP havde Peter Pan som helt, og han elskede at lege. Det må vi heller ikke glemme, selv i turneringer, hvor der skal kæmpes og slås for at opnå et resultat. Der skal være balance mellem spejderværdier, fællesskab, kammeratskab, leg og så konkurrence. Konkurrencen skal ikke fjernes. Livet er en konkurrence. Men jeg har hørt fra flere spejdere, der synes der er for meget fokus på konkurrencen, og det synes jeg vi skal tage alvorligt. Alt andet man kan gå til i sin fritid i dagens samfund, er næsten alt sammen med konkurrencen, som det der driver værket. Nogle håber og tror spejder er noget mere og andet. Det skal det også være efter min mening. Vi skal passe på at ledere og pointgivere, ikke giver plads til

andet, end den korrekte højde på spisebordet og minus point for et snittet spån der ligger i græsset. At snitte er jo netop legen og glæden ved det praktiske friluftsliv – det skal da ikke spoles af tanker om hvor spånen nu ender henne. Kommer konkurrencen til at fylde det hele, bliver der kun én ting der gælder, og det er at vinde. Hvis det at vinde, er det eneste man tager til spejder for, så udvikles et elitemiljø, hvor alle kneb gælder, og det er jo nok ikke det vi ønsker. Konkurrencen er motoren, men brændstoffet er kammeratskab, engagement, initiativ, entusiasme og glæden ved at få ting til at ske med spejderånden intakt. Uden brændstof kører motoren ikke.

Når alt det er sagt så er jeg da super stolt over Uglerne fra Fugl Phønix vandt årets LPT – men endnu mere glad over at se at de smiler på alle de billeder jeg har set fra LPT. De har fået nogle fælles oplevelser med sig videre som de ikke lige glemmer.

Med løftet spejderstok – og vi ses på LPT i 2016



RANGER CHALLENGE I REE PARK

Bæver
Jens Langkniv Gruppe



Forestil dig, at du er på spejderløb. Klokkeren er 7 om morgenen. Sammen med din patrulje har du overnattet i bivuak, og du er netop blevet vækket af morgenvagtens råb. Du vender dig søvnigt i din sovepose, der stadig er for varm og dejlig til, at du vil op og ud i den kolde oktober luft. Du kigger forsigtigt ud af bivuakken og ser lige ind i øjnene på en gepard, der har lusket sig helt tæt på dig, så du på én meters afstand tydeligt kan se de karakteristiske sorte tårestriber, der løber fra øjnene ned langs kinderne og ned til mundvigen. I de sekunder det tager dig at huske, at din bivuak er slået op på en gangbro i en dyrepark, og at geparden rent faktisk befinder sig bag et hegn, når du at blive lysvågen, og det er lige pludselig ikke så svært at komme ud af posen.

”Det er den mest effektive morgenvækning, jeg nogensinde har oplevet!” Sådan beskriver én af de 134 spejdere, der i weekenden d. 3.-4. oktober var samlet i Ree Park Safari på Djursland til Ranger Challenge 2015, sit møde med Parkens unge gepard, Madiba, der nysgerrigt stirrede ind i hans bivuak inde fra sin indhegning.

Ranger Challenge er et tværkorpsligt spejderløb arrangeret af Ree Park Safari i samarbejde med syv af Danmarks spejderkorps, og løbet i år markerede starten på en forhåbentlig lang tradition.



Som navnet Ranger Challenge antyder, er det overordnede tema for løbet rangere i

Afrika, og løbet tager udgangspunkt i rangerens arbejde for at beskytte udryddelses-truede dyr mod bl.a. krybskytter.

Der er store ligheder mellem de færdigheder, som rangere bruger i deres arbejde, og de færdigheder, man lærer som spejder, og det var derfor en naturlig kobling at lave ifølge initiativtager til løbet Asbjørn Thomsen, der er chefinstruktør ved Ree Park Safari: ”Jeg fik idéen til at lave et løb, der kunne samle patruljer fra så mange forskellige korps som muligt, for at dyste mod hinanden i traditionelle spejderfærdigheder. Da jeg fortalte parkens direktør, Jesper Stagegaard, om spejdernes arbejde, kunne han genkende mange elementer fra rangerens arbejde, og vi blev derfor meget hurtigt enige om at lave denne kobling.”

Siden disse første tanker er konceptet blevet udbygget, og d. 3. oktober stod repræsentanter fra 7 forskellige korps klar til at tage imod de 20 tilmeldte patruljer.

Lørdag formiddag blev de mange spejdere

budt velkommen af Ree Parks direktør, Jesper Stagegaard, der bl.a. fortalte lidt om truede dyrearter og om parkens arbejde for arternes bevarelse. Efter velkomsten blev selve løbet, der var udformet som et stjerne-løb, skudt i gang.



Posterne på løbet tog udgangspunkt i traditionelle spejderfærdigheder, men der havde også sneget sig enkelte mere alternative opgaver ind. Bl.a. blev spejderne udfordret ved at skulle spise melorme – en udfordring overraskende mange tog i stiv arm.



De fremmødte patruljer havde ind til sidst på eftermiddagen til at nå så mange poster, de kunne, før løbet blev indstillet for dagen. Herefter stod den på madlavning, inden der først var lejrball og siden opstilling af bivuakker.

Overnatningen foregik inde i Ree Park med leoparder, geparder og vildhunde som naboer, hvor ulvenes tuden mod månen afbrød søvnen for mange. Denne utraditionelle ramme var en kæmpe oplevelse for de fleste.

Søndag fortsatte løbet med nye poster, og der skulle igen arbejdes for at nå så mange

poster som overhovedet muligt. Ved løbets afslutning stod det klart, at i en forsamling af patruljer fra 6 forskellige korps, er De Gule Spejdere ikke til at se bort fra. Bæver fra Jens Langknivs Gruppe løb af med en meget flot andenplads, og havde desuden gjort et stort indtryk på mange ledere fra de andre korps.

Førstepladsen gik til en patrulje fra Det Danske Spejderkorps, som kan se frem til endnu en overnatning i parken. Præmien til bedste patrulje var nemlig en overnatning i parkens shelters med egen VIP-guide tilknyttet, fodring af forskellige dyr og besøg i forskellige stalde.

Det var en træt arrangørgruppe, der sendte de sidste patruljer ud af parken efter en weekend, hvor der var blevet arbejdet benhårdt på at skabe et spændende og anderledes løb for spejderne.

”Vi håber, at deltagerne har fået en oplevelse ud over det sædvanlige. Opgaverne på løbet har godt nok taget udgangspunkt i de traditionelle spejderfærdigheder som f.eks. førstehjælp, samarbejde og viden om naturen, men der har også været mere utraditionelle udfordringer, hvor spejderne f.eks. er blevet bedt om at rappelle ned fra en bro, for at lande 3 meter fra en flok ulve, der nysgerigt kiggede med gennem hegnet” fortæller Asbjørn Thomsen og fortsætter: ”Desuden håber vi selvfølgelig, at spejderne har taget noget af det, de har lært om truede dyrearter, med sig hjem – viden er vigtig i forhold til at sikre arternes overlevelse”.

Løbet har nemlig haft til formål – udover at teste deltagerne spejderevner - at øge deres viden om truede dyrearter. Der er ca. 80 forskellige dyrearter i Ree Park Safari, og omkring 25 af disse arter indgår i særlige, internationale avlsprogrammer, da de er udryddelsestruede. Igennem deres Camp

Karen Blixen i Kenya støtter Ree Park Safari arbejdet for at bevare de truede dyrearter. Campen indgår i Ree Parks avlsarbejde og arbejder desuden sammen med de lokale rangere. Udover at løbet har forsøgt at sætte fokus på truede dyrearter, vil det også støtte arbejdet med at sikre arternes overlevelse på en mere håndgribelig måde; alt overskud fra løbet går nemlig ubeskåret til de afrikanske rangeres arbejde for disse dyr. Dette sker igennem Camp Karen Blixens kontakter til rangerne i området.

Der er allerede nu blevet taget hul på planlægningen af næste års løb, hvor arrangørgruppen håber at se mange flere gule uniformer. De lover desuden, at der næste år vil være blevet strammet op på konceptet, og der vil desuden blive skruet op for både tempo og niveau!

Du kan læse mere om løbet og se billeder fra RC15 på www.rangerchallenge.dk

De syv korps, der her været involveret i Ree



Park Safari Ranger Challenge er De Gule Spejdere, KFUM-spejderne, Det Danske Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydsvens, FDF, Danske Baptisters Spejderkorps og De grønne pigespejdere.

WOODBeadS PERSONLIG LEDERUDVIKLING

i dit tempo



Woodbeads er det sidste kursus i rækken af korpsets lederuddannelser og bygger videre på det, der er lært på primi- og lederkursus. Vi har opbygget kurset, så det følger de internationale retningslinjer fra WFIS samtidig med at det er tilpasset ånden i vores korps. Vi synes selv, at vi har sammensat et godt og inspirerende kursus men må erkende, at der er meget få der tilmelder sig kurset. En af de ting, som vi selv tror, er medvirkende til, at så få af jer tilmelder jer til kurset, kan være, at kurset virker som en stor mundfuld. Vi vil derfor i det følgende prøve at beskrive, hvordan de enkelte dele hænger sammen og fortælle, hvordan kurset kan tages, så det ikke virker så stort og uoverkommeligt.

De enkelte dele af kurset skal tages i den rækkefølge, som er beskrevet i den nedenstående, men der er ingen fast tidsramme for, hvor lang tid der må gå imellem de enkelte dele. Derfor er det måske også mere rigtigt at se kurset, ikke som et langt og tidskrævende kursus, men som fem kurser i et sammenhængende forløb, der tages enkeltvis og bygger på viden fra de tidligere kurser. I de internationale retningslinjer er det beskrevet, at woodbeads-tørklæderingen udleveres efter deltagelse i den internationale del og at woodbeads-tørklædet og –perlerne udleveres ved færdiggørelsen af hele kurset. Vi har valgt, for at understrege, at der er tale om fem individuelle dele, at udlevere et kursusbevis efter gennemførelsen af hver del.

Første del er en weekend, hvor din personlige lederudvikling startes gennem en samtale med en af os instruktører. Samtalen skal være med til at spore os ind på, hvilke punkter lige præcis du synes, det kunne være interessant at komme videre med. Ud over opstarten af den individuelle lederudvikling indeholder første del også læring omkring personlighedstyper og undervisningsteori, der giver dig nogle værktøjer til dit daglige arbejde som leder i din gruppe.

Den anden del er en lille skriftlig opgave, som er beregnet på at sætte gang i din refleksion over, hvordan din personlige lederstil er, og hvad der ligger i det traditionelle spejderarbejde. Selve besvarelsen af opgaven tager i sig selv ikke lang tid, men vi håber, at du vil bruge noget tid på at vende og dreje spørgsmålene i hovedet, så du måske bliver udfordret på din normale måde at se tingene på. Tredje del er den internationale del, der fokuserer på praktiske spejderfærdigheder og er bygget op som en lejr, hvor man på tværs af nationalitet indgår i patruljer og bander. Lejren er bygget op omkring de traditionelle spejderfærdigheder for den enkelte gren og er med til, udover at indlære nogle praktiske færdigheder, at give et godt indblik i hvordan det traditionelle spejderarbejde fortolkes i andre lande.

Den fjerde del er et praktisk planlægningsforløb af et møde eller en tur. Vi fastsætter et tema for mødet eller

turen, som du så planlægger med de værktøjer, du har lært på de andre dele af kurset. Efterfølgende deltager en af os instruktører, når du gennemfører mødet/turen. Ikke for at eksaminere dig, men for at observere dig og hjælpe dig med at reflektere over din personlige lederstil på baggrund af de punkter, du selv ønskede at udvikle dig på under del et.

Femte del er den afsluttende del, hvor hver deltager fremlægger sit projekt, vi runder din personlige lederudvikling af for denne gang og udleverer woodbeads tørklædet og perlerne. Projektet er startet op under eller efter første del af kurset og har fokus på at skabe værdi i korpsset, enten for en enkelt gruppe eller for hele korpsset. Du bestemmer selv dit woodbeadsprojekt, men det skal godkendes af woodbeads-teamet, ligesom vi hjælper dig med at finde en vejleder til at hjælpe dig under dit projekt.

Første del af kurset afholdes i weekenden d. 22-24 januar 2016. Da en del af kurset også er et samspil imellem jer som deltagere, har vi et minimum deltagerantal på tre ledere. Da I skal nå at modtage lidt materiale forud for kurset, er seneste tilmelding d. 3 januar 2016 – tilmeldingen skal ske til michael@woodbeads.dk. Men tilmeld dig meget gerne allerede nu.

*Med spejderhilsner,
Woodbeads-teamet*



WFIS WORKSHOP I HECHTEL EKSEL, BELGIEN

Gruppe Loke repræsenterede i år De Gule Spejdere i Danmark ved den årlige workshop i WFIS regi, der blev afholdt i Hechtel Eksel, Belgien fra fredag den 25. til søndag den 27. september.

I Gruppe Loke havde vi valgt, at prioriter vores deltagelse i workshoppen fordi vi gerne ville bidrage til, at udbrede kendskabet til WFIS aktiviteterne gennem aktiv deltagelse. Samtidig ville vi gerne, via de kontakter og relationer der kan skabes på kryds og tværs af uafhængige spejderkorps/-grupper i Europa, udbrede kendskabet til den måde De Gule Spejdere bedriver spejderarbejde på.



På workshoppen deltog der samlet set 38 spejderledere fra i alt 6 forskellige lande – Belgien, Italien, Spanien, Tyskland, Tjekkiet og Danmark – unge som ældre, med forskellige baggrunde og sprog, men med det til fælles at ville mødes og knytte bånd med andre spejderledere på tværs af netop disse forskelligheder.

Med tilskud fra Korpsets pulje til udlandsrejser – og ikke mindst velvilighed fra Gruppestyrelsen i Gruppe Loke – blev der praktisk og økonomisk mulighed for, at det i år var stifindergrenens 4 ledere, der kunne komme af sted sammen.



Med ankomst sent fredag eftermiddag, var der ikke indlagt workshop aktiviteter denne dag. Tiden gik i stedet med indkvartering og småsnak med deltagerne fra de øvrige lande. Sjovt nok havde flere af deltagerne været med, da Danmark var vært for World Jamboree i Rold Skov. Ligesom der også var gengangere fra den WFIS Generalforsamling som Danmark afholdt i Grib Skov. Så fredag aften fik et element af ”memory lane” over sig, da gode minder og sjove oplevelser blev genopfrisket. ”Spejderbror. Her er min hånd, fast vi kjeden slutter” – forbindelser der blev skabt for flere år siden, blev genoptaget og forstærket – dejligt.

Efter flagparaden lørdag var det tid til at gå i gang med de planlagte workshopaktiviteter – der blev knyttet ledersnore, lavet små bøger/hæfter, arbejdet med ansigtsmaling som element i lejrbaalsunderholdning, bearbejdet fjer og lavet drømmefangere og endelig forskellige måder til fastgørelse af tovværk, der kan benyttes til broer.

Aktiviteterne sværhedsgrad var varierende, men i alle aktiviteterne var der mulighed for, at deltagerne kunne udveksle ideer og inspirere yderligere på baggrund af det spejderarbejde der bliver lavet i de enkelte lande.

Dette års workshop blev en nyskabelse i fællesskab – og måske har vi været med til at skabe en ny tradition? Lørdag aften blev nemlig traditionen tro afsluttet med sange – men i år på de enkelte landes nationalsprog. Efter en kort historie om de valgte sange, der blev givet på engelsk – så genlød lokalet på skift af forskellige sprog. Det var en stor oplevelse at mærke den stolthed og glæde, der strømmede fra de for-



skellige spejdere, når sange fra hjertet synges på nationalsprog.

Efter morgenmaden søndag var det på tide, at få sagt farvel til nye som gamle spejdervenner, udveksle mailadresser og telefonnumre og vende næsen hjem mod Danmark.

Gruppe Lokes deltagelse i WFIS Workshoppen har været en succes – og kun noget vi varmt kan anbefale andre, at forsøge sig med. Vi kommer afgjort igen.

*Med spejderhilsen
Stifinderlederne i Gruppe Loke*

GULDKORN FRA BADEN-POWELL



Kære spejdervenner

I de kommende numre af spejdersport vil jeg her på siden bringe nogle af Baden-Powells guldkorn fra hans lange tid i uniformen. Men jeg synes, at det vil være passende først at fortælle om manden selv, inden vi graver os for meget ned i hans tanker.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell blev født d. 22. februar 1857 som den yngste i en stor børneflokk. Hans far døde, da han var tre år gammel, og han tilskrives selv sin mors faste opdragelse som en af grundene til, at han kom så langt i livet, som han gjorde.



Efter nogle års skolegang blev han optaget på kostskolen Charterhouse, hvor han begyndte at lære sine første spejderfærdigheder. I nærheden af skolen lå der en lille skov, som eleverne ikke måtte færdes i. Men B.P. nød at opholde sig i skoven, snige sig ind på og observere dyrene i skoven samt at tænde bål – alt sammen skjult fra lærerne. I ferierne tog han på ture med sine ældre brødre som oftest i sejlbad eller kano. På kostskolen begyndte B.P. også at udvikle sit musikalske og skuespilmæssige talent.

Efter kostskolen søgte B.P. optagelse i hæren og blev ansat som officer ved et kavaleriregiment i Indien, som senere blev flyttet til Sydafrika. Det var i sit virke som kavaleriofficer, at

B.P. for alvor begyndte at skærpe sine spejderfærdigheder og begynde at lære sine færdigheder videre til sine folk, der virkede som spejdere eller opklaringsfolk for resten af regimentet.



Det var også under sin tjeneste i Sydafrika at B.P. skrev sin første bog om at "spejde" – dog i en militær udgave.



I 1899 var B.P. kommandant for de britiske styrker ved byen Mafeking, der blev belejret men holdt stand i 217 dage, indtil de blev befriet. Under belejringen blev unge drenge brugt til at hjælpe soldaterne med at holde vagt eller bringe beskeder rundt, hvilket var med til at give B.P. ideen om at træne drenge til at være gode og hjælpsomme samfundsborgere.



Efter sin hjemkomst til England omskrev B.P. sin bog "Aids to scouting" fra en militær bog til bogen "Scouting for boys", der skulle ende med at blive starten på den verdensomspændende spejderbevægelse.

Michael P. Vester
TL Rold Skov Gruppe



SPÆNDENDE NYT FRA SPEJDERMUSEET

Hver gruppe sit museum



Det lyder voldsomt, men I behøver heller ikke dække hverken spejderbevægelsens eller De Gule Spejders historie fra ende til anden.

I 2013 var der nordisk museums-møde i Sverige, og her besøgte vi bl. a. Påarp Scoutkår, en spejdergruppe i Påarp, der ligger lidt uden for Helsingborg. Her havde de afsat et mindre lokale til gruppens eget museum.



Der var to formål med museet:

- At fortælle om gruppen selv og dens historie.

- At vise meget håndgribeligt, at spejderbevægelsen er international, og at vi er mange rundt omkring.

Alt fra gruppens historie var gemt: Programmer for ture og møder, referater, breve, regnskaber osv.

Hvis vores museum skulle gemme alt dette for alle vores grupper, skulle vi ud at leje en større lagerbygning - og det er økonomien slet ikke til.

Der er heller ikke gjort forsøg på at skaffe en komplet samling af mærker. Der er først og fremmest de mærker, man har byttet sig til i tidens løb eller har fået forærende. Til gengæld er der fra et stor mængde forskellige lande.

Der er også uniformer fra forskellige lande og t-shirts fra lande og arrangementer, hvor man har været med eller fået en t-shirt forærende.



Se på billederne og lad jer gerne inspirere til at lave et mindre museum i gruppen. Det behøver ikke være et helt rum - en væg eller to kan også gøre det. ■

SIDSTE NYT

På årets ledertræf fik hver gruppe om søndagen en liste over, hvilke gruppeblade, vi har i museet, og især hvad vi mangler.



For en sikkerheds skyld: Det er de blade, vi har, der er markeret med grønt.

Er sedlen blevet væk, eller er I en af de grupper, der ikke fik en seddel, så vil vi være lykkelige for at sende jer en oversigt. Skriv til: graabroder@gmail.com med jeres ønske.

Der blev også udleveret en liste over de udgivelser fra De Gule Spejdere, vi har. Det er ikke overvældende. Supplerende materiale eller supplerende oplysninger modtages ligeledes med stor fornøjelse.



FODRING AF SMÅFUGLE

Skribent
Rover Jim

Over det ganske danske land sænker vintermørket og kulden sig, og i baggrunden høres den traditionelle hunds gøen. Imens sidder der små Blåmejser, Jernspurve, Gærdesmutter m.fl. og fryser om deres små dunede numser.

Fuglende savner alle lidt ekstra mad og lune gemmesteder, fordi menneskene har ryddet ud i tætte buskområder og gamle træer, som er disse små fyres mad og overvintringssteder. Hvad mange ikke ved, er at småfuglene faktisk putter sig i træ-yngekasserne når det bliver vinter. På den måde spare de mange kalorier ved at bruge fuglekasserne som hvis det var et hult træ.

Vi Spejdere kunne række de små danske standfugle en hånd. Vi kan planlægge over en mødeaften eller to, at lave små fuglekasser og foder-kogler som vi kan hænge op uden for vores



spejderhytter. Det vil give mere liv omkring hytten, og der vil blive mere og se på og lytte til. Når foråret kommer, vil alle de små fugle vi har hjulpet, betale tilbage ved at holde vores hytter mere fri for edderkoppespind.

Opskrifter til vintermad til vores små danske standfugle:

Fuglefoder kan f.eks. kommes i en halv kokosnøddeskal eller en stor kogle eller støbes i et engangskrus. Husk snor!

Ingredienser:

1 kg. Spæk

1 dl. Majsmelet

½ dl. Hvedemel (gerne fuldkorns)

½ dl. Havregryn

¼ dl. Frø

Fedtkogler:

1. Smelt fedt i en gryde
2. Bind ståltråd i koglen og dyp koglen i fedtet, når dette begynder at blive tykt
3. Når fedtet er størknet, kan fedtkoglen hænges op udenfor



Fugleblanding:

1. Smelt 300 g fedtstof i en gryde
2. Tilsæt 3 dl fuglefrø, 2 dl havregryn og 2 dl solsikkekerener. Afkøl blandingen inden den hældes i små bægre eller lignende
3. Husk at sætte ophæng (ståltråd) i bageret inden blandingen hældes i



Kassen binde
 på træet.
 Brug aldrig
 søm!

Huller til
 snor

Flyvehul



Fuglekasser:

Flyvehullet skal være mellem 28 og 32 mm. Man kan bruge hvad man tilfældigvis har af brædder. Her er et forslag som man tage som udgangspunkt i. Husk at placere kasserne i omkring 2 meters højde med flyvehullet mod nordøst, det fortrækker fuglene fordi kasserne så ikke bliver for varme.



KLOKKEDAM

Klokkedam er en "romantisk" bjælkehytte, på ca. 40m², der ligger nær Buresø. Hytten er bygget i 1950'erne og er uden strøm. Grib Skov Tropp havde i mange år brugt hytten til patruljeture og i 1999 købte hytten af Absalon division.

Hytten har en dejlig pejs, et lille køkken og overnatningsmuligheder indenfor til en stor patrulje. Det er en rigtig perle, og der er gennem tiderne blevet afholdt nogle rigtig gode spejderture til Klokkedam. Siden Grib Skov Tropp overtog hytten, er der fældet træer på grunden, og der er etableret lejrpladser, så der kan tages på tur med en hel stifinderstamme eller spejdetropp.

Klokkekilde Roverklan har overtaget hytten fra Grib Skov Tropp og har planer for at renoverer hytten i de kommende år og bl.a. bygge toilet, skifte tag og gulv og om muligt bygge lidt ud.

Klokkedam er oplagt til en tur for stifindere og spejdere. Der er en spændende natur at gå på opdagelse i og om sommeren kan man bade ved Buresø.



Facts:

Klokkekilde Roverklan har sit navn fra den lille kilde der er i skoven ved Klokkedam.

Klokkedam har været brugt til location i flere TV serier. DR har optaget Johanne i Troldeskoven, og TV2 har brugt den i 2 afsnit af serien "Forsvar". Desuden har den været brugt i en musikvideo.

Hyttevagt:
Claus Dall-Hansen
claus@dall-hansen.dk

Adresse:
Isenbjerg 2
3550 Slangerup



Nyt fra grupperne

Skjoldungerne

På trods af det milde vejr, er efteråret kommet og mødeaftenerne foregår i mørke-hvis vi da ikke rykker inde døre. Igen i år, har vi været på bjergløb, med Gruppe Løke, Fugl Phønix og også Ridder Ebbe. Piraterne holdt deres indtog og gjorde hele lejren til piratland, med kanoner, træben og en bunke modige piratunger, der dystede til det sidste for at få fingre i skatten.

Pioner grenen vokser stødt og roligt, og er nu oppe på 2 sjak. For første gang var vi med på pioner toumering. Samtidig med at spejderne var på LPT. Begge dele var hårdt arbejde, men en god oplevelse. Leder kursus var der også, og det var fedt bare at sidde i vores selvbygget båd, på Esrum sø, mens roen faldt på og vinden pustede blidt i sejlet.

Ulve og stifindere har haft travestøvlerne fremme og mens ulvene tog en 10 km tur, begav stifinderne sig ud på 30 km. Alle gennemførte og vendte trætte hjem til hytten.



Hele gruppen har været på besøg i valhalla i en week-end, med de nordiske guder. Her oplevede vi bl.a. gude sang og dans, hammerkast, styrketræning for guder og flere andre guddommelige sager. Traditionen tro kom formand Jette (med mand) og fremtryllede gudesteg med sprød svær og ris ala' mande med gudesauce frem og det er rigtig gude guf.



Værkstedet i vores hytte er aldrig blevet færdig, men ved hyttens dag skete det endelig noget. Der blev laver hylde og ophæng og ryddet op og rjort rent. Desværre er der ikke så mange forældre der kommer til sådanne arrangementer, men vi må tage til takke med de få.

Med gul spejder hilsen Miranda

Frederiksborg Trop

Vi har haft et travlt efterår hos Frederiksborg Trop. Vores spejdere deltog for første gang i LPT. Stifinderne har været på tur til Kollerødhus i Brødskov og vores ulve har været på ulve-weekend med Grib Skovs ulveunger på Bassebjerg.



Arbejdet på vores hytte, som i øvrigt er blevet døbt "Krudthuset", går langsomt men sikkert frem.

Det er en stor fornøjelse at se, hvordan vores gruppe er ved at finde det gode omdrejningspunkt i alle grenene. Vi har nu pænt med ledere og vores forældre er blevet en god støtte for gruppen.

Vi glæder os til vores juletur i december, hvor hele gruppen tager til Bassebjerg og traditionen tro indtager en god flæskesteg og julemanden kommer på besøg.



1. Næstved Trop og Flok

Så er efteråret ved at være vel overstået, og vi går vinteren i møde.

Hos ulvene er efteråret gået med knob, førstehjælp, kort og kompas, den sidste aktivitet var Ømfodsoptagelsen.

Ulvene har d. 28-10-2006 været på "Ud i det blå tur". Det var en god tur med mange spændende udfordringer, f.eks. kompasgang med bogstavgade, morseopgaver, knobbrædder, træ- og bladkending samt indsamling og bestemmelse af blade, forhindringsbane med redningsreb, sækkeløb, kolbøtter, løb og til sidst, bål-tænding med en tændstik. På billedet ses ulvene på "Ud i det blå tur" - til samling.

1. NÆSTVED TROP OG FLOK

WWW.1NAESTVED.DK



**KUKKERHUSET
NY PRÆSTØVEJ 304
4700 NÆSTVED**

Her i 1. Næstved er vi godt i gang med at "indtage" vores nye hytte. Det er en fryd at være i et solidt hus i stedet for en utæt barak. Alt er ikke helt på plads, men det skal nok komme.

Ulve, stifindere og spejdere har været til Sct. Georgsløb og klarede sig rigtig godt. Det ses tydeligt at ulvene var stolte over at kunne tage skjoldet hjem.



I de fire adventsweekender skal der sælges juletræer, for at tjene penge til Troppen. Som altid er det forældre og spejdere, der på tværs af grene har nogle hyggelige (og til tider kolde) timer sammen. Leopard og ulve skal holde juleafslutning i hytten, mens stifindere, spejdere og pionerer skal på en to dags juletur. Den afsluttes med et par timers hygge med forældrene.



BOBBARÆKUS TROP

WWW.BOBBARAEKUSTROP.DK



**SMEDJAN
AVLSBRUGERVEJ 1
3730 NEXØ**

Lørdag den 24. oktober, kunne man læse i Borholms Tidende, at Majbrit, stifter hos Bobbarækus trop i Nexø har sovet i telt siden starten af Maj.

10 BORNHOLM Bornholms Tidende LØRDAG 24. OKTOBER 2015

Nexø-spejder går langt for sjældent mærke:

Majbrit har sovet i telt siden maj



AF Jakob Marcher

SPJEDERLIV

Det på sorte tusebeltsstærlige ved glødens smukke. Inden i teltet ligger en kasse med en søvnpude, et termoisolert telt og en bænk. Og ikke mindst 11 dage Majbrit Hansens fra Bobbarækus, hun ligger her også. Pioner fra nætter har Majbrit overnattet i teltet alle nætter siden starten af maj.

Majbrit er gud spejder i Nexø. Det er derfor, hun overnatter inde i teltet. Hun har det i 165 ud af 400 dage i træk, vil hun få De Gule Spejders sjældne teltmærke.

Det går Majbrit behårdt efter, og hun er godt på vej. 160 dage inde i forløbet har hun lige nu kun brugt fem af de 35 såkaldte fraværdsdage. Det er dage, hvor spejderen overnatter inde på grund af rejser eller sygdom eller fordi man bare ikke orker en nat. Men det er ikke Majbrit Hansens problem. – Et par gange er mit telt blevet vådt, fordi det har regnet. Så har jeg sagt, at nu giver jeg op. Men det gør jeg altså ikke, siger hun.

Jeg har tænkt på at bygge en snehytte, hvis der kommer meget sne

Majbrit Hansen, gul spejder

Mange spørger også, om man virkelig kan det, siger hun.

– Et par gange er mit telt blevet vådt, fordi det har regnet. Så har jeg sagt, at nu giver jeg op. Men det gør jeg altså ikke, siger hun.

– Det bliver hårdt og vådt, og jeg har faktisk tænkt på at bygge en snehytte, hvis det kommer meget sne. Det er jeg spændt på, om det går. Jeg har også tænkt på måske at lægge mig over på troppen, hvis det er mere let, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

– Det har jeg ikke tænkt mig, jeg vil beholde mig i teltet, siger Majbrit Hansen.

Gør hun det, i 365 ud af 400 dage i træk, vil hun få De Gule Spejders sjældne teltmærke.

Det går Majbrit behårdt efter, og hun er godt på vej. 160 dage inde i forløbet har hun lige nu kun brugt fem af de 35 såkaldte fraværdsdage. Det er dage, hvor spejderen overnatter inde på grund af rejser eller sygdom eller fordi man bare ikke orker en nat. Men det er ikke Majbrit Hansens problem. – Et par gange er mit telt blevet vådt, fordi det har regnet. Så har jeg sagt, at nu giver jeg op. Men det gør jeg altså ikke, siger hun.

Vi følger spændt med, og ser frem til at hører om det lykkes for Majbrit.

ERIK KLIPPING TROP

WWW.ERIKKLIPPINGTROP.DK



**SPEJDERPLADSEN
NYGÅRDSVEJ 27 D
4573 HØJBY**

Hos Erik Klipping trop er vi i gang med en masse spændende ting.

Ulvne er i gang med deres knivbevis og har lige afsluttet projekt gokart, som de har lavet ud af rafter, sisal og hjul.

Alle Stifinder har endelig fået totem prøven i hus og arbejder på flere mærker samtidigt. Der bliver brugt mange meter sisal på besnøringer.



Tropen stiler efter væbner snoren. Der arbejdes flittigt med geologi. Orientering skal vi ikke snakke så meget om, vi ved alle at... ”det er en ommer”

Vores salg af Julekalender og Julelodder er godt i gang. Juletræerne skal vi skove i slutningen af november måned og selve juletræssalget, starter første weekend i december.

Hele gruppen skal på juletur til Bassebjerg med Kong Hardeknud og Kong Valdemar trop.

Spejder hilsner fra Signe H og Cecilie

FREDERIKSBORG TROP

WWW.FREDERIKSBORGTROP.DK



**KRUDTHUSET
SOPHIENBORG ALLE 55
3400 HILLERØD**

Efteråret bringer mange spændende udfordringer. For spejderne er der LPT, hvor vi i år for første gang deltog med 4 patruljer. De tog alle udfordringen op og kom hjem med fine resultater. Og så vandt Frederiksborg trop jo også tovtækning.



Tropsleder Mark Rasmussen har nu nået en alder, hvor han ikke kan deltage i pionerturneringen, så han samlede bare et sjak og deltog i Roverturneringen. Jeg skal hilse og sige at det var både sjovt, spændende og ikke mindst udfordrende. Lørdag den 24 oktober hold vi vandretur i Grib Skov. Vejret var tilpas uden sol og regn. Ulvne gik 20 km. stifinderne 30 km og trods mindre kriser undervejs kom alle igennem. Tak til Arly, Lene og Peter for pit-stoppet på Bassebjerg hvor vi fik grillpølser og varm kakao.

Årets sidste aktivitet står nu for døren, vores traditionsrige juletur går til Harebo ved Gørlose, et sted vi ikke har været før. Vi bruger lørdagen på at forberede opgaveløb og julehygge. Søndag har vi inviteret forældre mv. til at komme til opgaveløbet med efterfølgende frokost.



FRIE FUGLE

WWW.FRIEFUGLE-GULSPEJDER.DK



REDEN
KIRKEVÆNGET 7
5471 SØNDERSØ

Hos Frie Fugle er forberedelserne til Ulve-turneringen 2016 så småt begyndt. Gruppen glæder sig til at se alle Korpset friske ulve, til den spændende ulvedyst på Fyn.



Gruppen trives i deres nu færdig renoveret hytte



FUGL PHØNIX TROP

WWW.FUGLPHONIX.DK



APOTEKERVEJ 17 A
4180 SORØ

Hos Fugl Phønix Trop er den seneste tid fløjet af sted, og vi har haft travlt med forskellige spejderaktiviteter.



Stifindere og Spejdere var på fælles oprykningstur under de store bøge ved Den Gamle Brommehytte, som ligger meget idyllisk midt i skoven. Weekenden gik med grenaktiviteter og hemmelige oprykningsritualer, så nye Stifindere og Spejdere for alvor kunne blive indlemmet i henholdsvis stammen og troppen.

Ulve og Stifindere har deltaget på Sct. Georgs Gildernes årlige Miniløb for alle spejdere i byen, og her skulle de blandt andet fremstille en lille skammel og støbe mursten.

Gruppens Spejdere deltog i efterårsferien på Landspatroljeturneringen, hvor de klarede sig rigtig godt. I kan læse mere om Uglernes LPT andetsteds i bladet, men vi kan godt afsløre, at det var en flok glade og stolte Spejdere og deres ledere, der drog mod Sorø efter flagparaden.

Projekterne i vores hytte og på vores grund vil ingen ende tage, og nyeste projekt er et redskabsskur, som netop nåede at blive lukket, inden afholdelsen af gruppens 30-års jubilæum.



Gruppens jubilæum afholdtes den 31. oktober og vi havde, til hovedpersonens store overraskelse, indbygget fejring af Preben, der jo er gået af som gruppeleder. Vi havde en rigtig god aften med glade gæster. Tak til alle, der deltog og sendte os tanker på dagen.

GRIB SKOV TROP

WWW.GRIBSKOVTRUP.DK



**BASSEBJERG
JAGTSTIEN 3, NØDEBO
3480 FREDENSBORG**

Endnu er godt spejderår er gået og vintertiden er over os.

Sommerlejren gik til Jylland, hvor både ulve, stifindere, spejdere og pionerer deltog. Godt humør, sammenhold og kammeratskab blev kendetegnet for denne lejr.



Pernille er trådt til som ny tropsleder og endnu et travlt efterår er gået med LPT, Sct. Georgsløb og en tur til Klokkedam. 20, 30 og 50 kilometer er tilbagelagt og flere arbejdsweekender på Bassebjerg er det også blevet til.

Ulvenes aktivitetshus er godt undervejs og snart kan vi se det færdige resultat.



Nu nærmer juleturen sig, endnu engang går turen til Gl. Holte. En tur vi alle ser frem til at afrunde året af med.

GRØNDAL TROP & FLOK

WWW.GRONDAL-TROP.DK



**GRØNDALSVÆNGE,
VINDRUEVEJ 2B
2400 KØBENHAVN NV**

Efter at have læst i Jubilæumsbogen om alle de fede arrangementer, som de forskellige grupper gennem tiden har haft tradition for at etablere i lokalområderne rundt om i landet, så tænkte vi i Grøndal: "Sådan ét vil vi da også lave!"



Vi har igennem længe tid kunne se, at der er behov for lidt penge udover kontingentopkrævningen, når man skal få en spejdergruppe

til at fungere. Derfor tog en god blanding af ledere og forældre med gruppestyrelsesformand Martin Juul i spidsen initiativ til, at holde en "Høstfest" på en legeplads i nabolaget, hvor spejderne solgte hjemmepresset æblemest, kaffe og kage. Derudover blev der naturligvis uddelt info-materiale om vores gruppe til vores naboer og børnene blev inviteret på "lav dit eget snobrød", som det dog ofte endte med at forældrene lå på knæ og bagte. På dagen, den 1. oktober, var vi heldige at have strålende solskin og et godt fremmøde med mere end 60 fremmødte børn, forældre og bedsteforældre og på de efterfølgende ulvemøder er der hver gnag dukket et par nye ansigter op, som gerne vil være gule spejdere!

Æblerne til mosten var indsamlet af ulve og stifindere på det forudgående spejdermøde og kom fra kvarterets mange bugnende æbletræer. Der blev indsamlet mere end 1000 æbler og presset omkring 150 liter æblemest. Fra ledernes side var det en utrolig fornøjelse at se, hvordan gruppestyrelse, forældre og børn samarbejdede for at skrabe penge sammen til at skabe gode rammer for sjovt og meningsfyldt spejderarbejde fremadrettet.

Vi kan også berette om, at vi har været så heldige at få tildelt et mere permanent lokale fra Grøndalsvænge Fritidsforening, hvor vi nu kan begynde at pynte lidt mere op på væggene og dele vores ulve- og stifindermøder ud på forskellige dage. De praktiske rammer bliver stille og roligt bedre og bedre, hvilket gør det nemmere at bruge tiden på sjove spejderopgaver.

Ulve og stifindere har også deltaget i årets Bjergløb, hvilket var en rigtig fornøjelig tur, der blev afholdt sammen med Gruppe Loke og Skjoldungerne. Det er en fornøjelse at mærke den støtte vi får fra alle jer andre grupper rundt om i korpset, hvad enten det er i form af, at vi bliver inviteret med på ture, får lov at låne grej eller i form af gode råd om, hvad der fungerer godt med ulve og stifindere i andre grupper.



GRUPPE LOKE

WWW.GRUPPELOKE.DK



**SPEJDERHYTTEN
JERNALDEREN 40A
2640 HEDEHUSENE**

I Denne skrivende weekend har vi været på efterårets LokeWeekend på Egegården i Hvalsø. Det blev ikke til konkurrerende billeder i kategorien "Regnsvejr i lejren", men i stedet en weekend med solskin, flot efterårsskov og lidt stjernebig ved nat-tide. Stifindere og spejdere fik bl.s arbejdet med kort og kompas, mens ulvene var kreative og skabte deres egne lykkepose med lykkebringende goder. Alle lavede vi græskarhoveder, som skabte stemning både ved aftenbordet og lejrålet.



I den kommende tid skal vi samle kræfterne omkring Jul i Hedeland, hvor vi står klar med lune æbleskiver og juletræssalg ude ved skibakken i Hedeland. Vi sælger de første 3 weekender i december og I er velkomne:-) Inden da skal flokkens nye ulve have kreeret foderfugle-

bræt, så vinterens småfugle kan fodres og ældre ulve bygge redekasser, som skal i brug i foråret. Stifinderne afholder Comanche-ild en søndag i november, hvor de har mange lyse timer til, at arbejde med stifinderstof. Totemprøven er netop bestået af mange nye stifindere og også nye ulve har taget ømfodsprøven, så alle bærer nu stolt deres nye navn. Spejderne skal bygge deres indgangsportal færdig og så skal de nyde godt af, at de har fået flere ledere til grenen:-)



GRUPPE ODIN

WWW.GRUPPEODIN.DK

**BRYNSHØJVEJ 5
4573 HØJBY**

Gruppe Odin har netop fejret sin 1 års fødselsdag med kager og varm kakao.



I efterårsferien deltog vi i en lokal julebasar. Her fik vi reklameret for gruppen og fik bagt rigtig mange snobrød, samt tjent penge til aktiviteter i gruppen.



JENS LANGKNIV GRUPPE

WWW.JENSLANGKNIVSGRUPPE.DK



ENRICO DALGASVEJ 3A,
SPARKÆR
8800 VIBORG

IJens Langkniv Gruppe har kaniner, ulve, stifindere og spejdere de sidste 2 møder bagt pebernødder. Vi har brugt 25 kg. dej som er pakket til 130 poser med pebernødder.



Der er også blevet flækket 120 stk. kokosnødder, som er udhulet og fyldt med fedt og fuglefrø. Alt dette skal vi sælge på søndag rundt i Sparkær og opland.



KONG HARDEKNUD TROP

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK



BÅLHYTTEN
AMTSMANDSVEJ 5A
3400 HILLERØD

Siden sidste blad er der sket en masse i vores lille trop. Vi har fået en god tilgang af ulve, og de første 2 spejdere er rykket op i troppen, og har dannet den første patrulje; Skovduer.



Enhver patrulje skal have et patruljerum, og Skovduernes er snart færdigt. Vores flotte bålhus mangler kun beklædning udenpå, og det bliver forhåbentlig færdiggjort her i løbet af efteråret.

Tropen har haft et godt samarbejde med Kong Valdemars Trop, som vi holder tropsmøder med en gang om måneden.

Vores ulve var også på Gildernes Sct. Georgsløb, hvor Rød Bande flot blev nummer tre med en fantastisk præstation.

Den nyvalgte gruppebestyrelse består af hele 6 (!) civile - en bedre forældregruppe kunne man ikke tænke sig! Vi ser frem vinterens møder og vores juletur på Bassebjerg med Kong Valdemar og Erik Klipping i starten af december.



KONG VALDEMARS TROP

WWW.KONGVALDEMARSTROP.DK



BONDESTIEN 12
3330 GØRLØSE

I Kong Valdemars Trop går det godt. Vores stifindere har fået en fantastisk bålplads, som er i brug ved hvert møde. De har bålændingskonkurrence og øver praktiske færdigheder for at være klar til de udfordringer der kommer til forårets stifinderturneringen. Og så er deres pejsestue ved at tage form, med borde bænke og stammeudstyr på væggene.



Spejderne har været på årets LPT, som Kong Valdemars Trop stod for i år. Rasmus, Ian, Jacob og Nicklas bar alle forberedelser med et smil. Det blev til 4 fantastiske dage på Råbjerggrunden ved Helsingør. Højdepunktet var da foropgaven skulle anvendes til den hemmelige opgave, der var at kløve en egestamme midt over. Claudia klarede den opgave så godt som nogen skovhugger. Sammenlagt vandt Isbjørne den hemmelige opgave.



Vi takker mange gange for den opbakning vi fik fra vores forældre, Mette Marie fra Skjoldungerne og Petra for hendes energi til sidst. Og tak til de ledere, der havde overskud til også at kunne se, hvor der var behov for hjælp. Det er så vigtigt at der er nogen der giver en hånd med af sig selv. Det er det vi stræber efter at lære vores spejdere. At give uden opfordring og uden at skulle have noget igen.

For første gang havde vi i år en pioner, der stillede op til pionerturneringen. Ole var sammen med Christian fra Grib Skov Trop med til denne seje 24 timers turnering. Der blev kæmpet i mange discipliner, bl.a. i at lave perfekte frikadeller over bål, lave ild med ildbor og nat-O-løb. Efter alle strabadserne kunne Ole og Christian tage pionertrofæet hjem. Godt gået Cryptoprocta Ferox.

Nu ser vi fremad mod forårets turneringer. Dem glæder vi os til.

RAVNETROPPE

WWW.RAVNETROPPE.DK



SMEDEBAKKEN 1, NYRUP
3490 KVISTGÅRD

Hos Ravnetroppe har vi fået ryddet op i hytten, skure og på grunden, sat skabe op, kløvet brænde. Vores ulvelund har også taget form og græsset har fået fat her i efteråret, så ulvelunden er klar til foråret. Vores kommune har givet os midler til en bålhytte og vi får endelig besked om byggetilladelse i starten 2016. Vi glæder os virkelig da denne, kan give udendørs aktiviteterne en forlængelse af sæsonerne.

Vi har lige nu en mindre ulvegren hvor børnene har fået deres ulvenavne under en ceremoni om natten, med besøg af Druegafos fra Kaukasus, som kom forbi med visdommens drik og et par spørgsmål til den enkelte ulv. Det var en fantastisk dag hvor vi først havde gået, henholdsvis 20 km med ulvene og 30 km med stifinderne. De blev de vækket om natten og om morgenen kunne de så ikke helt finde ud af, om det var noget de havde drømt eller var det virkelighed!!!

Vores stiftergren er begyndt at vokse med opgaven, vi har holdt en rigtig flot oprykning på vores eng. Vi havde lavet et ringbål og vores stammeleder var i hovedpryd og fest dragt og stortrommen slog rytmen an til en oprykning og en fest, og fredspiben blev der røget på. Stifinderens 2 kobler er begyndt at finde sammen og været på Shelter tur. Vores stamme har fået navnet Taquesta Stammen, en stamme der kommer, fra Taquesta som ligger lidt nord for Miami i Florida.

Vores venskabsgruppe fra Florida er fra området omkring Taquesta. Vi var i Florida i sommers, hvor vi fandt ud af, at denne stamme var en af de første stammer i USA, der begyndte at udføre handler med europæerne. Vi fik set en bjørne jagt dans og fik lidt indsigt indianernes liv i Florida. Vores venskabsgruppe trop 155 kommer i øvrigt til næste sommer.

Ravnetroppe har brug for lederhjælp. Hvis der er nogen der har lidt overskud, så må I endelig sige til, da vi har brug for hjælp fra starten af det nye år. Vi holder møde hver tirsdag, både for ulve og stifindere.



Ravnetroppe vil gerne hilse alle og sige glædelig jul og godt nytår.

ROLD SKOV GRUPPE

WWW.ROLDKOVGRUPPE.DK



**BJÆLKEHYTTEN
MOSEVEJ 40
9520 SKØRPING**

I skrivende stund er det efterår. Det er et fantastisk flot syn, når man ser på Rold Skovs fine efterårsfarver. Her er lidt om, hvad vi har bedrevet udover de ugentlige møder. I weekenden 4.-6. september var vi hos Frie Fugle til



Fyske turnering sammen med Jens Langkniv. Vejret var lidt fugtigt fredag og lørdag, men søndag skinnede solen - og en strid blæst ind over lejrpladsen gjorde, at vi fik tørre telte med hjem. Det var en rigtig god turnering med mange udfordringer, og forplejningen var som altid enestående. På vej hjem var humøret højt, idet alle grene havde præmier med hjem.

Den 2. oktober fandt det årlige Impeesaløb sted. Alle korps i Himmerland har mulighed for at deltage. Alder for deltagere svarer til stifindergrenen. Løbet begyndte fra Skørping Skole ca. kl. 18. Alle købler/patrujer blev sendt ud i den mørke Rold Skov, hvor de løste forskellige opgaver, for så at vende tilbage til skolen omkring kl. 23.30. Herefter afslutning med præmieoverrækkelse.

Desværre kunne vi ikke stille med en patrulje til LPT, men Emilie kunne heldigvis deltage sammen med en patrulje fra Frederiksborg. Hun havde en rigtig god oplevelse.

Ulvne har haft weekend i vores spejderhytte "Bjælkehytten" 30.-31. okt. Det blev som altid en rigtig god og spændende weekend. Da alle var ankommet, trak de hver en arbejdsopgave, som de skulle udføre enten fredag eller lørdag. Derefter var der fællesspisning. I løbet af aftenen var der udendørs leg. Da alle ulvene omsider var kommet i hver sin pose, læste Sanne en godnathistorie. Herefter sov de alle til den næsten lyse morgen. Lørdag formiddag handlede det om Akelas prøve. Her havde vi fornøjelsen at have nogle spejdere til at stå post.

Efter frokosten var der oprydning/rengøring. Dagen sluttede med flagparade incl. præmieuddeling. Herefter gik turen hjem med en rigtig dejlig weekend i rygsækken.

SKJOLDUNGERNE

WWW.SKJOLDUNGERNE.DK



**EILEKERSVEJ 19
4100 RINGSTED**

Vi er kommet godt fra start. Rene laver stadig Badutspring rundt om hytten, vi har været på den traditionsrige gruppeweekend i Bjerghytten, vi valgte at temaet skulle være noget om gruppens historie, vi skulle alle have rusket op i hukommelsen "det var en god øvelse", Ulve og Spejdere arbejdede sammen om diverse opgaver på løb, samt den fælles madlavning, der blev bagt boller i jord ovne, skrællet kartofler til aftensmaden lørdag. Søndag fortsatte med samarbejdsposter og sportegn for ulvene.



Vi er ved at have fundet en god arbejdsfordeling blandt lederne, og de 7 ulve møder troligt op hver tirsdag aften.

Der er planer for en hverve kampagne til foråret, og vi glæder os til igen at kunne deltage på årets turneringer, og her gense vores spejdervenner. I ønskes alle glædelig jul samt godt nytår



REN I TANKE, ORD OG HANDLING

DUE-DAVNE-TIL ÆRE'S-SIDEN

VANDRINGER

VANDRINGER

VÆBBERE

20 km

Flora-Sambuhr *Frederiksborg Trop*
 Mads J-Mysa *Frederiksborg Trop*
 Mads-Toomai *Frederiksborg Trop*
 Mikkel-Nilghai *Frederiksborg Trop*
 David-Hathi *Frederiksborg Trop*
 Smilla-Dingo *Frederiksborg Trop*
 Marius-Darzee *Frederiksborg Trop*
 Erik-Tantor *Frederiksborg Trop*
 Asker-Chikai *Frederiksborg Trop*
 Andreas-Sahi *Frederiksborg Trop*
 Jacob *Ravnetroppen*
 August *Ravnetroppen*
 Arthur *Ravnetroppen*
 Bertil *Ravnetroppen*
 Frederik *Ravnetroppen*
 Simon *Ravnetroppen*

30 km

Maria Stougaard *Frederiksborg Trop*
 Thomas Hemberg *Frederiksborg Trop*
 Luca Klæø *Frederiksborg Trop*
 Maja Hectl *Frederiksborg Trop*
 Lærke Leth Jensen *Frederiksborg Trop*
 Alexander Simonsen *Frederiksborg Trop*
 Dicle Ermann *Frederiksborg Trop*
 Simon Hansen *Frederiksborg Trop*
 Sophis Kiemer *Frederiksborg Trop*
 Mark Kvisgaard Hansen *Grib Skov Trop*
 Katrine Brockmann *Grib Skov Trop*
 Alexander Svanebjerg *Grib Skov Trop*
 Emil Reipurth Madsen *Grib Skov Trop*
 William Steinmann *Grib Skov Trop*
 Sixten Stentebjerg Esbensen *Grib Skov Trop*
 Tobias Hansen *Grib Skov Trop*
 Kasper Lillelund *Grib Skov Trop*
 Anton Laursen *Grib Skov Trop*
 Frederik Kølbeek *Grib Skov Trop*
 Christoffer Thomsen *Grib Skov Trop*
 Janus Dahlager *Grib Skov Trop*
 Aske *Ravnetroppen*
 Sofus *Ravnetroppen*
 Daniel *Ravnetroppen*
 William *Ravnetroppen*

Mads Kvisgaard Hansen *Grib Skov Trop*



MEG GODT HUMØR

TIL AT STOLE PÅ

TAGER VANSKELIGHEDER

EN GOD KAMMERAT

ER HJÆLPSOM

GOD IMOD DYR