



DE GULE SPEJDERE
I DANMARK

SPEJDESPORT

September - Oktober - November

31. Årgang





FRA STAMMENS ÆLDSTE

Formanden

Hvilken herlig sommer. Noget nær rekord i sommerdage og solskinstimer. Temperaturer der flere gange kom op mod 30 grader.

Man skulle være noget utaknemmelig hvis man ikke var godt tilfreds med sommervejret.

Jo sommeren vil blive husket i mange år frem, for ud over det gode vejr var det jo også året, hvor det var tid til korpsslejr igen.

Hvilken dejlig oplevelse at være med til. Jeg går stadig rundt og forsøger at fordøje alle de indtryk jeg fik i løbet af de 8 dage lejren varede.

Lejrledelsen havde i gennem det meste af et år arbejdet ihærdigt på at gøre lejren til noget særligt.

Vi fik et meget klar indtryk af, hvad det kan blive til, når man sætter så mange kreative hjerner sammen med en masse arbejdsomme ildsjæle og giver dem frie rammer til deres arbejde.

Inden lejren havde jeg ved flere lejligheder hørt om, hvad der ventede os når vi ankom. På trods af det var det overvældende at se, hvordan man havde bygget en hel prærie by op, næsten fra bunden. Hvordan der var kælet for de enkelte detaljer, så man følte sig henført til at være deltager i en Lucky Luke.

I ugen op til selve lejren, var der en del ledere der havde knoklet for at gøre det hele klar til lørdag.

De byggede en bedemandsforretning, saloon der serverede (børne) whisky, bank, guldgravermine, smedie, og meget mere. Imponerende hvad de fik stablet på benene for at gøre denne lejr til noget særligt.

Og flere af jer blev et par dage bagefter for at bringe området tilbage til sin normale standard, efter vi andre var taget hjem.

Stor tak til jer alle for den enorme indsats I har lagt for dagen. Uden jeres store indsats ville lejren ikke havde været det samme.

Jeg havde selv den store oplevelse at være med på hele lejren, hvor jeg gav mit ringe bidrag til madlavningen i "Longhorn ranch dinner restaurant", som bespisningsområdet hed. Det er skønt at være et så centralt sted, hvor alle på et eller andet tidspunkt kommer forbi. Skønt at se alle de dejlige ulve og stifindere, når de kom for at spise. Selv om de var trætte for det bliver man af prærie livet, var de alle glade, når de kom til

mig for at få maden udleveret.

I køkkenet fik jeg hilst på flere fra de forskellige styrelser ude i grupperne. Således fik jeg sat ansigt på et par af de nye formænd og andre fra de civile styrelser. Selv om det var hårdt arbejde, var det en dejlig uge sammen med jer alle.

Sidste aften var der fælles lejrball, med sang og taler.

Fantastisk at se så mange gule spejdere samlet på et sted, og vise hvilke stolte traditioner vi har i korpset.

Ved bålet afslutning sang vi "Hej spejder – vil du bære ved" som normalt afsluttes ved at alle rejser sig op, krydser deres arme og holder hinanden i hænderne, mens man synger sidste vers.

En tradition man var nød til at ændre lidt på, da vi efter hånden er vokset til en størrelse hvor det ikke længere er muligt ved korpssarrangementer. Derfor foregik det siddende, hvilket var en udmærket måde at gøre det på. Efter vi havde sunget sidste vers, blev vi siddende med hinanden i hænderne og nynnede verset en ekstra gang, mens man lige kunne kaste et sidste blik ud over hele korpset og nyde de sidste indtryk. Her var det svært ikke at blive rørt ved tanken om hvilket dejligt korps vi har og hvilke prægtige mennesker man er omgivet af.

Tak til hver jer alle for at have gjort min sommer til den bedste sommer i meget lang tid.

Med gul Spejderhilsen

Jørn Hartmeyer

Spejderchefen

Er det ikke herligt at være spejder? Det synes jeg i hvert fald!

Efter sådan en korpsslejr kommer man jo hjem og er helt glad i låget.

7 dage sammen med gode spejdervenner, hvor kammeratskaber blev genopfrisket og nye indgået, hvor spejderånden konstant svævede over Gurreville og hvor sammenhold og hjælpsomhed var en selvfølge, på tværs af grupper såvel som grenene.

Det var skønt at stå til paraderne og se så mange gule spejdere samlet. Som Trompeter sagde den første dag: der skal noget luft til at blæse pladsen op.



Når vi mødes i 2019 til vores 35-års jubilæums korpslejr vil den nuværende opstillings-form ikke være mulig, der skal der tænkes anderledes kreativt.

Før sommerferien fik vi afviklet både ulve- og stifinderturneringerne. 2 gode oplevelser for de deltagende, hvor der blev konkurreret på livet løs og hvor sammenholdet blev fast-tømret. Tak til arrangørerne for deres store arbejde og tak til deltagerne for deres vilje, gå på mod og gode humør.

Efteråret er lige om hjørnet. Det er blevet mærkbart koldere de sidste 2 ugen og før vi ved af det, er det mørkt om aftenen og overtøjet må igen frem af skabet. Så bliver det tid til de mere indendørs sysler, med den buldrende brændeovn i hjørnet eller en let knit-rende ild i pejsen.

Spejdertroppene er i fuld gang med at forberede deres deltagelse i Landspatrujleturneringen i efterårsferien. Formen pudses af, lejrpladserne afprøves endnu en gang og færdig-hederne opfriskes. Således klar til en strabadserende LPT mødes vi hos Rold Skov Gruppe de første 4 dage af efterårsferien. I kan tro, at jeg glæder mig.

Samtidigt med at LPT'en starter, starter vores lederkursus også. Her vil korpsets ledere samles til 24 timers kursus hvor ledernes færdigheder vil få et løft. Og gensynet med de andre ledere vil bringe smilet frem, for "kan du huske..." vil sikkert blive sagt igen og igen.



I samme tidsrum er vores pionerer og rovere indbudt til 25-timers turnering. Det bliver spændende at se hvad turneringsteamet denne gang har fundet på. Håndværksmæssige opgaver af høj kvalitet, O-løb med vanlige udfordringer og opgaver som man ikke lige havde set komme. Lige nu arbejdes der for at finpudse det hele og mon ikke der svedes når ild-boret afprøves?

Vi går efteråret i møde, med oprejst pande og åbne øjne. Spændte på hvad der kommer af udfordringer.

Tak for en god sommer til alle, jeg glæder mig til efteråret, måske mødes vi?

Med spejderhilsen

Per



INDHOLDSFORTEGNELSE

Ulve	4
Stifindere	8
Spejder	10
Pioner/Rovere	11
Korpslejr	12
Ved lejrbalet	22
Gruppeindlæg	25
Infoside	31

Ulvenes Korps -

Tak for en dejlig uge, hvor alle ulve blev indkvarteret på de tre ranches som ranchejer Miss Maghogany ejede, Bearwood, Black Mountain og Yellow Horse. I alt var vi ca. 160 ulve og 50 ledere der havde indrettet teltlejre med ekstra samlingstelte, shelters og små "ranch-huse", sat op til lejligheden. I nærheden var Gurredams bygninger der sammen med en opsat flot kulisse-by dannede rammen om Gurreville by med bank, saloon, sherif kontor, smedje, bolchefabrik og meget mere. Der var bygget hegn om ranchene og sat rekvisitter op i lejrene, så stemningen var fuldendt.



Ponyridning



Vi har sammen fået en kæmpe oplevelse, ikke mindst var uvejret over lejren en af de første dage, for nogle, grænseoverskridende og har givet et godt sammenhold. Alle ulve er gået til opgaverne med stort mod og alle har fået prøvet noget helt andet end de ellers ville have kunnet opleve andre steder i det danske sommerland.

Bagheera 1. Næstved

- lejr 2014



Kørsel med diligencen, holdene kørte rundt i lejren



Kæphest, der skulle samles og males. Hesten deltog som afslutning i hestevæddeløb- Vinderen blev hesten "Bella" med rytteren fra 1. Næstved.



Svævebane



Slackline, trætop-bane



Minen – Guldgraver, finde så meget guld som muligt – En ulv fra Kong Valdmar Flok fandt 96 stykker guld, som var ugens rekord



Gennem hele ugen havde Gary Gunslinger og hans bande stjålet fra byen og sheriffen havde med hjælp fra ulvene jaget banden. Den sidste dag red 160 ulve ud med hjemmelavede træpistoler og kæpheste, anført af byens sherif, banden blev fanget i en slugt, rullet i tjære og dypet i fjer.



Lejrens overordnede tema var det vilde vest og ulvene var cowboys, stifinderne var indianere og resten var en blandet flok af dansepiger, mexicanere, pelsjægere og meget andet. Vi var delt i fire hold, der hver havde en borgmester vi støttede. Der var valgkampe med blandt andet opvisning fra kandidaternes side, vandkamp og taler, desuden linedance for alle med konkurrence holdene imellem, show med hurtigræk, lasso og opvisning med ryttere til hest, hvorfra der blev skudt med bue og pil, samt fægtet.



En trærevolver der skulle snittes, pudses og males



Tovbro, linegang over sø



Der blev ved en opført tribune afholdt to store fælles lejrbål med underholdning og sang. Der giver en speciel stemning at være ca. 600 om bålet.



Onsdag var vi alle på Kronborgs volde og borggårde efterfulgt af en badetur på Hornbæk strand, der er en af nordsjællands bedste. Mange fik et tiltrængt bad ved den lejlighed.



Afslutningsvis var der "stylteræs" i hold, og hold nummer 3 blev vinderen efterfulgt skarpt af hold nummer 5.



Bank, ulvene skulle veje guldet af og veksle til Dollars





Tapre Stifindere!

Nu synger sommeren på sidste vers, og efteråret banker på døren. Jeg håber, at I har haft en helt uforglemmelig korpslejr, hvor I har prøvet en masse nyt, fået nye venner og har lært en hel masse.

I dette nummer af Spejdersport vil jeg fortælle jer lidt om Black-foot - sortfodsstammen, som fik sit navn pga. den måde, de farvede deres mokkasiner – de farvede dem med aske fra bålet, derfor blev de kaldt sortfod. Det indianske navn er siksika, som betyder ”sorte mokkasiner”.

Jeg vil også fortælle jer lidt om drømmefangeren og vise, hvordan I kan lave jeres egen drømmefanger.

Jeg har talt!

Spejdende Ørn

Drømmefangeren

Drømmefangerens betydning er meget smuk. Om natten kommer alle de gode og de onde drømme frem. Drømmefangeren hænges op over sengen for at fange de onde drømme. De gode drømme slipper igennem og glider ned ad de fjer, der hænger under drømmefangeren og ned til den, der ligger og sover i sengen – de onde drømme kender ikke vejen igennem drømmefangeren og bliver viklet ind i dens net. Her sidder de fast, til de bliver opløst af solens stråler.

Lav din egen drømmefanger

Du skal bruge:

- En tynd, bøjelig gren (pil er godt)
- Noget tyndt snor
- Noget lidt tykkere snor
- Perler, med huller, der er lidt større end den tykke snor.
- Nogle fjer



Blackfoot - Sortfodsstammen

- Der er tre hovedgrupper af blackfoot-stammen; De nordlige Blackfeet, Kainah (de bliver også kaldt blood) og Piegan-Blackfoot.
- Blackfoot-stammen havde et kæmpestort territorium, men sidst i 1800-tallet blev de sendt i fire forskellige reservater. Tre forskellige reservater i Canada og et i Montana i USA.
- Blackfoot-stammen jagede bøfler og andre dyr, de fiskede en smule (men mest efter at bøflen var blevet udryddet) og så samlede de mange forskellige rødder og grønsager.
- Blackfoot-stammen var nomader – det vil sige, at de flyttede rundt. De boede i tipier. Om sommeren boede de i store sommerlejre, men om vinteren boede de i mindre lejre på 10-20 tipier.



<http://www.firstpeople.us/photographs2/pt/Little-Dog-Blackfoot-1903.jpg>

Sådan gør du:



Bind først enderne på grenen sammen, så du får en ring – brug det tynde snor, så ser man ikke så let, hvor den er bundet sammen.



Tag derefter det lidt tykkere snor og bind den ene ende fast til ringen. Træk et par perler på snoren og vikl snoren et par gange rundt om grenen på den anden side fra der, hvor du bandt enden fast.



Træk et par perler til på snoren og vikl igen snoren et par gange rundt om grenen i den anden side. Forsæt med at gøre sådan indtil du har et flot net af snore og perler og bind til sidst snoren godt fast på grenen, så nettet ikke vikler sig ud.



Når du har lavet ringen med nettet, tager du et par snore (2 eller 3) og binder den ene ende fast under ringen. Træk en eller to perler på enden af snoren og pind en fjer på.

Nu har du en rigtig drømmefanger. Hæng den over din seng – så fanger den de onde drømme og lader de gode glide ned ad fjerene - ned i din seng.



**LPT
14**

It should be the thing never to mention unfairness of judging when defeated in a contest.

- Sir Robert Baden-Powell

Kære spejdere!

Det er med glæde, at vi kan indbyde til årets LPT i Rold Skov. Vi har lånt en mark i en lille lysning i skoven tæt ved vores hytte. Det bliver den perfekte ramme for årets dyst på rigtige spejderfærdigheder. Vi lover ikke godt vejr. Tilgængæld kan vi love en spændende og skrap konkurrence over fire dage.

Vi håber, at rigtig mange vil deltage og glæder os til at modtage jeres tilmeldinger, tropsvis. Af hensyn til planlægningen ønsker vi at modtage **forhåndstilmeldinger** - på antal af patruljer - **senest d. 18. aug.**



Tilmelding

Endelig tilmelding med antal af spejdere og betaling senest d. 29. sept.

Både forhånds- og endelig tilmelding sendes til michael@vester.nu

Betaling

Deltagerpris: 425 kr. pr. pers.

Betaling på reg: 9812
konto nr.: 1825649723
med tydelig angivelse af gruppe.

ROLD SKOV GRUPPE

PIONER-ROVER

Turnering 2014

Sommeren går på hæld og efteråret nærmer sig. Det er derfor også tiden for årets pioner & rover turnering.



Fra lørdag d. 11. oktober klokken 14⁰⁰ og 24 timer frem vil området omkring Landspatroljeturneringspladsen, traditionen tro være tilføjet denne begivenhed med spejderopgaver af ekstra høj klasse.

Der vil blive dystet tovværks- og kulsøarbejde, orientering, madlavning over bål og brødbagning. Ved sidste turnering havde vi ekstra fokus på at tænde ild med ildbor. Dette var en succes vi vil gøre endnu større. Så stram ildborsbuen ogøv jer så du og dit sjak kan blive blandt dem der får ild med bue og tén.

Tilmelding sendes senest d. 1. oktober på åbent postkort til Dennis Christensen, Maglekildevej 16, 4tv, 1853 Frederiksberg.

Angiv kontakt email adresse på postkortet.

Efter tilmelding vil i modtage en e-mail med information om hvad der skal medbringes.

Prisen for hele herligheden er 300 kroner.

vi glæder os til at dele denne spejder-oplevelse med jer i Rold Skov.



Med Gul Spejder hilsen
Claus, Henrik, Christian,
René, Henning & Dennis





En beretning fra køkkenet

Vi vil sige tak til alle de glade spejdere store som små, samt deres ledere for at vi måtte servicere dem på korpslejren 2014. Det var 12 gode og lærerige dage, selv om det var lidt hårdt. Jeg vil varmt anbefale andre at være hjælpere på et køkkenhold hos de gule spejdere en anden gang. Det meste af maden blev serveret til tiden, selv om det var en udfordring at indkøre et nyt køkken / grill / vaskeplads, samt forskellige personer. Jeg vil især takke Jens og Basse for deres store indsats, samt alle øvrige hjælpere, som bidrog med stort engagement.

Vi blev opfordret til at give havregrødsopskriften fra os, den kommer hermed:

- 10 liter mælk
- 10 liter vand
- 10 mål havregryn (1 liters mål – IKKE vægt)
- 2 håndfulde salt

Der røres godt rund i gryden under svag varme (det tager ca. 1,5 time at lave havregrød til 260

personer), når grøden begynder at blive tyk tilsættes 2 – 4 l vand yderligere således at grøden bliver lind. Lige inden grøden serveres tilsættes yderligere 1 liter mælk for at gøre grøden lækker og cremet, den serveres med smørklat og kanel sukker, velbekomme.

Skal man lave til 1 person er opskriften følgende:

- 1 kop havregryn

- 1 kop mælk
- 1 kop vand
- Lidt salt

Rør godt rundt i gryden, samme fremgangsmåde som i den store opskrift, dog tager det ikke så lang tid.

Tak for en god lejr 2014 i Gurreville

Med Spejder hilsen

Finn Kofoed



Ulveudgave af Lejrbålssang v. korpslejren 2014

Tekst: Nicoline Jie M. Sørensen, Katrine Brockman og Laura Meldgård Steen fra Ulveflokket i Grib Skov Trop

Melodi: Vi har lejrbål her

1.
Vi på sommerlejr her: |
Mellem søer og træer: |
I det vilde vest: |
100 mand som gæst: |

2.
Ulve, Stifinder: |
Spejder og pioner: |
Rover og leder: |
Vi er alle med: |

3.
Og i morgen er det slut: |
Klokken 12 nul dut: |
Vi er samlet her: |
Mellem søer og træer: |

4.
Og nu er det slut: |
Så farvel og tak: |
Og tak for nu: |
Så vi slutter nu: |



Morgan Montana ny borgmester i Gurreville

På den sidste dag i Gurreville festuge blev Morgan Montana kåret til ny borgmester i Gurreville. Gurreville Gazette bringer et eksklusivt interview med den nye borgmester.

Efter en utrolig tæt og meget spændende valgkamp kunne formanden for valgkommissionen Leo Lumberjack fredag kåre Morgan 'Mugsy' Montana – bedre kendt som Mountain Man – som ny borgmester i Gurreville. De fire kandidater har med hver deres markante meninger og valgløfter ligget næsten lige gennem hele valgkampen, men til sidst var det Mountain Mans tag i de helt unge vælgere, der gjorde udslaget og skaffede ham sejren. Det var en rørt Frank McGurre, som kunne lykønske den nye borgmester og hænge borgmesterkæden om hans hals. Den nye borgmester lovede at videreføre Gurreville som en by med lige ret for alle indbyggere uanset hudfarve. For at fejre sejren indbød den nye borgmester alle Gurrevilles indbyggere til at deltage i en festmiddag bestående af stegt jordegern-filet med

kartoffelsalat.

Morgan, hvad tror du sikrede dig sejren i den sidste ende?

”Jeg er overbevist om at det var mit valgløfte om gratis våben og ammunition til alle byens indbyggere. Det forslag var utroligt populært især blandt byens yngre beboere. Det bliver svært at være egern i Gurreville og omegn i den kommende tid.”

Hvad med alle de gode forslag, som de andre kandidater er kommet med. Vil du føre nogen af dem ud i livet?

”Nu har deres forslag jo tilsyneladende ikke været gode nok, siden de ikke er blevet valgt. Men jeg har stor respekt for mine modkandidater. De vil alle blive tilbudt at indtræde i det nye byråd, hvor de vil være med til bestemme, hvad der fremover skal ske i Gurreville”.

Du er valgt som borgmester på ubestemt tid. Hvor langt tid regner du med at beholde posten?

”Så længe kræfterne rækker – medmindre selvfølgelig der skulle blive gjort et større guldfund et sted



Morgan Montana – Gurrevilles nye borgmester

i landet. I så fald kan det godt være, at jeg forlader borgmesterposten med ret kort varsel”.



Byens indbyggere venter spændt på valgresultatet

Det siger de andre kandidater om valget af Mountain Man som ny borgmester



Lullubelle Mortensen: ”Det havde været fint med en kvindelig borgmester. Men jeg synes nu også at Morgan Montana er ret feminin, efter at han har fået barberet skægget af. Så når det nu ikke kunne blive mig, så er han nok det bedste alternativ”.



Merton Batling: ”Vi får i Mugsy en fin borgmester, som vil kunne samle alle befolkningsgrupper i byen. Jeg har bemærket, at han ikke ved ret meget om forlagsvirksomhed – eller ret meget andet for den sags skyld – så jeg regner med at han vil gøre brug af min store ekspertise indenfor stort set alle områder. Jeg vil naturligvis gerne hjælpe i det omfang jeg får tid til det, for jeg skal også udgive Frank McGurres erindringer. Desuden skal jeg (forkortet af redaktionen)”.



Gamle Måne: ”Ugh”.

Gary Gunslinger og hans bande fanget og afstraffet

Fredag eftermiddag lykkedes det endelig for sheriffen og hans folk, godt hjulpet af byens borgere, at fange den berygtede bandit og hans håndlangere. Folkets dom var hård, men retfærdig, og den blev eksekveret med det samme. Gurreville Gazette bringer en detaljeret beretning og et førstehånds interview med Gary Gunslinger.

Det han gennem længere tid forlydt at sheriffen og hans folk var lige i hælene på Gary Gunslinger og hans bande, og fredag eftermiddag – kort efter indsættelsen af den nye borgmester – kunne sheriffen meddele at man havde sikret forlydender om at banden på vej mod et nyt skjulested ville passere gennem Dødemands-kløften. Sheriffen bad alle våbenføre mænd og kvinder i



Sådan så hele banden ud, efter at de var blevet dyppet i tjære og rullet i fjer

byen om hjælp til at fange banditterne, og anført af sheriffen begav ca. 300 af Gurrevilles modigste indbyggere sig ud for at lægge sig på lur på begge sider af kløften. Efter en kort ventetid kunne man høre banditterne nærme sig kløften. På forunderlig vis opdagede de hverken de cowboys og indianere, der lå på lur, eller de mange nysgerrige, der var strømmet til kløften på trods af sheriffens formaninger. På sheriffens aftalte signal stormede alle frem fra deres skjul og efter en kort men heftig kamp, blev banditterne overmandet og ført tilbage til byen. Udover Gary Gunslinger viste det sig, at banden bestod af Big Nick, Jackie Valentine, Little Jon Ass og de siamesiske tvillinger Alex and Erian Kenney – alle sammen forhærdede forbrydere. Der kunne ikke være tvivl om at de var skyldige i tyverierne, da de medbragte både Frank McGurres guldklump og Den Gyldne Lygte, som de havde stjålet fra borgmesterens statue.

Gurrevilles borgere er kendt for ikke at have den store tålmodighed med forbrydere, og det tog da hel-

ler ikke lang tid at bestemme at forbryderne skulle udsættes for den klassiske western-afstraffelse "tjære og fjer", inden de skulle jages ud af byen. Tjæren blev fundet frem, og alle banditterne blev dyppet godt og grundigt af ivrige borgere, inden de under stor jubel én efter én blev rullet rundt i fjerene, som velvilligt var doneret af Gurreville Hønseri og Dynefabrik. Derefter blev de jaget ud af byen, og der er næppe tvivl om at de aldrig mere vover at sætte deres ben i Gurreville.

Det lykkedes for Gurreville Gazette's udsendte reporter at få et interview med selveste Gary Gunslinger, efter at han var blevet jaget ud af byen. Her er, hvordan han oplevede dagen:

"Vi var jo godt klar over at sheriffen var på sporet af os, men vi var ret sikre på at vi kunne nå at skifte skjulested, inden han fik samlet nok folk til at angribe os. Derfor var humøret højt da vi begav os af sted mod vores nye skjulested. Da vi gik ind i Dødemandskløften, gik jeg og snaktede med Big Nick om at det ville være alle tiders sted at



Sådan ser han ud – Gary Gunslinger

lægge sig i baghold, næste gang vi skulle overfalde diligencen. Lige pludselig lød der skud, og så myldrede det ellers frem med cowboys og indianere fra alle sider. De stormede ned af kløftens sider og omringede os fuldstændigt. Vi havde ikke en chance. Jeg så Jackie Valentine løbe af sted med 8-9 cowboys på ryggen og lige så mange, der holdt fast i hans ben og arme, og da jeg hørte

at Big Nick begyndte at græde, vidste jeg at spillet var slut. Tjære og fjer er det mest ydmygende, man kan blive udsat for. Man mister fuldstændig respekten blandt de andre lovløse, og der er ikke andet at gøre end at indstille forbryderkarrieren. For mit eget vedkommende har jeg tænkt mig at fortsætte med en lovlydig tilværelse som kirkesanger i Churchville".

Cal. 30-40



U. S. ARMY KRAG CARBINES

The OLD reliable. The choice of hundreds of big game hunters. Barrel refinished. Other parts New. First Class serviceable condition. KRAG RIFLES, \$12.50. KRAG SPORTING RIFLES, \$14.00. **\$15**

KRAG BAYONETS 12 in. Blade



WITH SCABBARD, 40c each Postage Extra

USEFUL FOR MANY PURPOSES AROUND FARM, HOME, CAMP, ETC.

SHIPPING WEIGHT 2½ LBS. NO C. O. D. SHIPMENTS

W. STOKES KIRK, 1627-B, North 10th St., Phila., Pa.



Rystesammenaktivitet

Efter velkomstparaden var der en rystessammenaktivitet. Den gik ud på, at ulve og stifindere stillede op i rundkreds med hinanden i hænderne. Inde i den var det så ledernes tur til at

danne rundkreds. Og yderst stillede spejderne op i rundkreds. Øvelsen gik ud på at ulvene skulle ind i midten og stå uden at slippe hinandens hænder, og uden at tale sammen. Rødt hold var

hurtigst, derefter blåt hold, gult hold og lige efter kom sort hold. Der var højt humør hele raden rundt. En god start på korpslejren i Gurreville.

Korpslejren i tal:

- 5.400 m rafter
- 11.550 skiver rugbrød
- 1.600 m skaller
- 37.500 stk. toiletpapir
- 16,75 km sisal
- 7 heste
- 7.500 skruer
- 35 kg mayonnaise
- 288 m² finerplader
- 120 paller
- 95 liter maling
- 361 besøg hos samarit-terne



Den store badedag

Blandt badenymfer og strandløver fandt Gurreville Gazette's udsendte reporter denne bogorm. Nina fra Skjoldungerne, hun valgte at bruge badetiden til at studere hike-planen. For som hun siger: "Man ikke forberede sig nok, når man skal hike i præriens bagende sol, blandt klapperslanger og andet kryb." Hornbeek Creek var åbenbart ikke tiltalende nok for hende. Andre nød et svalende bad, og det var i den grad tiltrængt.



LEDERKURSUS

ROLD SKOV

2014

Kursus for alle spejderledere

Alle ledere, assistenter og medhjælpere inviteres på lederkursus, med fokus på uddannelsen og lederfunktionen i spejderarbejdet.

Omdrejningspunktet er hele troppen, hvor både ulve, stifindere og spejdere trives. Hvordan bliver og er man en god leder. Hvordan får man alle grenene til at vokse og udvikle sig.

Og så alle de praktiske ting omkring at styre en trop op på den højeste tinde, igennem oplevelser og udvikling.

Kurset er primitivt og vil foregå udenfor. På kurset arbejdes både i patruljer og i gruppe. Hvor Primikurset i høj grad er praktisk, så er Lederkurset primært teoretisk.

Prisen for kurset er 300 kroner og opkræves via troppens kasser.

Vel mødt

Med spejder hilsen
Teamet



Kurset afholdes den 11-12. oktober, samme sted som LPT
Yderligere information ved tilmelding på kursus@knob.dk







Spejderlederkammerater har tildelt

flokleder Kirsten Jensen

Det Firkantede Tørklæde

Spejderlederkammerater har tildelt

vicespejderchef Stinus Andersen

Det Firkantede Tørklæde

Spejderlederkammerater har tildelt

spejderchef Per Stigaard

Det Firkantede Tørklæde



Kirsten blev gul spejder i 1961. Dette som FA, som dengang var kvinders eneste mulighed for at deltage i det, der dengang var et rent drenge-spejderkorps.

Da det klassiske spejderarbejde forsvandt i den division, hvori hun var med, blev hun engageret i en af de 4 stiftende troppe af De Gule Spejdere. Da hun ej heller i denne trop fandt præcist det, hun søgte, stiftede hun med en anden leder endnu en helt ny gruppe i 1987 på et tidspunkt, hvor vi ikke var så mange i korpset. Kirsten har stået i spidsen for denne gruppe lige siden og har på fornem vis tegnet det dygtige spejderarbejde og den gode stil i en hel landsdel.

Kirsten værdsætter sang og har været engageret i udarbejdelse af korpsets sangbog og nodehæfte. Hun er engageret i bevarelsen af korpsets historie og har i sit kontor samlet bøger, blade og minder fra hele korpsets eksistens.

Stinus blev spejder som 7-årig i april 1987 som en ud af 7 på det stiftende møde for en ny spejdertrop i korpset. Han var medlem af den legendariske Hjortepatrolje, der har leveret tropsledere til tre af korpsets troppe.

Stinus har været tropsleder gennem 14 år for en trop, der har talt op til 8 patruljer.

Han har været spejderchefens trofaste makker gennem 9 år og udviklet sig til en markant leder i korpset. Rent organisatorisk giver han plads omkring sig og tænker bredt på korpset, så man, selvom man kommer fra en stor trop, også har stor tanke på de små troppe.

Blandt mange hverv i korpset har Stinus bl.a. haft posten som den længst virkende redaktør af Spejdersport.



Det firkantede tørklæde

er en hædersbevisning til ledere fra lederkammerater.

- .. For at fremme det traditionelle spejderarbejde
- .. For at påtage sig ansvaret for spejderarbejdet som TL, SL eller FL.
- .. For et ekstraordinært stykke arbejde i egen flok/trop.
- .. For et ekstraordinært stykke arbejde for korpset.

Ved tildeling er der krav om, at der være enighed i kredsen af de, der bærer det firkantede tørklæde og uddelingen skal være en sjælden begivenhed.

Per blev ulveunge i 1969. Da det klassiske spejderarbejde led skibbrud i den trop, hvori han var TA, blev han medstifter af en ny trop 3 år før, vort korps blev stiftet. Han var med på korpsets stiftende møde i 1984 og har i de fleste år siden været enten FL, SL eller TL.

Selvom den lokale gruppe for få år siden dykkede til 1 ulv og 2 stifindere, er det, som godt eksempel for andre, lykkedes at rejse gruppen igen, og Per har været gruppens faste holdepunkt gennem 30 år.

Per kommer ud af en gammel gul spejderfamilie. Hans far var TL i det gamle gule spejderkorps gennem 26 år og blev vort korps første formand. Som symbol på dette spejderengagement har han modtaget det gamle korps grønne korpsmærke nr. 3.

Per har været den længst fungerende SC, nu gennem 11 år. Han er en samler, der også har formået at samle korpsets mange forskellige troppe. Og så har han arvet sin fars gode talegaver





nr. 20

Konkurrence om den bedste Spejdersportforside

På korpsslejren afviklede De Gule Spejders Museum en afstemning om den bedste forside på Spejdersport.

Det var i 2003, at Spejdersport igen kom i A4-format (ligesom det første nummer). Denne gang imidlertid i farvetryk og med et stort foto på forsiden. Siden har 45 dejlige spejdermotiver prydet bladet.

Forsidebillederne skal være aktuelle, dvs. med et motiv fra månederne inden deadline. Så husk, når du tager billeder i lejren, at få nogle, hvor kameraet er vendt på højkant og indstillet til høj opløsning.

Hvad er et godt forsidemotiv? Er det et, der illustrerer en god fælles oplevelse i korpset? Er det et, der PR-mæssigt fremstiller gule spejdere? Eller er det blot et fototeknisk dejligt billede? Vi spurgte nogle af lejr-deltagere om deres mening:



nr. 5



nr. 22



Lejrens ældste deltager Bent Bjerring: Jeg synes bedst om nr. 40. Det viser patruljen med spejdere i uniform, jublende glade i fuld fart fremad.



nr. 27

Spejderchef Per Stigaard: Jeg synes bedst om nr. 28. Det viser gule spejdere og illustrerer hjælpsomhed, som er noget af det vigtigste i spejderarbejdet.



nr. 40.



Mountain Man
Jeg synes bedst om nr. 27. Det får mig til at tænke på nogle af de bedste stunder i enhver spejderlejr. Det er, når mørket falder på og bålet blusser op.

Redaktøren fra 1984, Poul Wilcke:
Jeg synes bedst om nr. 20. Den viser spejderarbejdet, når det står sin prøve.

En pamhule bygget af friske grene og besnøringer - uden en eneste skrue -, førende et kæmpe sejl med 8 spejderledere på vej mod nye mål.

Der blev afgivet 255 stemmer (foruden en stemme på Mountain Man) – og der var ikke tvivl om favoritterne. Næsten hver 4. stemme var afgivet på det dejlige motiv med en heppende Mathias ved en tovtrækningsdyst.



- 1: Nr. 26 med 58 stemmer
- 2: Nr. 22 med 28 stemmer
- 3: Nr. 27 med 28 stemmer
- 4: Nr. 40 med 17 stemmer
- 5: Nr. 5 med 14 stemmer



Kandidaterne drøftes

Blandt de personer der afgav stemme, trak vi lod om 10 afstøbninger af en medaljon fra 1959 jamboreen i England med motiv af Baden-Powell.

Ledertræf 2014

- På rette kurs?



Kære Spejderen

Fugl Phønix Trop vil hermed gerne invitere dig til årets Ledertræf.

Træffet starter med en ryste sammen-aktivitet, inden vi skal have frokost og dernæst følge op på arbejdet på sidste års træf. Eftermiddagen byder på et postløb med sjove og udfordrende opgaver og afsluttes med en god middag. Søndag holder vi vores grenmøder.

Ledertræffet afholdes i Brommecentret (Bromme Østermark 28, 4190 Munkebjergby) i weekenden

Lørdag den 15. november kl. 10.30

Søndag den 16. november kl. 13.00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og glæd dig til nogle hyggelige timer sammen med alle dine spejderkammerater!

Prisen for deltagelse er 200 kr., som betales ved gruppevis tilmelding (senest 26. oktober) på <https://gulspejder.nemtilmeld.dk/13/>

Vi håber meget at se dig!

Mgsh

Fugl Phønix Trop



1. Næstved

Efter en veloverstået korpslejr, der gav mange udfordringer og oplevelser til alle, er vi nu klar til et nyt spejderår.

Vi har igen i år en lille gruppe leoparder, der forbereder sig til at blive "rigtige" spejdere. De mødes hver mandag og nogle af møderne bliver holdt i skoven i Fruens Plantage. Leoparderne er ikke så gamle, men de leger sig til nogle af de færdigheder, man skal have som spejder.

Vores trop har ca. 80 aktive spejdere og den største aldersgren er ulvene. Den første store udfordring for ulve, stifindere og spejdere bliver Sct. Georgeløbet sidste weekend i september. Her er der mulighed for at konkurrere med andre spejdergrupper og specielt for nye spejdere er det en stor udfordring. Men det plejer nu at gå meget godt.

Spejdere og pionerer skal derefter forberede sig til LPT og Pionerturnering. Det er her samarbejde og færdigheder rigtig skal vises.

Udover de almindelige møder og ture skal der i år også tjenes penge, da spejdere og pionere skal til Island til næste sommer. Det er planen, at mindst halvdelen af rejsens omkostninger skal dækkes ved forskellige småjobs eller ved donationer.



I foråret var vi en del fra 1. Næstved, der var på webkursus. Der betyder, at lederne fra de enkelte grene nu selv står for opdateringen af aldersgrenens side på hjemmesiden. Det er resulteret i, at vi nu får en hurtigere opdatering på siderne. Indbydelser til ture og beskrivelser af ture lægges på hjemmesiden. Det betyder, at spejdere (og forældre) fremover selv sørge for at tjekke, om der er udleveret en indbydelse, hvis de ikke har deltaget i et møde. Vi har stadig ting, som vi kan forbedre på hjemmesiden. Men vi synes, at vi er kommet godt stykke mod en mere brugbar hjem-

meside. Se selv på 1naestved.dk.

Med gul spejderhilsen

Lise

Bobbarækus

Så er korpslejren overstået, og vi er alle kommet hjem igen. Der er blevet sundet sig efter de mange oplevelser der har været. Vores små bævere i vores ulveflok blev spurgt om, hvad der var det sjoveste, mest spændende, og det farligste på korpslejren. Og der kom mange sjove ting frem. Det sjoveste var at fange Gary og hans bande og flyve i svævebane, det der var mest spændende var at være i kasematterne under Kronborg, men det farligste, det var tordenvejret. Det var vildt. De synes bare det var ærgerligt at de sov og slet ikke så eller hørte det. Vi havde nogle rigtig seje ulve med der virkelig gik op i aktiviteterne med liv og sjæl, og de to små stifindere, de var gode til alle tingene der blev lavet. For vores store spejdere skulle det vigtigst bare være, at være med, og opleve en stor lejr. Hyggesig og deltage i de aktiviteter der var. Ikke noget med vild konkurrence, det er jo ferie og sommer.



I de kommende måneder kommer der Sct. Georgs turnering, gruppeweekend og lpt. Vi ligger ikke på den lade side, men er altid frisk på en tur med soveposen under armen. Vi arbejder stadig på at få flere børn i gruppen, det er jo altid godt.

Til sidst vil vi sige tusind tak for en fantastisk lejr, med mange aktiviteter og et fuldt program. Vi ser frem til næste Korpslejr i 2019.

Med gul spejderhilsen

Fra Bobbarækus

Frie Fugle

Godt hjemme efter en travl og god korpselejr, hvor ulve, stifindere og spejdere kom hjem trætte, og med nye erfaringer i rygsækken. Vi siger tak for en god lejr. Så starter den nye sæson, med et par nye ulve i flokken, og et par spejdere der er kommet hjem fra efterskole. Ulvene startede op med fuldmånemøde, noget de gamle ulve syntes er skideskægt. De nyere ulve fik deres ulvenavne, en enkelt ny i uniform, og et par nye der havde deres første møde. Stifinderne fik startet godt op med at få ryddet op i deres lokaler. Det var tiltrængt. Godt nok er der ikke så mange stifindere, til gengæld laver de noget, og er utroligt mødestabile. Der går lidt tid inden der rykker nogen op til dem, men det ser vi naturligvis frem til, så også de kan få et reelt kobbelt i gang. Spejderne har fået 2 gamle hjem fra efterskole, beriget med nye erfaringer. Det skal nok blive sjovt at se hvad de har lært under deres skoleophold. De andre er kommet hjem fra lejren med en hel del åbenbaringer i rygsækken, og det kan endda mærkes i deres arbejde på møderne. Fra gruppens side af, står vi overfor byggeriet af nyt køkken og nye toiletter. Lidt af nedrivningsarbejdet er allerede sat i gang, så nu er der ingen vej tilbage.

På vegne af Frie Fugle Dennis Wiechert



Fugl Phønix Trop

Hos Fugl Phønix er vi igen ved at være ovenpå efter en forrygende Korpselejr. Hele gruppen nød lejren og samværet med alle vores spejderkammerater utrolig meget, og der er blevet stiftet mange nye venskaber på tværs af grupperne. Vores spejdere er allerede begyndt at snakke om, hvilken gren de tilhører, næste gang der er Korpselejr, og hvis de kunne, var de klar til at tage af sted igen til næste år. Fra hele Fugl Phønix skal der lyde en stor tak til arrangørerne for deres store indsats med lejren.

Vores sensommer og vores efterår er altid meget travle, og aktiviteterne står allerede i kø. I øjeblikket ser vi frem til Bjergløbet sammen med Skjoldungerne, Gruppe Loke og Grøndal Trop og Flok. Vi skal også på det årlige Kongskilde Marked, hvor vi altid holder vores oprykning. Desuden skal Ulve og Stifindere på Mini-løb, mens Spejderne skal holde LPT-træningsweekend og forberede sig på alle LPT'ens strabadser.

Udover vores aktiviteter er det også planen, at der skal ske en masse i vores hytte. Vi er i øjeblikket ved at indrette et toptunet depotrum, så vi kan få ordentlig styr på alle vores ting. Vi regner også med at skulle sætte vores værksted i stand, så der bliver flere og bedre arbejdspladser. Udenfor har vi fået lavet endnu en overdækning, som også skal indrettes med arbejdspladser. Sidst, men absolut ikke mindst, har vi også et lille shelterprojekt, som ligger og venter på os.

Grib Skov Trop



Efter en dejlig sommer med en veltilrettelagt korpselejr fyldt med af indtryk, nye venskaber og ikke mindst masser af konkurrencer og aktiviteter, starter vi en nyt

sæson op. Vi starter med endnu et stort arrangement, nemlig salg af kaffe/lagkage og kage i Gribskov Trops konditori på det lokale kræmmermarkedet i Hillerød. Dette er et arrangement hvor både forældre og spejdere bidrager til, at det lykkedes.

Efteråret står også på Oprykning ved den store Eg, Bålaften, Spildopture og arbejdsdag på Bassebjerg. Stifinderne skal på tur til Klokkedam og spejderne skal på kanotur på Susåen og forberede og deltage i LPT. Første weekend i november skal ulve og stifindere så på den traditionelle 20 og 30 kilometerstur.

Vi glæder os til endnu et travlt spejderår med endnu flere gode og lærerige oplevelser.

Med ønsket om en ny og god sæson vil jeg gerne ønske alle et dejligt efterår.

Kirsten Schumann

Grøndal Trop og Flok

Grøndals Trop og Flok, følger os skam på meget tæt hold, bl.a. på gulspejder.dk. hvor han har fulgt med i korpslejren og har fundet viden og inspiration til møderne. Bjørn fortalte mig endvidere, at Poul Wilcke havde spurgt om han ikke ville komme op og besøge os på korpslejren. Som sagt så gjort, og her kunne jeg fornemme at det var Bjørn meget glad for at han havde nået. Han blev både imponeret og inspireret over at se vores lejr.

Lige nu er der meget travlt og da Bjørn blot er ene mand om 12 spejdere, så der er nok at se til. Sidste nyt kommer fra Grøndals trop (fra Bjørn) selv i næste udgave af Spejdersport.

Med gul spejderhilsen

Fra Spejdersports redaktør

Gruppe Loke

Tak for dejligt selskab og arrangement på årets korpslejr. Derfra har vi alle, både små og store, mange gode og bemærkelsesværdige minder.

Vi startede vores grenmøder i tirsdags med oprykning for alle grene og kan nu bryste os af, at have en aktiv ulve-, stifinder, og spejdergren. Det bliver spændende at se de forskellige grenes aktivitet på grunden. Vi har

fået et par nye ledere, Sanne og Linda, som begge var med på Korpslejren og vi har ligeledes fået en Gul Spejder hjem fra udland og uddannelse, Michelle. Dejligt med nye ansigter og ideer i gruppen.



Første weekend i september skal vi alle til Skjoldungerne i Ringsted, hvor dette års Bjergløb finder sted. Traditionen tro tager vi egne tørklæder af og iklæder os Bjergløbstørklædet som symbol på, at vi i denne weekend, vil være én stor gruppe. Vi arbejder både i de enkelte grene og på tværs af grenene omkring madlavning og på postløb. I oktober drager vores helt nye trop mod Rold Skov og deres aller første LPT. Flere ledere tager med enten på LPT eller som deltager i årets lederkursus. Vi glæder os til begge dele.

På gensyn i efteråret!

På Lokes vegne - Helle Marie Vesterlørke

Jens Langkniv

Så er det igen ved at være tid til en lille opdatering om hvad der sker og er sket hos os siden sidst, og hold da op hvor tiden gået stærkt. Sommeren er ved at gå ind i det absolut sidste, og vi er her hos Jens Langkniv klar til en fantastisk efterårssæson med gode oplevelser, lejre og ture.

Der er siden sidst sket en hel del her hos os, og det vigtigste at få nævnt er vist at vi som resten af korpset var så heldige at have fornøjelsen af at være med på den store og helt igennem fantastiske korpslejr, hvor jeg med garanti kan sige at vi alle sammen, både ulve, stifindere, spejdere, pionere og ledere havde en fantastisk tur som længe vil blive snakket om og sent vil blive



glemte. Vi mødtes alle sammen om morgenen, lørdag d. 2. august for i fællesskab at tage med bus mod Gurredam, og ca. 5 timer senere kunne vi hver især i grenene gå i gang med at opbygge den lejr der i den næste uge skulle være vores hjem. Og sikke en fornøjelse at være med til, alle hjalp hinanden så vi kunne få det bedste ud af det, og det gjorde vi helt bestemt. Selv om at vi i grenene boede i forskellige lejre med forskellige programmer og aktiviteter, er der ingen tvivl om at alle fik den helt rigtige sommerlejr oplevelse og vi kom alle sammen lidt tættere på hinanden, og fik nye venner. Efter en god og oplevelsesrig uge pakkede vi atter vores lejre og ting sammen for at vende næsen hjem mod Sparkær og nyde de sidste dages ferie for igen at vende tilbage til hverdagen igen.



Vi vil gerne takke alle der var med for en rigtig god lejr og rose arrangørerne for det store arbejde der var lagt i at lave en så god og gennemført lejr.

En anden af sommerens store begivenheder som jeg også gerne vil fortælle om er at vi i uge 31 fik besøg af en gruppe spejdere fra Canada, som vi selv var ovre

at besøge tilbage i 2011. De skulle ugen igennem låne vores hytte inden de sammen med Stine og Margon skulle drage til den store Eurocamp i Italien, hvor de skulle være i en uge. Under deres ophold i Danmark, kørte de sammen med Margon og nogle af spejderne rundt i det danske land, for blandt andet at se Skagen, Roskilde og vikingskibet.



Nu efter at vi er kommet godt hjem og så småt er kommet i gang her efter den lange sommerferie, er vi klar til et efterår med mange forskellige ting på programmet. Først og fremmest skal vi i begyndelsen af september på den årlige Fyske Turnering som det i år er os der har fornøjelsen af at arrangere, og vi glæder os rigtig meget til at byde Rold Skov og Frie Fugle velkommen til en rigtig hyggelig weekend i godt selskab. Spejderne skal bruge det meste af efteråret på at forberede sig til årets LPT, hvor der jo skal bruges meget tid på at lave foropgave, så de kan komme af sted og få gode resultater. Kaniner, ulve og stifindere skal primært bruge efteråret på at byde de nye og nyoprykkede velkommen, tage mærker og blive dygtigere. Derudover planlægger vi også at skulle bruge en dag her i efteråret på at gå en rigtig lang tur sammen ud i det danske land, så vi kan få et par kilometer plader.

Med spejderhilsen, Pernille Hall Pedersen

Kong Valdemars Trop

Hos Kong Valdemars Trop har vi haft en fantastisk korpselejr. Alle var begejstrede for westernshowet og bortset fra en enkelt nat og dag med regn, så har vejret også været fantastisk.

Vi har lige haft oprykning, så lige nu er vi 12 ulve, 15



stifindere og 8 spejdere. Spejderne glæder sig til LPT og andre efterårsaktiviteter.



Stifinderne kan se frem til en efterårstur til Klokke-dam og ulvene skal på Sct. Georgsløb. Vi skal alle på vandretur i november og juletur i December og derefter holder vi julepause.



Ravne Troppen

Vi havde en fantastisk sommerlejr, det var gruppens første, så alle glædede sig helt vildt til det. Alle forventninger blev indfriet til fulde. Alle var trætte efter en uges strabasser i Gurreville. Vi starter igen her efter sommerferien, med en kæmpe nyhed.

D. 26 august, starter vi op med en Stifindergren! Vi har fået henvendelse fra børn (som har stifinderalderen) og som gerne vil starte her hos os I Ravnetroppen. Derudover blev en ulv 10 år på sommerlejren, så vi starter op med 6 stifindere.

Vi blev rigtig inspireret af stifinderne og deres flotte lejr i Gurreville og selvfølgelig også deres ledere. Efteråret byder for stifinderne, på en sheltertur, totemprøven, diverse duelighedstegn, førstehjælp og nogle fælles møder med ulvene. Ulvene starter sæsonen op med et Sct. Georgsløb på Gurredam i "Guldfeberen raser",

så hos os, får vi ikke lagt vores cowboy grej fra os lige med det samme. Så skal vi tage Troubadur og tager en weekendtur i hytten. Helsingør dagblad havde også skrevet om Ravnetroppen i avisen, om hvilke planer vi har med troppen, med billede og det hele. Vores hjemmeside er blevet opdateret og der er billeder fra Gurreville.

Spejderhilsen

Ravnetroppen

Rold Skov Gruppe

Så kom forårets turneringer for ulve og stifindere. Først var det ulveturneringen hos Frederiksborg Trop. Det var en lang køretur fra Skørping. Vi nåede først frem sent på aftenen. Nu gjaldt det om at få teltene rejst i en fart, så ulvene kunne komme i soveposerne. Det lykkedes med hjælp fra spejdere på stedet. Lørdag morgen efter flagparaden begyndte ulveløbet. Efter frokost skulle ulvene på "Det frie løb". Banderne blev fordelt på de forskellige poster, så alle kunne begynde på opgaverne på samme tid. For flere af vore ulve, var det første gang, de var på turnering, og af den grund herskede der stor spænding. Det var også første gang



Mads Øland var med på en ulveturnering, idet han er ny ulvelederassistent hos os. Der var fint vejr med blå himmel og en varmende sol alle dage. Resultatet for vore ulve var forrygende flot, så vi var rigtig glade og stolte, da vi kørte hjemad igen. På vej hjem får vi at vide, at Chris(Niels Jørgen Christensen) var kommet til skade. Han kunne desværre ikke deltage i stifinder-



turneringen hos Gruppe Loke, som skulle finde sted i Kr. Himmelfartsferien. Da det kommer Mads og Emilie Søndergaard - som også var med på ulveturning - for øre, melder de sig straks til at afløse Chris. Dem må man kalde rigtige spejderkammerater. Også stifinderne kom hjem med gode oplevelser.



Så kom årets store begivenhed – Korpslejren. Vi rejste fra Skørping lørdag morgen kl. 6.00 for at tage med lyntoget fra Hobro. Heldigvis skulle vi kun skifte tog i København, hvorfra vi skulle videre til Espergærde. Da vi ankom dertil, holdt der flere biler, som skulle fragte os til lejren. I løbet af ugen deltog spejdere, stifindere, ulve og ledere i alle planlagte aktiviteter, som foregik i Det Vilde Vesten. Alle var klædt ud i westerntøj. Midt på ugen deltog vi også i udflugten til Kronborg, hvor vi besøgte slottet og kasematterne, slottet og slotskirken. Det var en spændende oplevelse. Efterfølgende spiste vi den medbragte frokost på en stor grøn plæne i nærheden af slottet. Alle var hundesultne. Derefter gik turen til Hornbæk strand, hvor der var mulighed for at få en herlig dukkert. Efter hjemkomst til lejren fortsatte aktiviteterne. Der blev snittet, pudset og malet revolvere og kæpheste. Endelig kom den sidste dag, hvor Gary Gunslinger og hans bande blev fanget. De blev godt og grundigt smurt i tjære og rullet i fjer.

Det er ikke muligt på dette sted at redegøre for alt, hvad der foregik, men sikkert er det, at vi har en masse gode minder med hjem. Vi vil i lang tid fremover tænke på samværet med gode kammerater – nye som gamle, de hyggelige lejrball, spændende aktiviteter og sidst, men ikke mindst det forfærdelige torden- og regnvejr lørdag og søndag nat. Under det sidstnævnte snorksov alle vor ulve heldigvis.

Rejsen hjem gik godt. Vi havde 2 togsift og ærligt talt

regnet med, at alle ville tage en lur i toget, men sådan gik det ikke. Der var stor gensynsglæde, da forældrene tog imod os på Skørping St.

Med spejderhilsen

Kirsten Jensen

Skjoldungerne

Hejsa til alle spejdere og tak for en fantastisk sommerlejr.

Skjoldungerne kom godt hjem og fik ordnet udrustningen så det er klar til alle efterårets strabadser, og sikke et efterår der venter os, vi får travlt med gruppetur, lpt, hike og ja bjergløb plus alt det løse.

Nogen af vores spejdere havde bemærket, at der var andre spejdere der gik rundt med en grøn og nogen gik rundt med en rød snor på skulderen. Da de fandt ud af hvad det var for noget, blev der ret bred enighed om at sådan en smule riddersnor skulle de da også lige have, så planen for de næste 3-4 år er lagt fast, vi skal arbejde på riddersnoren.

Der er også store forventninger til lpten, den går de og glæder sig til. Glæden er ikke blevet mindre af, at det ser ud til at vi bliver forstærket med et par bornholmere. Patruljen blev spurt og der var bred enighed om, at det ville blive super godt. Skjoldungerne har arbejdet sammen med Bobbarækus, både på Wagaduko og nu her på sommerlejren '14 så det bliver et glædeligt gensyn. Året slutter med juleafslutning og istapløb den 7/12-14.

Løft i flok samlet trop

Rene, Skjoldungerne



Info-siden

Korpsstyrelsen

Formand:

Jørn Hartmeyer.
Spurvevej 14,
5471 Søndersø.
Tlf 64842121
Mail: Formand@gulspejder.dk



Kasserer

Gyrit Mejer
Niels Juelsvej 20
4700 Næstved
Tlf: 25113967
kasserer@gulspejder.dk



Civile medlemmer

Torben Schmidt
Borrisvej 6 Sparkær
8800 Viborg
Mail: torben@gulspejder.dk



Hanne Sørensen
Østervang 29
Sparkær 8800 Viborg
Mail: hanne@gulspejder.dk



Trine Markvardsen
Herman Bangs Vej 44
4700 Næstved
Mail: trine@degulespejdere.dk



Spejderchef

Per Stigaard
Alvedgårdsvej 4
Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 57 76
Mobil: 28 54 27 82
Mail: spejderchef@gulspejder.dk



Vicespejderchef

Stinus Andersen
Storskoven 1, Annisse
3200 Helsinge
Mail: vicespejderchef@gulspejder.dk



Uniformeret

Preben Bjergager
Dyssevej 1
4180 Sorø
Tlf: 24835344
Mail: preben@gulspejder.dk



Uniformeret

Signe Fjællegaard
Dalgas Boulevard 2, 3., lejl. 310
2000 Frederiksberg
Mail: signe@gulspejder.dk



Spejdersport:

Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark
Tryk: Lasertryk.dk - Oplag: 1.000 eksemplarer
ISSN: 0908-5505

Redaktion:

Petra Munk Wolfhagen (Opsætning og layout)
Stine Printzlau (Stifindersider)
Ole Lumholt (Ved Lejrbålet)

Redaktør:

Malene Rosenørn Folden
Mail: frukaffe@aol.com

Redaktionssekretær

Ny sekretær søges!



**Deadline næste blad
Den 1. November 2014**

Vær opmærksom på!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter.

Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale.

Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Lokalredaktører:

1. Næstved:	Lise B. Møller
Bobbarækus:	Lotte Kofoed
Frederiksborg Trop:	Casper Dalker
Frie Fugle:	Dennis Weichert
Fugl Phønix:	Preben Bjeragger
Grib Skov Trop:	Kirsten Mandrup Schumann
Grøndal Trop og Flok:	Bjørn Schwartzbach

Gruppe Loke:	Helle Marie Vesterlække
Jens Langkniv:	Maja Pedersen
Kong Hardeknud	Poul Wilcke
Rold Skov:	Kirsten Jensen
Skjoldungerne:	René Nielsen
Kong Valdemars Trop	Camilla Sommer

REN I TANKE, ORD OG HANDLING

DYR-DAVNE-TIL ZÆRES-SIDEN

SPRINGENDE ULV

Grib Skov Trop

Mark Hansen
Nicoline Jie M. Sørensen,
Katrine Brockman
Laura Meldgård Steen

RIDDERE

Grib Skov Trop

Marie
Freja
Natalie
Rasmus
Mathias

SVÆVENDE ØRN

Grib Skov Trop

Alberte Holst
Cornelius Qusted Perrier
Freja Holst Rotbøll
Clara Tønnes Hindse
Sophie Møller Sørensen

VANDRINGER

50 km

Grib Skov Trop

Asger
PD
Morten Høigaard
Mads

VÆBDERE

Grib Skov Trop

Mads
Vinnie
Tobias
Christian
Sebastian
Johan



ER HJÆLPSOM

GOD IMOD DYR

MED GODT HUMØR

TAGER VANSKELIGHEDER

TIL AT STOLE PÅ

EN GOD KAMMERAT