

SPEJDER SPORT

2015
sep-nov

**HILSNER FRA DE
INTERNATIONALE
SOMMERLEJRE**

**BYG DIN EGEN
SNITTEBÆNK**

**GODE FIF OM
ILDBORING**



HILSEN FRA SPEJDERCHEFEN, ULVESIDERNE, STIFINDERSIDERNE, SPEJDETSIDERNE,
VED LEJRBÅLET, OPSLAGSTAVLEN, NYT FRA GRUPPERNE ÆRESSIDEN OG MEGET MERE



HILSEN FRA SPEJDERCHEFEN



Så er vi alle godt i gang med endnu et spejderår. Her efter sommerferien spirer og gror det hos De Gule Spejdere og der er nu kommet mange nye ulveunger til.

Et stort velkommen til alle nye ulve!

I er nu startet på noget helt nyt i jeres unge liv. I skal til at prøve kræfter med ulvearbejdet. I har mødt en masse nye ulvekammerater, som I nu skal lære at kende og med hvem I, de næste forhåbentligt mange år, skal opleve spejderlivets mange glæder.

I skal deltage i mange ulvemøder, være med på spændende weekendture og sommerlejr. Og så kommer I til at opleve De Gule Spejders ulveturneringer.

Her mødes alle raske ulveunger fra alle vores spejdergrupper til en årlig dyst på ulvefærdigheder. Der knyttes nye venskaber mellem ulveunger fra forskellige dele af landet, samtidig med at der dystes venskabeligt.

Jeg glæder mig til at møde jer på vores næste ulveturnering.

Jeg håber, at din spejdertid bliver lige så god som min har været, og med lige så mange gode spejdervenskaber som jeg har fået. Du er i hvert fald startet godt!

En del ulveunger skal nu til at være krigere i deres lokale stifinderstamme.

I går en spændende tid i møde som stifindere.

I er nu en del af vores store sammenhold og skal snart møde Tonkawa vores store høvding. I kan godt glæde jer til nogle gode år i stifinderstammen.

Der er også stifindere, der nu har taget indianerdragten af og med rank ryg stiller op i spejderpatruljen. Troppen er vokset, nye patruljemedlemmer er på plads i patruljerne.

I kan også godt glæde jer til livet i patruljen!

5 år med spændende spejderarbejde med friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence ligger lige foran jer.

Endnu en gang velkommen til og tillykke med oprykningen.

Vi ses.

Med spejderhilsen
Per Stigaard
Spejderchef

FOTOKONKURRENCE

Til næste nummer af Spejdersport søger vi det bedste foto med temaet:

”Regnvejr i lejren”



Send dit bud til
ole.lumholt@email.dk

Spejdersport

Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark

Tryk: Lasertryk.dk

Oplag: 1.000 eksemplarer

ISSN: 0908-5505

Redaktion

Redaktion: Klokkekilde Roverklan

Opsætning og layout: Morten Batting, Kong Valdemars Trop

Ulvesider: Kong Valdemars Trop

Stifindersider: Stine Printzlau Vester, Rold Skov Gruppe

Ved Lejrbålet: Ole Lumholt

Nyt fra Museet: Gert Gronemann

Lokalredaktører

1. Næstved Trop & Flok: Lise B. Møller

Bobbarækus Trop: Lotte Kofoed

Erik Klipping Trop: Dusanka Culajevic

Frederiksborg Trop: Jørn Roest

Frie Fugle: Dennis Weichert

Fugl Phønix Trop: Signe Fjællegaard Jensen

Grib Skov Trop: Hans Peter Folden

Gruppe Loke: Helle Marie Vesterløkke

Gruppe Odin: Margit Beuchert

Grøndal Trop & Flok: Dennis Christensen

Jens Langkniv Gruppe: Pernille Hall Pedersen

Kong Hardekud Trop: Poul Wilcke

Kong Valdemars Trop: Camilla Sommer

Ravnetroppen: Claus Vever

Rold Skov Gruppe: Kirsten Jensen

Skjoldungerne: René Nielsen

Deadline næste blad: Den 1. november. 2015

Vær opmærksom på!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter. Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale. Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

Forsidebillede:

Kong Valdemars Trop i Schweiz,

Fotograf: Louise Heidtmann



SPEJDER SPORT

2015
sep-nov

4 OPSLAGSTAVLEN



Primikursusinvitation for alle ledere i korpset. Pioner- & Roverturneringsinvitation for pionerer, rovere og ledere, samt info om Ledertræf i november.

8 DAGBØGER PÅ LPT



I korpset har vi en lang og god tradition for udarbejdelse af dagbøger. I denne artikel vil vi prøve at beskrive, hvad der bliver lagt vægt på, når dagbøgerne bedømmes på LPT.

10 ILDBORING



Vil du vide mere om ildbor, er der to ting, du kan gøre. Det ene er øve, øve, øve og lære af det og prøve nye materialer. Derudover kan du læse i gamle spejderbøger.

22 GULE SPEJDERE & YOUTUBE



På YouTube hjemmesiden kan du finde gode lejrminde og sjov inspiration til møderne. Vi giver eksempler på videoer med gule spejdere fra www.youtube.com.

24 GODE RÅD OM HÆNGEKØJER



To af korpsets helt store specialister på dette område, Dennis Wiechert og Henrik Schwartz giver her gode råd om udviklingen af moderne hængeskøjler ”hammocks”.

32 INTERNATIONALT



Der er stor international spejderaktivitet i vore troppe i øjeblikket. Sommerlejrdestinationer har i år været Brownsea Island i England, Sverige, Kandersteg i Schweiz, Island og Tyskland.

39 PIONERTRÆF



Glæden ved at se og gense spejderkammerater langvejs fra var netop noget, man havde længtes mod. Vi havde alle 20 mand store forventninger til weekenden.

Alt dette plus spejder- ulve- og stifindersider, lederudnævnelser, spejdermuseumet, ved lejrbålet, kryds & tværs, nyt fra grupperne, aressiden og flotte fotos får du i dette nummer

OPSLAGSTAVLEN INVITATIONER & HUSKESEDLER

**Til Lederne
HUSK AT:
Tilmelde jer
Til Primikursus
TL**

www.gulespejder.dk




Praktisk spejderarbejde

Idérige spejderopgaver

Grundlæggende spejderfærdigheder

**DE GULE SPEJDERE I DANMARK
PRIMIKURSUS 2015
10-11. oktober**

Fra lørdag kl. 11 til søndag kl. 15 er der Primikursus i grundlæggende spejderfærdigheder. Kurset henvender sig primært til nye ledere, men også gamle ledere vil kunne finde ny inspiration til deres daglige ledergerning.

Kurset foregår i området omkring LPT og Pioner/Rovertturneringen, som i år arrangeres af Kong Valdemars Tropp og finder sted i Helsingør.

Tilmelding skal ske til Lail på lail@svang@gmail.com senest tirsdag 29. september.

Efter tilmelding fremsendes information om kurset, samt et tilkøbsgivende kursusprogram. Prisen for kurset er 100 kroner og opkræves via troppens kasserer.

Vi glæder os til at se jer til en spændende weekend med hyggeligt samsvar og masser af gode spejderarbejde.

Med spejderhilsen
Lail & Co

HEJ SPEJDERE. HUSK AT TILMELDE JER TIL LPT. FOROPGAVEN ER TO EGETRÆSKILER SOM I SKAL LAVE PÅ PATRULJEMØDERNE.

Hej Vildsvin. Jeg tilmeldte os. Sidst fik vi en 2. plads. Vi laver foropgaver på næste møde. VI VINDER I ÅR!

DE GULE SPEJDERE
KONG VALDEMARS TROP
LANDS PATRULJE TURNERING 2015



KONG VALDEMARS TROP inviterer til 4 fede dage med oplevelser og eventyr!

I efterårsferien fra den 10-13. oktober 2015 mødes spejdere på Rådbergsgården til Lands Patrulje Turnering.

Gens og mød alle dine spejderkammerater i en sjov og venkabelig atmosfære.



Kom og oplev spejderarbejdet, når det er bedst.

Lands Patrulje Turnering 2015 arrangeres den 10-13. oktober af Kong Valdemars Tropp i Gørlese

Korpsstyrelsen

Per Mejer, Formand formand@degulespejdere.dk Mob: 23 45 06 26	Sigge Fjellegaard, Uniformeret sigge@degulespejdere.dk Tlf: 26 29 88 80
Per Søgaard, Spejderchef spejderchef@degulespejdere.dk Mob: 28 54 27 82	Trine Markvadten, Civil trine@degulespejdere.dk Mob: 27630620
Søren Andersen, Vicespejderchef vicepejderchef@degulespejdere.dk Mob: 2344 2659	Irene Edelgaard, Civil irene@degulespejdere.dk Tlf: 25 65 02 37
Erik Weds, Regnskabsansvarlig regnskabsansvarlig@degulespejdere.dk Tlf: 40 10 32 88	Hanne Sørensen, Civil hanne@degulespejdere.dk Tlf: 86645535
Torben Schmidt, Civil torben@degulespejdere.dk	Proben Bjerager, Uniformeret proben@degulespejdere.dk Tlf: 24835344

**Invitation til Ledertræf
14.-15. november
med besøg på museet,
kan I hente
på gulespejder.dk
den 1. oktober. Glæd jer**

Gå ind på
gulspejder.dk
og se vores
korpsskalender

PÅ OPPLAGSTAVLEN SÆTTES SENESTE NYT
INVITATIONER SKAL DU PRINTE FRA GULSPEJDER.DK

INVITATION TIL ALLE PIONERER, ROVERE & LEDERE

August



DE GULE SPEJDERE
I DANMARK



2015

PIONER- & ROVERTURNERING



Sommeren går på
hæld og efteråret er på vej.
Det er det også tid til årets
Pioner- & Roverturnering.
Fra lørdag d. 10. oktober klokken 14 og
24 timer frem vil området omkring årets
landquartalsturnering være nærmest om denne
begivenhed med spejdergaver af høj klasse.
Der vil blive dyttet tovværk- og kul-
støbejde, orientering, madlavning
over bål og brødfugning. Ved de sidste
turneringer havde vi ekstra fokus på at
tænde ild med ildbræ. Dette var en succes
vi vil gøre endnu større. Så åben
ildbræsbæren og er jer så jeres sjak er
blandt dem der får ild med bue og tén.
Tilmelding sendes senest d. 1. oktober på
ibent postkort til Dennis Christensen,
Maglekildevej 16, 4rv, 1853 Frederiksberg.
Angiv kontakt email adresse på postkortet.
Efter tilmelding vil sjakket
modtage e-mail med information
om hvad der skal medbringes.
Prisen for hele herligheden er 300 kr.
Vi glæder os til at dele denne
spejderoplevelse med jer i Nordjylland.
På gensyn og løftet fane.

Med Gul Spejder hilsen
Claus, Henrik, Christian,
René, Henning & Dennis

Hej Pionerer, rovere og ledere.
der er kommet invitation
til turnering. Find den på
gulspejder.dk og tilmeld dig
allerede i dag.
Sidste år var
en fantastisk
oplevelse.





OPFORDRING TIL SPEJDERE & PIONERER: LAV EN TÆLLEBÆNK

Jens Andersen, Klokekilde Roverklan



En tællebænk kan have mange forskellige navne: tællehest, tællestol, tælgebænk, tælgehest, tælgestol og skærebænk. I gamle dage var tællebænken meget almindeligt anvendt, især blandt bødkere, skomagere og snedkere. Heraf alle synonymerne.

En tællebænk er et rigtigt godt værktøj til værkstedet, når man skal arbejde i træ, og hvor man skal lave mange gentagne bearbejdnings. Hvordan den skal se ud, er meget op til brugeren, men i princippet består den af en vandret planke, der hviler på 3 - 4 skrånede ben. På den forreste del af planken er anbragt en noget tykkere, forskelligt udformet klods, der har et udstemt hul, hvorigennem der sidder en vægtstang. Denne kan bevæges omkring en tap. Den virker ved, at træsmiden, der sidder overskrævs på bæn-

ken, sætter fødderne på "pedalerne" og klemmer hovedet af vægtstangen ned mod emnet, der derved holdes fast. En tællebænk er relativt hurtig at fremstille. Enten kan den laves af lægter, men brug helst materialer, der ikke kommer fra et byggemarked. Ud og find råemner i naturen.

På hjemmesiden bushcraft.dk ligger en meget detaljeret gennemgang af, hvordan man fremstiller en tællebænk, når man begynder med en egestamme. Søg på bushcraft og snittebænk. Tællebænken var stillet som opgave på en roverturning for en 8-10 år siden, så den kan fremstilles på et par timer. ■





VÆRKTØJET

Med til tællebænken hører forskelligt snitte-, høvle- og skæreværktøj. Når man arbejder på tællebænken, bruges f.eks. bugthøvl, båndkniv (også kaldet et afbarkern), stemmejern og huljern.



Hvis man skal lave en kop, kan det anbefales at anskaffe et skejern.



Og til at forarbejde træmet, inden man sætter det fast i tællebænken, er det godt at have et kløvejern, så man kan lave præcise kløvninger.



Generelt er det en mangel i mange patruljekasser, at der ikke er en båndkniv og et kløvejern, da man tit skal afbarke stammer og kunne kløve præcist.

Hvis I ønsker mere information om snittebænke og værktøj til sløjd, så er nettet en udtømmelig kilde at gå i gang med. Men overtal jeres tropsledelse til at investere i noget af det basale værktøj og prøv jer frem.

Og husk altid at holde værktøjet skarpt og beskyttet.

Båndkniv (wikipedia)

Kløvejern & Skejern (www.linnaa.dk)

Dyveljernet - Pionersjakkets uundværlige følgesvend

Et pionersjak uden et dyveljern er ligesom en fugl uden vinger. Hvordan kan man dyvle det, man fremstiller sammen, uden at fremstille egne dyvler?

Til dyvling af konstruktioner er otte-kantede dyvler gode, da de binder, men til runde tapsamlinger skal bruges runde dyvler. Dyveljernet bruges f.eks. til at lave benet til stolen helt rundt, før det bundkiles fast, når man laver Kulsøarbejde.



Et dyveljern kan laves af et fladjern, hvor der bores forskellige størrelser huller ud, der passer til de borddiametre, I har i sjakket.

Kulsøpionering

Kulsøpionering er samling af rafter uden brug af tov, beslag eller søm.



Princippet går ud på at fastgøre elementerne til hinanden ved hjælp af tappe og dyvler. Tappen kiles fast i taphullet - dels fra den modsatte side af emnet, hvori hullet er boret (bagkiling), dels ved at kilen drives op i tappen, når den når bunden af hullet (bundkiling).

Se eksemplerne på tegningerne - ud fra disse kan sjakket lave næsten alt i træ - og kun træ. Kun fantasien sætter grænser.

BEDØMMELSE AF DAGBØGER PÅ LPT

Signe Fjællegaard Jensen, Fugl Phoenix Tropp

Anders Rønn-Nielsen, Grib Skov Tropp



I korpset har vi en lang og god tradition for, at både stiftere og spejdere skriver dagbøger. På den måde får vi bevaret alle minderne om de mange spejderoplevelser. Det kan være virkelig hyggeligt at læse i en flere år gammel spejderdagbog og derved komme i tanker om alt det, man næsten havde glemt.

For spejderne tæller dagbogen med som en lille del af konkurrencen på LPT. Med til dét at være en god patrulje hører nemlig også, at man sørger for at skrive dagbog, så de gode oplevelser og erfaringer kan blive husket.

I denne artikel vil vi prøve at beskrive, hvad der bliver lagt vægt på, når dagbøgerne bedømmes på LPT. Samtidigt håber vi også på, at artiklen kan give jer inspiration og nye ideer til jeres dagbogsskrivning. Grundlæggende kigger vi på tre forskellige ting, som hver især tæller omtrent lige meget i den samlede bedømmelse af dagbogen: Tekstindhold, kontinuitet og helhedsindtryk.

Tekstindhold

Ved bedømmelsen forsøger vi at læse det meste af dagbogen igennem. Det er naturligvis et stort arbejde, når der deltager over 15 patruljer, men samtidigt er det også både sjovt og hyggeligt at få et indblik i spejderarbejdet i de

enkelte grupper. Herigennem kan vi afsløre, at patruljerne hos De Gule Spejdere tilsammen spiser over 500 kager om året - ikke dårligt!

Mens vi læser dagbøgerne, lægger vi mærke til beskrivelserne af, hvad der er foregået. Det er vigtigt, at man får en fornemmelse af den spejderstemning, der har været på jeres møder og ture. Samtidigt må der selvfølgelig også gerne være små fortællinger om sjove og gode oplevelser, I har haft: At I vandt en konkurrence i rouladespisning, at PL faldt i åen, at I har set en sjælden fugl osv. Husk på, at det, I skriver, skal hjælpe jer med at huske alt det, I har oplevet. Det betyder ikke så meget, om I er gode til at stave - bare I fortæller levende og interessant.



Kontinuitet

En dagbog er kun interessant, hvis der faktisk bliver skrevet i den regelmæssigt. Det er rigtig ærgerligt, hvis der er en masse huller, fordi I ikke lige har fået skrevet om et møde eller en tur. Derfor tæller det med i bedømmelsen, hvor stor en del af jeres møder og ture, I har fået skrevet om.

Her tager vi naturligvis hensyn til, at der er stor forskel på, hvilke arrangementer der er i de enkelte grupper. Eksempelvis er der mange, der ikke



holder møder i december, og det tæller selvfølgelig ikke ned. Alligevel kan det være en god idé at anføre, når I holder ferie, da det sikrer, at vi ikke trækker jer ned for noget, som I ikke skal trækkes for.

Helhedsindtryk

Her handler det overordnet om, hvor flot og indbydende dagbogen er at læse. Den skal simpelthen "ose" så meget af stemning, hygge



og gode oplevelser, at man slet ikke kan lade være med at læse i den.

I skal prøve at lave så mange tegninger og illustrationer som muligt. Det er jo det, som fanger blikket, når man bladrer gennem bogen. Og brug meget gerne farver til tegningerne. Vi går ikke så meget op i, om det teknisk er gode tegninger (alle patruljer har jo ikke nødvendigvis en kunstner).



Det er mere vigtigt, om der er gjort en indsats for at lave dem, og om de er relevante og hyggelige. Samtidig giver det ofte et godt indtryk, hvis tegningerne er indsat i teksten, så det bryder den en smule op.

I skal også sørge for, at dagbogen er overskuelig. Der skal helst ikke være sprunget sider over undervejs, og møderne må også meget gerne stå i rækkefølge. Sørg også for at lave tydelige overskrifter med dato og angivelse af, hvilken type arrangement I skriver om, f.eks. patruljemøde, tropstur, LPT osv. ■

5 GODE RÅD

- Lad være med at tegne med store tuscher.
- Skriv, så I selv gider at læse det – skriv heller ikke for meget. I kan f.eks. gøre det til en tradition at læse op fra dagbogen om sidste møde.
- Lad være med at skrive om de sidste 15 møder i bussen på vej til LPT – det bliver virkelig kedeligt at læse!
- Lad være med at klistre for mange ting ind i dagbogen – især ikke blade og plantedele.
- Lav rigtige tegninger med farver i stedet for bare at skraver siderne med grønt og lyserødt.

Så går vi i gang med ILDBORING

I Spejdersports marts 2013-udgave havde Skovmændene en artikel om grej, der skal bruges til ildboring. Det blev fulgt op af en artikel i september 2013-udgaven om tønder. Det er nu blevet tid til den egentlige ildboring.



Resume

Ildboret består af 7 dele:

1. Håndstøtten til at holde tenen med.
2. Buen som man drejer tenen rundt med.
3. Ildbakken der er placeres under ildborspladen.
4. Tenen (den "pind" der bores med).
5. Ildborspladen som der bores i.
6. Materiale til at flytte gløden over i optændingsreden.
7. Tønder (optændingsreden).

Startfasen

– dannelse af et borehul

Første skridt er at få samlet grejet og gjort klar til at bore løs. Vælg et sted, hvor der er fladt, tørt og ikke en masse

græs eller lignende, der kan genere og filtrere ind i buestrengen.

Buestrengen snoes én gang rundt om tenen, så tenen vender væk fra selve buen. Så får man det længste træk, når man borer. Tenen holdes fast med håndstøtten. Ildbakken lægges under ildborspladen, og er man alene om at skulle bore, holder man bundpladen fast med venstre fod, som vist på billedet nedenfor. Pres dit venstre håndled mod venstre ben lige under knæet for at få stabilitet.



Man er nu klar til at udføre startfasen, som har til formål at få lavet et borehul, som tenen kører godt i. Man starter roligt med at rotere tenen, ved at trække buen frem og tilbage. Hold et fast, men ikke for hårdt tryk på tenen med håndstøtten. Bliv ved, indtil der kommer lidt røg op fra ildborspladen. Lav derefter indsnittet, som beskrevet i Spejdersport marts 2013-udgave. Man kan også have lavet indsnittet i forvejen.



- a: For lille
- b: For stor
- c: God for de fleste
- d: Giver meget luft. God plads til smulder. Denne facon bruges af nogle
- e: Bruges af nogle
- f: Skæv – duer ikke

Snittet kan evt. være en smule bredere i undersiden, så gløden lettere falder ned. Tenens ende, der skal køre på ildpladen, kan eventuelt "hærdes" ved, at den presses mod en sten. Den ende af tenen, der kører i håndstøtten, skal have mindst mulig friktion, så giv den evt. en gang sæbe, fedt eller grønne blade.

Kulfasen

– dannelse af glød

Der startes nu op med, at buen igen trækkes roligt frem og tilbage, og i sin fulde længde, og med uændret hastighed – du skal ikke lave "savebevægelser". Hav kroppen godt ind over ildboret. Se efter om smulderet løber fint ned igennem indsnittet, eller om indsnittet skal rettes til. Det er meget vigtigt at smulderet falder let ned på ildbakken, ellers virker ildboret ikke. Dette træsmuld må du endelig ikke puste væk, det er det bedste til at forstærke den spæde glød.



Når der begynder at komme røg fra ildpladen, lægger du et lidt hårdere pres på håndstøtten og giver den fuld gas! Gode 40 tag frem og tilbage, og så skal der gerne være så meget røg, at man er helt indhyllet i den. Fjern nu ildborspladen og se efter den mindste lille glød på ildbakken.

Smulderet fortæller også en masse om selve ildboringen. Er smulderet lysebrunt, er der ikke genereret nok varme.



Lysebrunt smulder

Enten er der ikke presset hårdt nok på tenen, eller der er kørt for langsomt frem og tilbage. Er smulderet sort, men i små skorper/ruller (lige som når man bruger et viskelæder), så er der presset for hårdt på tenen.



Sort smulder

Er smulderet mørkebrunt/sort fint støv, er det perfekt, og der burde være kommet en glød.



Fint sort støv

Kommer der bare en masse røg, fint mørkebrunt/sort støv, er der flere ting, der kan justeres på.

For det første skal man gøre alt, hvad man kan for at have helt tørt træ – lad det evt. tørre yderligere i solen. Tenen kan gøres spidsere, men husk, det kan også medføre at man får presset for hårdt på tenen ned i ildborspladen. Man kan også lave en bredere ten, som vil betyde at det yderste af tenen, vil rotere hurtigere end en smallere ten. Tenen kan have for stor modstand i håndstøtten – gnid evt. tenen mod siden af din næse for at fedte den lidt ind. Næsefedt er et pragtfuldt smøremiddel. Ellers snit den ende af tenen spidsere, så der generes mindre varme i håndstøtten. Tenen skal være så godt som helt lige, ellers kører det hele skævt.



Buestrengen bliver ofte løsere, mens man bruger den, men man kan stramme buestrengen ved at presse strengen ind med hånden, hvor man holder om buen. Endelig kan buen gøres længere, hvilket betyder mindre tid, hvor man stopper og starter rotationen. Men alt med måde – nedenstående virker næppe!! Kommer der en glød, er man klar til næste fase.

Fra glød til flammer.

Man lægger buen og tenen væk. Vær forsigtig, når du fjerner tenen, så du

ikke ryster det sorte pulver, der skal danne kul. Nu skal du bevare roen – ikke blive overilet.

Giv kulbunken et par svage pust, pirk udenoms kulstøv ned i kulbunken og pust igen. Se op og nyd landskabet og giv så et par pust mere. Efterhånden som gløden bliver større og større, blæses stadig hårdere og hårdere – fortsat med korte kraftige pust. Hvis du ikke har tønderet på ildbakken, tager du gløden forsigtigt over i tønderreden.



Det magiske punkt er nu nær – der kommer en flamme, og du er klar til at starte et bål op med flammerne fra tønderet.

Træning

Vil du vide mere om ildbor, er der to ting, du kan gøre. Det ene er øve, øve, øve og lære af det og prøve nye materialer. Derudover kan du læse i gamle spejderbøger, og selvfølgelig kan man også læse mere på internettet. Ildbor hedder bowdrill på engelsk, og der er mange sjove og lærerige artikler på internettet om emnet ildbor.

At øvelse gør mester, kan vi se fra de to seneste pionerturneringer. Begge år er der tændt ild på mindre end 2 minutter. Nicklas og Ians rekord er på blot 57 sekunder!

*God fornøjelse,
må røgen blæse jeres vej!
Skovmandspatroljen*



Tapre Stifindere

Så er sommeren gået på hæld, og efteråret har gjort sit indtog. Jeg håber, at I alle har haft nogle gode og lærerige sommerlejr.

I dette nummer af Spejdersport, vil jeg fortælle jer lidt om Kiowa-stammen. De levede - som så mange præriestammer - af at jage bisoner. Når en prærieindianer havde nedlagt en bison, var der ikke noget, der gik til spilde. Alt blev brugt. Indianere skød ikke mere, end de skulle bruge,

fordi de respekterede naturen, og for at sørge for, at der også var bisoner at jage for deres børn.

De takkede guderne i naturen for, at de måtte have lov til at tage en bison. Herunder kan du læse om, hvad nogle af delene fra bisonen blev brugt til.



*Jeg har talt!
Spejdende Ørn*

Kiowa stammen

- Kiowa-stammen levede i de bjergrige egne i nord-vest Amerika, men flyttede til den sydlige prærie.
- Navnet betyder "de går ud". Det hentyder til stammens skabelsesberetning, hvor de første Kiowa'er kom ud fra en hul træstamme
- De levede af at samle bær og frugter og af jagt.
- De flyttede til prærien, fordi der var mange bøfler, som de kunne jage.
- De var nære allierede med deres naboer, Comancherne.
- De snakkede et sprog, der hed Kiowa-Tanoan. Deres sprog minder ikke om noget andet indiansk sprog, men er formodentlig



langt ude i familie med hopi og comanche (som dansk og persisk).

- De kæmpede hårdt mod den hvide mand, men i slutningen af 1800-tallet blev de overlevende flyttet til Kiowa-Comanche-Apache-reservatet i Oklahoma.

Brug af bison



Kødet



En del af det friske kød blev stegt på spid eller kogt sammen med vilde planter.

Resten af kødet blev skåret i strimler og tørret på træstativer i solen. På den måde kunne kødet holde sig længe, og det nåede ikke at blive dårligt, inden det blev spist.

Der er mange proteiner og kun lidt fedt i kødet, og det betød, at man fik meget energi af at spise det.

Knoglerne

De kraftige knogler var gode til at lave værktøj og køkkenredskaber af. Knoglerne var meget stærke, så de gik ikke så nemt i stykker, selvom de blev brugt som værktøj.

Her til højre kan I se nogle forskellige redskaber, der er lavet af bisonknogler:



- Et værktøj, der blev brugt til at gøre pile lige med
- Et takket værktøj, der blev brugt til at fjerne kød fra skind med
- Et stykke af et smykke lavet af ben
- En kniv

Sener

Senerne kunne bruges til alle mulige slags snore og reb. De blev bl.a. brugt til at lave strenge til buer med og til at lave sytråd. Ved at trække fibre af senerne, kunne man få tråd i forskellige tykkelser.



Skindet



Skindet blev brugt til at sy trøjer, bukser og tipier af. Det gav god varme og holdt også lidt af regn og blæst ude.

Derudover blev skindet bl.a. også brugt til at lave trommer.



Andre dele

Blæren blev skyllet og brugt til vandbeholder, for den var jo vandtæt.



Hovene blev kogt, og på den måde kunne man lave lim.

Selv indholdet af tarmene blev brugt. Det blev bl.a. brugt til at lave farve af, til f.eks. at farve tøj med.



MINDER FRA STIFINDERTURNERINGEN



Fotos:
Mogens Bjerg, Fugl Phonix Trop





Ulvenes hjørne

Kender du junglen?

Seonebjergene er der hvor Mowglis ulvflok bor.

Rådsklippen er der hvor ulvene samles til fuldmånemøde. Der træffer koblet alle beslutninger.

Hulen er Mowglis "hjem" hvor mor-ulv og farulv bor.

Waingungafloeden løber gennem junglen og giver dyrene vand.

Fredsklippen kommer frem ved tørke. Det betyder at man ikke må dræbe andre dyr når de drikker ved floden.

Kløften hvor Mowgli får dræbt Share Khan.

Dødens sted er en kløft mellem stejle marmorklipper. Her er strømmen stærk og der bor rigtig mange kæmpe bier.

De kolde huler er der hvor Bandarlog, abefolket, holder til. Under ruinerne vogter en gammel kobraslange kongens skat.

Dhaktræet er Mowglis og Gråbrors mødested.

Brændehuggernes ild er når menneskene laver bål og skræmmer dyrene. Dyrene kalder ilden "den røde blomst".

Landsbyen hvor menneskene bor, og hvor det hellige figentræ er mødestedet for landsbyens mænd.

Khanhiwara hvor Messua og hendes mand tager til.

Bhurtpore landsbyen som Hathi udryddede.

Dekkan er dholernes hjemsted.



Baloo leger

Akela siger!

Flokken er delt op i to hold, der står overfor hinanden. Ulvene er nummereret, hver står overfor tilsvarende nummer. Lederen står i midten af rummet mellem holdene. Legen begyndes ved at alle synger sangen:

*Melodi: - "Svup Karoline"
Svup Karoline, mavepine,
sengen fuld af lopper,
mor kan ikke fange dem
for alle sammen hopper.
1 - 2 - 3 - 4,
hør nu hvad akela sir'*

Lederen siger så et nummer og de to ulve med pågældende nummer løber straks rundt om lederen og tilbage til deres pladser. Point til første ulv. Sangen synges igen og så videre som før.

GÆT ET GEVIR



Rikki-Tikki-Tavi (Smidighed)

Rikki-Tikki-Tavi er et modigt desmerdyr der sætter sig for at kæmpe mod to frygtindgydende kongekobraer, Nag og Nagaina.



Geviret kommer fra et dådyr.

Den hurtigste...



Danmarks hurtigste fugl er Vandrefalken. Når falken jager efter bytte kan den styrtdykke med en fart af mere end 180 km i timen.



... Hurtigst voksende træer i Danmark er pil og poppel. De kan vokse 2-3 meter på et år. Og de bliver op til 30 meter høje.



... Vingeslag har mitten, der slår med sine vinger hele 1046 gange i sekundet. Men flyver ikke hurtigere end 2-3 km i timen.



Hobbyhjørnet

Lav en svæveflyver og konkurrer med dine venner



Tegn mønstret over på et stykke foldet karton, så vingen bliver 24 cm og flyet 15 cm langt. Tegn flyet ved papirets fold, så det bliver dobbelt. Klip det ud.

Fold bagvingerne ved den stiplede linie og sæt halen fast med lim, nederst ved bagvingerne.



Sæt den store vinge ind igennem flyet, så de to klip i vingen passer ind i flyet. Tape en mønt eller metalskive fast i næsen af flyet. Mal flyet i flotte farver.

Hvis flyet dykker, prøv en mindre mønt eller buk bagvingen op.



MINDER FRA ULVETURNERINGEN





DEN GODE LEJRBÅLSLEDER

Poul Wilcke,
Klokkekilde Roverklan



Ganske få personer er givet den medfødte evne at være den perfekte lejrbaalsleder, MEN rigtig mange kan sagtens lære det, hvis man iagttager nogle enkelte spilleregler.



Når der bliver kaldt til lejrbaal, så er det med forventning om at få en fælles oplevelse, hvor optræden, sang og ceremonier passer sammen.

Der er en del faldgruber som kan nedgradere dig som lejrbaalsleder. Det kan godt være, at du som lejrbaalsleder kan leve med det, og at du selv synes at din præstation var rimelig god, men du skal vide, at det er dit ansvar at denne aften bliver en god og velafbalanceret oplevelse for hver enkelt deltager.

Et lejrbaals varighed bør ligge ml. 75 til 120 minutter. Du skal huske at det er DIG der styrer og afvikler aftenens lejrbaal, og du må derfor ved din tilstedeværelse afvise uhøvisk og højroret tale, som kan lægge beslag på opmærksomheden. En tommelfingerregel er at alt tager 5 min. Sketch, sange, historier mm. Når du planlægger dit lejrbaal med et fast slut tidspunkt, er det godt at have en sang og en sketch til sidst i programmet, som er i overskud. Så kan du bruge dem, hvis tiden er til det, og stryge dem hvis tiden er brugt.

Hvis det er et lejrbaal for 20 deltagere og opefter, kan du med stor fordel alliere dig med en hjælper.

Selve lejrbaalspladsen må gerne være let skrånende for at give et godt udsyn, således at deltagerne placeres i en halvcirkel om bålet. 180 grader modsat afsættes plads til optræden/scene. Der er her din hjælper kommer på banen, for det er slet ikke lige meget hvor deltagerne sidder. Det vil ødelægge den fælles oplevelse hvis man sidder i "klumper" og hvis der er luft eller flere meter ml. deltagerne. Du kan sammenligne det lidt med en restaurant, hvor du udover maden, også gerne vil mærke at du er ude i selskab. Det vil derfor være kedeligt, hvis kun 2 borde er besat. På samme måde med lejrbaal, hvor det bedste udgangspunkt for en god oplevelse vil være, hvis folk sidder skulder ved skulder. Start derfor ikke lejrbalet før folk er på plads, og husk at det er meget lettere at anvise, hvor deltagerne skal sidde når de ankommer, end at flytte rundt på dem efterfølgende. Det er en god ide at markere sidepladser med snor.

Hvis du tænker på store baalpladser, som er offentlig anlagt, så har man også anvist siddepladser hvor man ønsker at folk skal sidde, for at få den bedst mulige oplevelse. Det er også en god ide at markere scenen med rafter og snor. Måske har du nogle ruller farvet stof, som du kan dekorere siderne på scenen med.

Hvis det er et spejderlejrbaal, så bør alle være i uniform og evt. med lejrbaalskapper – for at understrege sammenhørigheden. Her er det vigtigt at der bliver givet besked f.eks. ved dagens flaghejsning og også - husk sangbogen, men lad lygten blive hjemme! Forventninger om sketch til lejrbalet bør også nævnes her.

Selve opbygning af lejrbalet bør foretages i god tid, så det er klar. Hvis I bygger bålet op med store stammer og i en pæn

højde, så er det ret vigtigt at I har skåret eller hugget hakker i de underliggende bjælker, så hele lejrbalet ikke vælter når flammerne har fjernet underlaget. Har I lavet en krans af tømmer, er det let at fodre bålet under lejrbalets forløb, for så er det bare at lægge træ i "karet".

Og her kommer din hjælper igen på banen, for du skal alene tænke på programmet. Og det vil da nok distrahere dig en del, hvis bålet er ved at dø ud.

Det er festligt med baaltænding ved lejrbalets start. Det kunne være 3 rovere eller 2 pionerer med ildbor, flyvende ild, løbeild, men husk altid at iagttage almindelige sikkerhedsregler, f.eks. ingen flyvende ild hen over publikum.

Hvis vejruddigten byder på blæst, så er det nemt at grave nogle rafter i jorden og spænde nogle presseninger op, for at få en fantastisk effekt af vindstille omkring bålet i læsiden.

Et stilfuldt lejrbaal anvender ikke pjattede sange, men alene nye og historiske spejdersange med glød. Syng dem ofte så der ved alle lejligheder bliver sunget igennem! Det er en god fælles oplevelse. >>>



OM SNIGNING TANKER FRA BADEN-POWELL

Snigning

– tanker fra verdensspejderchefen Baden-Powell:

”Snigning, hvor man søger at måle sin snedighed med det dyr, man jager, har altid haft en mægtig tiltrækningskraft for mig, selv om det bare drejer sig om at snige sig ind på en fugl eller en kanin og ”stivne”, så at man ikke bliver set, men kan iagttage dyret på nært hold.” og ”Storvildtjagt med kamera forudsætter endnu større dygtighed i snigningskunsten”. ”Trofær vundet med et filmkamera kan fortælle langt mere spændende historier end selv de flotteste takker og skind af døde dyr.”

Med disse ord fra B.P. som inspiration, vil det være spændende at se, hvad I

formår at snige jer ind på stifindere, ulve og spejdere. Jeg fik sneget mig ind på en hugorm som desværre stak hovedet ud af billedet inden jeg ”skød”.

Prøv at se, hvilke dyr I kan skyde i jeres natur. Bedste foto bringes i næste nummer. Send dit foto til e-mail: ole.lumholt@email.dk ■



Snigningsfoto af hugorm. Grib Skov, 1000 meter NV for ”Bassebjerg”

FAKTABOKS

Hugormen har en tydelig sort zigzag stribe ned ad ryggen. Dog er nogle helt ensfarvede sorte eller brune.

Den kan blive 80 cm lang og dens bid er giftig. Heldigvis giver de fleste bid kun mindre forgiftninger.

Hvert år bides ca. 200 mennesker af hugorme, men kun en person er død i mands minde. Hugormen er fredet.

... DEN GODE LEJRBÅLSLEDER

Prøv at opøve dig i at anvende ”kanons”, det er slet ikke så svært at få deltagere til at synge i hold.

Når mørket skrider frem forsvinder sigtbarheden i sangbogen, og derfor at det vigtigt at bålet er tilpas stort og konstant, så lyseffekten kan afleveres.

Det kunne også være en god ide, at markere hver lejrbaalsplads med et rigtigt stearinlys – utændt naturligvis. Når mørket kommer er det utrolig hyggeligt at se lysene dukke op i tusmørket lidt efter lidt, og så giver de jo lys til sangbøgerne.

En kasse lys med 50 stk. kan købes til overkommelig pris og så køb dem hvide – de giver dobbelt så meget lys.

Det er en rigtig god ting at lade lejrbaalsdeltagerne optræde !!! Du har naturligvis en afgrænset scene og en fra patruljen skal nu introducere sketchen. Alt for ofte er

der for lang afstand ml. deltagerne og den der taler.

Det er derfor en god ide, at markerer et felt eller sætte en stol i tilpas afstand, og hvor man er sikker på at budskabet bliver afleveret tydeligt til publikum.

En god lejrbaalsleder får også fortalt, at man undlader at grine når der optrædes – det overlades til publikum.



Som spejder klapper man ikke, med mindre det er et fingerklap.

Derimod er der en lang række råb som du kan bruge for at ”takke” og festliggøre en god optræden. I næste nummer af Spejdersport kan du lære 20 af de mest brugte spejderråb.

Slut bålet af på rigtig spejder maner med Nu flyver mørkets fugle. Smed kæden ved sidste vers. Lad ikke deltagerne stå og svaje, som det er set mange steder.

Husk det er den højtidelige afslutning i mørket og ved gløderne.

Lad den vigtigste person i gruppen – tropslederen – sige:
Tak for i aften.

Held og lykke som lejrbaalsleder.



På YouTube hjemmesiden kan du finde gode lejrminde og sjov inspiration til møderne. Her følger nogle eksempler på videoer med gule spejdere. Fra www.youtube.com indtastes i søgefeltet titlen på nedenfor viste billeder. God fornøjelse.



YouTube er en webportal, hvor man frit kan dele sine videoklip. Uregistrerede brugere kan gratis se de fleste videoklip men, man skal være registreret bruger for at kunne uploade og kommentere videoer.

Der føres statistik over, hvor mange gange et videoklip er blevet vist. En af grundtankerne med YouTube videoer er, at de skal være originale. Dvs. de ikke må indeholde klip fra TV eller musik, der ikke tilhører brugeren selv.

Husk, inden du lægger en video på nettet, skal der gives accept fra deltagerne. Kontakt derfor først din tropsleder, han har en oversigt over hvem, der har givet skriftlig accept.



Katapult med kæmpe ildpile 1

En sjov stifinderaktivitet præsenteret af Kong Valdemar Trop. For 2 år siden· 43 afspilninger



LPT forhindringsbane 2013

Et kamera følger en enkelt spejders tur rundt på forhindringsbanen. For 2 år siden· 80 afspilninger



Spejdere på arbejdsmarkedet

Topchefer og daværende Statsminister Lars Lykke Rasmussen roser For 3 år siden· 1074 afspilninger



De Gule Spejdere Frie Fugle på Jakobsstige

Vi er naturligvis i toppen af træerne med spejderne fra Frie Fugle. For 1 år siden· 220 afspilninger



Stifindere i Gribskov

Et eksempel på en PR video. Her fortæller SL Leif Højvang om stifinderaktiviteten i Grib Skov Trop. For 3 år siden· 490 afspilninger



“Gule Spejdere Vi tager ansvar”

Tv-holdet fra den store sommerlejr i 2013 præsenterer de gule spejdere for de øvrige lejrdeleger. For 2 år siden· 557 afspilninger



Vildmarkstur 2013 - Grib Skov Trop - De Gule Spejdere

Fra kanotur i den svenske ødemark. For 2 år siden· 190 afspilninger



LPT 2014-Time lapse

Sådan opbygges landspatrue lejrpladsen. For 1 år siden· 126 afspilninger



Wagadugo ceremoni i templet

Et kort indblik i en ceremoni under Wagadugoløbet i 2014. For 1 år siden· 91 afspilninger

LEDERUDNÆVNELSER HOS DE GULE SPEJDERE

Vi præsenterer en ny stammeleder i korpset

Lasse Vester er udnævnt til ny stammeleder for *Weledeh Yellow Knife Stammen* i *Grøndal Trop*. I øvrigt den nye stammes første leder. Lasse har en solid spejderteknisk baggrund.

Lasse: ”På en sommerferie til Island sidste sommer gik det op for mig, hvor meget jeg har savnet friluftslivet de sidste 10 år.” Og mens vinteren gik og tankerne havde frit spil, fandt Lasse ud af, at det ikke kun var friluftslivet, han savnede, men også alle de andre ting, som spejderlivet har givet ham. ”Det gik jo op for mig, at jeg gennem min spejdertid har lært en masse om samarbejde, drage omsorg for andre mennesker, være ærlig og gøre sit bedste. Alt sammen noget man har lært, mens jeg legede og havde det sjovt som barn og ung. Det vil jeg gerne være med til at lære fra mig, og da jeg hørte, at der var startet en ny trop i København, hvor jeg nu bor, så ringede jeg og tilbød min hjælp.”



Lasse er 28 år og har været ulv, stifinder og spejder i Grib Skov Trop. Han var PL for Mår-patruljen og har 6 LPT'er i bagagen foruden 5 pioner- og rovertureringer. Bedste spejdertur: Vandretur langs West Highland Way i Skotland med Grib Skov Trop i 2003.



Kong Hardknuds byggefond udlejer stor hævet GRILL til private fester.

Grill med låg, stegetermometer og udskærer-bord udlejes for 500 kr. for en weekend - eller hvad man nu synes, man vil bidrage med, hvis man er spejder.

Indtægterne ved udlejningen går til bygning af spejdergruppen Kong Hardeknuds mødehytte. Inden forårets konfirmationer bliver grillen forsynet med stativ til laksebrædder, så man kan imponere sine gæster med ”alaska-laks”

Lad beskeden gå til familie, venner og naboer.

**For udlejning ring 22985247
(den afhentes i Nordsjælland)**



GODE RÅD OM HÆNGEKØJER

*Dennis Wiechert, Frie Fugle
Henrik Schwartz, Grib Skov Trop*

Udviklingen af moderne hængekøjer "hammocks", er gået stærkt de seneste årtier. Og det forstår man. De mest avancerede med "ridgeline", asymmetrisk køje, integreret myggenet og oversejl er et pragtfuldt overnatningsmiddel. Vægten er mindre end et letvægtstelt, og man undgår de vanlige problemer med skovbunden, som kan være ujævn, stenet, med overfladerødder eller skrånende, så man glider rundt på sit liggeunderlag. Den har dog et problem, og det er afkølingen fra undersiden, men det problem kan løses. To af korpsets helt store specialister på dette område, Dennis Wiechert og Henrik Schwartz, giver her gode råd om Hammocks.



Generelt om hængekøjer

Ud over at undgå den ujævne skovbund, så er Hammocks meget hurtige at opsætte og nedtage (5-7 minutter). Men uisoleret er de for kolde til danske forhold. Dette skyldes afkølingen fra bunden. Specielt bliver det koldt i blæsevejr, hvor man må tage højde for chillfaktoren,

Hvilken Hammock skal jeg vælge?
Dennis Wiechert har en del forskellige køjer fra lige så mange forskellige producenter.

Hennesy, DD, Clark og Warbonnet er vel blandt de mest kendte i samlingen, der også indeholder hjemmelavede køjer. Samlingen er samtidig en blanding, der rangerer lige fra en billig, men god begynderkøje, man ikke er ked af at modificere efterhånd-



den, som man får ideer, til den absolut dyre type, som man får anskaffet sig, når man vil flotte sig. En egentlig personlig favorit har han ikke, da de alle har deres fordele og ulemper.

En meget simpel hjemmelavet dobbeltlags "Gathered End" køje med en sovepose trukket over sig som både top- og underquilt (mere om dette senere) og en ophængning med tilfældige stropper og bånd har givet akkurat lige så gode nætter, som dem i "Rolls Roycen" blandt køjer, siger Dennis.



Det hele afhænger af at få justeret køjen ind til den perfekte ophængning.

Asymmetrisk design

En speciel køjetype er de asymmetriske. Dem så vi på korpsejren, hvor der var sat 3 Hennesy-køjer op. De har en sidelomme til hovedet i den ene side og en sidelomme til fødderne i den anden side, så man ikke skal ligge i den traditionelle "bananfacon", men kommer til at ligge fladt, og derved kan man både ligge på ryggen og siden.



En lille ulempe ved denne type køje er, at de oftest barduneres ud til jorden i siderne, for at sprede dem. En løsning der deles af mange producenter i øvrigt. Det fungerer, men køjen mister bevægelighed, og man har altid en bardun siddende lige midt på køjen, når man svinger benene ud om morgenen, nævner Dennis.

Hennesy med deres asymmetriske design og DD med deres simple "Gathered end" design, er begge gode og fornuftige løsninger til ganske fornuftige priser. Kvaliteten er fornuftig for begge køjers vedkommende.

Spreader-bar

En anden løsning, der er lige så almindelig i brug, er køjer, der er monteret med en "spreader-bar", altså en stang i hver ende for at sprede køjen lidt ud. Også en ganske effektiv løsning, siger

Dennis, men heller ikke helt uden problemer, da en sådan stang ofte gør hængekøjen usædvanlig levende at opholde sig i, og så er det reelt blot endnu en ting, der kan blive væk og/eller gå i stykker.

Footbox

Warbonnet laver en køje med en noget anderledes detalje: en footbox. I bund og grund en kasse af stof, der er "klasket" på køjen, efter den er blevet lavet. Virker lidt som en eftertanke, når man ser det, men hold op, det virker, siger Dennis. Ens fødder stikker ud i denne footbox, og ens knæhuser aflastes derved ganske betragteligt, ligesom man automatisk ligger mere diagonalt, end man ellers ville have gjort det, og dermed generelt mere fladt. Warbonnet har, ikke uden grund, et godt ry. Men prisen er også derefter.

Min personlige favorit

Igennem årene har jeg prøvet en del køjer, siger Dennis, men ingen har fulgt mig så trofast som min gamle Clark North American, så den kan vel kaldes min personlige favorit.

Man ligger ikke lige så diagonalt i den som man gør i en "Hennesy asym." Den har heller ingen footbox og heller ingen spreader-bars. Designmæssigt er det reelt bare en simpel "gathered end" køje, som så mange andre, tillige en temmelig kort og smal en af slagsen.



Til gengæld har den 6 lommer under sig, til alt ens tøj og sko og hvad har vi, når man går til køjs. Den har, som en af de få, indbygget myggenet OG klimaskærm, man bare lynrer til efter behov. Klimaskærmen giver et betragteligt temperaturløft om vinteren. Både Hennesy og Warbonnet har lignende i sortimentet, men som løse løsninger. Kvaliteten i materialer og syninger er ligeledes absolut blandt de bedste. Men det kan også mærkes, både på vægten, på fylden og ikke mindst på prisen, ligesom de ikke kan købes indenfor EU, hvorfor man selv må i gang med at importere. Husk, der kommer moms og told oven i købsprisen, inkl. forsendelse.

Isolering og soveposer i køjer

Isoleringsløsninger er der mange af, og man kan købe sig fattig i under- og topquilt-løsninger hvis man vil, eller man kan lave sit eget. Personligt sover jeg akkurat lige så godt med et simpelt liggeunderlag af skum stoppet i køjen og en god sovepose som topquilt (altså åbnet som en slags tæppe), som jeg gør med en langt dyrere indkøbt underquilt og en specialsyet topquilt, nævner Dennis. Prøv jer frem.

Men, fortsætter Dennis, glem alt om at anvende selvoppustelige liggeunderlag i køjer! Isoleringsevnen er minimal ift. et godt skumunderlag, prisen er markant højere, og så glider del! Mange har prøvet at ligge i deres køjer med et ellers udmærket underlag (for "jordrugere"!) kun for at bruge det meste af natten på at flakse rundt med et meget levende underlag, der konstant prøver at stikke af. >>>

FAKTABOKS

”Gathered End”: Køjetype, hvor køjeenderne samles i hver et punkt. Dette i modsætning til brug af ”spacer bar”.

”Top Quilt”: Et simpelt tæppe. Herunder kan man bevæge sig mere end i en lukket sovepose.

Ridgeline: ”tagryg”: Et ophængningssystem, der muliggør en hurtig opsætning i den komfortable facon.

Det er en stærk snor, der løber parallelt med jorden. Hængekøjen hæftes på denne snor i forudbestemte punkter. Selv når linen strammes fuldstændigt op, beholder hængekøjen den forudbestemte facon. Med ridgeline kan man styre faconen af hængekøjen og dermed tilpasse den til den facon, man finder mest komfortabel. En ophængning i ridgeline på 83% af hængekøjen længde giver en dyb, komfortabel køje, der giver et fladt leje med minimalt pres på skuldrene. Ridgeline udgør også basis for opbevaring af emner (briller, lampe) og myggenet.

Et helt almindeligt skumunderlag i en god kvalitet kan fås til 250 kroner. Og de skrider ikke i løbet af natten! Fordelen er også, at man kan klippe et par kiler ud af dem, så de former sig lidt bedre til køjen, uden at man går på kompromis med dækkeevnen.

Underquilt

En anden løsning er underquilt. I bund og grund et simpelt tæppe, man hænger op under køjen på den ene eller den anden vis. Ser man nøje på billedet af Clarken fra en kold vinterdag i Kærgård Klitplantage, ser man vattæppet i dansk sløringsmønster.



Et firkantet tæppe, skåret lidt til efter køjen og med elastiksnor langs kanten. Fastgjort i begge ender og i kropendens tredjedel, så jeg kan sænke den ned, hvis det skulle blive for varmt.

Det eneste, den gør, er at holde et lag stillestående luft mellem køjen og den kolde vind.

Hvad der fungerer bedst, afhænger af køjen og designet. Min løsning på min Clark ville ikke fungere på en Hennesy. En helt tredje løsning, der fungerer overraskende godt, er simpelthen at trække køjen igennem en stor sovepose, som man kan se på billedet af min helt gamle hjemmelavede ”Gathered End-køje”. Simpelt, grimt, men effektivt. Soveposen fungerer her som både topquilt og underquilt på samme tid.

Sy din egen hængekøje

Henrik Schwartz har selv bygget 6 isolerede hængekøjer. Med udgangspunkt i Hennesy Hammocks har han optimeret designet til sit behov og bygget egne køjer fra bunden. Han synes, at det vigtigste ved køjen er, at den er med ridgeline (se nedenfor), så man får en god facon og ikke skal ligge i bunden af køjen. Selve køjen opbygges af et stykke kraftig, åndbar ribstopstof som man ligger på. For at isolere køjen, syr han nedenunder et stykke tyndt faldskærmstof med 2-4 lag pladevat i hele køjens areal. Til sidst er der et stykke vindtæt ribstopstof. Han har sovet i køjen i 10 graders frost, i skjortærmer og kun med et tæppe over sig. Oversejlet er også lavet af kraftigt, vandtæt ribstopstof. Han har lavet det så stort, at man kan sidde under køje og oversejl og lave mad i tørvejr. Køjerne er naturligvis opbygget med ridgeline, og han har bygget asymmetriske køjer, så man har mulighed for at ligge på siden.



Han har monteret myggenet, som er fastmonteret i den ene side af køjen, går hen over ridgelinen og løst ned over køjen i den anden side.

Han køber ribstopstof i England. Det han bruger, koster mellem 1 og 5 pund pr. meter. Det har lidt forskellig bredde, men det er normalt ca. 1,5 meter. Til ridgeline bruger han 5-6

mm uflexibel dyneema-line, det man bruger på sejlbåde.

Materialerne løber vel op i 5-600 kr.

Det tager noget tid at lave, først opmåling og tilklipping og herefter syning. Den færdige køjer fylder og vejer jo lidt. Afhængig af konstruktion og isolering vejer den 4-5 kg og kan ligge i en pose på ca. 75 x 30 cm. Det er jo lidt at slæbe rundt på, men den overflødig gør så også liggeunderlag og telt. I skovfattigt område kan den bruges som bivouak.

Henrik var på kanotur i foråret i Sverige og sov i hængekøje. Både de, der sov i telt, og de, der sov i shelter, frøs, han selv sov som en sten. Henrik står gerne til rådighed med beskrivelser, tegninger og links til ribstopstof.

Kig evt. på Youtube og søg på Hennesy Hammock eller DD Hammock. Her vises de to hovedtyper af hængekøjer. Hvis du selv har mod på at gå i gang, er der masser af tips nettet. Prøv at google hammockforum! ■



SPÆNDENDE NYT FRA SPEJDERMUSEET

Vores museum viser ikke kun gamle ting. Om 10 år er dagens begivenheder noget, man vil lede efter på museet. Vi er derfor gået i gang med at registrere alle vores mærker, mens vi stadig kan huske historien bag de forskellige versioner.



Det første skridt bliver registrering af brændmærker fra vores turneringer og lejre. Dem skal vi gerne have styr på alle sammen. Vi laver nu en oversigt over dem, vi har. Dem sender vi til jer i grupperne. Vi vil så bede jeg kontrollere bæltet og standere, om hvilke mærker der mangler. Dem vil vi så gerne have fotografier af.



Vi går dernæst i gang med grenmærker og duelighedstegn. De har skiftet udseende gennem tiderne, se nedenstående billede af stiftmæret. Sådanne forskellige versioner vil vi også gerne have styr på og besked om, hvor de er brugt.

Til hjælp med arbejdet forsøger Jacob Valentin, 1. Næstved, i øjeblikket at etablere kontakt til en historisk interesseret i hver gruppe, som samtidig fremover vil sørge for, at vi modtager gruppens mærker, blade og andet af interesse.

Det faste museum har i øjeblikket en udstilling om Wagadugoløbet og om landspatruljeturneringerne gennem tiderne op til i dag. Vi arbejder desuden på en udstilling om korpsslejen i 2014, som gerne skulle være klar i løbet af efteråret.



Hvis I er en trop, flok eller patrulje, som er i nærheden af Allerød, så er I velkomne til at se forbi og besøge museet.

Kontakt: Gert Gronemann, graabroder@gmail.com, tlf. 38 86 94 21 (fastnet, så der er ingen grund til at sende en sms). ■



VED



LEJRBAÅLET

Ole Lumbolt, Grib Skov Tropp

En hed affære

Ved seneste korpsslejr optalte lejrchef Leif omhyggeligt mængden af korpsslejmærker, der skulle udleveres til hver tropp, således at der kun var netop et mærke til hver deltagende spejder på lejren.



Da bunkerne var afleveret til troppslederne, fik Leif den ide, at restlageret skulle brændes for at gøre de udleverede mærker ekstra attraktive at besidde.

For en sikkerheds skyld stak Leif en god håndfuld mærker i lommen for det tilfældes skyld, at der skulle være fejl i deltagerlisten.

Og ideen blev ført ud i livet, – vi husker alle suset fra forsamlingen, da Leif ved afslutningslejrbaalet smed bunken af overskydende lejrmærker på baalet!

Leif blev dog noget hed om ørerne, da en troppsleder efter lejrbaalet udbad sig troppens lejrmærker, som de endnu ikke havde modtaget. Ups! De lå jo i kassen med overskudsmærker! Det var en noget spændt lejrchef, der omhyggeligt måtte optælle, hvad der tilfældigvis lå i spejderlommen. Det rakte heldigvis. Der var akkurat nok til den sidste tropp foruden fem mærker, der blev overdraget til De Gule Spejderes museum.

Husk fantasien

... også når du står på opgavepost.



Nyt vikingskib

Saga Oseberg er en kopi af Osebergskibet fra Norge. Det er over 21 meter langt og ca. fem meter bredt med plads til 30 roere.



Det originale Osebergskib blev udgravet i 1904. Det var brugt som gravplads for to kvinder, der blev begravet for mere end 1000 år siden. Skibet er dateret til år 820.

Der har været tvivl om, hvorvidt skibet i det hele taget var bygget til sejlads, idet en tidligere kopi fra 1987 "Dronningen", der blev bygget som en komplet kopi af det udstillede originale skib, sank på blot 20 sekunder.

En dansk ekspert opdagede imidlertid fatale fejl ved det udstillede skibets samling fra opstillingen for 100 år siden. Der var savet i og forkortet flere tværbjælker, og nogle spanter var blevet deformeret for at få de fundne dele til at passe sammen. Dermed er formen blevet ændret, og denne forkerte konstruktion blev nøjagtigt kopieret til "Dronningen" – med det fatale følge.

Man har nu ændret i rekonstruktionen ud fra viden om, hvordan andre vikingskibe er bygget, så f.eks. bunden er blevet fladere, hvorved bølgerne kan rulle ind under skibet.

Det 80 m² store og 150 kg tunge sejl er lavet af uld. Det er behandlet med fårefedt for at gøre det mere holdbart overfor saltvand, vind og sol, og til sidst et lag tjære, så ikke havfluglene tiltrækkes af fårefedet.

Den ændrede kopi kunne sejle! Med dansk skipper gik turen fra Oslo til Roskilde og retur her til sommer. Se film fra testsejladserne ved at google på "test-osebergfilm".

Patruljeceremoni

Jørgen Weirsøe har sendt en tegning, hvormed han for år tilbage illustrerede en sjov spejderfortælling fra gamle dage:



Falkepatruljen havde et specielt optagelsesritual. Man skulle om vinteren tisse sit navn i sneen. Ib kunne også "skrive" sit efternavn og Holger, der skrev seks bogstaver, klarede sig. Men Thorbjørn. Uh-ha, han var ved at sprænges. Den ceremoni forsvandt imidlertid, da der kom piger med i korpset.

Sagt om Landspatruljeturneringen

Der skal nu engang være forskel på spejdersport og moderne flaskegas-lejrsport, som den praktiseres af adstadige medborgere ved vore badestrande. Det gælder ikke om at slippe nemt fra tingene, men det gælder om at finde charmen ved livet ude i naturen med de hjælpemidler, naturen stiller til rådighed og ikke ret meget mere. Dristighed, fantasi, primitivt, kammeratskab, godt humør, selvkritik, opfindsomhed er nogle af de egenskaber, der skal til for at vinde turneringen, men også for at få fat i frugterne på spejderarbejdets træ. God jagt. Thorkild Glad.





Man skal ikke tro på alt hvad der står i avisen...

Under overskriften "Sydafrikanske spejdere besøger Fredensborg" bragte Frederiksborg Amts Avis en historie om disse, ledsaget af ovenstående billede fra et Wagadugoløb.



Billedteksten lød:

"Spejdere fra hele verden gør klar til den store verdensjamboree i Sverige. I Fredensborg har 10 sydafrikanske spejdere boet hos lokale spejdere inden de skal til Sverige. På billedet er det gule spejdere, der overrækker Wagadugotrofæet til Prins Henrik!"



Rodeo på næste tur?

Hvad med RODEO på jeres næste patruljetur? To mand på én cykel, - den bagerste forsøger med lasso at indfange den "vilde hest". Bliver I rigtig dygtige, kan I jo senere forsøge at fange noget virkelig levende. F.eks. PL.

Museumsvognen er på Fyn

Den flotte vogn med glimt fra 100 års spejderhistorie i den gule uniform er i øjeblikket på Fyn, hvor den fremvises for gæster ved Frie Fugles jubilæum. Der er bestillinger på vognen helt frem til sommeren 2016.

Du er ikke alene!

Hvorend man som spejder rejser rundt i verden, er der altid spejdervenner at finde. Sådan oplevede Nicklas det denne sommer. Da passet skulle fornyes - i sidste øjeblik - blev der en hastesag på rådhuset. Og hvem stod i samme kø? En anden spejder med samme æriende. Senere blev han i Kandersteg i Schweiz budt velkommen af en dansker: Gule spejdere! - Jeg deltog på jeres første LPT i Rold Skov. Det var en spejder fra Jakob Blaafod.



Roverkoret

En statistik over mest sete Youtube indslag med gule spejdere viste overraskende, at have roverkorets fremføring af korpslejsangen fra 2014 på en imponerende 4. plads med 316 afspilninger. En tydeligvis overrasket korleder har fået mod på mere og overvejer nu, om roverkoret skal opføre Händels Messias til førstkommende juletur.

Rovertvejen kom til værdighed

Det vakte noget postyr i Kastrup Lufthavn, da Jacob, 1. Næstved, ved bagageindvejsningen krævede at få sin rovertveje med som håndbagage på vej til Island med troppen.



Tvejen blev nøje undersøgt fra top til bund for at fastslå, om det var et slagvåben eller et instrument med indbygget kniv.

"Har du selv snittet den?" "Nej, men jeg har selv savet grenen af et træ og skrællet barken af". "Hvad bruger du den til?" "Det er min vandrestok". "Hvorfor vil du have den med?"

"Fordi jeg er spejder". "Den kan vist ikke komme med!" "Får en gammel mand ikke lov at få sin stok med i flyet?" "Jo". "Dette er min vandrestok, hvorfor må jeg så ikke få den med?" "Hmmmm.... OK".

På Island var der god brug for tvejen. Ved passage af vandløb med rindende smeltevand, var det svært for spejderne at holde balancen. Der var ingen træer at få kæppe fra, så Jacob gik som den første over floden. Smed så tvejen tilbage til næste mand, der kunne støtte sig til den, så tilbage til næste mand og så videre.

Jo, der er god mening bag det sparsomme udstyr, vi har som rovere (vandringsmænd). Med løftet tveje!

HVILKEN LEDERTYPE ER DU?

Du kan gøre sådan



eller sådan



Det vil patruljens størrelse hurtigt afspejle.



DEN STORE KRYDS OG TVÆRS

VANDRET

- 1 Ulvenavn
- 2 Forskrækkelse
- 3 Lidelse
- 14 Gl. filmselskab / Filmshastighed
- 15 Kør
- 17 Ingenting
- 19 Listig
- 20 Sy med lange sting
- 21 Patruljens nye medlem sendes til nabopatruljen efter en ?
- 24 Tilsluttet
- 25 Kløve
- 27 More sig
- 28 En hårdt, gældende første serv
- 29 Fæstning/ En der var god til 28
- 31 Italiensk/spansk talord for 1
- 32 Hun har vinger
- 33 Forkortelse for et udtryk for kraft
- 34 En langstrakt bakke
- 36 Pulver
- 37 Peger komspilen på ?
- 38 Gennem
- 40 Kendelse
- 42 Talord
- 43 Forkortelse for temperaturskala
- 44 bBil kendingsbogstav for Spanien
- 45 Hænde
- 47 Røg
- 49 Det 14. bogstav i alfabetet
- 50 Tone
- 51 Filmen "Dødens x x x"
- 53 Ulvenavn
- 55 4 snese
- 57 Dørsslag
- 58 En slags gryn
- 59 Tilbagevendende smerte



- 60 Over 25 år og ikke leder / Klokkekilde
- 64 Når jeg fik en sådan karakter, fik jeg øm hale
- 65 Pigenavn
- 67 Træ
- 68 Vandløb
- 69 Amerikansk general under borgerkrigen
- 70 Tipier
- 71 Forkortet vægtangivelse
- 72 Nordisk gudenavn
- 74 Motorcykel
- 75 Romertallet 5

LODRET

- 1 Spejder som falder over noget
- 2 Verdensdel
- 3 Tone
- 4 Ilt
- 5 Ø i Isefjorden
- 6 Går på jagt i junglen

- 7 Brint
- 8 Pigenavn
- 9 Øl art
- 10 Forkortelse for temperaturskala
- 11 Nordisk gud
- 12 Lidser
- 13 Hvorfra kender du Mowgli
- 16 Natfugl
- 18 Valgte
- 21 Tone
- 22 Mest brugte danske vokal
- 23 Dansk nyhedssbureau
- 26 Han forsikrede, at komme lørdag aften
- 30 Græsk bogstav
- 32 UN's fødevare-og levnedsmiddelorganisation
- 33 Partikkel
- 35 Skovveksel
- 39 Romertallet 1
- 40 Bil kendingsbogstav for Tyskland

- 41 Romertallet 1000
- 43 Dronning
- 46 Trynede
- 48 At ta' en "morfar"
- 50 Her "brændes" der trækul
- 52 Bagerst på skibet
- 54 Oldtidsby/tidsmåler
- 56 Væmmes ved
- 57 Smadrer du en kop, så står du med ?
- 58 Tin
- 61 Drengenavn
- 62 På breve, der passes særligt godt på
- 63 Projekt Noa
- 66 Lag i hedejorden
- 69 I sejlbåden, modsat vind-siden/luv
- 71 Forrest i en temperamentfuld dans
- 73 x og for sig
- 75 Churchill's håndtegn

Rebus:



NEDTÆLLINGS VAGTHUNDE HÅRKLIPPE MASKINEN



Der er mange måder at pleje dit hår på. En af de bedste er "Nedtællings-vagthunde-hårklippe-maskinen". Det virker sådan her:

Hovedbåndets linealen indstilles til den ønskede hårlængde (1). Knap skubbes ind (2) og klokken ringer (3) som overrasker hunden, hvilket får den til at trække i linen, som aktiverer tændstiks-mekanismen. (4)

Raketten antændes, (5) som skyder den ekstra tunge golfbold over på hår-olie-dispenseren (7), som derefter roligt sender en dråbe af ukendt stof på håret (8)

I mellemtiden fortsætter den ekstra tunge golfbold på sin vej gennem tragten (9) og lander i net-aktiveringen af udvekslings-gearet (10), og aktivere den kunstige hånd (11) til at slippe plæneklipperen (12), som skubbes af fjederen (13). Plæneklipperen har forbindelse til boksehandsken, som rammer målskiven (14), og trækker i saksefjederen (15), som trækker stolen væk under drengen (16), som derefter skynder sig af sted til spejder.

DEN LILLE KRYDS OG TVÆRS



VANDRET

- 1 Arbejdsgren hos De Gule Spejdere
- 10 Ilt
- 11 Forkortelse af tid
- 12 Gudinde
- 13 Mest anvendte vokal
- 14 Sådan et kører på skinner
- 18 Hilsen
- 19 Ikke dag, men x x x
- 20 Hen x x vejen
- 21 Sådan et ligger for østenden af skibet
- 23 Det britiske kongedømme
- 25 Peger kompasnålen på
- 26 At spille udenad, uden noder
- 28 Du kan vælge mellem x-post og B-post
- 29 Brag
- 31 Når vi går rundt om en 1/2 kasse øl, ja så går vi i x x x x

LODRET

- 1 Hun stråler som en x x x
- 2 Vægtforkortelse
- 3 Ulvenavn
- 4 Mange små spejdere
- 5 Grundstoffet Indium
- 6 Rør med gas
- 7 Indsamlet viden
- 8 Signalflag; blått foroven, rødt forneden
- 9 Skær
- 15 Led
- 16 1000
- 17 Smadret
- 20 Avisen har kvajet sig og bragte en x x x
- 22 Klovnens Rivel's berømte udtryk "Akrobat x x"
- 24 Skampælen, hvor man bandt og piskede småtve
- 26 Gør sæler og søløver også (navneformen: at x x)
- 27 Store sting

INTERNATIONALT FREDERIKSBORG TROP PÅ BROWNSEA

Der er stor international spejderaktivitet i vore troppe i øjeblikket. Sommerlejrdestinationer har i år været Brownsea Island, Sverige, Kandersteg i Schweiz, Island og Tyskland foruden den trop, der var på lejr i Danmark med israelske spejdere. Der ventes til LPT besøg af en tysk patrulje, og planer for næste års sommerlejre er både amerikanske spejdere og Canada. Se her de sommerhilsner, der er modtaget fra vore spejdere i udlandet.



Frederiksborg Trop på Brownsea Island

I Frederiksborg trop har vi længe haft ønske om en tur til England og specielt Brownsea Island, hvor den første spejderlejr blev afholdt for mere end 100 år siden. Via Ray fik vi kontakt til 1st Black Water Valley Scouts, som vi planlagde en lejr med.



Vi fik en fantastisk uge på Brownsea med noget anderledes spejderarbejde end normalt. Da vi opholdt os i en naturpark, måtte vi ikke grave bålplads, men kun benytte den ene, der fandtes. Men da der var tørke, måtte lejrbalet finde sted i en petroleumslampes skær. Vore engelske spejdervenner sørgede for telte og grej til os.

Til morgenparaden tog de alt tøj ud af bagagen og lagde det frem til inspektion af lederne. De kiggende noget, da vores spejdere gjorde det stik modsatte – pakkede alt ned i rygssækken.

Der var intet pionering, da rafterne ikke duede til det. Til gengæld var der sejlsads i 6 personers både, som spejderne selv måtte styre.



Naturligvis besøgte vi BPs gamle lejrplads og fik et fællesfoto ved mindestenen. En speciel oplevelse at være på lejr på øen, hvor det hele begyndte. ■



INTERNATIONALT 1. NÆSTVED TROP PÅ ISLAND



Island – mere end vilde vulkaner

Traditioner er der mange af i 1. Næstved Trop og Flok – en af dem er, at de ældste spejdere tager på sommerlejr i udlandet hvert 4. år. I år faldt valget på den storslåede natur i Island for at få vækket eventyrlysten.

Vel ankommet til Island tog vi bussen mod Landmannalaugar – ikke en helt almindelig bus, men en højt hævet bus med 4-hjulstræk, så den kunne køre igennem vadestederne. Efter noget kørsel kom vulkanen Hekla til syne, og landskabet omkring os ændrede karakter – fra frodige grønne marker, fyldt med Lupiner, til goldt og sort. Vejene ændrede sig også fra asfalt til grus, og hastigheden blev sænket væsentligt – eventyret var begyndt.



Fremme i Landmannalaugar blev der rejst telte og badet i en varm kilde. Meldingerne fra andre gik på, at der i år var kommet ekstraordinært meget sne, og

de fleste af de beretninger fortalte om ekstrem meget sne på ruten, faktisk så meget, at første fjeldhytte ikke havde plads til telte, da der var sne over det hele. Da vi ikke havde grej til vintercamp, traf vi en rask beslutning: Valgte to dagsetaper på en dag – det vil sige 24 km i masser af sne med mellem 15-30 kg i rygsækken.



Men, hvilken fantastisk natur! Det ene storslåede billede afløste det andet. Efter 7 timers vandring var vi ved den første hytte og holdt et godt hvil. Solen forsvandt, og i løbet af ganske kort tid var fjeldene indhyllet i skyer, og temperaturen faldt til et par grader, men vi havde endnu yderligere 7 timers vandring og 1000 højdemeter foran os denne dag. Vi ankom sent om aftenen til Altfavatn

(Svanesøen) – trætte, meget trætte, og alle sov hurtigt, selvom det aldrig bliver rigtigt mørkt.

Turen fortsatte videre igennem et landskab, der var helt forandret – sneen var afløst af sort sand, og vi gik i flodeltaet og fik endnu flere smukke billeder ind i hukommelsen. Men også kolde tæer, da dagen bød på to vadesteder, hvor det var nødvendigt at smide støvlerne og vade igennem det iskolde glaicervand, som gik til knæene. Og efter 30 meters gang i det kolde vand, var det en fantastisk fornemmelse at træde op af elven, få tørre strømper på og få tæerne varme. Turen førte os også gennem ”den sorte ørken” med de smukkeste udsigter, vandfald, med krystallkalt vand og et vadested, der skulle passeres. Straks efter vadestedet skiftede landskabet atter form og struktur, og lupiner og birke-træer afløste det sorte sand, og efter 7 timers vandring kom vi til endestationen for vores fjeldtur, Thorsmørk.



Tilbage i Reykjavik ville de fleste ud at rafte på Hvita Elven, mens andre tog på hvalsafari eller tur på islandske heste. Den sidste dag blev til en tur i den Blå Lagune – vandet skulle have healende effekt – silicium skulle stramme huden op. En ting er dog sikkert – vi var alle rene efter et par timer i det dejlige varme vand. Turen gik nu hjemad – med noget mindre vægt, men med mange oplevelser i rygsækken. ■

INTERNATIONALT KONG VALDEMARS TROP I SCHWEIZ



Spejderne fra KVT var i år på sommerlejr i Kandersteg.

Vel ankommet til Schweiz besteg vi straks et bjerg og badede i en fantastisk smuk skovsø. Tæt ved søen lå der en sommerbob-bane, som vi naturligvis også prøvede.



En anden tur gik til Interlaken Outdoor, hvor vi prøvede canoeing. Det var en rigtig fed aktivitet, hvor vi blev iført fuld vâddragt. Vi blev kørt op på toppen af et bjerg, hvor vi gik ned til et vandløb i en kløft. Efterhånden som vi kom længere ned ad vandløbet, blev det større og kraftigere, og det havde skåret sig ned i

klippen og givet den bløde kanter. Det gav os muligheden for at glide ned adde stejlere strækninger, som en naturlig vandrutsjebane. Flere steder skulle vi enten hoppe eller glide udover vandfald. Det største havde 7 meters frit fald, som vi alle tog.

Efter to dage i Schweiz kunne vi nu konstatere, at schweizere ikke gør sig i havregrød, det er i hvert fald ikke nemt at finde ordentlige gryner uden speltflager iblandet. Femkornsgrød kan vi ikke anbefale.

Vi var et smut i Italien, hvor Ole og Daniel lige skulle bestige et bjerg. Vi hyggede også ved Lago Maggiore, der var en kæmpe sø ved Stresa, man kunne bade i.



Vi var også med nogle grønne spejdere i en klatrepark, med zipwire over en kløft. Man startede nede i kløften, tog en zipwire til den modsatte side, klatrede lidt op, tog en zipwire tilbage, indtil vi nåede toppen. Vi sluttede af med at hoppe ud fra en bro med 25 m frit fald i elastikline. Alle fra KVT sprang, lod sig falde eller lod sig skubbe ud over broen. Tilbage i selve spejderlejren deltog vi i spejdercentrets Pioneering Competition. De hold, KVT blev delt ud i, kom på 1. 2. og 3. pladsen.



På hjemrejsen mødte vi i lufthavnen en besværlig kontrollør, der insisterede på, at vores stander var et livsfarligt slagvåben. Vi måtte derfor checke den ind som bagage. Derfor sidder der nu et bagagemærke fra Basel-Mullhouse lufthavn på Vædders stander. ■

INTERNATIONALT JENS LANGKNIV I SVERIGE



Ligesom i 2007 valgte vi hos Jens Langkniv at holde tropsommerlejr som kanotur i Silverlake i Sverige. Denne gang sammen med Frie Fugle. Turen var skruet sådan sammen, at vi skulle sejle fra Silverlake Canoeing Center til en sluse, som skulle føre os to niveauer op, så vi kunne komme ud i et kæmpe stort ølandskab. Vi skulle her sejle fra ø til ø og kunne frit bestemme, hvor vi ville slå lejr og sove alt efter hvilken ø, der så bedst ud. Det skal siges, at alle øer var fantastiske bare at se på, med deres natur, deres direkte adgang til vandet med både bade- og fiskemuligheder lige uden for soveposen. Øerne, vi overnattede på, var allesammen med shelterlejrplads, så vi kunne uden videre lave bål, hvilket var et held, da vi havde frygtet, at vi skulle lave alt vores mad på trangiaer.



Som spejdere fik vi sandelig tjekket vores spejderfærdigheder, idet vi

midt på ugen måtte sende en kano med en leder, en pioner og en spejder med en blødende finger ind mod fastlandet for få lappet fingeren sammen. På trods af et åbent snit, der gik helt ind til knoglen, blev det taget med oprejst pande, og den første reaktion, efter det var sket, var, om der var nogen, der havde noget papir, for han blødte jo lidt. Det gode ved denne episode var, at holdet benyttede chancen til at proviantere svenske kødboller til festmåltidet sidste aften.



Selv om vi alle sammen var store og fornuftige spejdere, pionerer og ledere, må vi desværre også erkende, at vi i enkelte tilfælde godt kunne have brugt en ulveleder til at minde os om, at vi skulle huske alle vores ting, vi stod nemlig en af de sidste dage og manglede en pagaj og en uniform (det skal siges, at det var en fra Frie Fugle, der havde glemt den, men det er jo hvad der sker). Pagajen fandt vi aldrig, men vi var heldigvis så heldige, at vi sejlede forbi en kano på et helt tilfældigt sted ude midt på

vandet, og denne kano blev sejlet af to utrolig søde danskere, som havde fundet en "kakifarvet spejderjakke" på en af de øer, hvor de havde slået lejr, og den var sjovt nok helt identisk med den, vi havde mistet.



Hele ugen kan koges sammen til og beskrives som en helt igennem fantastisk oplevelse, som alle burde give sig selv på et eller andet tidspunkt i deres liv, da mødet med naturen og friheden på den måde gør noget ved en og det forhold, man har til de mennesker, man har omkring sig, idet man kun er afhængig af sig selv, dem man er sammen med og sine kanoer. ■



INTERNATIONALT SKJOLDUNGERNE I TYSKLAND



I år gik Skjoldungernes sommerlejr til Tyskland, hvor vi mødtes med en tysk spejdergruppe, som gerne ville prøve at holde en lejr med lidt gult spejderkrydderi. På tysk hedder spejder Pfadfinder.

Det var spændende for os alle at iagttage de mange forskelle, der er i arbejdsformen mellem gule spejdere og Pfadfindere. De har f.eks. en anden tilgang til mærker og patruljeorden. Til eksempel at erhverve kokkemærket skal de have hjulpet til i køkkenet på en weekendtur, hvorimod vores spejdere både skal fremstille en treretters menu ved bålet og skrive en kogebog.



Der var andre pudsige forskelle. Pfadfinderne blev vækket med en blid opmuntrende morgensang og guitar-spil

fra en af lederne, hvorimod de gule spejdere blev budt godmorgen af René, der som sædvanligt brægede: 'SÅ ER DET STÅ OP TID!', 'BÅLET MÅ TÆNDES OM 7 MIN!'.



For spejderne er det rutine, og de kæmpede bravt mod tiden og kunne servere velsmagende grød indenfor 10 minutter. De ældste Pfadfindere ville dele glæden, så de forsøgte for første gang at lave morgenmad over bål. Den var nu også god, erfarede René.

Andre aktiviteter var vi også fælles om. Ulvene fremstillede "ildsprudende" drager. De klippede og klisterede, så det eneste, de manglede, var en god vind at bære dragerne op på. De store pfadfindere og spejderne lavede bivouakflager, der skulle både styrkes med ekstra plast og nittes, så de kan bindes sammen, hvis man

nu gerne vil være flere under én. Og det ville pfadfinderne gerne, så de lå og sov i bivouak for første gang, og så kan man vel også lige så godt lære, at hvis man ikke står op næste morgen, og der er et par friske ledere med, så smutter der måske en bardun eller to - og så kommer man op!

Spejderne instruerede også pfadfinderne i kunsten, at bage pandekager over bål, for det havde de ikke prøvet før. Og sikken et hit! Man bliver nemlig sulten af at være på sommerlejr, så spejderne vendte pandekager i vildskab! Alt i mens den ene pfadfinder afløste den anden.

Som alle andre spejdere, så synger pfadfinderne også om bålet til aften, forskellen hos pfadfinderne og spejderne er bare, at pfadfinderne synger MANGE sange, flerstemigt og på denne lejr var der hele tre guitarer. Og det foregik hele aftenen og hver aften. ■





Rejsen til toppen var 17 km lang, med en stigning på 1500 meter, i 42° varme. Vi holdte pause hvert 10. minut for at se den flotte udsigt over hele Lykien og for at få noget vand. Naturen ved foden af bjerget var meget tør og fuld af larmende insekter, med græshopper så store som ahornblade. To kilometer længere fremme kom vi til en fyrretræs-skov, som kun kunne vokse i et højere luftlag. Vi priste os lykkelige for at blive skånet mod den varme sol og nød frokost på en klippeside i skyggen. Halvvejs oppe på bjerget lå en kilde, Emzik Cesme. Der boede en mand i en lille hytte med sin kat og han serverede te for de rejsende. Vi fik lov til at fylde vores vandbeholdning direkte i kilden, og lånte hans overdækkede terrasse til at tage en middagslur i varmen.

Vi slog vores telt op i 1750 meters højde med udsigt op til Tahtali dagi.

Næste morgen meget tidligt fattede vi vores rygsække, pakkede teltet og begyndte at kravle op mod den golde og ødede bjergtop. Udsigten fra toppen var exceptionel smuk og meget nervepirrende, nu havde vi nået toppen og var lykkelige over at have bekæmpet det mægtige Tahtali dagi.

Som afslutning på vores rejse tog vi en cable-car ned fra toppen af bjerget.

For at tage pioner mærket skulle vi hjembringe 5 betydningsfulde genstande, og til dette har vi hjembragt en fyretræs-pind som vi har taget med fra urskoven fra bjergsiden. Vi har tilføjet pinden vores eget særpræg og håber den vil inspirere andre pionerer til at tage på eventyr med denne i rygsækken. ■

Udklip fra rejsedagbogen

Vi havde i denne sommerferie sat os for at skulle tage pionermærket "Eventyr". Vores eventyr er foregået i det sydlige Tyrkiet, i Antalya området.

Vi besøgte Myra der i år 300 f.kr. var en af de største handelsbyer i datidens Grækenland (område Lykien). Det kan ses på dets store amfiteater, som var midtpunkt for alle byens beslutninger samt kultur og på de kæmpe indgravninger i klippen, necropolis. Myra er også kendt fra den bibelske historie om jesusbarnets og de tre vise mænd.

Det var en meget overvældende følelse at træde ind på scenen i det meget store amfiteater.

Yarnatas

Fra foden af Olympos bjerget lidt nord for byen Cirali, kommer der flammer direkte op af jorden. Sagnet siger at helten Bellarofontes, skulle besejre et uhyre for at kunne vende tilbage til sit hjemland. Uhyret hed Chimaira, den havde gede-

krop, løvehoved, slangehale og spyede ild. Bellarofontes spiddede Chimaira og fæstede uhyret dybt ned i foden af bjerget. Chimairas flammer kommer fortsat op af jorden.

Ved skumringstid kravlede vi de 900m trapper op på bjerget, hvor vi mødte en hel bjergside med små blå og røde flammer der dansede op af jorden. Vi tænkte straks at vi måtte udnytte disse flammer til brygge vores vigtige aftenkaffe. Derfor fandt vi vores Trangiagryde frem og kogte vand på Yarnatas evige flammer med rigtig spejdermaner. Vi blev der nogle timer, hvor vi drak kaffe, kiggede på stjerner og blev væk i flammerne, før vi igen kravlede af trapperne ned af bjerget.

Olympos

Turen op ad Olympos startede i en lille bjergby Beycik, hvor vi vågnede af solen der ramte vores telt. Vi havde planlagt at finde vand i den lille bjergby men det var lettere sagt end gjort. Til fik vi 10 liter vand til proviant af nogle lokale.

SKAL VI PÅ EKSPEDITION TIL GRØNLAND?



”Vi skal som før, videre frem...” lyder en gammel spejdersang. Og skabe noget nyt i vort korps, - det skal vi da naturligvis. Er det f.eks. en ide at gennemføre en Grønlandsekspedition for pionerer, rovere og ledere om et par år? Jeg tænker, at det er en drøftelse værd på ledertræffet.

En Grønlandsekspedition kan f.eks. foretages som en 12 dages tur med udgangspunkt i Sdr. Strømfjord. Vandring til en standlejr, hvorfra der kan udgå forskellige ekspeditioner som f.eks. et stjerneløb, tilpasset de forskellige aldersgrupper og interesser. For de mest vandrelystne kan der gennemføres en ugelang vandretur til Sisimiut og én retur med båd eller fly. For andre vil kortere vandring, gletsjervandring, havkajaksejls med grønlandsk instruktør, fiskeri o.s.v. være muligheder. Naturligvis udarbejdes et omfattende aktivitetsprogram gennem hele vinterhalvåret forinden, med foredrag og fortællinger, for at øge kendskabet til grønlandsk natur, historie, musik, sikkerhedspolitik o.s.v. Mulighederne er mange. ■



Slår man i sangbogen op på sang nr. 160, lyder de første linjer: "Så kom den tid, vi længtes mod...". Det var netop den følelse man stod med ved middags-tid i Næstved ved deres nye spejderhytte, da pionertræffet 2015 skulle skydes i gang. Glæden ved at se og gense spejder-kammerater langvejs fra var netop noget, man havde længtes mod. Vi havde alle 20 mand store forventninger til en weekend med kreativt og udfordrende spejderarbejde i den højeste klasse, samt en masse gode røverhistorier fra det for-gangne år og overståede sommerlejre. Der var hele 7 af korpsets grupper re-præsenteret, meget imponerende og si-gende for pionerernes udvikling i korp-set - skønt at se.



Susåens Sønner var arrangør, og deres nye spejderhytte Kukkerhuset, under ombygning, satte rammerne for begi-venhederne.

Oplægget til dagens aktivitet var at fremstille noget, man kunne bruge ved lejrålet. En taburet, en bænk, eller hvad man nu lige kunne finde på. Vi skulle altså netop være kreative og udfordrende overfor os selv, hvilket førte til nogle rig-tig gode og anderledes løsninger. Et par gutter fra Næstved gik med stort gåpå-mod til opgaven om at lave en flyvende bænk! Trods en udfordrende opgave blev den, til overraskelse for mange, løst. Mange samledes også på tværs af troppe for at lave nogle nye bænke til 1. Næst-

veds nye hytte. En opgave der blev gået til med stor entusiasme, og 4 nye bænke blev fremstillet. Nogle fandt vist ud af, at de kunne mere med værktøj, end de troede, hvilket selvfølgelig kun er dejligt at se.



Mens vi arbejdede i solens skarpe lys med vores konstruktioner, gik andre i gang med at fremstille en gammelmands-ild, vi kunne bruge til aftensmaden. En flot konstruktion af rafter og kalmar-planker blev bygget og står nu til gavn for 1. Næstved - en ægte good-turn!

Da en pioner gik lidt ind i træerne, for at lede efter en god gren til hans bækproj-ekt, opdagede han en flot lysning tæt på spejderhytten. Han hentede os andre, og vi blev hurtigt enige om, at her måtte der være en bålplads! Nu står der en skarp og eventyrlig ny bålplads, som patruljerne kan bruge til ceremonier eller bare en hyggelig sommeraften omkring bålet. Aftensmaden havde Jacob Vallentins mor stået for, et overdådigt 3 retters mål-tid blev fremstillet. Laks til forret, steg til hovedret og mor Mariannes hjemmelave-de daim-is til dessert var lige, hvad et par sultne pionermaver trængte til efter en varm arbejdsdag.

Da de ellers meget flotte, nyopsatte gips-plader dannede rammen for vores mid-dag, følte vi, at der manglede noget. Vi fik hurtigt stablet et ægte skovmands-hjørne op med økser, tomandssave, huggeblokke og olielamper, og det hele



skabte den helt rigtige pionerstemning i lokalet, imens BP vogtede over os fra sin plads på væggen.

Under middagen blev der sunget mange gode gamle spejdersange, og stemnin-gen var i top.



Da de sidste stearinlys brændte ud, blev det tid til at gå til køjs. Mætte af gode historier og oplevelser fra dagen, blev der hurtigt stille blandt de fleste.

Da flaget næste dag var nedhalet, og kæ-den smedet, var det med ærgrelse over at weekenden allerede var gået. Men det gør kun, at vi glæder os endnu mere til næste års træf hos Frie Fugle på Fyn. Det kan kun være værd at længes mod!

Vi ses til gode spejderstunder. ■

1. NÆSTVED TROP OG FLOK

WWW.1NAESTVED.DK



KUKKERHUSET
NY PRÆSTØVEJ 304
4700 NÆSTVED

Der var stor glæde i 1. Næstved, da bålet for første gang skulle tændes til grillaften i gruppens nye hytte "Kukkerhuset". Omend det stadig er en ganske enkel bålplads, så var fremmødet ganske stort. Der blev serveret gode historier fra ulvenes og stifindernes sommerlejr ved Karrebækstorp, samt fra spejdernes tur til Island. Og naturligvis gik snakken på planerne med Kukkerhuset.

Det flittige byggehold har anvendt rigtig mange arbejdstimer gennem hele sommeren. På førstesalen er der revet vægge ned, hvorefter håndværkerne har taget over med ombygningen. Trappen til første sal er fjernet, og den skal erstattes af en ny, som placeres i entreen i stedet for midt i samlingslokalet.



Da trappen blev fjernet, kunne man rigtig fornemme, at lokalet er stort nok til at rumme en stor ulveflok. Forældre og ledere kæmper bravt med at færdiggøre underetagen. Og man kan godt forstå, at de glæder sig i Næstved, over den dejlige hytte med den skønne placering midt i skoven.

Udendørs fældes træer og ryddes krat og buske, så der bliver plads til bål, leg og lejrarbejder. Naturligvis skal der bygges skur til opbevaring af troppens kanoer.

Spejderne skal have indrettet patruljelokaler, og forsøge at få både klenodier og ånden fra 25 år i "Åsen" med i det nye. I nye lokaler skal de forberede sig til efterårets mange aktiviteter. Først Sct. Georgsløb, siden Mindeløbet og LPT.

BOBBARÆKUS TROP

WWW.BOBBARAEKUSTROP.DK



SMEDJAN
AVLSBRUGERVEJ 1
3730 NEXØ

Spejdermarchen "Bornholm rundt" havde naturligvis deltagelse af Bobbarækus Trop. Det var en stor oplevelse og en stor fysisk udfordring. En 105 km fantastisk smuk vandretur langs cykelvejen, som følger kysten Bornholm rundt. Marchen



har deltagere af et par hundrede spejdere og FDF'er, og gennemførtes i år for 26. gang. Spejderne går i samlet trop igennem Rønne by, med faner i spidsen frem til Sejersgård, hvor marchen gives fri! Man kan herfra vælge at gå delstrækninger eller hele turen på de 105 km. Overnatningen foregår naturligvis i telte. Det er et kæmpe arrangement og en kæmpe oplevelse – så det var stolte og seje bævere, ulve, stifindere og spejdere, der kom i mål. Flot gået til alle, selvom det var hårdt, melder lederne. Man glæder sig også hos Bobbarækus over, at gule spejdere fra andre troppe valgte at tage turen til solskindsøen, for at deltage i marchen.

Gruppen ser også tilbage på en god sommerlejr, som igen blev afholdt i den imponerende "Bassebjerg"-hytte. Gruppen var også på "Bassebjerg" første gang, de skulle på sommerlejr i 2001, så det var med hyggelige minder. På første møde efter ferien dukkede 3 børn op, der gerne ville være ulve og et barn, der gerne ville være stifinder, så gruppen vokser stødt.



ERIK KLIPPING TROP

WWW.ERIKKLIPPINGTROP.DK



**SPEJDERPLADSEN
NYGÅRDSVEJ 27 D
4573 HØJBY**

Erik Klipping Trop melder om en rigtig dejlig sommerlejr med Kong Hardeknud Trop på Valhal. De fik rigtig gode oplevelser i en fantastisk spændende natur.

Der er områder med næsten jungleagtig natur. Der er kuperet bøgeskov med alle tiders mulighed for snigning. Under en dagsudflugt mødte de tilfældigvis en tidligere spejder og ornitolog. Han valgte at føre spejderne rundt i prægtigt fugleområde langs små stier om Svanesøen.

Valhal ligger ikke langt fra Buresø, så det blev også til et par badeture i den varme sommeruge.

I Højby bygges der på en patruljehytte og hævede bålsteder til stifinderne.

FREDERIKSBORG TROP

WWW.FREDERIKSBORGTROP.DK



**KRUDTHUSET
SOPHIENBORG ALLE 55
3400 HILLERØD**

Forårets turneringer vel overstået og Frederiksborg Trop har holdt en lang sommerferie. Ulve og stifindere var på sommerlejr på Fyrgården lige ud til Sejrbugten, hvor de nød en god uge, dog med blandet vejr. Spejderne var en tur i England (se andet steds i bladet). Efter sommerferien indleder gruppen med oprykning. Der er 10 ulve, der rykker op til stifinderne, og der er 6 stifindere, der skal rykke op til spejderne. Gruppens medlemstal er nu på over 100 aktive, og man må erkende, at gruppens hytte – Krudthuset – er ved at blive lidt for trang. Derfor arbejder gruppen med ideen om at udvide med en ny bygning. De er så småt gået i gang med et ideoplæg. I efteråret afholder Sct. Georgsgilderne det traditionsrige Sct. Georgsløb, et fælles løb for alle spejdere i Hillerød, her deltager såvel ulve som stifindere.



Til patruljeturnen eller til flok-, stamme- eller tropsturen

Spejderhytten Valhal ved Farum



Valhal er et 80 år gammelt muret hus, idyllisk beliggende på en lille høj i det fredede naturområde ved en smeltevandsådal fra sidste istid. Grunden er på 12.500 kvm og ligger i det sydøstlige hjørne af Terkelskov, ca. 4 km fra Farum station. Huset er på 130 kvm. Det indeholder en lille entre, pejsestue med en imponerende flot pejs, køkken, wc og lederrum med to køjer. På førstesalen er der et soverum på 65 kvm med madrasser. Der er toilet og køkken. På grunden er der desuden to faste lejrbaalpladser.

Der er o-løbs kort med faste poster, shelterpladser og vadreruter i området.

Hytten vedligeholdes af gule spejdere, der sørger for, at lejen er lav, så også patruljeturnen er en mulighed. 2400 kr. for en weekend inklusiv vand, el og brænde.

**Se mere om Valhal på
Grib Skov Trops hjemmeside og
kontakt hyttevagten på
e-mail: ole.lumholt@email.dk**

FRIE FUGLE

WWW.FRIEFUGLE-GULSPEJDER.DK



**REDEN
KIRKEVÆNGET 7
5471 SØNDERSØ**

Ja, så oprandt dagen endelig, da Frie Fugles hytte blev færdigrenoveret, og gruppen samtidig kunne fejre 30 års fødselsdag og dermed også 30 års jubilæum for de to gamle faste støtter, Birgit og Ole. Det var mange ting at fejre på samme tid, og det var da ikke andet end lige i sidste øjeblik, at det hele blev nået. Men klar til den store dag blev de i Frie Fugle.



Borgmesteren for Nordfyns kommune huggede med en økse behændigt båndet (tovet) over til hytteindvielsen. Byggelederen, vicespejderchefen og borgmesteren fik hver holdt nogle fine og meget rammende taler. Gæsterne fik rundvisning og var ganske imponerede over det halvstore projekt.

Den inspirerende museumsvojn fra De Gule Spejders Museum var transporteret til arrangementet og blev vel besøgt af både små og store. Billederne fra en dejlig dag taler for sig selv, og gruppen sender en massiv tak for fremmødet og de fine gaver.



FUGL PHØNIX TROP

WWW.FUGLPHONIX.DK



**APOTEKERVEJ 17 A
4180 SORØ**

Fugl Phønix afholdt fælles sommerlejr for alle grene på Råbjerggrunden i Grib Skovs smukke natur. Af mange spændende aktiviteter står den fælles hønseslagtning vist klart i de flestes erindring. Elleve kyllinger blev slagtet, parteret og tilberedt til festmiddag.



Fugl Phønix gruppeleder, Preben Bjeragger, har takket af efter mange år, som spydspids for gruppen, for at få tid til at hjælpe som leder i vores nabogruppe. Han har overladt hvervet til Michael Folman. Preben har dog ikke sluppet Fugl Phønix helt, idet han har fået nye titler og arbejdsområder: Hyttemester og formand for hytteudvalget.



I efteråret afvikler gruppen et PR-arrangement på to lokale skoler for at udbrede interessen for spejderarbejde til flere mulige ulveunger. Sidste år gav et lignende arrangement en god håndfuld nye medlemmer. Fugl Phønix er meget aktive på deres Facebook-side, så man kan altid følge med i aktiviteterne på "Fugl Phønix Trop – De Gule Spejdere i Sorø".

GRIB SKOV TROP

WWW.GRIBSKOVTRUP.DK



**BASSEBJERG
JAGSTIEN 3, NØDEBO
3480 FREDENSBORG**

En prægtig spejderaktivitet i Grib Skov Trop er den årlige Kon-Tiki Cup på hjemmebyggede tømmerflåder over Esrum Sø. Med seks store olietønder pr. flåde, rafter, ror og vikingesejl er rammerne sat. Naturligvis gælder det om at få den længste sejlads i den retning, vinden nu tillader. Undervejs er der fiskekonkurrence og tilberedning af mad over bål på flåderne. Der var blæsevejr fra vest i år, så turen, der nogle år varer mange timer, blev i år et ræs på godt 20 minutter.



Sommerens helt store samtaleemne var den fantastiske opsætning af den nybyggerinspirerede "Long Horn Dinner" restaurant med salg af varmrøget laks over bål og bøffer fra grill, som blev etableret ved Veterantræffet i Græsted. Det er Klokketilke Roverklan, der står for arrangementet, med det formål at skaffe økonomi til bygning af hytte til Kong Hardeknud Trop. Men hele Grib Skov Trop såvel som ledere fra nabogrupper og Sct. Georgsgildebrødre er involveret. Ikke mindst de talstærke og energiske pionerer gav den en ordentlig skalle. Det blev et fantastisk vejr, dermed mange gæster og fuldstændig udsolgt. Det gav et rekordstort overskud, som nu vil kunne hjælpe nye spejdere i Hillerødområdet.



GRØNDAL TROP & FLOK

WWW.GRONDAL-TROP.DK



**GRØNDALSVÆNGE,
VINDRUEVEJ 2B
2400 KØBENHAVN NV**

Den nye Grøndal Trop har haft et helt forrygende halvår. En voksende ulveflok, en ny indianerstamme og en flot tilgang af ledere. Ved ulveturneringen stillede flokken med tre raske, men i turneringshenseende meget grønne bander. De gik til den, og flokken tilkæmpede sig nogle flotte placeringer midt i feltet. Turneringen var en fantastisk oplevelse for både ulve og ledere, og med god inspiration er ambitionen allerede, at blive placeret i top 10 næste år.



Ikke mindre end 13 af de ældste ulve er nu, som de første stifindere, optaget i korpsets yngste stamme. For mange år siden levede indianerstammen Weledeh Yellow Knifes (også kendt som Gul-Knivene) på bredden af Yellow Knife floden i det nordvestlige Amerika. De havde deres navn efter det gule kobber, som de udvandt af bjergene og fremstillede knive, gryder og andet værktøj ud af. Om det var kampe med andre indianerstammer, sygdom, kampe med den hvide mand og hans griske tørst efter guld og pelse, der gjorde at stammen forsvandt, er der kun meget få der ved... Ét er dog sikkert – den gamle spådom siger, at når tiden er inde til at generobre de tabte territorier, og genrejse den tidligere så stolte Weledeh Yellow Knife stamme, så vil forfædrene give tegn til medicinmanden og høvdingen.

På ledersiden har gruppen fået tilgang af flere erfarne spejdere, så efter opdelingen i 2 grene er Dennis Christensen (Matwok) flokleder med Petra Wolfhagen (Pudmini) og Bjørn Schwartzbach (Akela) som flokassistenter. Lasse Vester (Høvding grædende Ulv) er stammeleder med Martin Bæhring (Bagheera) og Akela som stammeassistenter.

Den nye flok og stamme har en lille bøn til os andre. Da gruppen er nystartet med få midler og tomme udstyrshylder, modtager de gerne aflagt udstyr fra de mere veludrustede grupper. Alt modtages med glæde.

GRUPPE LOKE

WWW.GRUPPELOKE.DK



SPEJDERHYTTEN
JERNALDEREN 40A
2640 HEDEHUSENE

I forsommeren stod Gruppe Loke for spejderaktiviteter til den nystartede byfest i Fløng. På den dejlige solrige lørdag kom der rigtig mange børn til karruseltur, pandekagebagning, bueskydning, hestekokast, kryds & bolle-knobbinding, stammespring og kast med redningsreb.

Gruppen venter nu spændt, om de interesserede børn også finder vej til spejderhytten efter ferien. Sommerlejren gik til Paradislejren ved Silkeborg, naturligvis med Hjejlen-tur til Himmelbjerget, men også med kanosejlads på Gudenåen.



I forbindelse med oprykningssceremonien, her til efteråret, uddeles gruppens nye gruppemærke. Mærket indeholder Lokes tørklædefarver, den røde farve fra Dannebrog og den gule som symbol på de gule spejdere. Baggrunden er kakifarvet som uniformen.

Mærket er formet som et skjold og viser bue, pil og slange. Slangen med menneskeøje symboliserer Loke i forklædning (man må sno sig...;-)), og slangen er det dyr, som optræder på Gruppe Lokes store gruppeskjold. Bue og pil af mistelten er en henvisning til den nordiske mytologi, og fortællingen om Loke og Balder. Mærket er tegnet af flokassistent Catarina/Phao.



Stifinderlederne skal til WFIS-workshop i Belgien i den samme weekend, hvor resten af gruppen deltager i "Taastrupløbet", et spejderløb med deltagelse af alle spejdergrupper i Høje Tåstrup kommune.

GRUPPE ODIN

WWW.GRUPPEODIN.DK

BRYNSHØJVEJ 5
4573 HØJBY

Den nye gruppe "Odin" indledte aktiviteterne sent i 2014. Den har oplevet en massiv støtte fra Sct. Georgs Gildet, De Gule Spejdere og erhvervslivet i Odsherred.



I sommerens løb deltog spejderne i en lokal basar for områdets erhvervsvirksomheder i Nykøbing S. Her passede spejderne en bålplads, bagte snobrød og fik en snak med flere nye medlemmer. Det var en hyggelig weekend, og så tjente gruppen endda penge til yderligere aktiviteter.



Gruppen vokser støt og er på udkig efter et mere permanent sted at være, men indtil videre har de både lokaler, opbevaring og eget bålsted. De får måske desuden adgang til sheltere.

På grund af vokseværk søger Gruppe Odin allerede nu efter flere ledere.

JENS LANGKNIV GRUPPE

WWW.JENSLANGKNIVSGRUPPE.DK



ENRICO DALGASVEJ 3A,
SPARKÆR
8800 VIBORG

Det foregår i spejdergallauniform med opslag, gal-lasløjfe og hele molevitten, når Jens Langkniv stiller til parade ved åbningen af den årlige Billingsfest i Sparkær.

En fest over fire dage som er elsket og bakket op af alle i byen. Fra hytten går spejderne på rad og række gennem Sparkær med Dannebrog højt i vejret. Et imponerende skue, som afkaster mange beundrende blikke i byen, og som for spejderne gør, at netop denne byfest er noget helt specielt.



Om lørdagen er det spejderne, der fører an i Billingsmarchen, som er for alle, der har lyst at deltage. Derefter igen spejderne, der talstærkt deltager i cykelsponsorløbet og selv gennemfører aktiviteter for børn og voksne.

Søndag afsluttes alle herlighederne på fornem vis. Spejderne trækker igen i deres fineste klæder med gal-lasløjfe og Dannebrog og går med resten af beboerne i et optog anført af et orkester.

Optoget slutter på festpladsen, hvor orkestret giver koncert og Langknivene serverer pandekager bagt over bål til dem der har lyst, og det er der altid mange både unge og gamle der har på dette tidspunkt.

Begivenheden er et af højdepunkterne for Langknivene i løbet af spejderåret, da den samler byen og lokal-samfundet, som de er en stor del af.

Det store engagement i Billingsfesten bevirkede for få år siden, at Langknivene fik et stort økonomisk tilskud til den nu overståede hyttetilbygning.

KONG HARDEKNUD TROP

WWW.KONGHARDEKNUDTROP.DK



BÅLHYTTEN
AMTSMANDSVEJ 5A
3400 HILLERØD

Kong Hardeknud havde en fantastisk sommerlejr på Valhal sammen med Erik Klipping Trop - 2 små spejdergrupper hjalp hinanden! Det gav gode oplevelser at bygge videre på, og de er da også kommet godt i gang med den nye sæson. Efter oprykningen er der 8 ulve i flokken, 8 stifindere i stammen og 2 spejder i troppen samt 6 ledere.



Det gamle, midlertidige ulvehus er nu nedtaget, og alle er rykket ind i det nye bålhus, som indrettes med plads til stifinderne på 1. sal og ulvene i stuen. Det er nok det største bålhus, man har set. Spejderne skal i gang med at bygge "shelter for the storm" - et overdækket sted med brændeovn, bord og bænk og udsigt ud i mosen. Med nyt spændende bålhus venter Hardeknud at være på vej ind i en vækstperiode. Gruppen har været heldige med meget aktive forældre, som bl.a. har anskaffet en helt ny græsslåmaskine. Der er også plantet forholdsvis høje grantræer på den ellers så flade grund - det pynter alt sammen. Planen er nu at få bålhuset helt færdig, at få bygget et redskabsrum på 9 kvm, og få opsat lamper langs den S-bugtede sti på spejdergrunden. Gruppen planlægger at støbe fundament til den planlagte 100 kvm hytte til foråret, så kan der komme vandledning og kloakering på grunden.



KONG VALDEMARS TROP

WWW.KONGVALDEMARSTROP.DK



BONDESTIEN 12
3330 GØRLØSE

Hvert år inviterer Kong Valdemars Trop til Sankt Hans-fest i mosen, og hundredvis af gæster fra Gørløse og omegn møder op til en hyggelig aften på spejdergrunden.

Det var lokalrådet, der i 2007 henvendte sig til den nystiftede spejdergruppe og foreslog, at en gammel tradition med Sankt Hans-bål ved spejderhytten blev genoptaget. Spejderne greb chancen, selv om hænderne var få. Og inden længe var en ny tradition grundlagt. Man besluttede at sætte barren højt, og valgte en komplet spejderoplevelse med bålmad, lejr-bålsunderholdning og bål.



Den første formand blev noget nervøs 3 uger før første arrangement, om gruppen nu magtede det hele. Så lederne brugte en hel aften på at berolige hende. Og alt stod parat til tiden. Halvdelen af byen mødte op, og succesen var hjemme.

I år var det så 9. gang, troppen inviterede til fest i mosen. Karakteren har ændret sig gennem årene, om end de 3 hovedelementer, mad, underholdning og bål alle år har været det bærende.

Nu kører det hele på skinner. Der sættes store plakater op i byen. Ulvene bygger heksen, stifinderne og spejderne bygger bålet. Der opsættes 3 telte med sideplader til 250 personer. En stor kontrast til første år, hvor folk selv medbragte borde, stole og picnic tæpper. Bålet tændes på traditionel vis, ved at spejderne to og to tænder bålet med 3 meter lange fakler.



Det er et rigtig flot syn, når 30 spejdere samtidigt tænder bålet.

Selvom spejderne i år solgte 300 portioner mad, har målet med arrangementet i mosen aldrig været at skabe indtægter.

Målet har alle år været at give byen en god spejderoplevelse, og få den "nye" trop placeret, som en aktiv del af lokalområdet. Det må man sige er lykkedes til fulde.

RAVNETROPPE

WWW.RAVNETROPPE.DK



SMEDEBAKKEN 1, NYRUP
3490 KVISTGÅRD

Det er endda meget optimistiske meldinger, der kommer fra Gurre denne sommer.

Her til efteråret oplever Ravnetroppen for



første gang at være 3 enheder i gruppen. Både ulve, stifindere og spejdere. Mange ulve rykker op, så den kun et år gamle stamme bliver med ikke færre end 12 stifindere. Fra USA har Anja og Claus netop hjembragt hovedprydelse og masser af indianerbeklædning, så stammen kan præsentere sig lige så flot som de øvrige stammer i korpset. Ravnetroppen byder også velkommen til de første fire spejdere i troppen.



Længe har gruppen i Gurre puslet med planer om en bålhytte på spejdergrunden, så de har svært ved at få armene ned i begejstring, idet de netop har modtaget en donation på 25.000,- kr. til dette fra en lokal fond. De håber nu, at nabo-troppenes roverklaner vil hjælpe vore gode forældre med at få denne bålhytte etableret, inden frosten går i jorden, i hvert fald inden næste sommer, hvor der endnu engang kommer besøg af 30 amerikanske spejdere og forældre. Troop 155 fra North Palm Beach i Florida syntes så godt om besøget for et par år siden, at andre amerikanske spejdere ønsker at opleve noget tilsvarende. Bål og primitiv overnatning i skoven, samt et besøg i den fantastiske "Bassebjerg" hytte, var nogle af de ønsker, spejderne specifikt nævnte, da Anja og Claus besøgte dem for et par uger siden, for at forberede besøget.

ROLD SKOV GRUPPE

WWW.ROLDKOVGRUPPE.DK



**BJÆLKEHYTTEN
MOSEVEJ 40
9520 SKØRPING**

Primitivt spejderliv er noget, de synes om i Rold Skov, så til sommerlejren genbesøgte gruppen den primitive lejrplads "Katrinelyst" på Samsø, som de også benyttede for 12 år siden. Ulve, stifindere og spejdere holder altid fælles sommerlejr i uge 27. Og der var heldigvis intet sket med lejrpladsen siden sidst.



Det er en stor spejdergrund med rafter og dertil en primitiv markhytte med borde, stole og lidt andet skrammel. Der er en enkelt bordplade med vask, men ikke tilsluttet vand, og afløbet endte i en spand. Der var naturligvis gammeldags lokum med spand, der skulle tømmes. Der var intet el og varmt vand på lejren. Det kolde vand skulle hentes i dunke et stykke fra lejren. Alt i alt, en lejrplads som "i gamle dage", der kan anbefales til andre. Gruppen havde alle tiders lejr med rigtig godt sammenhold. En uge uden strøm, fjernsyn, computere, mobiltelefoner og anden elektronik. Til gengæld det bedste vejr, de kunne ønske sig. Sommerferiens varmeste uge.

De har altid noget at glæde sig til i Rold Skov. Det næste er Fyske turnering i september hos Frie Fugle, hvor de også skal være sammen med Jens Langkniv.



SKJOLDUNGERNE

WWW.SKJOLDUNGERNE.DK



**EILEKERSVEJ 19
4100 RINGSTED**

Da spejderne i juni byggede en LPT-lejrplads, var det ikke blot med LPT-træning for øje, men et udstillingsvindue til gruppens Skt. Hans fest, der blev noget af et tilløbsstykke. Ca. 900 personer deltog ved bålet, hvor Skjoldungerne lavede bålunderholdningen. Renés tidligere tropsleder fra Thors Følgesvende hjalp med til at styre programmet denne fantastiske aften.



Den helt store nyhed her fra troppen er, at selveste Preben Bjeragger, bærer af det firkantede tørklæde, har meldt sig som leder af ulveflokken. Det forlyder, at René stadig løber rundt og laver badutspring, med dobbelte tysker-flikflak, i glæde over dette.



Og der sker mere på lederfronten. Mette Marie trækker i uniform, Miranda vender tilbage til stammen, og Mitchi vil assistere både i flok og trop. Skjoldungerne har kontaktet nogle af korpsets andre små grupper, Loke og Grøndal Trop, og aftalt at gennemføre en samlet stifindertur til september et sted i Nordsjælland.



REN I TANKE, ORD OG HANDLING

DJE-DAVNE-TIL ZÆRES-SIDEN

VANDRINGER

VANDRINGER



MED GODT HUMØR

TIL AT STOLE PÅ

- 20 km**
- Lasse *Jens Langkniv*
 - Sofie *Jens Langkniv*
 - Ida *Jens Langkniv*
 - Johanne *Jens Langkniv*
 - Rasmus *Jens Langkniv*
 - Jennifer *Jens Langkniv*
 - Victor *Jens Langkniv*
 - Julie *Jens Langkniv*
 - Dicte *Jens Langkniv*
 - Batcha *Gruppe Loke*
 - Matwok *Gruppe Loke*
 - Mang *Gruppe Loke*
 - Tavi *Gruppe Loke*
 - Mellanie Lisby *Rold Skov*
 - Camilla Skoven Andersen *Rold Skov*

- 50 km**
- Jonathan Pedersen-Bjergaard *Frederiksborg*
 - Lucas Støjko *Frederiksborg*
 - Rebecca Støjko *Frederiksborg*
 - Carolina Ellekjær *Frederiksborg*
 - Clara Nørreskov *Frederiksborg*
 - Betina *Frederiksborg*
 - William Steinman *Grib Skov*
 - Johanne Steinman *Grib Skov*

- SVÆVENDE ØRN**
- Dingo *1. Næstved*
 - Mang *1. Næstved*
 - Rann *1. Næstved*
 - Asbjørn Nøhr Dissing *Grib Skov*
 - Ellen Dige Hjelm *Grib Skov*
 - Johanne Steinmann *Grib Skov*
 - Ellen Stougaard *Kong Valdemar*
 - Mikkel Batching *Kong Valdemar*
 - Emma Nilsson *Kong Valdemar*

- 25 km**
- Mathilde *Jens Langkniv*
 - Freja *Jens Langkniv*
 - Eskild *Jens Langkniv*
 - Cornelius *Jens Langkniv*

- 105 km**
- Majbrit *Bobbarækus*
 - Malene *Bobbarækus*
 - Jesper *Bobbarækus*
 - Mai *Frederiksborg*
 - Mark *Frederiksborg*

- VÆLDERE**
- Jonas Lerdangaard *Frederiksborg*
 - Carolina Ellekjær *Frederiksborg*
 - Freya Folman *Fugl Phonix*

- 30 km**
- Frederikke Holme Hansen *Frederiksborg*
 - Luca Klæø *Frederiksborg*
 - Gabriela Rietz *Frederiksborg*
 - Thomas Hemberg *Frederiksborg*
 - Alberte Christensen *Frederiksborg*
 - Maria Stougaard *Frederiksborg*
 - Sophia Kiemer *Frederiksborg*
 - Karla Weinholt *Frederiksborg*
 - Jonathan Kroigaard-Larsen *Frederiksborg*
 - Laura Olsen *Frederiksborg*
 - Selina *Bobbarækus*
 - Lucas *Bobbarækus*
 - Clara *Bobbarækus*

- SPRINGENDE LILV**
- William Steinman *Grib Skov*
 - Tobias Hansen *Grib Skov*
 - Christoffer Thomsen *Grib Skov*
 - Freja *Jens Langkniv*
 - Mathilde *Jens Langkniv*
 - Lasse *Jens Langkniv*
 - Eskild *Jens Langkniv*
 - Dicte *Jens Langkniv*
 - Tavi *Gruppe Loke*
 - Ferao *Gruppe Loke*
 - Matti Brisson *Frederiksborg*
 - Magnus Folke *Kong Valdemar*
 - Jonas Lund *Kong Valdemar*
 - Julius Svarre *Kong Valdemar*
 - Nick Silword *Kong Valdemar*

- RIDDERE**
- Pernille Lerdangaard *Frederiksborg*
 - Christian Steinmann *Grib Skov*
 - Marcus Leander Andersen *Grib Skov*
 - Frida Kristine Brockmann *Grib Skov*



TAGER VANSKELIGHEDER

EN GOD KAMMERAT



ER HJÆLPSOM

GOD IMOD DYR