

Riddersporen



Korpslejavis - De Gule Spejdere - Jamborettepladsen - 6 juli 2009

Korpslejren er igang !



Da 350 spejdere ankom til Jamborettepladsen, var det en ankomst i flotteste Gul Spejder stil. I 7 meters højde stod 7 spejdere i fuld uniform og store smil.

Kl. 16.23 gik de første spejdere igennem indgangsportalen til Jamborettepladsen. Lidt forsinket blev 350 spejdere modtaget af Lejrchefen og hele teamet bag Korpslejren.

Mathias og Martin fra Frederiksborg Trop var de første spejdere der gik igennem indgangsportalen i fuld uniform og guitar på skulderen. De mange spejdere stillede automatisk op i række, så da de sidste spejdere ankom var det til en velkomst af næsten 400 spejdere.

Lejren er nu officielt startet og forventningerne til ugen der kommer er store for alle ulve, stifindere, spejdere, pionerer, rovere, ledere og hjælpere. ■

Morten



Flaget hejses - korpset ret !



Kl. 9 søndag morgen blev Dannebrog hejst over Jamborettepladsen for første gang, på de Gule Spejders 25 års Jubilæumslejr. 394 stod rundt om flagstangen og hjalp flaget til tops med "Der er ingenting der maner". Spejderchef Per Stigard bød dagen velkommen og Frank sagde de bevingede ord. JEG STOLT ... ■





Turen til korpslejren og hvad laver du lige nu ?

Interviewartikel af Ole Hauris Sørensen

Vi spurgte en flok spejdere om deres rejse til korpslejren og hvad de laver lige nu?



Mathias og Rasmus –

Frederiksborg Trop og Grib Skov

Vi kørte 6 timer med tog til korpslejren, det var OK. Der var godt nok mange larmende børn, så vi fik ikke sovet. Men vi spillede kort på vejen – og Mathias vandt!

- Lige nu laver vi træ til kul. Træet skal ned i jorden, og på fredag har vi kul.



Lisbeth – Fugl Phønix

Vi toget til korpslejren, men vi kom næsten ikke med, for døren åbnede ikke.

Heldigvis løb en mand op foran til togføreren, og så gik det lige. Undervejs hyggede vi os, spillede kort og tog billeder.

- Lige nu laver vi kofter. Det er til når Kong Valdemar kommer. Vi laver også flag.

Jon – Jens Langkniv

Jeg kørte selv – fra Viborg. Det gik fint, og det er dejligt at være helt uafhængig.

- Lige nu holder jeg en lille pause – og får mig en kop kaffe.



Jacob – Fugl Phønix – og Bjarne

Vi tog toget til korpslejren. Og så var der en dame der fik et ildebefindende, så vi blev lidt forsinket. Men det var OK, for Bjarne underholdt med Bamse og Kylling.

- Lige nu arbejder vi på en indgangsportal.



Annemette – Skjoldungerne

Vi var med toget til korpslejren. Det var sjovt, turen var på 5 timer. Vi spiste madpakker og snakkede – og spillede S, P eller K.

- Nu skal vi ned at spise frokost. Vi har også lavet sværd – så vi kan kæmpe for Kong Valdemar!



Cecilia, Maja og Amalie

– Frederiksborg Trop

Vi var med toget – det var langt! Cecilia blev lidt køresyg og Amalie lidt træt, men det gik. Men toget kørte vistnok pludselig den forkerte vej og der var nogen der næsten ikke kom med.

- Lige nu spiser vi frokost. Vi er blevet meget sultne.

Emma - Gribskov Trop

Mig og min far kørte til lejren i "Valpen" - det er en 47 år gammel norsk militærbil.

På vejen herover kørte vi med forruden slået ned, så det var nødvendigt med et par gode briller. Det var rigtig sjov da vi kørte igennem Vive, det var med fuld drøn på anlægget og hele byen blev vækket af Michael Jackson.

- lige nu lave vi lejrplads og om lidt skal vi over og lave ridderdragter. ■





Lejrens Vidundere !

Ole Hauris Sørensen, søndag den 5. juli

Korpslejrens indgangsportal



Indgangsportalen er den første konstruktion man ser ved ankomst til lejren. Den er også lejrens suverænt højeste konstruktion. Indgangsportalen blev opført på rekordtid fra onsdag til lørdag, og var en fantastisk ramme for den store ankomst lørdag.



Fakta om

14, 5 X 5 meter grundplan
Øverste platform i 7 meters højde –
36,5 trin oppe!
4,5 meter passage under portalen –
nok til en stor lastbil.
Øverste flag i 17 meters højde

Stifindernes langbord

Stifindernes langbord er lejrens længste brugskonstruktion. Langbordet fungerer som spisebord, og sikrer at op til 180 spejdere kan indtage måltiderne komfortabelt og i tørvej. Kenneths hjerne og en bygger fra Ribe har spillet hovedrollerne i tilblivelsen af konstruktion. Langbordet er derfor bygget under respekt for byggetraditionerne tilbage fra Dronning Dagnars tid, tilført stifindernes helt særlige sans for at bryde de rette linjer.



Fakta om

24,5 X 3 meter
Op til 2,5 meter højde
Materiale: Dansk gran 8-30 år
Bundet op med lasker
Stabiliseret vha. snørelus

Spejdernes forhøjede bålplads



Spejdernes forhøjede bålplads er ikke bare én, men hele 6 identiske konstruktioner. Bålpladserne fungerer både som køkkenbord og bålplads i den helt rigtige arbejdshøjde. Hver bålplads deles af to patruljer.



Fakta om

6 X 1 meter grundplan
Bålplads sikret med samlet 1 kubikmeter vasket sand
2 ruller snor blev brugt under konstruktionen



.. fortsat, Lejrens Vidundere !
Spejdernes riddersal



Spejdernes riddersal er lejrens største bygning. Den er udført med stor omhu og præcision bl.a. ved hjælp af et utal af rettelinjer som er trukket på jorden. Rettelinjerne overvåges nøje under opførslen og enhver lemfældig kontakt mellem spejdere og rettelinjer udløser 10 armstrækninger – også kendt som ”10 stærke”. Opsætningen af hver enkelt halramme kræver 14 spejdere, og udføres koordineret og sikkert på kun 15 min.



Fakta om

5 halrammer – 4 meter afstand

4,5 meter i højden

7 meter frit spænd

6 ruller snor samler og stabiliserer konstruktionen.

Bagagesorterings-anlæg ala De Gule Spejdere !



Depotteltet er åbnet ...

Beretning fra depotbestyrinde - Camilla

Klokken 13, søndag blev korpsets depottelt åbnet. Mange lagde vejen forbi og handlen gik i højeste gear. De billige strømper var i

høj kurs, lige som alle de nye varer. Korpsmugg, 1. hjælps kit til spejderlommen og postkort blev langet over disken i stor stil.



Dagens mad

Morgen:

Havregryn, Cornflakes, mælk, sukker, marmelade, brød, smør, ost og havregrød



Frokost:

Skåret pålæg, leverpostej, grøntsager, brød, smør og godt med mayo...

Aften:

Frikadeller med dagens kartoffel, purløgss dressing og salat.

Dagens Vejr

Lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen byger, der kan være med torden. 18 til 22 grader og let til frisk vind omkring vest.



Dagens smil

Nicklas
- Frederiksborg Trop

Indgangsportalen er færdig og endelig klar til lejr.



Dagens Tegneserie-citat



Den ene ulv til den anden ulv:

“Ved du hvad ..? Da vi kørte i tog, her til lejren var der en dame der blev dårlig og blev hentet af en ambulance.”

“Nøøøj, det var der også på vores tog”, sagde den anden ulv.



Kulsvidning på Lejr

Af Line - Frederiksborg Tropa

På Jamborettepladsen samledes spejdere i dag for at prøve kræfter med kulsvierarbejdet, der for mange hundrede år siden var meget udbredt her i Rold Skov. Med hjælp fra naturvejleder Søren Risborg fra Rold Skovs kulsvierlaug blev der afprøvet kulbrændingsmetoder fra Broncealderen og Middelalderen

Helt tilbage i Broncealderen brændte man kul i et stort hul i jorden - en såkaldt grubbe. Grubben graves med skrå sider og med en diameter samt dybde på ca. 120 cm. Når hullet er gravet tænder man et bål i bunden af grubben og venter til dette har dannet et godt glødelag og en høj varme. Herefter lægger man de små træstykker man vil have brændt til kul ned i grubben og dækker denne til med græstørv.



Kulbrænding i grubbe er den ældste og mest primitive metode til kulbrænding og stammer helt tilbage fra Broncealder, Jernalder og Vikingetid. Rold Skov

rummer en lang række spor fra disse gamle tiders kulbrænding i grupper. Går man f.eks. en tur i den Jyske Skovhave nord fra Jamborettepladsen kan man tydeligt se disse kulturspor, der fremstår som små lavninger i landskabet.

I middelalderen gik man over til at brænde kul i såkaldte miler. Kulmilen opbygges normalt af 1-meters brændestykker, der opstilles i to lag til en kuppel omkring en pæl på 2 ca. meters højde. Kuplen beklædes med gode tætte græstørv og tændes fra toppen, der dækkes som det sidste.

Det er vigtigt at holde øje med røgen, siger Søren Risborg. Røgen skal være hvid og må ikke blive grå/blå. Ændre røgens farve sig, er det et tegn på at afbrændingen er løbet løbsk - hvis ikke ilttilførslen til milen justeres, vil udbyttet blive en stor bunke aske i stedet for kul!

Milen og grubben blev tændt omkr. Kl. 12 i dag og Søren vurderer at temperaturen inde i milen allerede ved 14-tiden er 700 grader. Milen og grubben skal brænde i 18-24 timer, hvor det holdes grundigt øje med røgen, dækkes og laves små huller så milen brænder jævnt. Når røgen siver ud helt nede i bunden af milen er det et tegn på at varmen er trukket helt ned i

bunden og kulbrændingen er ved at være færdig. Milen kastes til med jord og dækkes over med en pressening og yderst et lag jord igen. Milen skal køle af indtil på fredag, inden den må åbnes - åbner man før vil kullene begynde at brænde. Resultatet er meget afhængigt af vejret og det bedste resultat fås ved højtryk, siger Søren.



I dag er der kun enkelte rigtige kulsviere tilbage - én af den er kulsvieren Frode Jensen fra Rold Skov kulsvierlaug. Det er ham der har sponsoreret det brænde vi er ved at brænde til kul og når kullet er færdigt og pakket i poser på fredag, skal det sælges. Rold Skov kulsvierlaug samles én gang om året på den gamle milebrændingsplads i Rebild bakker. Her brænder de kul vha. De ældgamle principper på nøjagtigt samme sted som de gamle kulsviere gjorde det for mange hundrede år siden. På bakketoppen ses en vold af gamle græstørv og andet affald fra kulmilearbejdet som et tydeligt kulturspor fra svundne dage!



Stemningsbilleder fra første dag på lejr





TEKNISK UHELD

Grundet stømsvigt, tekniske problemer og computerlus, udkommer dagens avis først tirsdag eftermiddag

