



DE GULE SPEJDERE
I DANMARK

SPEJDERSPORT

December - Januar - Februar 2013/2014

31. Årgang





FRA STAMMENS ÆLDSTE

FORMANDEN

I korpssstyrelsen har vi det sidste år brugt en del tid på et strategioplæg for De Gule Spejdere. Strategioplægget blev fremlagt første gang på korpssrådsmødet i april og har siden hen været trykt i Spejdersport. Som en del af den strategi, vi arbejder med, er der indlagt møder med de civile i gruppestyrelserne, hvor vi gerne vil have en styrket dialog om, hvilke behov der er i grupperne, og hvordan dagligdagen kan gøres nemmere. Første møde er desværre endnu ikke blevet afholdt på grund af manglende deltagelse. Sidst men ikke mindst er der i alle grupper blevet udvalgt en fanebærer, der skal sikre, at strategioplægget bliver drøftet lokalt.

Nu vil mange sikkert spørge sig selv, hvorfor korpssstyrelsen netop nu har valgt at have fokus på strategi. Det sker også, at jeg hører: ”Strategien er helt fin, men vi har rigeligt at se til i vores lokale gruppe, så vi kan ikke bruge ressourcer og tid på at indgå i en drøftelse”. Men... i korpssstyrelsen synes vi, at det er vigtigt at vi får en strategi, ikke kun en korpssstyrelsens strategi, men en samlet ”De Gule Spejdere” strategi.

Vi kan glædeligt konstatere, at den positive fremgang, der de sidste år har været i De Gule Spejdere, fortsætter. Mange grupper har særdeles stor tilgang af børn, og glædeligt bliver der flere og flere deltagere på korpssarrangementer. Dette stiller større krav til os alle. Vi har brug for mere struktur og systemer, så det er vigtigt, at vi får drøftet ikke kun, hvordan vi måske bliver 2000 medlemmer, men hvad gør vi, når vi er 2000 medlemmer? For vi er godt på vej i denne retning.

På ledertræffet håber jeg, at der er blevet brugt en del tid på strategioplægget, og der vil komme en ny invitation til endnu et civilt møde d. 12. januar 2014. Jeg håber, at vi sammen vil få en rigtig god og åben drøftelse, således at vi sammen står bedre rustet til et fremtidigt godt spejderarbejde i De Gule Spejdere.

Godt nytår.

Med venlig spejderhilsen

Næstformanden.

SPEJDERCHEFEN

Vores mission er at skabe et handlingspræget spejderarbejde gennem fællesskab – stil og smil – med fokus på friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence.

Har I læst eller hørt det før? Det håber jeg.

Arbejdet med korpsets – hele korpsets – strategi er i gang, og når dette læses, har de voksne ledere været samlet på årets ledertræf og fået en introduktion til korpsets strategiarbejde. Jeg glæder mig til at starte dette arbejde og se og høre, hvordan det bliver modtaget af lederne.

Nu skal vi så alle arbejde videre med vores daglige spejderarbejde, men alle med strategien i baghovedet.

I efterårsferien var spejderpatruljerne samlet til årets landspatruljeturnering. Ridder Ebbe Trops gode grund var basen for endnu en god og velgennemført LPT.

Samme sted var der pioner- og roverturnering, hvor det ypperste spejderarbejde blev fremført af de deltagende sjak.

Endnu et stort tillykke til alle vinderne!

Sidst, men ikke mindst, blev der afholdt primikursus for korpsets ledere. Morten og hans team havde endnu en gang fået skruet et godt program sammen. Tillykke til alle kursisterne med et vel gennemført kursus.

Året er snart slut. 2013 blev endnu et godt år for spejderarbejdet i Danmark og ikke mindst et godt år for De Gule Spejdere.

Medlemstilgangen er stabil, og vi har i år sagt velkommen til Kong Hardeknud Trop i Hillerød. Korpset tæller nu 14 grupper.

Korpset har også en god økonomi, og vi kommer ud af året med et lille plus på kontoen.

Så det er ikke så ringe endda.

Den 12. januar håber vi at se rigtig mange civile medlemmer af gruppestyrelserne til møde i Brommecenteret. Vi skal bl.a. præsentere vores nye medlemsregistreringssystem, og vi skal snakke om, hvordan vi klarer de udfordringer, som kommer af, at grupperne bliver større og dermed, at korpset bliver større.

Når vi er kommet ind i 2014 er vi allerede godt i gang med nedtællingen til korpsslejren. Også i dette nummer af Spejdersport er der nyt om korpsslejren, jeg håber, at du glæder dig!

Tak til alle for indsatsen i 2013, vi kan alle være stolte af det, som vi har nået i årets løb.

Vi ses til endnu et godt spejderår.

Med spejderhilsen

Per



Fra Redaktøren

At skrive et indlæg til Spejdersport er ikke altid lige til - vi får alle stukket en deadline ud, og så forventes det/håbes der nærmest, at materialet ligger i redaktionens indbakke på dagen. Deadlines er ikke noget, vi bryder os om - og slet ikke i vores fritid. Det er rigeligt med de deadlines, der måtte være i forbindelse med vores job eller andre gøremål.

Hvem kender dette ordsprog, og hvem gør brug af det? ”Deadlines er til for at blive brudt” Nej, det tænkte jeg nok, men trods det så vil jeg vove den påstand, at vi alle i ny og næ tænker, ”Pyt, jeg må se at få det skrevet i morgen”, og dermed er vi alle (mig selv inklusiv) med til at bryde den deadline, der er sat op.

Hvorfor gør vi så det? Jo, det kan der være mange årsager til, og de fleste er nok dækket ind med den årsag, at vi simpelthen er fyldt op med indtryk fra vores dagligdag – og har familien at tænke på.

Det kan også være fordi, at når man sætter sig ned og skal skrive noget, som andre skal læse, kommer det ikke altid til én, og man har brug for at gå og ”ruge” over det, før man kan få det ned på et stykke papir.

Nogle tænker måske også, at det snart bør være en anden end én selv, der skal skrive, så det ikke altid er den samme som skriver. Her kan det til tider være en udfordring at finde en afløser. Måske vi skulle være bedre til at skiftes til at skrive?

Så til alle jer, kære læsere; at skrive et indlæg, en artikel eller en beretning betyder en del ekstra bearbejdning for dem, der sætter sig ned og skriver

- man sætter tid af – og bruger nok også mere tid end beregnet (for man bliver jo grebet af det).
- man sætter sig ned og skriver/ husker, hvad man har foretaget sig og hvilke aktiviteter, man fremadrettet skal lave.
- nogle skal også have indhentet input og gode historier fra andre i grenene i de enkelte grupper.
- alle er ihærdige med at gøre indlæggene interessante for jer læsere.
- det forsøges så vidt muligt at laves kort, så I ikke mister læselysten.
- mange bruger også tid på at undersøge nye ting omkring friluftslivet, finder gode historier fra ”gamle dage” eller nye regler for spejderne og

laver små indlæg med det.og ej at forglemme så er der alle jer, der laver gode artikler og beretninger om de oplevelser, I har haft.

- ulve, stifindere, spejdere og pionerer – vi får jo også gode oplevelser sammen med jer og udvalgte personer forsøger at lave gode, inspirerende sider til jer, som I kan gøre brug af – og I er også velkomne til at skrive ind til os....

Men for at komme tilbage til kernen; tiden - så undgår vi ikke disse deadlines, for vi skal jo have gang i bladet og opsætningen af det og få det ud til tiden til os alle i De Gule Spejdere i det ganske land.

Kort sagt, så gør vi alle vores bedste for, at alle i De Gule Spejdere får et inspirerende Spejdersport at læse, og I er alle velkomne til at komme med input til ULVESIDERNE og SPEJDERSIDERNE.

Kære læsere! Lad jer inspirere af denne udgave af Spejdersport – læs sidste nyt fra ”Gurreville Gazette”, indlæggene fra alle vores grupper i Danmark, som hver især har deres gode historie og rigtig meget andet godt..... !

God læselyst

Med gul spejderhilsen

Fra redaktøren, Malene Rosenørn Folden



INDHOLDSFORTEGNELSE

Ulve	6
Stifindere	8
Spejder	10
Rovere	14
Ved lejrbalet	16
Gurreville	19
Gruppeindlæg	27
Infoside	35



Naturen

Hej alle ulve !

Lav dit eget foder og Foderkarton

Nu, hvor den mørke tid har overfaldet os, er det tid til at tænke lidt på fuglelivet omkring os, og hvis vi samtidig kikker lidt i ulvebogen, under det mærke der hedder naturværn, kan vi se, at vi skal fodre vilde fugle i mindst to vintermåneder. En nem og billig måde at gøre det på er ved at lave et par foderkartoner.

Vi skal bruge:

- Et par tomme mælkekartoner
- Den billigste margarine vi kan få fat på
- Jordnødder
- Solsikkekerner uden skal
- Havregryn
- Jordnødder og solsikkekerner (finder I ved dyrefoderet i supermarkedet)

Sådan gør du:

1. Start med at smøge ærmerne op, og læg noget plastik på bordet
2. Åben mælkekartonen i toppen
3. Ælt margarine, jordnødder, havregryn og solsikkekerner sammen til en dej
4. Stop dejen ned i mælkekartonen, og tryk efter med en grydeske
5. Klips mælkekartonen sammen med en hæfteklamme, så den ligner sig selv igen
6. Prik et hul i toppen til en snor, så den kan hænges op
7. Ca. 2,5 cm fra bunden skæres et snit i siden 5 cm op 2,5 cm hen og 5 cm ned igen, så det ligner et u, der står på hovedet. Vip flappen ud, nu har fuglene noget at lande på
8. Hæng kartonen op et sted, hvor du inde fra kan observere de fugle, der kommer og spiser
9. Husk at skrive ned, hvilke fugle der kommer og spiser (da det også er en opgave til naturværn). Det kan være at du skal låne en bog med billeder af fugle, der viser hvad de hedder.* Se gratis APP – ” Havens fugle”

Man kunne være fristet til at købe de fuglefoderblandinger, man kan få rundt omkring, men lad være med det. Fugle spiser kun halvdelen af de frø, der er i (så får vi jo kun det halve foder for vores penge), og mange af foderblandingerne indeholder desuden frø af bynkeambrosie, som er stærkt allergifremkaldende. Det betyder, at man kan blive syg af planten, og det var jo ikke meningen, da I besluttede at fodre fugle.



Lige nu



Hvilke fugle kan vi hjælpe over vinteren?

Når I nu har brugt en masse tid på at lave foderkartoner, skal de jo også ud, der hvor de gør gavn. Her er det vigtigt, at de hænger rigtigt.

Det der er vigtigt er, at kartonen hænger så højt, at katten ikke kan nå den fra et træ, hustag eller stol og ikke mindst nå de fugle, der kommer for at spise. Det er jo en fuglefoderkarton og ikke en kattefoderkarton. Husk at katte kan springe. Det vil også være en god ide, at den hænger, så den kan ses indefra, så man kan stå og skjule sig inde i varmen. Hvis I står én meter fra ruden og står helt stille, vil fuglene ikke se jer.

Hvilke fugle kan vi så se på kartonen bortset fra den sultne kat?

I vil sikkert få en musvit, blåmejse, skovspurv (den ligner gråspurv) og gråspurv at se. gråspurven er den mest almindelige i byerne, og den store flagspætte kan også finde på at kikke forbi. Men det lader jeg jer selv opdage. Det er jo det, der er sjovt - at se hvor mange slags fugle, der kommer forbi ens egen hjemmelavede foderkarton.

På jorden under kartonen er der spild fra de fugle, jeg lige har nævnt, og her finder disse fugle deres føde: Bogfinke, dompap, rødkælk, grønirisk og solsort. Disse fugle vil faktisk godt kunne lære at hente foder i kartonen. Så hold øje med dem også.

Hvis det bliver en streng vinter, kan skovskaden og husskaden godt finde på at splitte kartonen ad, men det er jo naturen, når den er bedst. At levne og målrette når vi vil have mad og vil have den nu. Så nyd det, hvis det sker. Begge fugle er mestre i tilpasning og er flotte at se på.

Jernspurv, fasan og due - både skovdue og ringdue - kommer også og finder smuler på jorden under kartonen.

Hvis I er heldige, kan I også opleve et egern komme og snuppe lidt at spise.

Når det så bliver forår, og fugle og egern begynder at få unger, vil de også komme og hente mad, hvis I forsætter med at fodre.



App

Beskrivelse:

Havens Fugle er en quiz, hvor du kan lære at kende forskel på nogle af de mest udbredte danske fugle. Du hører et fuglekald og skal derefter trykke på den rigtige fugl.

Pris: Gratis



Naturen lige nu fortsat...

Byg dit eget foderbræt

Et foderbræt til fuglene kan vi jo også bygge. Det er en hyggelig opgave, som sagtens kan gøres på et par møder eller hjemme hos dig selv med mor eller far. Nogen kan måske gøre det på ét møde, men husk, det er ikke vigtigt, om man gør det hurtigt eller bruger mere tid på det, det der betyder noget er, om det vi ender med kan bruges.

Og I skal bruge:

- 2 styk x-finér(krydsfinér) 1 stk. på 20x25cm til bund og 1 stk. på 25x30cm til tag
- 4 styk lister på 2,5x2.5x15cm til hjørnestolper
- 2 styk lister på 1x3x23cm og 2 stk. på 1x3x25cm til kantlister

Det kan være, at I skal bruge hjælp til at save delene ud. Alle delene samles med små søm.

Både når eller hvis I selv saver og sømmer det sammen, skal I passe på fingrene. En sav, der kan skære træ, kan også skære i fingrene, og en hammer, der kan slå søm i, kan også godt ramme en finger. Det er meget ubehageligt begge dele. Jeg har prøvet det selv, så det behøver I ikke også at prøve.

Sæt foderbrættet fast oppe på en stolpe, eller bor et hul i alle fire hjørner, sæt en snor i alle hullerne, og så er den klar til at blive hængt op i et træ.

God fornøjelse

Rene Glim, Skjoldungerne



RÅDSKLIPPEN



VELKOMMEN TIL ULVETURNERING

hos Frederiksborg Trop 23. – 25. maj

Program

Fredag

Kl. 17.00 Lejrpladsen åbner

Kl. 20.30 Ulve Torben fortæller historie

Kl. 22.00 Ro i lejren

Lørdag

Kl. 07.00 Vækning og morgenmad

Kl. 09.00 Flagparade

Kl. 09.15 Ulveløb

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 14.00 Kulørt løb

Kl. 16.30 Kasser til lejrbaals underholdning udleveres

Kl. 18.00 Aftensmad

Kl. 20.00 Lejrbål

Kl. 22.00 Ro i lejren

Førstehjælp

Knob

Verdenshjørner/
stjernebilleder

Kimsleg

Junglen

Woodcraft/natur

Ulvestof

Nordiske flag/Dannebrog

Rold Skov

Ridder Ebbe

1. Næstved

Gruppe Loke

Jens Langkniv

Grib Skov

Fugl Phønix

Frie Fugle

Søndag

Kl. 07.00 Vækning og morgenmad

Kl. 09.00 Flagparade

Kl. 09.15 Tovtrækning

Kl. 11.00 Afslutnings parade

Kl. 12.00 Frokost

Vi skal på eventyr i junglen... Mowgli er blevet taget til fange af bandalog og vi skal hjælpe Baloo, Bagheera og Kaa med at

Det koster 300,- pr. deltager som betales gruppevis til Frederiksborg Trop's konto

Denne pris er uden transport!

Tilmelding til: c@chasa.dk
Tlf. 2060 1193

Lejr adresse:

**Krudthuset
Sophienborg Alle 55
3400 Hillerød**





Tapre stifindere!



Så har vinteren atter gjort sit indtog – dagene er blevet kolde og korte og aftnerne mørke. Det er lige vejr til at være inden døre og arbejde med alle de ting, der er blevet forsømt i løbet af sommeren, hvor man hellere vil være udenfor. Hvis man alligevel har vovet sig ud og er blevet godt kold om hænder og næser, er der ikke noget bedre end at krybe sammen foran pejsen med en kop varm kakao og fortælle historier. Denne gang vil jeg fortælle jer om Thanksgiving, som er en vigtig tradition i Amerika – og som faktisk er mere end 400 år gammel.

Jeg har talt!

Spejdende Ørn

Thanksgiving i dag

Ordet 'Thanksgiving' er amerikansk og betyder "taksigelse" – eller bare "at give tak". Hvert år den fjerde torsdag i november holder amerikanerne i USA Thanksgiving, hvor de samles hele familien og spiser en god middag. Lidt ligesom vi gør juleaften – bare uden gaver. I Canada holdes Thanksgiving 2. mandag i oktober.

Dagen er en helligdag, så børnene har fri fra skole. I løbet af dagen bliver der lavet mad og hygget, og i mange byer er der store optog og parader, som også bliver vist i fjernsynet.

Til aftensmad bliver der spist kalkun med tranebærsaauce, en speciel form for søde kartofler og kartoffelmos. Til dessert spiser de græskartærte.

Sådan har det ikke altid været, så nu skal I høre, hvordan det hele startede.

Pilgrimmene på Mayflower

11. november i 1620 ankom et engelsk skib til Cape Cod i Amerika. Det var ca. 130 år efter, at Christoffer Columbus havde set Amerika første gang. Skibet hed Mayflower og ombord var omkring 100 englændere, der var rejst fra Europa, fordi de der ikke kunne få lov til at tro på det, de gerne ville. Nogle af dem havde endda været i fængsel pga. deres tro. Englænderne fra Mayflower blev kaldt pilgrimme.

Den første tid efter at Pilgrimmene var kommet til Amerika gik med at undersøge det område, de var kommet til og med at finde et sted, hvor de kunne bo den vinter. I løbet af den første måned i Amerika mødte de nogle få indianere - og blev også angrebet af nogle af dem - men den første indianer, de snakkede rigtigt med, var en indianer, der hed Samoset.



Samoset møder pilgrimmene.

Fra: www.heritage-history.com/books/pumphrey/pilgrims/zpage134.gif

Samoset

Samoset var Abnaki-indianer og kunne snakke en lille smule engelsk. Han blev hos pilgrimmene et par dage og fortalte dem lidt om det sted, de var kommet til. Han fortalte dem om den indianerstamme, der boede tættest på, og som var venlige over for englændere. Stammen var Wampanoag, og deres høvding hed Massasoit

Da han rejste, lovede han, at han ville komme tilbage igen sammen med Massasoit og en anden indianer, der hed Squanto, og som var endnu bedre end Samoset til at snakke engelsk.

Den første vinter var meget hård for pilgrimmene. Næsten halvdelen døde af sult, kulde eller forskellige sygdomme.

Massasoit og pilgrimmene

Da det blev forår, kom Samoset tilbage til pilgrimmene sammen med Massasoit, Squanto og 60 krigere. Massasoit og pilgrimmene lavede en aftale om, at de skulle holde fred og hjælpe hinanden, hvis de blev angrebet. Det var mest fordi, der boede en anden indianerstamme - Narragansett – længere vestpå, som måske kunne finde på at angribe. Aftalen holdt i over 50 år. Den vigtigste grund til at der var fred i området så længe var måske, at de indianere, der havde boet i området før, alle var døde før pilgrimmene ankom. Derfor gik der noget tid, før pilgrimmene begyndte at komme til de områder, hvor der boede mange indianere allerede.

Squanto

Da Wampanoag'erne skulle hjem, lod høvding Massasoit Squanto blive hos pilgrimmene.

Squanto var faktisk ikke fra Wampanoag-stammen, men fra Patuxet-stammen. I 1605 var han sejlet med et skib til England, hvor han havde boet i næsten 10 år og havde lært at snakke flydende engelsk. På vej tilbage til Amerika var han blevet kidnappet sammen med 23 andre indianere og var blevet solgt som slave. Heldigvis var han blevet købt af nogle munke og var blevet sluppet fri, så han kunne vende tilbage til Amerika.

Da han i 1619 endelig kom tilbage til Amerika, fandt han ud af, at hele Patuxet-stammen var død, fordi den var blevet smittet med skoldkopper. Den sygdom var ikke farlig for europæere, men når sygdommen kom med til Amerika, over til indianerne, som aldrig haft den slags sygdomme før, var den meget farlig. Rigtig mange indianere døde af sådan nogle sygdomme.

Da Squanto fandt ud af, at hans stamme var død, besluttede han sig for at bo hos Wampanoag'erne. Det var derfor, at han var med, da Wampanoag'erne mødte pilgrimmene.

Squanto viste pilgrimmene, hvordan de kunne plante majs, græskar og squash. Han viste dem også, hvordan man kunne fange fisk i floderne, og hvordan de skulle bygge nogle huse, som også kunne holde om vinteren. På den måde kunne de få mad, og de kunne holde varmen om vinteren, så der ikke ville være så mange, der døde.

Da pilgrimmene havde høstet deres første afgrøder, var de meget glade, og derfor besluttede de at holde en fest, hvor de takkede for høsten. Den fest var den første Thanksgiving.

Pilgrimmene inviterede også Wampanoag-stammen og høvding Massasoit, og der kom ca. 90 Wampanoag'er til festen.

Og det var så historien om den første Thanksgiving – en historie om hjælpsomhed og samarbejde.

Lands Patrulje Turnering 2013



Da min PA, Frida, og jeg sidste år endegyldigt overtog Hjortepatruljen, var vi ikke i tvivl om, hvad vores mål var: Vi ville vinde LPT! Vi ville være den bedste patrulje i Danmark, og det var på ingen måde usandsynligt! Hjorte er nemlig en patrulje med en fremragende gejst, hvor alle har hver deres kompetencer.

I år stillede vi så med syv mand. Syv mand som i 1,5 år har arbejdet benhårdt frem mod at vinde LPT. Vi var alle enige om, at vi var Danmarks bedste patrulje uanset, hvordan det kom til at gå, og det tror jeg er grunden til at vi vandt LPT 2013.

Vi startede turneringen med en flagparade klokken 13.00. Dette års LPT foregik i Højby på Ridder Ebbe Trop & Floks fantastiske spejdergrund.

Jeg gik til PL-møde, og da jeg kom tilbage, var min patrulje allerede nået langt med lejrarbejdet. Vi fortsatte med lejrporten, indtil vi fik en kort pause ved aftensmadstid. Menuen stod på lækre foreller i tomatsauce. Undervejs havde vi også været nede og fiske med vores foropgave, som i år var en



fiskestang. Det gik imponerende godt, og vi var meget stolte, dog uden bid!

Da klokken blev midnat, røg de fleste i seng, mens Morten, PA, og jeg lagde overdækning på køkkenbordet. Klokken 01.00 stod køkkenbordet med presenning på og manglede kun bænken. Vi kunne derfor smutte tidligt i poserne.

Alarmen gik allerede klokken 06.15, for vi skulle op og lave lejren klar til up-to-standard! Det blev den så sandelig også og efter en veloverstået havregrødsdyst, kunne lederne kun finde lidt småting fra gårsdagens madlavning.

Så fortsatte vi ellers lejrarbejdet, og inden vi skulle af sted på hike, havde vi også fremstillet vores efterhånden karakteristiske låge. Jeg vil godt sige, at jeg var en meget tilfreds PL, da vi gik af sted!

Vi nåede dog ikke ret langt på vores fine hike, inden patruljens gode humør fik sig en på hovedet. Det begyndte nemlig at sile ned! På mine nu seks LPT'er har jeg aldrig oplevet noget lignende! Heldigvis var der ikke så mange poster den

dag, så da den sidste post var løst, tog jeg standeren i hånden og gik TIL mod lejren med patruljen lige i hælene. Herefter blev vi kendt som den patrulje, der gik VIRKELIG hurtigt, hvilket ikke var underligt, når vi overhalede syv patruljer...

Vi kom hen til lejren og fik noget mad. Mens PA skrev hikerapport med de mindre, tog Morten og jeg ud i regnvejret for at bygge den mest forhadte og mindst elskede bivuak nogensinde.

Da klokken slog 20.00 havde vi fået mad i form af chili con carne, og vi drog af sted på nat o-løb. Vi missede kun en post og kom ind i fremragende tid.

Efter en god nats søvn for nogen, en dårlig og våd for andre, fik vi lavet havregrød og brudt vores bivuak ned. Herefter var det af sted mod lejren og de sidste poster på hike.

Vi gik forbi et pizzeria, lidt surt, men vi kom i stedet til Højby Kirke, og det var også meget spændende! Her løste vi de sidste opgaver, og vi var tilbage i lejren ved 12-tiden.





Her var der dog ingen tid til at hvile, da vi var et af de første hold på o-løbet! Vi blev kørt i bus ud til startstedet, hvor vi fik alle poster i en rimelig god tid.

Tilbage i lejren fik vi lavet den hemmelige opgave, en lanterne flettet af pil (den vakte en del besvær), og hikerapporten blev færdigskrevet. Vi havde herefter en halv time til at øve vores fremragende sketch omkring Ridder Ebbe, hans to smækre døtre, frække naboer og en fortrukken, russisk barnepige færdig. Ved lejrbalet var det også en succes, kunne vi konstatere.

Herefter hyggede vi, indtil vi røg i poserne nogen lidt senere end andre...

Tirsdag morgen var vi alle meget

spændte! En god havregrød fik vi lavet, og vi løb et fremragende forhindringsløb. Vi kunne med stolthed se os selv i øjnene og være tilfredse med indsatsen.

Da vi stod ved flagparaden, var vi meget nervøse, for vi vidste, at Bæver JLG og Bæver GST også havde været meget stærke. Det hjalp dog lidt på nerverne, at vi vandt dagbog samt både lejrspport og hike! Derfor var jeg, ikke underligt, jordens stolteste patruljeleder, da jeg kunne føre Hjorte, Grib Skov Trop, op til præmiebordet for at få overrakt sværdet. Med en vildsvinetand, en læderlap og tre nye sølvplader til standeren kunne vi kalde os for vindere af LPT 2013. Det havde vi ikke gjort, hvis ikke vi havde haft den helt sande

spejderånd i vores patrulje. For det har vi - i allerhøjeste grad.

Da vi havde sagt farvel til vores gode spejdervenner fra nær og fjern, kunne vi tage hjem til Bassebjerg, meget, meget, meget stolte, glade og trætte.

MGSB

Rasmus Møller Bech, PL i Hjorte GST.



Spejderløb 2014

Savner du og din patrulje lidt spejderudfordring udover Wakadoku og LPT? Vi har her samlet lidt forskellige løb hen over 2014, som I kan se lidt nærmere på. Eller måske ligefrem få samlet patruljen og deltage i et af løbene.



FEBRUAR

Alligatorløbet (50 km) – www.alligator.dk

Sted: Sydsverige

Tekst til Alligatorløbet: Alli er det ultimative senior løb (15-23. 23+), der tester 2 mands sjakkets udholdenhed og samarbejde under vinterforhold i et barsk terræn. Lige fra tilmelding til løbets slutning kan du blive udsat for opgaver der skal løses. Du har brug for god fysik, en skarp hjerne og opmærksomhed for at vinde et Alli.

SEPTEMBER

NATHEJK (30-50 km) – www.nathejk.dk

Sted: Sjælland

Tekst til Nathejk Nathejk er en blanding af hejk og natløb for tropsspejdere og seniorer (12-16år). Patruljerne skal smugle genstande gennem løbet uden at blive fanget af banditterne (seniorerne). Det er godt at kunne snige sig afsted om natten og gemme sig i krattet. Patruljerne står selv for overnatning og mad undervejs.



JAN

FEBRUAR

Wasa Wasa løbet (25-30 km) – www.wasa.aweis.dk

Sted: Nordjylland

Tekst til Wasa Wasa løbet: Wasa Wasa er et natløb som som regel foregår den første weekend i en nordjysk skov. Natløbet bygger på gamle tradition og handler om at tilbage lægget et antal kilometer i løbet af natten og samtidig løse et antal forskellige opgaver.

Hvert år i starten af februar måned vil man natten mellem lørdag og søndag ét eller andet sted i Nordjylland kunne møde flere hundrede spejdere, der er ude på Wasa Wasa natløbet. Nogle gange under en tindrende frostklar stjernehimmel, andre gange i regn og blæst, men som regel altid i højt humør.



**WASA
WASA**



NATHEJK

Starter altid 3. fredag i september.. et sted på Sjælland



OKTOBER

Dilleløbet (35 km) – www.dille.dk

Sted: Nordsjælland

Tekst til Dilleløbet: Dille er et løb for topersoners sjak for alle tropsspejdere (12-16 år) i hele Danmark. Løbet finder sted i den første weekend i oktober et sted i Nordsjælland og varer lidt over et døgn. Løbet er lavet som en hejk og henvender sig primært til de ældste tropsspejdere, da der stilles store krav til færdigheder og samarbejdsevner, hvis man skal klare sig godt i den ofte hårde konkurrence.



DEC

AUGUST

Solaris løbet (40-50 km) www.solaris.dk

Sted: Hele landet

Tekst til Solaris: Solarisløbet er en spændingsfyldt weekendhejk, hvor spejdere i alderen 14-17 og 18+ kan afprøve deres egne grænser og patruljens sammenhold. Samtidig giver løbet deltagerne inspiration og gode idéer til deres daglige spejderarbejde hjemme i de lokale spejdergrupper.



Beretning fra Roverturneringen 2013

Selvom vi gennem længere tid havde talt om, at der skulle stilles et roversjak fra Grib Skov Trop, var det ikke klart før på den sidste tilmeldingsdag, hvordan sjakket kom til at se ud. Det blev et hold – endda de 3 ældste medlemmer af tropsledelsen, som forhåbentlig havde så mange og forskelligartede ”spejderevner”, at vi ville kunne klare os i de utallige konkurrencer, som en roverturnering består af. Vi havde lidt travlt i dagene op til turneringen, så vi havde ikke tid til en finere koordinering af, hvem der tog hvilket grej med. Med hjælp fra klanlederen skaffede vi et ildbor, og ellers sørgede vi bare for hver især at tage rigeligt med. Man må sige, at det lykkedes: Da vi mødtes i Højby inden turneringens start og fik fyldt stort set hele vores lejrplads med grej, stod det klart, at vi næppe ville komme til at gå ned på udstyr.

Efter at vi havde deltaget i flagparaden ved starten af spejdernes LPT, var det tid til at starte turneringen. Ved samlingen kl. 14 kunne vi se konkurrenterne an. Der var i år 9 pionerhold, men desværre kun to roverhold. Vi vidste dog, at det andet roverhold, Vædder fra Fulg Phønix, var absolut lige så opsatte

på at vinde som os, så det ville helt sikkert blive en hård og spændende dyst. I år var der særligt fokus på ildborskongkurrencen. Der ville være to dyste i løbet af turneringen, og Frank havde lavet et flot skjold, der fremover skal vise de bedste ildtændingstider. Det var lidt bekymrende, da vi ikke lige havde nået at få prøvet vores ildbor, og ingen af os i øvrigt nogensinde havde haft held med at lave ild på den måde. En anden nyskabelse var, at der to gange i løbet af turneringen ville være up-to-standard, hvor sjakket med den mest ordentlige lejr ville få et jokerkort, der kunne bruges til at udfordre et andet hold i en konkurrence som fx kast med sten eller redningsreb.

Turneringens første opgave lød på at lave en lejrplads med en bivouak. Det særlige var, at bivouakken skulle være højdejusterbar, så den både kunne bruges som arbejdsplads og sovested. Vi fik hurtigt lagt en plan for, hvordan vi ønskede, at lejren skulle se ud 24 timer efter. Og så var det sådan set bare et spørgsmål om hårdt arbejde! Kl. 16 blev vi afbrudt af den første ildborskongkurrence. Det startede ikke overbevisende med, at vores snor knækkede allerede inden vi



var i gang. Fortsættelsen var ikke meget bedre: Selvom vi fik en ny snor, lykkedes det desværre aldrig at lave andet end sort røg, og en lillebitte glød, der ikke havde lyst til at leve. Det blev ikke bedre af, at vores modstandere lavede ild på en imponerende rekordtid. Vi fortsatte arbejdet med håb om, at vi havde andre styrker end bål-tænding med ildbor.



Kort efter skulle vi i gang med aftensmaden. I år var maden måske nok lidt mindre kompliceret, end den ofte har været, til gengæld skulle både forret og hovedret serveres til bedømmelse inden for på forhånd bestemte intervaller på 5 minutter. Madudleveringen skete fra et bord, der efter alle kunstens regler var pyntet med årstidens danske grønt fra Lammefjorden. Menuen bestod af rimet torsk med pocheret æg, og sprængt kylling med rodfrugter. Mens maden blev tilberedt begyndte de næste opgaver at komme: Trækiler, fløjter af



Team og Rover, Turneringen 2018		Parvok.	Lejersport.	Dagbog.	Levnedes Historie.	Kiler.	Friskede dugt.	Madlavning.	Ikkeber dugt.	Lejr bål underhold.	Lejr lampe.	O-Løb.	Vejning.	Kort legning.	Armbøjst.	Fellingning.	Jobber.	Roverræs.	Kordet strek.	Elision ops.	Point total.	Placering.	
		300	100	75	50	25	25	100	50	20	50	80	25	50	200	25	20	35	25	50	1355		
Sirius		200	70	65	35	15	16	72	25	18	10	35	16	X	168	0	20	15	X	X	—	768	2.
Tergius		158	67	63	40	18	0	81	0	18	25	33	11	X	50	0	0	12	X	X	—	576	6.
Lynx Lynx		120	49	39	32	6	0	68	0	12	12	3	11	X	100	0	0	9	X	X	—	461	8.
Regulus Regulus		150	71	67	28	10	0	95	0	15	33	48	14	X	120	0	10	6	X	X	—	667	5.
Ursus Uctas		125	46	0	0	8	0	81	0	0	0	0	9	X	100	6	0	10	X	X	—	585	9.
Ursus Americanos		240	74	54	40	7	25	116	39	20	38	45	19	X	153	20	0	11	X	22	925	1.	
Dacelo		190	62	35	12	9	0	121	38	12	42	0	14	X	140	0	0	5	X	X	—	620	4.
Corvus.		155	46	15	0	15	0	82	0	0	14	0	14	X	129	0	0	5	X	X	—	475	7.
Sambeticus		220	50	50	18	5	0	87	0	0	20	61	9	X	130	0	20	13	X	X	—	685	3.
Vædder		265	68	70	30	18	25	134	25	17	29	26	24	40	160	0	10	7	23	—	969	2.	
Kudu.		255	81	65	33	16	21	92	21	18	35	68	24	48	180	13	10	14	18	—	102	1.	

bambus, samt det obligatoriske vers af "I've been a wild rover", der skulle fremføres til lejrbalet akkompagneret af "smukt" fløjtespil. Trækilerne skulle selvfølgelig bruges i en flækkedyst: Lige inden lejrbalet skulle vi flække en imponerende Douglas-kævla, der senere skulle bruges som nying.

Nattens opgaver var en herlig blanding af næsten alle slags spejderstof. Den største og mest tidskrævende var, at vi skulle fremstille en armbrøst med tilhørende pile, men derudover var der natløb på tid på Odsherreds markveje, opgaver i kort og tovværk, fremstilling af en lampe, og så naturligvis nybagte boller med hjemmekogt marmelade til morgenmad. Til vores egen overraskelse klarede vi natten uden at ramme træthedsmuren – måske godt hjulpet på vej af, at natten var stort set tør og meget lun, idet temperaturen vist holdt sig over 10 grader. Men der er nu altid en helt speciel følelse af lettelse, når man midt i arbejdet pludselig hører Margon, der styrer spejdernes havregødsdyst, og man samtidigt opdager, at man vist roligt kan slukke for pandelygten.

Ud på morgenen kom så endnu en ildborsdyst. Det var let støvregn, og vi var nok lidt kolde og opgivende og tænkte mest på at få det kvarter overstået, hvor vi skulle foregive at være entusiastiske ildborere. Men efter ganske kort tid, kom der kraftig røg efterfulgt af en fin glød, som rigtig gerne ville forvandles til flammer. Miraklet var sket. Vi havde lavet ild, og vi var endda de første! Således oplevede, finpudsede vi lejrpladsen og de sidste opgaver inden afleveringen kl. 11.30.

Tilbage af konkurrencen var nu kun det legendariske roverræs. Det startede ved flagstangen, hvor vi skulle skyde til måls efter kålhoveder (stilen med årtidens grønt blev fortsat) med vores armbrøste. Alle hold var omtrent lige dårlige. Derefter skulle vi – med vores armbrøst - ud på en længere løbetur rundt om lejrrområdet. Undervejs skulle der skydes til måls endnu en gang, inden det hele sluttede, og vi kunne hvile ud med en velfortjent frokost. Til afslutningen blev spændingen holdt lige til det sidste: Vi delte førstepræmierne i de mange discipliner nogenlunde ligeligt med Vædder, så det

var først, da den samlede vinder blev kåret, at vi vidste, sejren var hjemme, og vi stolte kunne kalde os for "bedste roversjak".

Til slut vil vi gerne sige mange tak til arrangørerne. Det er virkelig herligt, at nogen på denne måde gider at udfordre og underholde os med krævende, sjove og nyskabende opgaver.

Roverhilsner Kudu





VED LEIR-BAALET



Brændeafgift

Regeringens nye brændeafgift (der var møntet på rumopvarmning) rammer nu også spejdernes friluftsliv. På seneste korpslejr anvendte vi 40 m³ brænde og 500 rafter foruden de store til indgangsportal og flagstænger. Den nye afgift på denne træmængde beløber sig til næsten 20.000 kr.

Man kan dog søge ministeriet om fritagelse for rafterne, såfremt denne andel udgør mere end 5000 kr.



Spejderviden

En rummeter, skovrummeter eller kasserummeter er en enhed for rumfang af brænde. En skovrummeter betegner 1x1x1 m stablet brænde, før det er kløvet og savet i korte stykker. Dette udgør som tommelfingerregel kun 60% af en kubikmeter træmasse, resten er luft. En kasserummeter er betegnelsen for den mængde kløvet brænde, som kan være i en kasse på 1x1x1 m, når brændet hældes i "hulter til bulter". En kasserummeter udgør ca. 45% af en kubikmeter træmasse.



Kong Hardeknud Trop

Intet er så glædeligt, som når flere børn får mulighed for at dyrke spejdersport. Derfor var 3. september en stor dag, da Kong Hardeknud Trop afholdt første møde. 5 raske børn dukkede op på dagen, og første indmeldte blev Freja. Troppen råder over et moseområde i udkanten af Hillerød, og spejderne bærer tørklæder i lyseblå og hvid. Efter blot to møder

deltog de raske ulve med 160 andre i årets Sct. Georgsløb og hjemtog en imponerende 5. plads. Sikke en start.



Alle sejre tæller med

I forbindelse med det årlige Sct. Georgsløb i Hillerød fik Morten Batching tildelt Gildernes Spejderlederpris. Da ulvene blev afhentet af forældre, spurgte en interesseret: "Vandt i noget i år?" Ja, råbte en sejrstolt ulveunge med hænderne i vejret "Vi vandt spejderlederprisen"!



Det fornemste trofæ

Patruljelokalerne bugner af imponerende trofæer, men et har vi svært ved at overgå. Den vindende patrulje, ulvepatruljen, fra 2. Aarhus Trop fik ved den første LPT i 1934 overrakt en æresstander til ejendom. En helt speciel stander idet Baden-Powell havde lavet en tegning på den ene side. Den anden side var inddelt som et ridderskjold i fire felter. I det ene felt skulle vindende patruljes patruljedyr afbildes. Næste felt havde tre løver og ni hjerter efter det danske rigsvåben til tegn på, at det var en lands-patruljeturnering. 3. felt viste korpsmærket og 4. felt teksten "Lands-patruljeturneringen 1934". Standeren havde fem flige, hvor B.-P. havde skrevet sit navn på den ene, turneringsledere, dommere m.fl. havde skrevet på de næste. Sikke en kamppris!

Hvordan virker en bålhytte?

De bygger igen i Rold Skov, denne gang en bålhytte. Når nu Henning leder arbejdet, vælges ikke letteste bygningsdesign. Et tag af træspån krævede 2400 korrekt tilskårne stykker. Med et par afdækkede sider ligner det et helt lille hus, mente en stifinder. Ved indvielsen kom han løbende med beskeden: Der er noget galt med hytten - det ryger op af taget!

Katangut

I 1967 deltog 80 rovere i grønlands "ekspeditionen" Katangut. De ville ikke lade sig nøje med avisernes opfattelse af Grønland. De ville selv gå i lande, prøve hvad vejr er, når det er vejr i Grønland og møde grønlanderne ved at komme vandrende til dem gennem deres natur.

På De Gule Spejdes museums hjemmeside beretter Jørgen Weirsøe om de spændende tanker for ekspeditionen:

www.de-gule-spejdes-museum.dk

- Klik på "Roverprojekter" til venstre
- Klik på "Læs mere om Katangut-ekspeditionen" til højre.

"Når vi ser en grønlandsk "katangut" kravle til fjelds med 3 rugbrød, en fiskesnøre og et uldtæppe under armen, tilmed i slidte gummistøvler, må vi tænke over, om vor avancerede måde at møde fjeldet på ikke bidrager til at øge den kløft imellem os, som vi egentlig ville mindske", skriver Jørgen Weirsøe.



Kaniner

Det helt specielle, som spejderkorps tilbyder i forhold til alle andre ungdomskorps, er de store spejdes

patruljesystem. Målet for alle spejderkorps bør derfor være at have velfungerende spejderpatruljer med mange spejdere. Dette - skal man gøre sig klart - kan være i direkte modsætning til ønsket om at være flest mulige medlemmer i et korps. Det er, hvis tilgangen skyldes stadig yngre medlemmer. KFUM-spejderne har drøftet dette indgående og påpeger to farer ved kaninspejder-aktiviteten:

Spejdernes image. Hvis det er børnehavespejdere, der ses i bybilledet, tiltrækkes de store spejdere ikke i samme grad af korpset. De vil gerne have, at det er sejt at gå til spejder.

Forældrene tager over. Det er ofte forældre, ikke erfarne spejderledere, der leder de yngste. Det giver lederkredse og styrelser, hvor holdninger baseret på spejdererfaring kommer i endnu større mindretal.



Til eftertanke

Magnus Lorange er ikke en hr. hvem som helst. Han var KFUM-spejdernes første flokfører, har deltaget i udarbejdelsen af arbejdsstof for ulveunger. Til KFUM-spejdernes debat om berettigelsen af kaniner (som de kalder bævere) fremfører han: "Den eneste grund til, at vi har bævere med er, at ellers kommer de andre ungdomskorps først. Jeg kan godt se, at vi organisatorisk måske er nødt til at have bævere med, men de er for små til at forstå ideen i spejderarbejdet, og de burde ikke have lov til at kalde sig spejdere".

Hvornår blev de spejdere

En lille underøgelse af hvornår en samling tropspejdere blev indmeldt i korpset giver følgende fordeling:



33% har fået hele ulvetiden med helt fra 1. ulveår. Overraskende, at andre 33% tilkommer i stifindergruppen.

De 33%, der optages så snart de kan blive ulve, er dem, der måske også ville blive indmeldt som kaniner. Hvor mange af dem ville vi kunne holde interesseret i yderligere to år inden spejderalderen? Hvis andre korps tog disse, ville stadig 2/3 af tilgangen komme fra børn, der ikke har været kaniner.



"The Double"

Hjortepatruljen fra Grib Skov Trop anført af PL Rasmus Bech har indskrevet sig blandt de få patruljer, der har vundet "The double" - I samme kalenderår at blive vinder af både Wagadugløbet og LPT. Flot klaret Hjorte.



Pilen, elmen, birken og asken mødes, og varm musik opstår

Et ildbors historie.

Tenen er fra en seljepil i Hvidding Krat - lige ved grusgraven derude i krattet. Borepladen er fra en gammel båndpil i bunden af vores have. Boreklodsen er fra en udgået elm fra Sorø skovene. Buen er fra en ask, der væltede i en storm i vores have. Buelæderremmen er fra et sjippetov, som ikke længere er et sjippetov. Det store stykke birkebark, som smulder og glød lander på, kommer fra Rusland og er fra et birkebarkskursus i Thy. Det forkullede dunhammer-frøuld er fra dræningsgrøften lige ved brinken af Nørreåen. Hængelaven og de små rødgrankviste er samlet en solrig efterårsdag i skovene i Norde Dalarna, Sverige.

Alt sammen bliver opbevaret i Skovranger L. O. Smith's gamle lærredsrygsæk fra hans tid i Kaniksu National Forest, Idaho, USA. Til

sammen udgør det hele et ildborsæt - et ildbor er som noget af det eneste friluftsudstyr ikke noget man bare køber i Bauhaus eller Spejdersport. Det har sin helt egen historie og sjæl.

Det meste af udstyret lå varmt opbevaret ovenpå pilleovnen i værkstedet indtil lørdag morgen kl. 6, hvor det brutalt blev fjernet fra sin lune plads for at blive en del af roverturneringen 2013 op ad dagen.

Kl. 15 roterer seljepilen på båndpilen drevet af læderremmen og asken, der holdes af elmen. Først langsomt, mens der stødt kommer sort smulder ned på birken. Så sættes farten op, og en glød opstår. Gløden flyttes via birken til dunhammeren. Gløden spredes hurtigt fra dunhammer til blå og ståluld. Herfra går det stærkt til små birkestykker og hængelaven, som nu er i flammer. Nu antændes grankvistene - der er gået 1 min og 5 sekunder fra det hele startede. Magisk. De døde stykker træ har tilsammen rejst sig i flammer, som Fugl Phønix i sin rede. Man fornemmer let, hvilken hellig seance ildboring har været gennem tusinder af år. En seance baseret på viden om natur og omhyggelighed.

Desværre er der ikke mange, der kan det længere, men det kan stærkt anbefales - det er stadig en hel særlig oplevelse af tilknytning til vores natur og forfædre. Fra Buggi, Preben og Kenneth, Fugl Phønix Trop.



De fik ild

Ny eftertragtet vandrepræmie er indført på pioner- og roverturneringen for hurtigste ildtænding med ildbor. Tiden i år blev 1:05 for roverne og 1:39 for pionererne. Roversjakkets udstyr var pil mod pil og en 70 cm lang bue med lædersnor. Tønder var en samling af forkullede dunhammerdun, lav og grankviste. Lad os nu se, hvor mange år den tid får lov at holde!



PL/PA kursus 2014

Korpset indbyder til patruljeleder og assistent kursus for alle nuværende og kommende patruljeledere og assistenter. Ved tilmeldingen skal du derfor sige om du er PL/PA'er eller først lige er ved at blive det, samt om du har været på kursus før.

Kurset vil være modulinddelt, hvor vi vil være fælles til nogle aktiviteter, og inddelt i uerfarne og erfarne til andre aktiviteter.

Hvorfor skal du deltage?

- Du lærer om at udnytte ressourcerne i din patrulje
- Styring af patruljens arbejde
- Arbejde ud fra et fremadrettet program
- Planlægning af patruljemøder og ture
- Spejder ånden – stil og smil
- Rollen som PL/PA, det gode forbillede
- Praktisk omkring LPT

På kurset vil du som ny patruljeleder/assistent lære det grundlæggende for at være en god leder for din patrulje, og hvad der skal til for at få en god patrulje.

Program

På kurset vil deltagerne blive inddelt i blandede patruljer og hver patrulje etablerer en bålplads. På kurset vil der vil der løbende blive skiftet PL/PA i patruljerne. Patruljerne vil på nogle opgaver dyste mod hinanden for at teste teamwork og prøve læringen på egen krop – learning by doing.

Hvem

Kurset er for nuværende PL/PA'er samt dem som i nærmeste fremtid står til at blive PL/PA.

Pris

Kurset koster 100 kr. pr. person. Korpset yder kørselsgodtgørelse.

Hvor og hvornår

Kurset afholdes ved Fugl Phønix

Kurset starter kl. 12.00 lørdag d. 29/3 og slutter kl. 12.00 søndag d. 30/3 - 2014.

Medbring:

Almindelig spejder udrustning, (husk at det er en kold årstid i pakker til) papir og skrivegrej. (Detaljeret info fremsendes efter i har tilmeldt jer rettidigt)

For erfarne patruljeleder vil der også blive fokuseret på:

- Uddelegering
- Det langsigtede program
- Mere om programlægning for patruljemøder
- Viden deling af gode ideer
- Konfliktløsning

På kurset er det vores mål at du opnår:

- Du får gode redskaber til planlægge og holde møder
- Bliv et forbillede for din patrulje
- Få ideer til lege og opgaver
- Udvide dit spejdnetwork
- Lære at uddelegere
- Får nogle gode oplevelser, sammen med dine spejder venner.

IM



POSSIBLE

Tilmelding

Tilmelding foregår elektronisk på <https://gulspejder.nemtilmeld.dk/10/>

I kan også finde linket på gulspejder.dk.

Kursus ansvarlig:

Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at skrive eller ringe. Petra Munk Wolfhagen, pmunkwolf@gmail.com, Grib Skov Trop - 28181725

Vel mødt til en lærerig weekend
Kursus teamet



Est. 1789

Lørdag, 17. november, 1883

Pris \$ 0.10

Endnu en borgmesterkandidat er kommet på banen

Lullubelle Mortensen, ledende primadonna og ejer af Cabaret og Natklub "Texas Gule Rose" har meddelt at hun stiller op til borgmestervalget. Hvem er hun egentlig? Og hvorfor vil hun gerne være borgmester? Gurreville Gazette har sat sig for at finde svarene.

GG: Lullubelle, vi kender dig som en kvinde, der har mere end rigeligt at se til i dagligdagen. Hvorfor har du valgt at stille op til borgmesterposten?

LBM: Jeg kunne jo i sidste nummer af Gurreville Gazette læse at Merton Batling stiller op. Den mand er efter min bedste mening en døgenigt og en fusentast. Så jeg synes at Gurrevilles borgere skal have et godt alternativ. Natklubben kan udmærket køre uden så megen indblanding fra min side, så jeg har rigeligt tid til at være borgmester ved siden af. Det kan vel ikke være så voldsomt krævende at styre en lille by som Gurreville. Husk på at jeg

har boet i store europæiske byer som Milano og Paris.

GG: Ja, lad os høre lidt om din glørværdige fortid.

LBM: Jeg er født i Danmark for ca. nogen-og-tredive år siden. Mine forældre døde da jeg var ung, og jeg tog til Italien for at udleve min drøm om at blive operasangerinde. Jeg slog igennem på La Scala i Milano, hvorefter jeg blev kendt og elsket i hele Europa under navnet 'Nattergalen fra Milano'. Siden flyttede jeg til Paris for at synge på den parisiske opera.

GG: Der er på alle måder langt fra Paris til Gurreville. Hvordan kan det være at du opgav livet som feteret operastjerne i Europa for at ende i en lille by på prærien?
LBM: Ja, det var sådan set heller ikke planen. Men i Paris var jeg ude for en skrækkelig oplevelse, som fik mig til at lægge nye planer. En aften, efter jeg havde sunget på operaen, blev jeg fulgt hjem af en rig parisisk bankdirektør. Da vi nåede hjem til mig, inviterede jeg ham ind på en enkelt kop te.

Fortsættes side 3



Lullubelle Mortensen viser her hvor hun startede sin karriere i Gurreville.

Ny redaktør på Gurreville Gazette

Den gamle redaktør går på pension og fra næste nummer tiltræder Petrea Monk Wolfchin som ny redaktør af Gurreville Gazette.

Miss Wolfchin er selvlært journalist og har tidligere arbejdet på såvel lokale som landsdækkende publikationer. Miss Wolfchins slogan for den fremtidige avis vil være: Gurreville Gazette - store nyheder til små priser.

Sherif ansættelse går ind i sidste fase

Efter de indledende interviews med udvalgte kandidater, er borgmesterkontoret tæt på at træffe sin afgørelse. Iflg. planen offentliggøres navnet den 17 marts. *Snej.*

Hvem er Gary Gunslinger?

Man ved ikke meget om manden, som røver vores banker, stjæler vores heste og kidnapper lovlydige borgere. Gurreville Gazette prøver at sammensætte et portræt.

H. A. DRAPER,



Bedemand, Snedker
og lånindrivelser

Gurreville Våbenfabrik

302 BROADWAY,
AND 64 DUANE ST.



Every variety of
GUNS,
AND SPORTING GOODS.

CHARLES-DALY HAMMERLESS
WHITE CARTRIDGE BOLT



ADDRESS P. O. BOX 475
CABLE ADDRESS: GUNSLINGER
TELEPHONE 123 PHOENIX

New York, 5/6/97.

Hvem er Gary Gunslinger?

Vi ved alle, at Gary Gunslinger er Western Territory's værste bandit. Men ellers er det ikke meget vi ved om manden, som røver vores banker, stjæler vore heste og kidnapper lovlydige borgere. Gurreville Gazette prøver at sammensætte et portræt af den forhærdede forbryder.

Gary Gunslinger!!! Alene navnet kan få almindelige borgere til at ryste i bukserne og kigge sig en ekstra gang over skulderen. Igennem de sidste 10 år har Gary og hans bande "Gunslinger banden" huseret i Western Territory, og heller ikke Gurreville er sluppet for hans ugeringer. For 4 år siden røvede han Cowboybanken i Gurreville og slap af sted med 8,731 \$ og en pose bolsjer. Siden da har skiftende sheriffer og vicesheriffer holdt ham borte fra vores dejlige by. Men det bliver næppe ved med at gå godt. For bare tre måneder side slog han til i nabobyen Churchville. Her bortførte han bankdirektørens kone og slap hende først fri igen efter at byen havde betalt en klækkelig løsesum. Rygterne siger, at han nu har kig på Gurreville og kun venter på den helt rigtige lejlighed til at slå til.

Det er ikke meget, man ved om Gary Gunslinger, men vi har talt med folk, der har mødt ham – heriblandt tidligere bandemedlemmer – og på dette grundlag har vi sammenstykket et portræt af den berygtede bandit. Vi ved at han blev født som Gareth Michael Jackson i Indiana i ca. 1855. Allerede som ung var han en skidt knægt. Som 13-årig røvede han den lokale slikbutik og flygtede ud af byen med lakrids og bolsjer for mange hundrede dollars. Hans hang til søde sager har i øvrigt holdt sig lige siden, og selv som voksen forsøm-

mer han aldrig en mulighed for at stjæle slik, hvis han kan se sit snit til det. Den unge Gary begyndte at hænge ud med andre lovløse, og en overgang var han med i Jesse James' bande, hvor han blandt andet lærte at røve banker og skyde med revolvere. Som 18-årig besluttede han dog at starte for sig selv.

ritory. Han er efterlyst i samtlige større byer, og dusøren for ham er efterhånden nået op på 10.000 dollars.

I de senere år har Gary Gunslinger og hans bande ændret arbejdsmetoder. I stedet for at røve banker og heste har de specialiseret sig i at bortføre fremtrædende borgere og afkræve løsepenge for at

Gunslinger-banden består af et skiftende antal banditter – som regel 5-10 stykker. De lystre Garys mindste befaling. Garys næstkommanderende hedder Dynamit-George. Gary og George er de eneste, som har været med hele tiden. De øvrige bandemedlemmer udskiftes jævnligt. Nogen er blevet fanget og er røget i fængsel, andre har selv forladt banden, men endnu andre er blevet smidt ud, fordi de er feje eller har taget af Garys slik uden at spørge om lov.

Mange dursørjægere drømmer om at fange Gary Gunslinger. Det vanskeliggøres imidlertid af, at der ikke er ret mange, der ved, hvordan han ser ud. Mens de skiftende medlemmer i Gunslinger-banden jævnligt er blevet fotograferet, er der aldrig nogen, der har haft held til at tage et godt billede af Gary. Han passer meget på ikke at blive fotograferet. Det eneste kendte billede af ham er taget i modlys, så man kun kan se omridset af ham. Dette billede blev fundet i kameraet hos en omrejsende portrætfotograf. Fotografen lå død ved siden af sit kamera – skudt med 6 kugler fra en Smith & Wesson kaliber 44 Magnum Special, hvilket er et sikkert tegn på, at det er Gary, som har givet ham akut blyforgiftning.

Så det eneste man ved om Gary Gunslinger er at han er almindelig af bygning, ikke særlig køn, er glad for slik og altid går med en lys cowboyhat. Hvis du møder en, der passer til dette signalement, så giv straks besked til sheriffen. Eller, hvis du er meget modig kan du jo selv forsøge at fange ham. I så fald ender du enten med en dusør på 10.000 dollars eller i en etværelses med låg på Gurreville Kirkegård.



Det eneste kendte billede Gary Gunslinger.

Han samlede en bande af unge banditter, og sammen begyndte de at røve banker og diligencer. De blev hurtigt berygtede for deres brutalitet og frygtløshed, men de blev også kendt for kun at slå folk ihjel, hvis det var strengt nødvendigt. I løbet af ganske få år var Gary den mest eftersøgte bandit i Western Ter-

slippe dem fri. Senest var det som nævnt konen til bankdirektøren i Churchville, som blev bortført. Det var dog en streg i regningen for Gary, at bankdirektøren ikke ville betale for at få hende tilbage igen. Det endte dog med at byens borgere skillingede sammen til løsesummen, så den stakkels kone kunne komme hjem igen.

Fortsat fra forsiden

Men han misbrugte min gæstfrihed og begyndte at lægge an på mig. Jeg blev naturligvis voldsomt chokeret og prøvede at flygte fra ham. Da han løb efter mig, snublede han og faldt. Tilfældigvis lå der en brødkniv på stuegulvet. Han faldt så uheldigt at han landede lige ovenpå kniven, som borede sig ind i ham – to gange. Der lå han så, bevidstløs og dødeligt såret, så jeg prøvede at give ham kunstigt åndedræt, hvorved han fik min læbestift i hele ansigtet, mens jeg blev smurt ind i hans blod. Desværre var det forgæves, og kort tid efter udåndede han i mine arme.

GG: Det var dog en forfærdelig historie. Hvad skete der derefter?

LBM: Nu forholder det sig således at det franske politi er kendt for at være meget mistroiske. Jeg var derfor lidt nervøs for, om de ville tro på at bankdirektørens død var et hændeligt uheld. Så allerede samme aften pakkede jeg en kuffert og tog toget til Hamborg. Herfra kom jeg med et skib til New York, hvorfra jeg rejste videre vest på, lige indtil jeg kom til vores dejlige Gurreville.

GG: Har du stadig familie i Danmark?

LBM: Jeg har kun min bror og hans familie. Min lille nevø forguder mig. Han er 5 år gam-



Et ældre billede fra før Lullu overtog cabareen i Gurreville.

mel. Han har lovet mig at hvis han en dag får en datter, skal hun opkaldes efter mig og hedde 'Lullubelle'.

GG: Og nu vil du så være borgmester i Gurreville. Hvad skal være dit valgprogram?

LBM: Jeg synes at der skal være flere kvinder på ledende poster i byen. Alle ved at kvinder er klogere end mænd og bedre til at planlægge. Derfor vil jeg udnævne kvinder til alle ledende poster. Til gengæld har mændene flere muskler og er derfor bedre til det fysiske arbejde, så det bør vi kvinder derfor ikke blande os i.

GG: Hvad tror du at mændene i Gurreville vil sige til det valgprogram?

LBM: De vil synes at der er en fantastisk idé. I virkeligheden

foretrækker de fleste mænd at overlade det til os kvinder at træffe vigtige beslutninger. Det er bare ikke altid at de er klar over det. Men så må deres koner prøve at få dem til at indse, hvad der er bedst for dem.

GG: Har du andre valgløfter?

LBM: Ja. Hvis jeg bliver borgmester, vil der blive givet stats-tilskud til udskænkning af whisky i byens salooner. Whisky er godt for blodcirkulationen. Derfor bør alle have råd til et par glas om dagen. Det er i hvert fald en idé, som mændene i Gurreville vil synes om.

GG: Det har du ganske givet ret i, Lullubelle. Vi ønsker dig held og lykke med din valgkampagne.

LBM: Tusind tak min blomst. Kunne du ikke tænke dig et ekstrasjob som cancan-pige?



Til hårdtarbejdende cowboys & girls, skal der serveres solid kvægdrieverkost.

The Great Cowboy Cassuolet

8 personer

Denne ret bliver bedst, hvis den laves i store mængder.

500 g bankekød
500 g svinekød i tern
300 g røget bacon i strimler
250 g krydderpølse i skiver, (kabanosse el. chorizo)
2 fed hvidløg, hakkede
20 chalotteløg
3-4 gulerødder i skiver
300 g tørrede bønner, fx. pinto
1 tsk spidskommen
1 tsk røget paprika
2 spsk hakket jalapeno
1 dl salsasauce
200 g majs
2 stk laurbærblade
1 dl rødvinseddike
7-8 dl hønsebouillon
Maizena til jævning

Til servering:
16 tortillas

Brun al kødet og baconen i en gryde. Skru lidt ned for varmen, tilsæt grøntsagerne og lad det simre i 5 minutter. Hæld de resterende ingredienser i, undtagen maizena og lad det simre under låg i 50-55 minutter. Skal skummes en gang imellem. Tilsidst jævnes retten med maizena udrørt i kold vand.

Serveres med tortillas der er varmet på panden.

SUGARMAMA'S CANDY STORE



Sugarmama's er Gurrevilles førende slikbutik. Hos os kan du købe alt i lakrids, chokolade og sukkervarer.

Prøv f. eks. vores

- ☒ Indianerfingre
- ☒ Borgmesterstænger
- ☒ Cowboysnus
- ☒ Hestedrops

SUGARMAMA'S - BYENS BEDSTE BOLSJER

Gurreville Persongalleri og forbryderalbum



Robert LeRoy Parker

Alias: Butch Cassidy

Fødeby: Beaver, Utah

Beskæftigelse: Tog- og bankrøver

Bemærkninger: Leder af vestens vildeste bande "Wild Bunch Gang".



Lullubelle Mortensen

Alias: Nattergalen fra Milano

Fødeby: Frederiksborg, Hillrod

Beskæftigelse: Kromutter, ledende primadonna og ejer af Cabaret og Natklub "Texas Gule Rose".



Gareth Michael Jackson

Alias: Gary Gunslinger

Fødeby: Fort Wayne, Indiana

Beskæftigelse: Hestetøv og røver
Bemærkninger: Western Territory's værste bandit og kidnapper.



Schöne Gitte

Alias: Sugarmama

Fødeby: Nutcity, Hillrod

Beskæftigelse: Slikmutter, karameljonglør og bolchetriller. Samarbejder fint med tandlægen i Gurreville.

BUFFALO BILL'S WILD WEST AND CONGRESS OF ROUGH RIDERS OF THE WORLD.



A CONGRESS OF AMERICAN INDIANS, REPRESENTING VARIOUS TRIBES, CHARACTERS AND PECULIARITIES OF THE WILY DUSKY WARRIORS IN SCENES FROM ACTUAL LIFE, GIVING THEIR WEIRD, WAR DANCES AND PICTURESQUE STYLE OF HORSEMANSHIP.

Pionertræf 2013

Pionertræffet blev i år afholdt af Jens Langkniv Gruppens pionerer, og det var en rigtig god weekend.

Der mødte i alt 14 pionerer op fra forskellige grupper lørdag d. 17. august klar til et hyggeligt døgn med opgaver, god mad og hygge. Pionererne blev vist rundt i Jens Langknivs nye hyttedel, og derefter blev de delt op i tre sjak. Hvert sjak skulle stå for at lave egen stander og eget navn, hvoraf sjaknavnene Blåhvalerne, Agerhøne og M.C. (forkortelse af nogle alt for latinske ord) kom ud af det.

Senere denne lørdag blev pionererne sat på et lille stjerneløb, hvor der eksempelvis skulle laves kroketsspil og kartoffelkanoner.

Efter løbet begyndte vi på aftensmaden, som bestod af svinemørbrad, flødekartofler og coleslaw. Efter aftensmaden og oprydningen hyggede vi omkring lejrbalet, sang (en masse!) sange, fremførte bålunderholdning for hinanden og fik snakket om, hvem der skal stå for næste års pionertræf, om fremtidige ideer, forslag og planer for pionergrenen samt om den kommende korpslejr.

Efterhånden som folk blev trætte og ikke følte behovet for at synge

flere sange fra sangbogen, gik de i seng.

Søndag startede vi med en omgang morgenmad bestående af æg, brød og arme riddere.

Efter morgenmaden blev dagens store dyst sat i gang, hvor de forskellige ting, pionererne havde lavet på gårsdagens løb, blev testet og vurderet.

Efter den store dyst blev der afholdt den traditionelle krocketturnering, som var en kæmpe succes!

Inden den afsluttende flagparade blev der leget det sidste med de eftertragede kartoffelkanoner, og der blev spist frokost.

Til flagparaden blev vinderen af dette års pionertræf kåret: M.C.erne - efterfulgt af en delt 2.plads mellem Blåhvalerne og Agerhøne.

Fra Jens Langknivs pionerers side vil vi gerne sige tusinde tak, til de pionerer, der var med, for et rigtig hyggeligt døgn! Vi ses igen næste år!



Pioner & Roverturn '13



Ulvelederweekend



Et spændende kursus KUN for
Ulvegrenen... sæt kryds allerede nu!
Det afholdes af Grib skov Flok
d. 1.feb—2.feb 2014
Nærmere sted og program følger



NYE uniformer

er i skrivende stund på vej ind på depotet. De grupper, der har forhåndsbestilt, har fået leveret, så nu håber vi, at den lille systue i Estland kan følge med, så vi ikke længere kommer i den situation, at vi ikke kan levere uniformer.

Der er lavet et skema med målene på uniformerne, så husk at beregne god plads til en varm trøje indenunder, når I bestiller.

Vaskeanvisning

I uniformerne er der vaskeanvisning, der siger 65 grader og kan tørretumbles, dette er ok for selve uniformen, men vær opmærksom på, at de fleste dueligheds-tegn og mærker kun tåler almindelig 40 grader vask.

Bestilling af specialmodeller

I kan - mod et mindre beløb på ca. 50 – 75 kr. - få syet en uniform efter nøjagtigt jeres mål.

Brug måleskemaet, og oplys hvilke mål, I ønsker, da systuen kan ændre længde på ærmer, brystvidde mv. Der skal dog påregnes 2 - 3 ugers leveringstid for specialmodeller. De kan IKKE bestilles direkte på shoppen, så kontakt shop@gulspejder.dk , også hvis I har yderligere spørgsmål.



Målskema for uniformer



Størrelse	8 år	10 år	12 år	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Brystvidde	90cm	96cm	104cm	108cm	112cm	116cm	120cm	124cm	128cm	132cm
Ærmelængde	51cm	55cm	58cm	58cm	58cm	65cm	66cm	67cm	68cm	72cm
Længde	55cm	60cm	65cm	72cm	74cm	76cm	78cm	81cm	83cm	85cm



1. Næstved Trop og Flok

Spejderåret er i fuld gang med mange aktive hos leoparder, ulve, stifindere og spejdere. Med 46 ulve har vi igen fokus på, at vores hytte er for lille og meget slidt. Vi har endnu ikke fundet en løsning på vores pladsproblem, men hytteudvalget er i gang med fornyede kræfter for at løse det. Vi har et stort antal aktive, og derfor har vi også brug for mange ledere. Med det antal ledere vi har nu, kan det lige gå, hvis ingen er syge eller af anden grund fraværende. Derfor leder vi intensivt efter nogle, der vil hjælpe med at lære ulve og stifindere spejderfærdigheder.

Ulvne er fordelt i fem bander. Tre af dem deltog i Sct. Georgsløbet og kom hjem med en 1. og 2. plads samt bedste turn-out. Som noget nyt i år bliver første onsdagsmøde hver måned afholdt i Naturbasen Fruens Ly. Det var her 1. Næstved med forældre sidste år gav Næstved Kommune en hånd med at opføre to sheltere.



Stifinderne er godt i gang med at øve færdigheder, så de kan erhverve sig grenmærke og andre duellighedstegn. Til Sct. Georgsløbet klarede de sig fint med topplaceringer og fik skjoldet med hjem. Stifinderne har også været på en "tur ud i verden". Turen gik til Den Blå Plantet, hvor der blev set på havets dyr.

For spejderne startede efterårets udfordringer med Mindeløb, hvor alle kæmper for at være dygtigst og hurtigst samt undgå at møde tyskerne. Ved Sct. Georgsløbet deltog alle tre patruljer. De fik 1., 2. og 3. plads og fik skjoldet med hjem. Til LPT deltog to patruljer. Placeringerne blev i den lave ende, men spejderne havde nogle gode oplevelser.



Her i december er det endnu engang tid til juletræs-salg. I de fire weekender op til jul vil vi mødes på tværs af grenene for at sælge juletræer og dekorationer ved Statoiltanken i Sct. Jørgens Park. Som altid håber vi at få en god fortjeneste hjem til vores spejderarbejde.

Op til jul skal ulvene have afslutning med risengrød og pakkeleg, mens stifindere og spejdere tager på juletur sammen. Her hygger de sig med OKNAB, risengrød og julegodter.

Bobbarækus

D. 5. og 6. oktober afholdt vi oprykning for vores stifindere. Der var ikke andre, der skulle rykke op, så det blev deres oprykning. Hele gruppen var samlet til begivenheden og fejrede det med sjov og ballade og god mad til aften.

Alle mødte op om lørdagen kl. 12 og startede med at sætte vores store telt op, som skulle bruges dagen efter, hvor der skulle holdes spisning og auktion.

Så fik alle ulve en opgave og skulle lave et naturvendespil, det blev rigtig flot. Stifinderne skulle gøre klar til aftensmad. Menuen stod på svineculotte og bagte rodfrugter, så der var meget, der skulle gøres. Troppen lavede bivuak, som der skulle soves i om natten.

Efter den fantastiske aftensmad, der blev spist helt op, blev der gjort klar til natten for ulve. Der var nogen, der var meget trætte, men på nattur skulle de. Ulvene gik på nattur med flagermuslygter, det

Nyt fra grupperne

var rigtig uhyggeligt, syntes de. Og spejderne havde taget stifinderne med ud et hemmeligt sted, hvor de skulle stå deres prøve, og hvad det er, er der ingen der ved, men de kom hele hjem alle sammen.

Inden sengetid kom der kakao og kage på bordet.



Dagen efter blev der travlt igen. Der skulle pyntes op og gøres helt klar til forældrene kom, og alle glædede sig til flæskesteg med kartoffelsalat og salatbar. Auktionen gik fortræffeligt, og alle var glade for deres køb. Til sidst skulle der deles duelighedstegn og andre erkendtligheder ud. Og hvem blev årets stifinder og spejder, det var det store spørgsmål. Caroline Skovmose blev årets stifinder, og Thor Nielsen blev årets spejder. Ledere og styrelse blev også hyldet for den store indsats, de har gjort og de mange timer, de har brugt på gruppens arbejde og vores store arrangement.



Så nu arbejder vi videre med alle vores spejderudfordringer, og vi leder alle sammen vores gruppe hen imod at vise "stil med smil"

Frederiksborg Trop

Vi er begyndt at kunne øjne vinteren og har så småt taget fat på de aktiviteter, der hører denne årstid til.

De første tilmeldinger til juleturen sidste weekend i november er tikket ind.

Sensommer og efterår har været fyldt op med forskellige aktiviteter. Vi havde et super flot salg af rundskuehæfter i år. 800 stk. blev solgt, hvilket gav gruppen 8000 kr. Ulvene havde en konkurrence om, hvem der solgte flest, og de tre bedste gik hjem med en anelig bunke flødeboller.

Ulvene sagde farvel til syv ulve, som rykkede op til stifinderne, og fem stifindere rykkede op til tropsspejderne. Ulvene har allerede fået 15 nye ind i flokken, så vi snart er oppe på 50 friske ulveunger. Vi vil også byde velkommen til vores nye ulveleder, Martin.

Sct. Georgsløb i september gik også rigtig godt i år for stifinderne og ulvene. Ulvene klarede sig godt og vandt ulve-/minigrenen, som en anden stor overraskelse vandt stifindernes Viber selve løbet i stifinder-/juniorgrenen og derudover vandt troppen bedste gruppe i stifinder-/juniorgrenen. Det var vist lige biorytmerne, der toppede på dagen ;-)



Tropsspejderne har ligeledes været på både det årlige knastløb samt LPT. På LPT stillede gruppen med to patruljer. Foruden tropsspejdernes månedsopgaver har de fejret Halloween med flotte og fantasifulde græskarudskæringer.

Troppen stillede yderligere med to sjak til pionerturneringen, og de klarede sig ganske flot taget i betragtning, at der var flere nye kandidater med.

God vinter herfra.

Frie Fugle

Så kom efteråret til Fyn. Vi har de forgangne måneder fået færdiggjort et par større byggeprojekter, herunder et af de to nye stifinderlokaler. LPT'en har været afholdt, og selvom vores spejdere ikke just gjorde sig særligt bemærket på pointene, har de hygget sig og er kommet hjem et par erfaringer rigere. Bl.a. kan nævnes at de vist har fundet ud af, at det godt kan svare sig at bore huller til pionering. Også selvom man så skal sløjfe hullerne efterfølgende, og at peber, én bøtte salt og havregrød ikke hører sammen... Ligesom chili og havregrød ikke var en god idé sidste år. Spørgsmålet er så, hvad de vælger at lave havregrød med næste år.....

Efterårstrækket har vi også afholdt, denne gang med natur som hovedemne. Der blev gået til den med naturkender og naturværn, og det resulterede også i et par mærker samt en ganske anseelig mængde foderbrætter og fuglehuse til vores raftegård, "fuglehuset", ligesom en ulv og et par stifindere fik færdiggjort deres mærkeprøver til springende ulv og svævende ørn. Stort tillykke.

Ulvene har fået et par nye ansigter henover sommeren, stifinderne får en gammel ulv ind i koblet, og spejdertroppen bliver beriget med fire gamle stifindere. Vi glæder os til at arbejde med dem alle henover vinteren og få puttet noget i hovedet af dem.

Vi har ligeledes fået opgraderet/udskiftet vores klatregrej. Bl.a. med lidt hjælp fra Fionia fonden. Når vi er helt færdige med udskiftningen, vil vi være i stand til at afholde TKI-kurser for indtil seks kursister og naturligvis også afholde større klatreaktiviteter for grupper mv. En tiltrængt og længe efterspurgt opgradering som vi glæder os til rigtigt at få brugt.

Fugl Phønix

Som altid har der været tryk på i Fugl Phønix. Siden sidst har vi holdt en masse gode møder, men vi har også været til nogle spændende arrangementer.

I september holdt stifindere og spejdere vores traditionsrige oprykningsweekend i forbindelse med det årlige Kongskilde Marked. Det var en rigtig hyggelig weekend, hvor der blev bagt pandekager til den helt store guldmedalje. I weekenden rykkede en stor flok stifindere op til spejdergrenen, så gruppen nu

har hele tre spejderpatuljer, hvilket er en rekord i gruppens historie.

September bød også på Sct. Georgs Gildernes Mini-løb, som ulve og stifindere deltog i. Løbet var en rejse rundt i Tintins verden med en masse spændende og udfordrende poster. Begge grene klarede sig rigtig flot og bragte flere præmier med hjem til Apotekervej.

Endelig har efteråret også budt på LPT, hvor gruppen deltog med én patrulje. Årets turnering var et meget velplanlagt arrangement, og vores spejdere nød som altid at deltage sammen med resten af korpsets spejdere. Desuden leverede de en rigtig god indsats og kunne tage hjem til Sorø med flere gode placeringer i de forskellige konkurrencer og med en god portion selvtillid.

Vi ledere i Fugl Phønix ser meget frem til årets ledertræf og til hygge og samvær med alle lederne fra korpsets andre grupper.

Med gul spejderhilsen og på vegne af Fugl Phønix
Signe Fjællegaard

Grib Skov Trop

Efter oprykning med masser af nye børn er Bassebjerg blevet gjort vinterklar. En gruppe friske forældre og ledere har i løbet af en søndag lagt græstørv på laden, rafteskurene og pionershelteren, alt i mens stifinderne plantede træer og tog miljømærket, ulvene malede ulvebænke til ulvehulen, og spejderne havde travlt med planlægningen af LPT.

Planlægningen må siges at have båret frugt, for det lykkedes en flok stolte spejdere, pionerer og rovere at hjemtage en 1.plads i alle tre grupper. Desuden blev det også til en 3. plads for vores spejdere og en 1.plads som bedste trop.

Traditionen tro har alle ulve og stifindere været ude at gå 20 og 30 km den sidste søndag i oktober. Vi plejer også at indbyde forældre på denne tur, hvilket ofte tiltrækker lidt nye børn og forældre, men også mange, der har været med flere gange. Med et smukt og varmt efterårsvejr det meste af dagen havde alle en herlig dag. Undervejs serverede forældre pølser med brød og varm kakao. Stifinderne gik 30 km, og der er naturligvis altid lidt konkurrence om, hvem



der er hurtigst, og endnu engang kom stifinderne først hjem på trods af de ekstra 10 km.



De første efterårsstorme har været i gang i Danmark, og den første større storm fik da også lagt en del træer ned omkring vores hytte, således at indkørslen til Bassebjerg var fuldt spærret. Som så mange gange før vælter træer omkring vores hytte, men heldigvis går Bassebjerg fri for skader.

Vinter betyder julehygge i Grib Skov Trop, og i år går vores fælles juletur til Colleruphus, som afsluttes søndag med en stor middag for alle - inklusiv alle forældrene.

Formanden

Kong Hardeknud Trop

Kong Hardeknud Trop består af fire fantastiske ulve og en stifinder, som alle mødte op d. 3. september, hvor gruppen startede. Hvilket vil sige, at vi er en nystartet gruppe, som mange af jer allerede ved.

Men efter bare en måned indså Darzee (Poul Wilcke) og jeg, at børnene var klar til en udfordring, så de blev tilmeldt til Sankt Georgs løbet, som var en fantastisk oplevelse for dem. At møde andre spejdere og at være på tur er noget, der stadigvæk bliver talt om.



I efteråret blev vi inviteret med af Grib Skov på deres 20-km tur. Det var en tur med sol, vind, regn, glade ansigter og ømme fødder. Vi glæder os til, at vi skal med på juletur sammen med Grib Skov Trop, hvor jeg hører, at vi skal lave hjemmelavet slik..

Nu er vi i fuld gang med at gennemgå førstehjælp og 1. stjernen, hvilket der bliver arbejdet hårdt for.

Til sidst vil Kong Hardeknud sige tak for den positive velkomst, vi har fået, og at vi glæder os til det nye år med masser af spændende spejderoplevelser.

Med spejderhilsen Kong Hardeknud Trop

Rikki, Louise Wilcke

Kong Valdemar

Ulvne har bygget huler i skoven og lavet forhindringsløb efter sommerferien. Til Halloween skar de flotte græskarhoveder. Der er blevet ristet skumfiduser over bål, og så har de taget naturkender.

Stifinderne har på flere møder arbejdet med "klar dig selv" mærket. De har bygget lamper, lappet cykeldæk og pudset alle ledernes sko. Derudover har de lavet ildpile, som er blevet skudt af fra kæmpe slangebøsser. Sejt! Prøv at søge på You Tube efter ildpile, der er tre film lagt ind fra os.



Spejderne har været på LPT. Op til turneringen brugte de lang tid på at lave foropgaven, som de gjorde meget ud af. Efter efterårsferien har spejderne øvet spejderfærdigheder og taget flere duellighedstegn.

Vores efterårsvandretur måtte aflyses, da der var væltede træer i skoven, der ikke var blevet fjernet efter stormen. Vi glæder os til at komme ud og vandre i januar i stedet.



Nu ser vi alle frem til årets juletur, som traditionen tro går til Bassebjerg.

Jens Langkniv Gruppe

Så er der igen nyt fra Jens Langkniv gruppe!

Vi har de seneste måneder haft gang i en masse ting hos alle grene, og sådan fortsætter det.

Vores ulvegren er i år vokset kraftigt! De er nu omkring de 30 ulve, og det er længe siden, vi har haft så mange. Lige i tiden arbejder de nye ulve med ømfodsprøven, så de kan blive rigtigt dygtige, mens de gamle ulve arbejder med naturting, øver sig på knob og bygger med rafter! I slutningen af oktober var ulvene ude ved deres hemmelige sted for at optage de nye. I det nye år skal der arbejdes med at tage en masse mærker.

Stifinderene har holdt deres årlige efterårslejr, hvor de fik besøg af Wunga Tonga som kom og optog de otte nye stifindere, som nu endelig er 100 % rigtige stifindere. Udover oprykningen på lejren hyggede stifinderne sig med mad over bål, et natløb fuld af overraskelser, mørke og andre spændende ting.

Resten af året og starten på det nye år skal gå med at dygtiggøre sig, øve sig på knob og tage mærker, så stifinderne til maj på stifinderturneringen igen kan rende med titlen som bedste kobbel.

Vi storspejdere har i oktober deltaget i den hårde og længe ventede LPT, som i år var hos Ridder Ebbe. Vi havde en god og sjov lejr, og oven i det kom vi hjem med henholdsvis en 2. og en 5. plads og en masse gode oplevelser, så det er vi særdeles tilfredse med!



Vi skal fra efter efterårsferien og i starten af det nye år fortsætte med at tage diverse mærker, og så har vi for første gang hos Jens Langknivs gruppe et par stykker, der snart er klar til at afslutte væbnersnoren.

Der bliver altid hygget til storspejdernes møder med kage og sjove historier.

Sidste søndag i november skal vi, traditionen tro, ud i Sparkær for at sælge neg og pebernødder, og det er noget, vi ser meget frem til, da det altid er rigtigt hyggeligt at være samlet hele gruppen.



I slutningen af november skal vi holde den store juleafslutning i Sparkær forsamlingshus, hvor der selvfølgelig – som altid - er uddeling af læderlapper og mødeknapper, og så skal der selvfølgelig spises en masse risengrød og spilles Amerikansk lotteri. Det bliver en hyggelig aften, hvor vi kan få sagt god jul og godt nytår og så endelig holde en velfortjent juleferie. Så ses vi igen i 2014 til et nyt år med masser af gode spejderoplevelser.

Gruppe Loke

Vores sommerferiearrangement, hvor vi inviterede kommunens børn, affødte to nye ulve, mens skriv ud til kommunens skoler - og derved forældre - har affødt 11 nye ulve og en stifinder. Vi har nu derfor en god stor flok, der er delt i fire bander samt to stabile og velfungerende kobler. Vi har også fortsat en stor forældregruppe, der bakker op og gerne lægger tid på grunden samt en velfungerende gruppestyrelse. Nu mangler vi bare lige en enkelt leder eller to mere – det er næste udfordring:)

Sammen med de andre spejdere i Høje Tåstrup har



vi afholdt arrangementet "Jorden rundt". Vi blandede spejderne fra de forskellige korps og grupper rundt i patruljer, som var rundt i Tåstrup Bymidte på poster. Posterne havde rødder i lande jorden rundt Således smagte spejderne bl.a. indisk mad og drikke, skød med tyskernes katapult, snittede særlige Grønlandske figurer i sæbe og spejdede og iagttog i de Nordamerikanske indianeres fodspor. Efterfølgende tog vi bussen hjem til vores hytte og gjorde klar til overnatning på grunden bl.a. med mange af vores nye ulve. Det var hyggeligt at lave overnatning på egen grund, det er bestemt ikke sidste gang, vi gør det.



Årets sidste udendørs overnatning står stifinderne for, når de i slutningen af november finder det lange undertøj og den lune pose frem og tager på primitur, med shelterovernatning. Det er en hårdhudet stamme!



I tirsdags afholdt vi fælles Halloween, hvor alle forældre var inviteret. Ulvehulen (hytten) havde vi gjort mørk og uhyggelig, og alle modige ulve og stifindere (samt et par modige forældre) kravlede rundt blandt skeletter og edderkopper. Ulvenes små græskarkerner, som de havde sået, passet og set

gro, havde over sommeren vokset sig til store flotte græskar, som alle ulve og stifindere forvandlede til græskarlygter sammen med deres forældre. Alle designede og skar græskarlygter under vores nye overdækning, som vi bruger ved hvert eneste møde. Igen havde vi rigtig god forældreopbakning, hvilket unægteligt gør det sjovere at være leder. Efter endt halloween-uhygge fik stifinderne tid og ro til endnu en dyst indenfor bueskydning. At vi tidligere i år investerede i buer og pile har givet mange gode stunder til vores stifindere og kan varmt anbefales.

Ved årets ledertræf i Højby var størstedelen af Lokes ledere med. Tak til alle for en god oplevelse.

2. november får vi besøg af korpsstyrelsen, da deres møderunde er nået til Hedehusene. Jer byder vi velkommen. Samtidig glæder vi os også til det kommende ledertræf på Fyn, og sidst på året skal der knokles, sælges æbleskiver og ikke mindst juletræer i Hedeland, så Gruppens bankkonto kan forblive god og stor, og vi kan lave og deltage i spændende spejderaktiviteter og fortsat holde brugerbetalingen på et overskueligt leje.

I er velkommen til at komme forbi Hedeland og juletræssalget – evt. bare til en æbleskive eller en togtur med Hedelands Veteranbane i en af de tre første weekender i december, 30.nov./1. Dec. - 7./8. og 14./15. december.

Med ønsket om mange gode vinterspejderoplevelser til alle

På Lokes vegne - Helle

Ridder Ebbe Trop og Flok.

Vi har netop afholdt LPT hos os på vores 11 tdr. land store pragtfulde plads. Sikke en oplevelse det var at se pladsen fra at være helt og aldeles tom lørdag morgen og til om eftermiddagen, hvor det summede af liv alle vegne. Der var masser af glade spejdere/rovere, pionerer og kursister og tak for de mange krammer, man kan redde sig på kort tid:) Dejligt at se jer alle sammen.

Vi er stolte af vores plads, og det er dejligt, at den bliver brugt. Der er flere grupper, der har holdt sommerlejr hos os, og vi har kun fået roser for vores beliggenhed, som er lige ned til Højby sø og også tæt på strand og skov.



Årets LPT gik rigtig godt. Der blev bygget, savet og hamret til den store guldmedalje, og det var nogle flotte lejrarbejder, der skød op af jorden. Om søndagen skulle spejderne på hike om eftermiddagen, men lige da spejderne skulle af sted til Anneberg Skov, begyndte det at regne. Ja, det styrtede ned, og der var mange meget våde spejdere, der nåede ud til overnatningsstedet på Anneberg Naturskole, hvor der skulle bygges bivuak. Hjemme i hytten havde køkkenholdet knoklet med at få lavet chili con carne til 150 mennesker. Det blev kørt ud til spejderne og lederne på Anneberg Naturskole, og det vakte lykke, at de fik serveret varm mad. Det hjalp at få noget varmt indenbords, inden der vankede flere opgaver på natorienteringsløbet. Om mandagen var der en del, der kom og fik tørret deres soveposer. Så det var godt, at vi havde fået tilsluttet vores tørretumbler i hytten.

Tak for en god LPT.



Ridder Ebbe Trop og Flok er inde i en god udvikling. Vi er nu oppe på 11 stifindere, 12 spejdere og 5 ulve. Vi har fået en ny leder i stifindergrenen. Stort velkommen til Dus, som ikke havde nok i at være på køkkenholdet. Nu skulle hun være spejder, det blev hun, og det er vi glade for:)

Spejderne skal hen over vinteren øve sig i almene spejderfærdigheder som knob, kort og kompas, naturkender osv. Der bliver planlagt et par weekender, der skal bruges på lejrarbejder og orienteringsløb, og i december skal de på førstehjælpskursus. I starten af november starter spejderne med at holde møde om mandagen, da hytten er blevet for lille til, at alle kan være der samme dag.

Stifinderne øver sig bl.a. i bål og knob, og ulvene laver for tiden hobbymærke, førstehjælp og bål.

Årets juletræssalg er ved at blive planlagt, der er allerede godt gang i salg af julelodder, og når der ind i mellem er tid til det, skal der bygges et brændeskur,

der kan aflåses.

Rigtig glædelig jul og godt spejdernytår ønskes alle fra Ridder Ebbe Trop og Flok.

Fuffer.

Rold Skov

Efter en dejlig lang sommer og sensommer er efteråret over os med storme og regn.

Til alle vore afholdte arrangementer har vi haft et strålende vejr. Ved byfesten var strålerne ind imellem ret våde, men alle var i godt humør. Vi fik udsolgt af pandekager, så det var, som det skulle være.

I slutningen af august havde vi hvervekampagne, som forløb godt. Vi fik tre nye ulve.



Første weekend i september var vi arrangører af Fyske Turner, hvor deltagerne er fra Frie Fugle, Jens Langkniv og Rold Skov. Det var en rigtig god weekend med 90 deltagere. Alle var i godt humør, og vi oplevede det bedste kammeratskab. Alle ulve, stifindere, spejdere og ledere ankom fredag aften, og lejrpladsen (marken bag hytten) blev hurtigt fyldt med en masse telte til ulve og stifindere. Spejderne skulle sove i bivuak i skoven. Om lørdagen var der opgaveløb for ulve og stifindere. Desuden byggede de en forhindringsbane. Spejdernes opgave var bl.a. at bygge stridsvogne og brætspil. Da stridsvognene skulle tages i anvendelse, skete det af og til, at et hjul røg af stridsvognen, men det var ingen forhindring. Der var simpelthen en vild kørsel i de forskellige discipliner, som var til stort morskab for alle deltagere og tilskuere. Efter aftensmaden var der lejrball og underholdning. Da ulve og stifindere var kommet i poserne, blev der en livlig aktivitet på hyttens grund. Det var Jens Langknivs spejdere, der



satte konkurrencer i gang. Alle morede og hyggede sig. Efter en god nats søvn var der morgenmad og flagparade. Derefter skulle der være gennemløb af forhindringsbanen. Den sidste konkurrence var tovtrækningen, hvor alle kræfter blev taget i brug.

Straks derefter var der nedbrydning af lejren. Efter frokosten var der afslutningsparade med uddeling af diverse præmier.

Den første fredag i oktober deltog stifinderne Musvågen i årets Impeesaløb. I løbet, som finder sted i Rold Skov om aftenen, deltog de forskellige spejdergrupper fra Himmerland. Der er meget mørkt i Rold Skov kl. 23, men alle fandt tilbage til udgangspunktet, som var Skørping Skole. Musvågen blev nr. 2 i turn-out. Flot klaret.



Vi er nu blevet lykkelige ejere af en meget flot bålhytte. Henning og hans bedste kammerat Ole har arbejdet på den det meste af sommeren, incl. weekender og sommerferie, for at få den færdig. Tusind tak for det. Vi er sikre på, at vi nok skal få stor glæde af den.

Med spejderhilsen

Kirsten Jensen

Skjoldungerne

Hos Skjoldungerne har opstarten efter sommerlejren været intet mindre ind fantastisk. Fem nye spejdere til spejdergrenen så vi nu har to patruljer med seks spejdere i hver.

Møderne er gået med at træne med telte, arbejde

med foropgaven til LPT samt øve med bål og økser.

En tropstur er det også blevet til, hvor vi byggede en LPT-lejrplads op, lavede mad og øvede morse. Under indkøbet lånte spejderne ulvenes sportsvogns-sæbekassebil til at transportere indkøbet i. Nina, som blev efterladt ude ved bilen for at sørge for at sæbekassebilen ikke fik nogen p-bøder, oplevede at blive en feteret fotomodel af den flok unger, som kom forbi. De skulle også til at bygge en sæbekassebil og syntes, at den var flot, så de tog en masse billeder.



LPT'en gik ganske godt, det var første gang Skjoldungerne stillede en patrulje i flere år. Alle var glade og syntes, at det havde været hårdt, men sjovt, og der blev høstet en masse erfaringer, som vi kan arbejde videre med. Placeringen kan kun blive bedre.

Jeg har altid brugt som argument for, at det er vigtigt altid at tale pænt til hinanden, at man kunne komme i en situation, hvor man kom frem til en lejrplads en mørk aften i regnvejr, hvor man er godt træt, våd og kold og først skal lave bål, rejse bivouak, og lave mad. Det oplevede spejderne næsten på LPT'en, så nu er det ikke bare en skipperskrøne, men noget de selv har prøvet, og de klarede det i godt humør.

Årets gruppetur kom kort tid efter med liv og løgsovs, a- til k-koder, morseknækker og julemenu med flæskesteg, søde kartofler, ris à l'amande og hele molevitten. Lidt tovværk fik vi også slået i skjoldungefarver.

Løft i flok samlet trop

Rene Glim

INFO-SIDEN

KORPSTYRELSEN

FORMAND:

Jørn Hartmeyer.
Spurvevej 14,
5471 Søndersø.
Tlf 64842121
Mail: Formand@gulspejder.dk



NÆSTFORMAND

Hans-Peter Folden
Baunevænget 45
3480 Fredensborg
Tlf: 24656384
Mail: hans.peter@gulspejder.dk



KASSERER

Gyrit Mejer
Niels Juelsvej 20
4700 Næstved
Tlf: 25113967
kasserer@gulspejder.dk



CIVILE MEDLEMER

Torben Schmidt
Borrisvej 6 Sparkær
8800 Viborg
Mail: torben@gulspejder.dk



Hanne Sørensen
Østervang 29
Sparkær 8800 Viborg
Mail: hanne@gulspejder.dk



SPEJDERCHEF

Per Stigaard
Alvedgårdsvej 4
Reerslev
2640 Hedehusene
Tlf. 46 56 57 76
Mobil: 28 54 27 82
Mail: spejderchef@gulspejder.dk



VICESPEJDERCHEF

Stinus Andersen
Storskoven 1, Annisse
3200 Helsingør
Mail: vicespejderchef@gulspejder.dk



UNIFORMERET

Preben Bjergager
Dyssevej 1
4180 Sorø
Tlf: 24835344
Mail: preben@gulspejder.dk



UNIFORMERET

Signe Fjællegaard
Dalgas Boulevard 2, 3., lejl. 310
2000 Frederiksberg
Mail: signe@gulspejder.dk



SPEJDESPORT:

Medlemsblad for De Gule Spejdere i Danmark
Tryk: Lasertryk.dk - Oplag: 1.000 eksemplarer
ISSN: 0908-5505

REDAKTION:

Petra Munk Wolfhagen (Opsætning og layout)
Stine Printzlau (Stifindersider)
Ole Lumholt (Ved Lejrbålet)

REDAKTØR:

Malene Rosenørn Folden
Mail: Fru.kaffe1@gmail.com

Redaktionssekretær
Camilla Sommer
Mail:
camilla@knob.dk



**DEADLINE NÆSTE BLAD
DEN 1. FEBRUAR 2013**

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!

Artikler eller andet i bladet, er ikke nødvendigvis udtryk for korpsets eller redaktionens holdninger eller synspunkter.

Når du sender en artikel eller billeder, giver du redaktionen og korpset rettighederne til at bruge dette i bladet og på hjemmesiden samt andet PR-materiale. Vi forbeholder os retten til at redigere i alt indsendt materiale.

Det er desværre ikke altid muligt at få alt tilsendt materiale med i Spejdersport, men vi gør vores bedste.

LOKALREDAKTØRER:

1. Næstved:	Lise B. Møller
Bobbarækus:	Lotte Kofoed
Frederiksborg Trop:	Casper Dalker
Frie Fugle:	Dennis Weichert
Fugl Phønix:	Preben Bjeragger
Grib Skov Trop:	Hans Peter Folden

Gruppe Loke:	Helle Marie Vesterlørkke
Jens Langkniv:	Maja Pedersen
Ridder Ebbe:	Birgit Petersen
Rold Skov:	Kirsten Jensen
Skjoldungerne:	René Nielsen
Kong Valdemars Trop:	Camilla Sommer

REN I TANKE, ORD OG HANDLING

DYB-DAVNE-TIL ZÆRES-SIDEN

VANDRINGER

30 km

Grib skov Trop

Cornelius Ousted Perrier
Jon Walbech
Magnus Sigsgaard
Noah Overgaard Blok
Andreas Gamborg
Julius Sønderby
Asbjørn Nøhr Dissing
Jonas Lillelund
Daniel Ørum Andersen
Sophie Møller Sørensen
Clara Tønnes Hindse
Johanne Steinmann
Thea Plum
Anton VRangbæk

20 km

Kong Hardeknud Trop

Freja
Magnus
Simon

Grib skov Flok

Adrian Ousted Perrier
Matilde Zørn
Laura Marie Hansen
Bertram Friis
Ask
Katrine Brockman
Kasper Lillelund
Mark K. Hansen
Tobias Hansen

Laura Burrild
Asbjørn Robbort Larsen
Carl Lundstrøm
William - Steinman
Nicoline Jie M. Sørensen
Mia Burrild

VÆBDERE

Jens Langkniv

Bjarke
Maja

SPRINGENDE ULV

Fri Fugle

Amalie

Svævende
Ørn

Frie Fugle

Emil
Sigurd
Jacob
Nicolai

MED GODT HUMØR

TAGER VANSKELIGHEDER

TIL AT STOLE PÅ

EN GOD KAMMERAT

ER HJÆLPSSOM

GOD IMOD DYR